

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ «ΑΣΤΕΡΩΝ» ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ

(Ένα ένδοξο άρθρο του Αμερικανού δημοσιογράφου Δ. Μ. Μοντγκόμερυ για τη λατρεία της Γκρέτας Γκάρμπο προς τους φίλους της.)



Γκρέτα Γκάρμπο είναι ένα εκπληκτικό φαινόμενο αγνότητας! Όποιος είχε την ευτυχία να πλησιάσει την θρυλική «Σφιγγα του Χόλλυγουντ» ν' ανακάλυψε την απρόσφορά της, να ζήσει λίγες μέρες με τη συντροφιά της, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η αειβιωματική καλλιτέχνης είναι άθια και άγνη σαν μια καλόγρια κι ότι κανένα άλλο σίσθημα, έκτος από τη φιλία, δεν θερμαίνει την παράξενη καρδιά της. Ένας από τους πιο παλιούς φίλους της, ο σκηνοθέτης Σαούλ ντ' Μιλ, συνηθίζει να λέει ότι η Γκρέτα Γκάρμπο είναι μια περιφέρυ ενσώαυσης της Κυρίας Ρεζαίε κι ο πόια ελάττωσε κυριολεκτικά τους φίλους της, δίχως ποτέ να αναλίσσεται από τα μεγάλα και μικρά πάθη του έρωτος.

Αυτή λοιπόν η άπιστευτη αγνότης της Γκρέτας Γκάρμπο είναι μια από τις κυριότερες αιτίες της μελαγχολίας της, της μοναχιάς της, του φρόντου που νοιώθει για τον κόσμο και τις τριβές διακεκοσμένης του.

—Η αγνότης της Γκρέτας, είτε μια φορά ο Λούις Στόν, φαίνεται το πρόσωπό της με μια ομίχλη λάμψ. Η Γκρέτα παρουσιάζεται στα όνειρά μου κι ένα φωτοστάγμο άγιας! Είναι η πιο άσπλη γυναίκα που γνώρισα στη ζωή μου και γι' αυτό άκριβώς μάς φάνηκε σαν μια υπερφυσική ύπαρξις, σαν ένα υπερκόσμιο πλάσμα.

Ποτέ είνε τώρα το μυστικό αυτής της αγνότητος; Ο Καρλ Μπρισόν, ο εάθωτος που ανακάλυψε την Γκάρμπο, μου είπε τελευταία, που βρισκόταν στο Χόλλυγουντ, ότι η Γκρέτα, παρ' όλη την αφάνταστη δόξα της ζεινε μια άλλη, άφελής και γελαστή χωριατοπούλα, όπως ήταν άκριβώς εδώ και δύοεκα χρόνια.

Η φιοραία των μορφών, λοιπόν, είναι μια σπάνια περίπτωση διπλής προσωπικότητος. Νομίζει κανείς ότι δεν έχει καμιά σχέση με την Γκρέτα Γκάρμπο, που αναγνί και αναγνίξει στην όδόν με την άσχημη τέχνη της.

Στην ιδιωτική της ζωή είναι άκριβώς μια άλλη χωριατοπούλα. Νοιώθει πάντα μια άπληροτητα φρόνη για τις δεξιώσεις και τους κοσμικούς κύκλους κι έχει το εκπληκτικό προτέρημα όπως λέει ο σκηνοθέτης Βίν Ντάν, να κάνει διαρκώς γκάρες! Όσο για τη μόρφωσή της, είναι κάπως πρόσταση και φυσικά είναι υπερβολικά άτελής. Μά τι σημασία μπορεί να έχουν όλα αυτά, όταν η Γκρέτα έχει ένα αλλόθαστο ένστυμο, μια μυστηριώδη διάθεση, που δεν χορταί από ένα είδος μαγείας. Πολύλο άνθρωπος, που άναυγος για πρώτη φορά την Γκρέτα Γκάρμπο, δοκίμασαν την έντιμοση ότι βρισκότανταν μπροστά σ' ένα πλάσμα, που δεν άνηκε σ' αυτόν τον κόσμο.

—Αυτή η γυναίκα διαβάζει στα μάτια του μέλλον μας! φώναζε μια μέρα τρομοκρατημένος ο Ντουγκλας Φάιναγκας υιός, μη μορτώντας ν' αντίσταθί στο βίβια των φροτινών ματιών της Γκρέτας Γκάρμπο.

Ανάφερα ότι κάνει γκάρες. «Ε, λοιπόν! Αιτίες η γκάρες ενδομύζου των φίλων της κι όποιος ούτε καταδέχονται να τις σχολιάσουν, παρ' όλο μόνο προσπαθούν να κάνουν την Γκρέτα να τις ξεγίσση, αν τις κατάλαβε, και γι' αυτό την παρασύρουν σε μικρά κι' άπειρα πάθη, για να την διασεδιάσουν με την ευθύμια τους.

Η Γκρέτα, Ξξο από το στούντιο, δεν είναι ποτέ η «Γκάρμπο» των θιασιών της. Όταν παρουσιάζεται μπροστά στον κόσμο νομίζει κανείς ότι το αίμα της παγώνει μέσα στις φλέβες της! Η Γκρέτα σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις χάνει τη φρόνη της, δεν τολμάει να χαμογελάση, χαμηλώνει τα μάτια και τρέμει ελαφρά, σαν να υποφέρει...

Η μεγάλη καλλιτέχνης κι δυό ζώες, Η Γκρέτα η χωριατοπούλα φοραει απλά φορέματα, χοντρά πατσιάια, μάλλινου σκούρους του σπόυ και παίζει στον κήπο της σαν μικρό κορίτσι. Η «Γκάρμπο» της όδόνης παραγγέλλει κάθε τρεις μήνες στο Παρίσι τις τουαλέτες της, στην περιόρημη μόδιστα της όδοι Σατονάντ, την Λίδα Μαριλά. Τα διαμάντια της, πάλι είναι περισσότερα από τα διαμάντια της Μαίη Γουέστ, μη δέν τα φορεί ποτέ της, παρ' όλο μόνάκι μια-δυό φορές το χρόνο, στις μεγάλες δεξιώσεις της κινηματογραφικής εταιρείας της.

Όσο τώρα για τη φιλία, που δίδνε στους φίλους της, ό τι κι' αν προσπαθήσει ν' αναφέρει κανείς, θα είναι πάντα κατώτερη της πραγματικότητος.

Ένας φτωχός και γήρος βιβλιοπώλης είχε

άλλοτε μια δανειστική βιβλιοθήκη, από την όποια η Γκρέτα Γκάρμπο, όπως λεγόταν η Γκάρμπο, πριν γίνει διάσημη, έπαιρνε τα βιβλία που διάβαζε. Μά ο γήρος βιβλιοπώλης χροσώπησε ύστερ από μερικά χρόνια κι' έπεσε στην πιο φροχή και την πιο μαύρη δυστυχία.

—Δέν πηγαίνας να ζητήσης βοήθεια από την Γκρέτα Γκάρμπο; τον συμβούλευαν οι φίλοι του, όταν η μεγάλη καλλιτέχνης ξεαναγύρισε για λίγους μήνες στην πατρίδα της. Έσθ την Ξξόως τόσο καλά! Έσθ δέν της έδνε να διαβάση τις βιογραφίες των παλαιών μεγάλων εστέρων της όδόνης, όπως τις Άστα Νίλσον, της Έννο Πόρτεν και του περιφημού Ψάλντερ Βάλντεμαρ; Δέν μάς έλεγες μάλιστα ότι σου χροστάει άκόμα μερικές συνόψεις;...

Ο βιβλιοπώλης λοιπόν έγραψε ένα γράμμα στην Γκρέτα Γκάρμπο και της ζήτησε ένα μικρό δάνειο, για να άνοήξ πάλι το κατόστημά του, με την ύποψη ότι θα της έπιστρέφε άμέσως τα λεφτά μόλις άποστούσε πάλι την παλιά πατρίδα του. Μά για κακή του τύχη, ο βιβλιοπώλης ζέχασε να προσθήει τη διεύθυνσή του...

Την άλλη μέρα ένα πολυτέλες αυτοάγιοτο σταμάτησε μπροστά στο σπίτι, όπου βρισκόταν άλλοτε η δανειστική βιβλιοθήκη. Τώρα όμως ήταν κατώλειστο. Η Γκρέτα χήτησε την κλειδομένη πόρτα του και άπογοητευμένη, έφριξε γήως της ένα λιπιδμένο βίβια. Δέν ήξερε τι να κάνει...

Οι γείτονες όσσοση την γνώρισαν και της έξηγησαν ότι ο γήρος βιβλιοπώλης καθόταν σε μια σοφία έσκινης της συνοικιάς κι' ότι σε λίγο θα του έβγαν Ξξοσι κι' από εκεί, γιατί δέν είχε να πληρώσει το νοίκι του.

Η Γκρέτα λοιπόν βρήκε ύστερ' από μια όδρα τον παλιό φίλο της τον βοήθησε να το δάνειο που της είχε ζητήσει και σήμερα ο άνθρωπος αυτός έχει μια από τις πιο μεγάλες δανειστικές βιβλιοθήκες της Στοκχόλμης!

Μά άλλη φορά η Γκρέτα Γκάρμπο διάβασε στις Σουηδικές έφημερίδες ότι μια σημαδιτήριά της, που είχε γίνει χορεύτρια, κατόστησε στα κέντρα του ύποσπου κι' ότι είχε καταλασθή σ' ένος χρόνου φιλία, γιατί είχε σκοτώσει το νεογνό της παιδί της. Αυτή η δυστυχισμένη γυναίκα ήταν τόσο φτωχή, όστε κοούταν στους δρόμους...

Η Γκρέτα Γκάρμπο στανιόθηκε τόσο από την τραγωδία της παλαις σημαδιτήριάς της, όστε έγραψε άμέσως στους φίλους της στη Σουηδία να την παραλάβουν, μόλις θα έβγαν από τη φυλακή και να την βοηθήσουν να ξανακτιάξω τη ζωή της. Έπ' αλίον έπρόσθεσε ότι αντέλαβαν εκείνη όλα τα Ξξοδά της.

Τέλος, η Γκρέτα Γκάρμπο λίγο έλειπε έσζάτως να κάνει άσπονδο έλθρο της τον σκηνοθέτη Ρούικεν Μαιουλιάν, με την έπινοή της να βοηθήση έναν παλιό της φίλο.

Όταν άρχισε να γίνεται λόγος για το γάμο της με τον «Βασίλισσα Χριστιάν», η Γκρέτα Γκάρμπο δήλωσε καθαρά στο έπτελειό της «Μέτρο» ότι ήθελε ως «αρτεναίος» τον Τζών Τζάιμπερτ! Οι διευθυνταί όμως της «Μέτρο» έβγαν Ξξο φρενόν.

—Όχι, χίλιες φορές όχι! της είπαν καθαρά και ξάστερα. Έχουμε άγκαζάει έναν Άγγλο ήθοσοό για να παίζη το ρόλο του Ίστανού προσεβου. Ο Τζάιμπερτ έχει σβήσει πιά... Έχει ξεφρόνησει... Δέν μπορεί να γίνει καμιά σύζητησις πάνω σ' αυτό το ζήτημα...

Η Γκρέτα δέν είχε τίποτα. Γύρισε στη βίβια της και βυθίστηκε σε μια μυστηριώδη σιωπή, δείχνοντας μια παράξενη διάφορεια για όλες τις προετοιμασίες του γάμου. Κι' όταν ήσαν πιά δια έτοιμα το έπτελειό της «Μέτρο» έστειλε και ρώτησε την Γκρέτα Γκάρμπο τι περίμενε και δέν έρχόταν στο στούντιο.

—Τόν Τζών Τζάιμπερτ! άπάντησε η «Σφιγγα του Χόλλυγουντ».

Ο Ρούικεν Μαιουλιάν πήγε να σκάση από τη λίσσα του. Μά δέν μπορούσε να κάνει άλλο. Έσχερε να ύποσκήνη στη θέληση της Γκρέτας και βιάστηκε άμέσως να κλιση στο στούντιο τόν Τζών Τζάιμπερτ!...

Έτσι άγαπάει τους φίλους της η Γκρέτα, η χωριατοπούλα!...



Η Γκρέτα Γκάρμπο σε ηλικία 12 ετών

Ξη τη ζωή της. Έπ' αλίον έπρόσθεσε ότι αντέλαβαν εκείνη όλα τα Ξξοδά της.

Τέλος, η Γκρέτα Γκάρμπο λίγο έλειπε έσζάτως να κάνει άσπονδο έλθρο της τον σκηνοθέτη Ρούικεν Μαιουλιάν, με την έπινοή της να βοηθήση έναν παλιό της φίλο.

Όταν άρχισε να γίνεται λόγος για το γάμο της με τον «Βασίλισσα Χριστιάν», η Γκρέτα Γκάρμπο δήλωσε καθαρά στο έπτελειό της «Μέτρο» ότι ήθελε ως «αρτεναίος» τον Τζών Τζάιμπερτ! Οι διευθυνταί όμως της «Μέτρο» έβγαν Ξξο φρενόν.

—Όχι, χίλιες φορές όχι! της είπαν καθαρά και ξάστερα. Έχουμε άγκαζάει έναν Άγγλο ήθοσοό για να παίζη το ρόλο του Ίστανού προσεβου. Ο Τζάιμπερτ έχει σβήσει πιά... Έχει ξεφρόνησει... Δέν μπορεί να γίνει καμιά σύζητησις πάνω σ' αυτό το ζήτημα...

Η Γκρέτα δέν είχε τίποτα. Γύρισε στη βίβια της και βυθίστηκε σε μια μυστηριώδη σιωπή, δείχνοντας μια παράξενη διάφορεια για όλες τις προετοιμασίες του γάμου. Κι' όταν ήσαν πιά δια έτοιμα το έπτελειό της «Μέτρο» έστειλε και ρώτησε την Γκρέτα Γκάρμπο τι περίμενε και δέν έρχόταν στο στούντιο.

—Τόν Τζών Τζάιμπερτ! άπάντησε η «Σφιγγα του Χόλλυγουντ».

Ο Ρούικεν Μαιουλιάν πήγε να σκάση από τη λίσσα του. Μά δέν μπορούσε να κάνει άλλο. Έσχερε να ύποσκήνη στη θέληση της Γκρέτας και βιάστηκε άμέσως να κλιση στο στούντιο τόν Τζών Τζάιμπερτ!...

Έτσι άγαπάει τους φίλους της η Γκρέτα, η χωριατοπούλα!...



Η σημερινή Γκάρμπο (Τελευταία φωτογραφία)

A. M. ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ