

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ ΚΛΩΤ ΦΑΡΡΕΡ

ΔΥΟ ΤΡΙΧΕΣ ΑΠ' ΤΑ ΞΑΝΘΑ ΤΗΣ ΜΑΛΛΙΑ



ΗΝ εποχή εκείνη τα βουνά του Μογκόρελ ήσαν άσπρη άγρια. Οι ληστές ζούσαν εκεί ήλιλά παντοδύναμοι, γιατί ο σουλτάνος του Μαρόκου δεν είχε άρκετές δυνάμεις για να εποτάξει τις άγριες εκείνες όδοές. Οι Γάλλοι άλλι ήσαν άκόμη άγνωστοι στον τόπο και ο άρχηγός κάθε ληστρικής όρδής βασιλευσε μ'έξουσία άπόλυτη ζωής και θανάτου.

Έτσι, λοιπόν, μέσα στα βουνά που βρίσκονταν ανάμεσα στον Μέσον Άτλαντα και τον Μεγάλον Άτλαντα, όχι πολύ μακριά από τις πηγές του ποταμού Όμι - Ρεμ - Ρεμιά, ζούσε τότε ένας άνθρωπος γυναικός, άληθινό παλληκάρι, που ήταν ο άρχηγός, ο Καίντ, σ' όλη την άγρια εκείνη περιοχή. Αυτή την άπόλυτη έξουσία του, που τον άνιχε μ' άπό τη θέληση του άνδρες, του λαού του, ο Καίντ - Άμράφ την χρησιμοποιούσε με την μεγαλύτερη φρόνησι : Άφού ήταν άρχηγός και κύριος όλων των βουνών μ' όλων των μονοπατιών και των περασμάτων στη μιά και στην άλλη όρμη του Όμι - Ρεμ - Ρεμιά, όπως διάδια σε κάθε πέραςμα και ο όπλισμένοι άνθρωποι του σταματούσαν κάθε ταξιδιώτη και τουάιταναν όσα κρατούσε ή καρδιά του. Μ' αυτό τον τρόπο έδιν ή φιλία ζούσε άνετα. Τίποτε δεν έβλεπε ούτε από τη μικρότερη κάλη, γιατί ο άρχηγός ήταν δίκαιος στη μοκασιά των λαώνων. Έτσι ο Καίντ - Άμράφ, ή πηγή όλων αυτών των αγαθών, που ο Άλλάχ με την παντοδυναμία του σκοπούσε και χάριζε σ' όλους τους άνδρες, σ' όμας τα μικρά παιδιά άκόμη της φιλίας, άκόμη και στα κοπάδια και σε κάθε

την πεντάμορφη Τσερκάζα.
 Ήταν Ξανθά σαν τόν νεώτατο χινοάμα. Γοήγορα ο Καίντ - Άμράφ έπαρε να θαυμάζει τόν φως του ήλιου : Δεν θαύμαζε παρά μονάχα τόν άλλο εκείνο φως, που έβγαινε από τὰ χινοά μαλλιά της σιλάδας. Και γι' αυτήν Ξέχασε, στο τέλος, κάθε φρόνησι και κάθε τιμή.
 Έτσι, ίσως, τὸ είχε προβλέψει ή παραμόνανα του σουλτάνου, πὸ πονηρή και πὸ έρευνητική από όλους μαζί τούς ίστοργούς του, πὸ πονηρή κ' από τόν ίδιο τόν φιλάρχο...

Έτοι, λοιπόν, μέσα στα βουνά που βρίσκονταν ανάμεσα στον Μέσον Άτλαντα και τον Μεγάλον Άτλαντα, όχι πολύ μακριά από τις πηγές του ποταμού Όμι - Ρεμ - Ρεμιά, ζούσε τότε ένας άνθρωπος γυναικός, άληθινό παλληκάρι, που ήταν ο άρχηγός, ο Καίντ, σ' όλη την άγρια εκείνη περιοχή. Αυτή την άπόλυτη έξουσία του, που τον άνιχε μ' άπό τη θέληση του άνδρες, του λαού του, ο Καίντ - Άμράφ την χρησιμοποιούσε με την μεγαλύτερη φρόνησι : Άφού ήταν άρχηγός και κύριος όλων των βουνών μ' όλων των μονοπατιών και των περασμάτων στη μιά και στην άλλη όρμη του Όμι - Ρεμ - Ρεμιά, όπως διάδια σε κάθε πέραςμα και ο όπλισμένοι άνθρωποι του σταματούσαν κάθε ταξιδιώτη και τουάιταναν όσα κρατούσε ή καρδιά του. Μ' αυτό τον τρόπο έδιν ή φιλία ζούσε άνετα. Τίποτε δεν έβλεπε ούτε από τη μικρότερη κάλη, γιατί ο άρχηγός ήταν δίκαιος στη μοκασιά των λαώνων. Έτσι ο Καίντ - Άμράφ, ή πηγή όλων αυτών των αγαθών, που ο Άλλάχ με την παντοδυναμία του σκοπούσε και χάριζε σ' όλους τους άνδρες, σ' όμας τα μικρά παιδιά άκόμη της φιλίας, άκόμη και στα κοπάδια και σε κάθε



Πέρασαν μέρες, έπειτα εβδομάδες, έπειτα μήνες...
 Όταν ο χρόνος έβλεπε τόν κύκλο του, ο Καίντ - Άμράφ δεν είχε πια άλλη ψυχή, από την ψυχή της γυναικός που τον ήσποούσαν.
 Έτσι λοιπόν, μια μέρα που ή Τσερκάζα ήταν κοντά του, μέσα στη μεγάλη του σκηνή, τόλμησε να τόν ρωτήσει Ξαφρικά :
 —Δεν μου λές : άν έδνα τα χέρια και τα πόδια σου με μια σιδερένια αλυσίδα, θα μούκρενες αντίστασι ;
 Έκείνος, χαμογελώντας εντραμίσει, της άποκρίθηκε :
 —Σε όνα δεν θ' αντίσταθώ ποτέ...

Η γυναικία εξακολούθησε :
 —Κι' άν τή στιγμή που θάνα δεμένα τα χέρια και τα πόδια σου με τή σιδερένια μου αλυσίδα, όρμήσουν Ξαφρικά ο έχθροί σου μέσα στη σκηνή σου για να σε πάσουν, τί θα κάνεις ;
 Χωρίς να φέρη από κοντά της, εκείνος άπάντησε :
 —Θ' άνασκόμωσ μονοιάς χέρια και πόδια, θα σπάσω τις αλυσίδες μου και θα σκοτώσω όλους τούς έχθρούς μου. Γιατί ή δύναμιά μου είνε πολύ μεγάλη.

Και της έλεγε πράγματι την άλήθεια. Κι' ή Ξανθά γητεύτρα ήξερε καλά πὸς έλεγε την άλήθεια. Η δύναμιάς του ήσαν πολύ μεγαλύτερη κ' από τή δύναμη του λιοιταριού.
 Έπειτα τόν ρώτησε πάλι :
 —Κι' άν έδνα τα πόδια και τα χέρια σου με μια τρίχα από τὰ Ξανθά μου τὰ μαλλιά, θ' αντίστακόουσι ;
 Όπως και την άλλη φορά, εκείνος της άποκρίθηκε :
 —Σε όνα δεν θ' αντίσταθώ ποτέ.

Η γυναικία δίστασε μια στιγμή κ' έπειτα τόν ελε πάλι :
 —Κι' άν, τή στιγμή που θάνα δεμένα τα χέρια και τα πόδια σου μ' αυτή την τρίχα από τὰ μαλλιά μου, όρμήσουν Ξαφρικά ο έχθροί εδομείσα ;
 Έκείνος την κούταξε, κ' αυτή τ' έφορά Ξεμάκρινε λιγάκι από κοντά της.
 —Σου είνε, πὸς σε όνα, όπως και σε κάθε πράγμα που έρχεται από όνα, δεν θ' αντίσταθώ. Δεν θα την κόμω τήν μεταξένα τρίχα από τὰ Ξανθά μου τὰ μαλλιά, ότι κ' άν γίνει !...

Τόν ήξερε καλά. Ήξερε πὸς ποτέ ψέμα δεν πέραςε πάνω από τή ψήλη του. Τότε σκατάθηκε όρθη γοήγορα. Με βία τραβήξε μια τρίχα από τὰ μαλλιά της. Και πολύ γοήγορα, μ' αυτή την τρίχα, τούδεσε τὰ δύο χέρια. Ύστερα, με μια άλλη τρίχα από τὰ Ξανθά της τὰ μαλλιά, έδεσε τὰ πόδια του Καίντ - Άμράφ.

Έκείνη την εποχή έτιχε να πεθάνη μέσα στο καλάτι του, στο Φέξ, ο σουλτάνος : ο Άλλάχ να δοξάσει τ' όνομά του — Ένας άλλος σουλτάνος — ο Άλλάχ να δοξάσει τις μέρες της βασιλείας του ! — ανέθηκε στο θόνον. Αυτός λοιπόν δεν ήταν ίκανοποιημένος μόνο με τόν τίτλο του Κάλφη, Φιλοδόξου να γίνη κ' ο πραγματικός άρχηγός και κύριος όλων των πιστών, ο θνατός άνθρωπος, που μπορούσε τόν να σούβου τὸ κεφάλι όλοι ο άνθρωποι, στα τέσσερα πέρατα της χώρας του.
 Έντομετάυ όμως, πέρα στα βουνά του, ο Καίντ - Άμράφ εξακολούθησε να χαροτάσων τους ταξιδιώτες. Ο σουλτάνος τὸ πρόσταξε να πέρη αυτή τή φορολογία. Κι' ο Καίντ - Άμράφ, άφού ζούγισε προσεκτικά στην πλάστηγα της σοφίας του από τὸ ένα μέρος τή διαταγή του σουλτάνου και τὸ θημό του άν τόν παρότρυνε, κ' από τὸ άλλο τήν καλοτέρας τής φιλίας του, βρήκε πὸς βάρανε περισσότερο ή ευτυχία τὸν δικόν του και δεν άκουσε τή σουλτανική διαταγή. Τότε ο σουλτάνος έστειλε στρατό εναντίον του, με τή διαταγή να φέρουν τόν άνάγχη στο Φέξ δεμένο χειροπόδαρο. Ο στρατός πήρε μαζί του κ' ένα σιδερένιο κλουβί, για να κλείση μέσα τόν αχμαλώτο...

Ο Καίντ - Άμράφ όμως με τούς ανθρώπους του κρατούσαν όλα τὰ πρόματα των βουνών κ' έτσι ο σουλτανικός στρατός, όποτε' από τή πρώτη μάχη, γύρισε πίσω ντροπιασμένος, άφού άφισε πολλούς σκοτωμένους σ' άγρια εκείνα μέρη, καθώς και πολλά όπλα και πολλές από τις άποσκευές του, γιατί στη φεγγάια ο στρατός δεν δίνει άδεια παρά μονάχα στην πρόσκαρη ζωή τὸν ανθρώπου. Παράτρε, μαζί με τ' άλλα, και τὸ σιδερένιο κλουβί. Αυτό ο Καίντ - Άμράφ τὸ χρησιμοποίησε, κλείνοντας μέσα δύο από τὰ πὸ άγρια λεονάρια του.

Στενωχωρημένος ο σουλτάνος, συμβουλευτικέ τούς ίστοργούς του. Όλοι τους όμως σόπαταν, μη Ξεροντας τί να πούν. Τή νύχτα όμως της ίδιας μέρας που έγινε τὸ συμβούλιο, ο σουλτάνος συμβουλευτικέ και τήν παραμόνανα του, κ' αυτή, σαν γυναικία, ήταν πὸ πονηρή, πὸ έρευνητικά από όλους μαζί τούς ίστοργούς του σουλτάνου. Η παραμόνανα λοιπόν μίλησε και τόν συμβούλεψε. Και γι' αυτό, ύστερα' από λίγες μέρες, μια Τσερκάζα από τὸ αυτοκατορικό χαρμάμ, μια πεντάμορφη Κιρζασιά, έβριγε από τὸ Φέξ και τούβηξε κατά τὰ βουνά.

Έ'να από τὰ περασμάτα τήν έπασαν ο άνθρωποι του Καίντ - Άμράφ. Γεμάτη περιφρόνηση, άρνήθηκε να πληρώσει, άρνήθηκε άκόμη και να μιλήση σε κείνους τούς ανθρώπους. Τότε αυτοί αναγκάστηκαν να τή πάνε στον άρχηγό και κύριό τους. Κι' ο κύριός τους έρωτεύτηκε

καλά πὸς έλεγε την άλήθεια. Κι' ή Ξανθά γητεύτρα ήξερε καλά πὸς έλεγε την άλήθεια. Η δύναμιάς του ήσαν πολύ μεγαλύτερη κ' από τή δύναμη του λιοιταριού.
 Έπειτα τόν ρώτησε πάλι :
 —Κι' άν έδνα τα πόδια και τα χέρια σου με μια τρίχα από τὰ Ξανθά μου τὰ μαλλιά, θ' αντίστακόουσι ;
 Όπως και την άλλη φορά, εκείνος της άποκρίθηκε :
 —Σε όνα δεν θ' αντίσταθώ ποτέ.
 Η γυναικία δίστασε μια στιγμή κ' έπειτα τόν ελε πάλι :
 —Κι' άν, τή στιγμή που θάνα δεμένα τα χέρια και τα πόδια σου μ' αυτή την τρίχα από τὰ μαλλιά μου, όρμήσουν Ξαφρικά ο έχθροί εδομείσα ;
 Έκείνος την κούταξε, κ' αυτή τ' έφορά Ξεμάκρινε λιγάκι από κοντά της.
 —Σου είνε, πὸς σε όνα, όπως και σε κάθε πράγμα που έρχεται από όνα, δεν θ' αντίσταθώ. Δεν θα την κόμω τήν μεταξένα τρίχα από τὰ Ξανθά μου τὰ μαλλιά, ότι κ' άν γίνει !...

Τόν ήξερε καλά. Ήξερε πὸς ποτέ ψέμα δεν πέραςε πάνω από τή ψήλη του. Τότε σκατάθηκε όρθη γοήγορα. Με βία τραβήξε μια τρίχα από τὰ μαλλιά της. Και πολύ γοήγορα, μ' αυτή την τρίχα, τούδεσε τὰ δύο χέρια. Ύστερα, με μια άλλη τρίχα από τὰ Ξανθά της τὰ μαλλιά, έδεσε τὰ πόδια του Καίντ - Άμράφ.

Κατόπιν χτύπησε τις παλάμες της. Την ίδια στιγμή όρμησαν μέσα στη σκηνή ο άνθρωποι που είχε ή ίδια κόμω και ριχτηκαν πάνω στον αχμαλώτο. Έκείνος κούταξε μονάχα εκείνη. Άλλά δεν έσπασε ούτε τή μια τρίχα, ούτε την άλλη. Ούτε και φώναξε κανέναν από τούς πιστούς του. Άν και με τήν πρώτη φωνή όλοι θα σηκωνόντουσαν και θάτρεχαν κοντά του, σαν ένας άνθρωπος, σαν μια ψυχή...

Προτίμησε να ήσποκη στην προδοσία και ν' άφήση να τόν πάνε στον έχθρό του. Κι' ο σουλτάνος, που τόν αχμαλώτισε, έτσι, όπως σάς διηγήθηκα, τόν θανάτωσε με τρυφερά βασανιστήρια.

Αυτό ήταν τὸ τέλος του Καίντ - Άμράφ, που ήταν πολύ μεγαλύτερος από τόν Σαμψών, τόν όποιον τόσο μάζ έδειάζουν ο Έβραίοι σκύλλοι, σκύλλων γεννήματα.

Κι' έτσι μου τήν διηγήθηκα τήν ιστορία του ενός γέρος, άπόγονος των παλιών ελευθέρων ληστών του βουνού, που κ' αυτός τήν άκουσε από τούς δικούς του, με σεβασμό.

Ο Άλλάχ να μάζ σκεπάη ήλιος με τὸ έλεός του.

ΚΛΩΤ ΦΑΡΡΕΡ