

ΣΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΕΤΕΡ ΜΑΚ ΜΑΙΓ'ΡΑΥ

Η ΤΡΕΛΛΑ ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΣ



κάμαρο ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι, γεμάτη από μία θαρραλιά σιωπή. 'Ο "Άλλαν, μόλις μπήκε μέσα, ένοιωσε την καρδιά του να σφίγγεται από μία παράξενη αγωνία.

—Τζούλια, πού είσαι; Θέλεις να με τρομάξεις; Έλα, άφησε λοιπόν αυτά τα τρελλά σαστίε... φώναζε νευριασμένος, μ' ένα παράφωνο γέλιο.

Μά δεν του άπαιτνες κανείς. Έμαζε τότε με το χέρι του που έτρεπε για να βρή τον διακόπτη κι' άναψε το φως. Ήδη ίδια στιγμή, ένα οδύρλιασμα φρίκης ξεσκισό το λαϊμό του. Είχε σκονάψει πάνω σ' ένα κορμί, ξεπλωμένο κατα-

γής. Ήταν το πτώμα της Τζούλιας.

Τό σιωπηλό σπύτι άντηχησε άπαισία από τήν πένθιμη κραυγή του νέου. Ή Τζούλια ήταν άκίνητη, νεκρή, έκει μπροστά του. Τό δεξί της χέρι έσφιγγε σφιχτά τό πιστόλι. Τό αίμα που είχε τρέξει από τό δεξί της κρόταφο, είχε σχηματίσει μία μικρή κόκκινη λίμνη γύρω από τό κενέριο πρόσωπό της. Τά γουρλωμένα μάτια της δεν είχαν μονάχα μία έκφραση φρίκης, μπροστα στο θάνατο, μά κάτι πιο άπαισιο, πιο τραγικό, πιο άπάθνηρο...

'Ο "Άλλαν έτρεξε σάν τρελλός κι' είδοποίησε τήν άδυσμομία. Έπειτα, παραπατώντας, γύρισε στο σπύτι του, σωριάστηκε πάνω σ' ένα ντιβάνι κι' άρχισε να κλαίει άπαρηγόρητα, με πινυγμένα άναφυλλητά. Ή τραγωδία της Τζούλιας του είχε ξεσκισει τήν καρδιά...

Κι' ώστόσο, έκεινή ή μέρα είχε άρχισει με χαρούμενα γέλια. Ή Τζούλια, για πρώτη φορά, τον είχε φιλήσει στο στόμα και του είχε ύποσχεθί πως θά τον περιμενε τό θράβυ στο σπύτι της.

—Νάρθης, "Άλλαν! τού είχε πη, με μία έκφραση πόνου στα παράξενα μάτια της. Είμαι τόσο μόνη!... Τόσο δυστυχισμένη!...

Κι' από έκεινή τή στιγμή είχε άρχισει ή τραγική άναμένη της... Είχε γνωρίσει τον "Άλλαν σέ μία έκδρομή που είχαν κάνει μαζί με άλλους φίλους τους. Ή Τζούλια έκανε σάν τρελλή από τή χαρά της. Ήταν τόσο ώμορφο, τόσο ρομαντικό έκεινο τό πανδοχείο, όπου θά περιόνασε τρεις δόκωρες μέρες! Μά κι' ό "Άλλαν από τήν πρώτη στιγμή, είχε άρχισει να της δείχνει μία τρυφερό συμπαθία. Μά ή συγκίνησης της πρώτης μέρας, ή κούρασι, ό παγωμένους άέρας του θου-

νού, άρρώστησαν τήν Τζούλια. 'Ο "Άλλαν τής κρατούσε συντροφιά, τή διασκεδάζε και τό θράβυ, όταν ήρθε ή στιγμή να τήν κληνυχήση, τής έσφιξε τό χέρι με τρυφερότητα και κοκκινίζοντας σάν μικρό παιδί, τής έπε πώς τήν άγαπούσε, πώς ήθελε να τήν παντρευτή και πώς θά τήν έπαρνε ιαζύ του στήν "Αμερική, για να ζήσουν έκει κάτω, σ' άπέραντα χτήματά του, εύτυχισμένοι...

Τήν τρίτη μέρα, ή Τζούλια ήταν καλά και μπόρεσε να γυρίσει στή Βενετία. Έκεινο τό ειδύλλιο τήν είχε μεταμορφώσει. Μά έρχόντουσαν πάλι στιγμές που τήν έπιαναν ή νευρικές κρίσεις της (ή μητέρα της είχε πεθάνει τρελλή) και τότε τα έβλεπε όλα πένθιμα και μαύρα.

Ή Τζούλια είχε κληρονομήσει όλο τό πάθος της μητέρας της για τις άπρόοπτες περιπέτειες, για τήν κοσμική ζωή και για τις τρελλές διασκεδάσεις. Ζούσε μόνη της, ανεξάρτητη, τό χειμώνα στή Ρώμη, κοιτά στή θεία της, τό καλοκαίρι στή Βενετία, τό φθινόπωρο στο "Γαρίο, τήν άνοιξη στις μαγευτικές όχθες της Λίμνης του Κόμο.

Μά ή τρελλή ζωή της είχε τσακίσει τ' άρρωστα νεύρα της. Πολλές φορές έσφιγγε τους κρόταφους της κι' έλεγε στις φίλες της με μία παράξενη φωνή:

—Μά τί έχω; Γιατί γυρίζε τό κεφάλι μου, Θεέ μου! Μου φαίνεται πώς θά τρελλαθώ!

'Ο δόκτωρ Σαλβίνι, ένας παλιός φίλος της οικογενείας της, που είχε κουραστή πειά να τήν συμβουλεύει ν' αλλάξει ζωή, τής έπε μία μέρα με πίκρα:

—Πρόσεξε, Τζούλια! Συλλογίσου τή μητέρα σου. Ήσυχασε πειά, γιατί άν δεν μ' άκούσεις κι' αυτή τή φορά, δεν θ' άργήσης να τρελλαθής σ' άλήθεια!...

Μά ή Τζούλια δεν άκουε κανένα. Κοιμόταν λίγο, κάνπιζε πέρα πάλι, δεν είχε βρει, έτρωγε άταγτα και λίγο. 'Ο χορός τή νύχτα και τά «κοσμικά» σπύτι της μέρα, τήν είχαν κανει νευρική, εύεξαπτη, φοβιτοιαρά. Κ' ύπέφερε άπ' όλα: άπ' τόν ήλιο, άπ' τά φώτα από τό θόρυβο, από τις ερωδίες των λουλουδιών, από τή σιωπή της νύχτας. Δεν μπορούσε πειά να κοιμηθώ. Ήταν όλο νεύρα!...

—Άκουσέ με, Τζούλια, πρόσεξε τόν έαυτό σου! τής ξαναείπε ό δόκτωρ Σαλβίνι. Πάψε πειά να πίνης τόσα κοκταίλεις από τό πρωί ως τό θράβυ. Πρέπει να κοιμάσαι δώδεκα ώρες τή μέρα. Άλλοιώς, ύστερ' από λίγων καιρό, θά κατανήσης στο φρε-

νοκομείο!...

Ή Τζούλια τότε άρχισε σ' άλήθεια να νοιάζεται για τόν έαυτό της, μά ήταν πειά πολύ άργά. 'Ο οργανισμός της δεν άντεχε στις στερήσεις. Κ' ή Τζούλια γνώρισε τή φριχτή άγωνία του τοξικομανούς, πού δεν έχει πειά δηλητήρια για τις αισθήσεις του.

Αυτό τό μαρτύριο κράτησε ως τή μέρα που γνώρισε τον "Άλλαν. Από τότε ή ζωή της άλλαξε έξαφικά, οι εφιάλτες χάρηκαν, ή νευρώσεις έξαφανίστηκαν, ή άπογοητεύσεις έξαχσάτηκαν.

'Ο έρωσ θριάμβευσε. Ή «μοιραία» ώμορφία της πήρε ένα άλλο θέλητρο. Τά μάτια της τώρα είχαν ένα άλλο φως και τά χειλη της δεν είχαν πειά έκεινή τήν έκφραση της πίκρας και περιφρονητικής άηδίας για τά πάντα.

Ή Τζούλια τώρα ζούσε μία δεύτερη ζωή. Σαφικά όμως, έκεινο τό πρωί, μόλις έφυγε ό "Άλλαν, ένοιωσε πάλι να τήν κυριεύει μία άπογοητεύσει, μία άνεξήγητη μεγαυχολία, σάν να ήταν άρρωστη ή ψυχή της.

Άρχόταν άραγε ό "Άλλαν; Τής έλεγε άλήθεια ότι τήν άγαπούσε; Θά τόν άφηναν οι γονείς του να τήν παντρευτή; Μά θάρχόταν; Θά έρχόταν; Κάτι, μέσα της, τής έλεγε πώς ένθ θά τόν ξανάβλεπε πειά. Μά γιατί, γιατί;

Θέέ μου! Τ' άνυπόφορο πού ήταν έκεινο τό πράσινο χαλί της κάμαρας της. Κι' έκεινο τό γκριζό χρώμα της ταπεταρίας; Και τό ώμο φως που έμπαινε από τό παράθυρο και τής πλήγωνε τά μάτια;... "Α! Τ' άβάσταχτη πού ήταν ή ζωή!...

Θέλησε ώστόσο να καμάρη τά νεύρα της, να ξεγελάση τή θανάσιμη άγωνία της. Μά βγή έξω; Κι' άν ό "Άλλαν έρχόταν πιο έναορίς; Τί έπρεπε σ' άκή; Πώς θά ήσυχάζε;

Δυό ή ώρα... Δυό και μισή... Θάρθη άραγε; Δεν θάρθη; Πόσο άργά περνάει ή ώρα μακριά από τόν "Άλλαν, τή μεγάλη, τή μοναδική μεγάλη άγάπη της ζωής της! Και πόσο άργει νάρθη τό άπόγεμα!... Μά άλήθεια, πώς περνάει ή ώρα; Άργά; Γρήγορα; Ή Τζούλια δεν μπορούσε πειά να συγκεντρώση τις σκέψεις της.

Τρεις ή ώρα... Ή Τζούλια περπατούσε άπάνω-κάτω μέσα στήν κάμαρά της με νευρικά, σπασμωδικά θήματα. Τό κεφάλι της ήταν θαρό, πονούσε, σάν να ήθελε να σπάση. Άξάφνα, άκούστηκαν θήματα... Μά όχι... Ήταν στο δρόμο! "Ενα κύμα αίματος άνέβηκε στο κεφάλι της. Για μία στιγμή θάμπωσαν τά μάτια της. "Α! Μπα! Δεν θάρθη. Ποιός ξέριε!... Μία άλλη γυναίκα, πιο ώμορφη, πιο σαγηνευτική, θά τόν σφίγγε στήν άγκυαλιά της.

"Α! Τό αίμα! Πώς θουίζει τό αίμα σ' αυτιά της! Άλήθεια, γιατί είχαν τεντώσει έτσι ή φλέβες της, σάν να ήθελαν να σπάσουν;

—Θεέ μου! Μά τί έχω; Θά τρελλαθώ! φώναζε παγώνοντας από φρίκη ή άρρωστη Τζούλια.

Αυτά τά λόγια της άντήχησαν πένθιμα μέσα στήν καταβλιπτική σιωπή. "Ενα σιδερένο στεφανί άρχισε να της σφίγγε τό μέτωπο. Κι' αυτή ή θανάσιμη άγωνία άνεβαίνει στο λαϊμό και τήν πνίγει, σάν να τήν σφίγγουν άόρατα χέρια!

Ή Τζούλια θέλει να φύγη, να λυτρωθώ από έκεινή τή μαρτυρική άτμόσφαιρα. Μά πώς να φύγη; Μιά άλλη Τζούλια, με χλωμό πρόσωπο, με κόκκινα μάτια έρχεται άργά, άργά από τό θάθος του μεγάλου καθρέφτη... Είνε ή άλλη, ή παλιή Τζούλια, ή τρελλή, έκεινή πού δεν είχε γνωρίσει τόν "Άλλαν.

Μά τί θέλει αυτή ή ξένη, τί θέλει; Ή Τζούλια μ' ένα οδύρλιασμα φόβου, άρπαξε τό πιστόλι της από τό συρτάρι του κομποδίνου και τό σήκωσε ψηλά για να σκοτώση τήν άλλη Τζούλια, πού έρχόταν από τό θάθος του καθρέφτη. Μά τό νευρικό χέρι της έκλεισε σπασμωδικά, τό δάχτυλο τράβηξε τή σκανδάλη κ' ή Τζούλια, ή καινούργια, ή έρωτευμένη με τόν "Άλλαν, ένοιωσε ένα σκληρό πόνο στο κεφάλι κι' άμέσως όλα σκοτείασαν και χάρηκαν από τα μάτια της.

Ή τρελλή Τζούλια είχε άυτόκτονήσει.

Μά τήν ώρα πού ξεμυχούσε, στο θάθος του σκοτεινού διαδρόμου άνηχούσαν τά θήματα του "Άλλαν. Ή Τζούλια τάκουσε μέσα στο ψυχορραγία της και τής φανηκε πώς ήσαν τά δικα της θήματα, τά θήματά της, καθώς κατέβηκαν άργά, άργά στον άλλον κόσμο!...

