

ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ ΛΑΓΚΑΡΝΤΕΡ



(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

Ο Λαγκαρντέρ τράβηξε το σπαθί του... Ο Κοκαρντάς κι' ο Πασπούαλ τὸν ἐμπίθθηκαν. Ο' Αντώνης Λαχὸ εἶχε μόνο ἓνα μαχαίρι, μὰ ἓνα μαχαίρι, πού στὸ χέρι ἐνὸς Βάσκου ἀξίζει ὅσο κι' ἓνα σπαθί.

Τὸ πέρασμα τοῦ Πάνκορμπο ἀνοίγονταν τώρα μπροστὰ τοῦ στενοῦ, ἀνάμεσα ἀπὸ δύο πελώριους βράχους, ὕψους πεντακοσίων τουλάχιστον ποδιῶν του, πού ἐμπόδιζαν μὲ τὸν ὄγκο τοῦς νὰ φωτίζεται ὅλη τὴν ἡμέρα ὁ στενοὸς αὐτὸς δρομάκος, κατὰ μῆκος τοῦ ὁποῖου κυλοῦσε ἓνα ρυάκι.

— Πόσοι εἶνε, κατὰ τὴν γνώμη σου; ρώτησε ὁ Λαγκαρντέρ.
— Συμφώνησαν γιὰ πενήντα, ἀπάντησε ὁ 'Αντώνης. Μπορεῖ ὅμως νὰ εἶνε καὶ πῶ πολλοί, χωρὶς νὰ λογαριάσουμε τίς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά, πού παραμονεύουν στὸ δρόμο.

Βαθεῖα σιωπὴ βασιλευε μέσα στὴ φαινομενικὴ αὐτὴ μοναξιά. Ἐξαφνα, ὁ 'Αντώνης Λαχὸ ἀνασκήρτησε καὶ ψιθύρισε στὸ αὐτὸ τοῦ Λαγκαρντέρ:

— Ἄκουσα ἓνα ὄπλο νὰ γεμίζει ἐδῶ κοντά... Φαίνεται πὼς τὸ πανηγύρι ἀρχίζει...

Δὲν ἀπέτηαν πειὰ, παρὰ ἕκατὸ βήματα ἀπὸ τὴν εἰσοδο τοῦ στενοῦ. Ο' Λαγκαρντέρ ὕψωσε τὸ σπαθί του καὶ φώναξε:

— Ἐμπρός! 'Ακολουθεῖτε με!...

Τὰ τέσσερα ὄλογα ἀναπήδησαν κάτω ἀπ' τὰ σπρηνοια τῶν ἀναθετῶν τοῦς καὶ μὴ ἀλιγιώδης ἱππηλασία ἀρχισε...

Μὰ συγχρόνως ἀναριθμητοὶ πυροβολισμοὶ ἀντίχτησαν ἀπὸ ἐξομα μεριές, ταραζώντας τὴ γαλήνη τοῦ βουνοῦ.

Τὸ καπέλλο τοῦ Κοκαρντάς, τρυπημένο ἀπὸ μὴ σφαῖρα, ἀφῆσε τὰ μαλλιά του κι' ἔπεσε στὸ ρυάκι, ὅπου ἀρχισε νὰ περιπλανᾶται, μὲ τὸ φτεροὸν στὸν ἕραρ σὰν κατάρτι...

— Κατάρτι! φώναξε ὁ Κοκαρντάς, μανιασμένος. Τὸ καπέλλο μου ἔχασε τὴν ἀξία του, χαρετῶντας μόνο του αὐτοῦς τοὺς ἀθλίους... Γι' αὐτὸ κι' ἐγὼ τοὺς τὸ ἐγκαταλείπω!

Ἡ σφαῖρες ἐντομιαζέζον ἐξακολουθοῦσαν νὰ σφυρίζουν κι' ὁ θόρυθος τῶν πυροβολισμῶν, μέσα στὸ στενοὸ αὐτὸ πέρασμα τῶν βράχων, ἀντηχοῦσε σὰν νιφάριον δέκα κανόνια μαζῶν.

Περισσότεροι ἀπὸ εἴκοσι ἄνδρες ἐνέδρευαν στὴν εἰσοδο τοῦ βουνοῦ. Κι' ὅλοι τοὺς σημάδευαν τὸ Λαγκαρντέρ.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ σημάδευαν τόσο καλά, ὥστε ἔρριχναν ἓνα πορτοκάλι ἀπὸ ἀπόσταση ἕκατὸ μέτρον. Μὰ τώρα ἡ ἀπόσταση ἦταν μόλις δεκαπέντε μέτρα καὶ ὁ Λαγκαρντέρ περνοῦσε ἀνάμεσα ἀπὸ τίς σφαῖρες, σὰν νὰ διασκοδάζε, ἀκούγοντας τὸ σφύριγμα τοῦς μέσα στὴ βραδυὴ γαλήνη.

Σκοτᾶδι βαθὺ ἀπλωτόταν μέσα στὸ πέρασμα, πού ἦταν τόσο στενοὸ, ὥστε μόλις μποροῦσαν νὰ περάσουν δύο ὄλογα, προχωρώντας κατὰ μέτρον.

Ὁ ἱππότης καὶ ὁ Βάσκος ἐκάλιζαν ἐπὶ κεφαλῆς. Ο' Πασπούαλ κι' ὁ Κοκαρντάς ἐρχόντουσαν ἀπὸ πίσω. Ο' τελευταῖος μάλιστα βλαστημοῦσε ἀδιάκοπα, λέγοντας:

— Κατάρτι!... Ἐδῶ μέσα δὲν μπορεῖ κανεὶς ν' ἀνανεοῦση... Ἐνε χειρότερα ἀπὸ τὴ Βαστίλλη...

Μὰ δὲν πρόφτασε νὰποτελειώσει τὴ φράσι του καὶ μὴ νὰ ἀποθρονιστῆ ἀκούστηκε. Τὸ ὄλογο τοῦ Πασπούαλ, μὲ τὸ στήθος τρυπημένο, σωριάστηκε κάτω μονοκόμματο.

Μέσα στὸ στενοὸ, μπροστὰ στοὺς κηρῶες μας, ἔνας μαῦρος ὄγκος ἐφράζε τὸ δρόμο. Ἦσαν καμμιὰ τριανταριά ἀκόμα ὄγκους, πού ἔσαναγέμιζαν τὰ ὄπλα τοῦς.

— Πεζέμετε! φώναξε ὁ Λαγκαρντέρ μὲ μὴ βρέθηε ἀπάντησι τοῦς. Ἄς καθαρίσουμε τὸ πέρασμά μας ἀπ' αὐτὰ τὰ σκουλίκια!

Ὁ Πασπούαλ πῆρε μὲ τὸ ἀριστερὸ του χέρι τὰ χαλινάρια τῶν τριῶν ὀλόγων, ἐνῶ μὲ τὸ δεξιὸ κρατοῦσε τὸ σπαθί του.

Ὁ Λαγκαρντέρ, ὁ Λαχὸ, ὁ Κοκαρντάς μῆχαν στὴ γραμμὴ καὶ τὸ γλέντι ἀρχίζε...

Κι' ὁ Λαγκαρντέρ ὄρμησε μπροστά... Ὡ! ἴϊ ἦταν αὐτὴ ἡ ἐξόρμησις!... Κάθε φορὰ πού χτυποῦσε μὲ τὸ σπαθί του, ἓνας ἀπ' τοὺς κακοποιοὺς πού παραμόνευαν, σωριάζταν κάτω μὲ τὰ χέρια μπροστά...

Ὁ 'Αντώνης Λαχὸ πάλι γλυτροῦσε ἀνάμεσα στοὺς ἀντιπάλους τῶν καὶ μὲ τὸ μαχαίρι του τοὺς ἐξεκοιλιάζε στὴν ἀράδα. Ὁ Κοκαρντάς κι' ὁ Πασπούαλ ἔκαναν κι' αὐτοὶ θρασί.

Τὸ νερὸ τοῦ ρυακιοῦ εἶχε βαφθὴ κόκκινο καὶ ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ φαραγγιοῦ ἀνέβαιναν ρόγχοι πρὸς τὰ ὕψη, ὅπου ρῶληζαν ἀετοί.

Πάνω ἀπὸ δέκα ἀνθρώπους εἶχε σωριάσει κάτω ὁ Λαγκαρντέρ κι' ἄλλους τόσους οἱ σύντροφοί του. Μὰ οἱ ἄλλοι βαστοῦσαν καλά. Ἦσαν παραπάνω ἀπὸ πενήντα κι' ἀπὸ πίσω τοῦς ἔνα πλήθος γυναῖκες τοὺς γεμίζαν τὰ ὄπλα. Κι' ἂν ἐκείνοι πού ἔβρεπε νὰ τὰ πάρουν σκοτανότουσαν, τοὺς ἀναπληρώνουν αὐτές...

Τώρα σκοταδι ἀπόλυτο ἀπλωτόταν μέσα στὸ πέρασμα τοῦ Πάνκορμπο. Κι' ὁ ἀγῶνας γίνεταν ὀλοένα πῶ σκληρὸν καὶ δύσκολο. Ὁ Λαγκαρντέρ κι' οἱ σύντροφοί του δὲν δεικνύσαν πῶς τοὺς ἀντιπάλους τῶν καὶ κατάφεραν τὰ χτυπήματά τοῦς στὴν τυχῆ.

— Σαντινιόν! οὐρλιάζε Ἐξαφνα ὁ Κοκαρντάς. Μοῦ σκάτουμεν τὸν ὄμο. "Α, σκυλλοδί!... Θὰ δῆτε τώρα! Νά!... Νά!... Νά!...

Τοὺς εἶχαν καταφέρει μὴ τρομερὴ κοντακία ἐτὸν ἀριστερὸ ὄμο, πράγμα πού τὸν εἶχε ἐξαγριώσει καὶ τὸν ἔκανε νὰ ὀρμήσει μπροστὰ ἀσυγκράτητος, καταφέροντας δεξιὰ κι' ἀριστερὰ φοβερὰ χτυπήματα.

Ἡ ἀλθήθεια ὅμως εἶνε ὅτι οἱ τέσσερες γυναῖκες εἶνε εἶχαν μὴ μόνο ἐλπίδα στὶς ἕκατὸ νὰ βγοῦν ζωντανοὶ ἀπὸ τὴν ἐνέδρα, πού τοὺς εἶχε σήσει ὁ Πεύρολ.

Ὁ Λαγκαρντέρ ἦταν πάντα ὀπλιμένος μὲ τὸ λεπτό κι' εὐλύγιστο σπαθί τοῦ ἀντιβασιλέως, πού εἶχε ὡς τὴ στιγμή ἐκείνη τρυπήσει πολλὰ ἀπ' τὰ μέτωπα τῶν ἀντιπάλων του.

Μὰ ἔξαφνα, τὸ σπαθί αὐτὸ ἔσπασε ἐπάνω τὸ κεφάλι ἐνὸς λαθρεμπόρου, ὁ ὅποιο κράτησε τὴν αἰχμὴ του σφετεμένη ἀνάμεσα στὰ δύο μάτια του.

Τὸ κομμάτι τοῦ ξίφους, πού ἔμενε πειὰ στὰ χέρια τοῦ Λαγκαρντέρ, ἦταν πολὺ κοντὸ γιὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ τὸ χρησιμοποιοῖ ὁ ἱππότης. Τὸ πέταξε λοιπὸν μπροστὰ του, μέσα στὸ σωρὸ τῶν κακούργων μὲ τόση δύναμη, ὥστε ἔβγαλε τὸ μάτι ἐνὸς ἀπ' αὐτοὺς.

Τὸ μόνο ὄπλο πού τοῦ ἔμενε τώρα, ἦσαν οἱ γροθιές του.

— Ἐδῶ, μουρμούρισε, θὰ ἤθελα νὰ συνατησῶ τὸν Γκονζάγκα κὰτ' ἀπ' τὸ φῶς τοῦ ἡλιοῦ.

Ὡστόσο, τὸ σκοτᾶδι πύκνωσε ὀλοένα, ὅταν ἔξαφνα, ἐπάνω σ' ἓνα βράχο, παρουσιάστηκε μὴ νέα κόρη, πού κρατοῦσε ἓναν πυρσοὸ στὸ χέρι καὶ φώτισε τὸ πέδιλον τῆς στυπλοκῆς.

"Ἔτσι, ὑπόρρεσαν νὰ μετρηθοῦν ἀπὸ τὸ ἓνα κι' ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος. Ἀπὸ τοὺς πενήντα καὶ πλέον λαθρεμπόρους, δὲν ἔμεναν πειὰ, παρὰ μόνο καμμιὰ δεκαπενταριά, ὁ ὅποιοι ἔβγαλαν μὴ θριαμβευτικὴ κραυγὴ, βλέποντας τὸ Λαγκαρντέρ ἄοπλο.

Κι' ὁ ἴσιος ὁ ἱππότης κατάλαβε πὼς ἡ θέσι του ἦταν δύσκολη κι' ἔσκιψε νὰ πάρῃ ἓνα τουφέκι νὰ τὸ χρησιμοποιήσῃ ὡς ρόπαλο. Μὰ τὴν ἴσια στιγμὴ, ἓνας ἀπ' τοὺς λαθρεμπόρους ὄρμησε πίσω του κι' ὕψωσε τὸ μαχαίρι του γιὰ νὰ τοῦ τὸ καρ-



Κι' ὁ Λαγκαρντέρ ὄρμησε μπροστά...

φώση στη ράχη.

Ώστόσο, τὸ χέρι του παράτησε τὸ μαχαίρι πρὶν φτάσει στὸν προορισμὸ του. Κοιμμένο ἀπὸ τὸν ὄμο, ἀποσιτάσθηκε ἀπὸ τὸ κορμί του κ' ἔπεσε κάτω καταματωμένο.

Ἄν ὁ Ἀντώνης Λαχὸ δὲν κατώρθωσε νὰ σώσει τὴν Αὐγὴν γιὰ Νεθέρ, εἶχε σώσει τώρα τὴ ζωὴ τοῦ Λαγκαρντέρ, γιὰτὶ αὐτὸς εἶχε κόψει τὸ χέρι τοῦ λαθρεμπόρου...

Αὐτὸ ἦταν ὄλο... Μόλις ὁ Λαγκαρντέρ πῆρε ἀπὸ κάτω ἕνα τουφέκι ἀδειανό, ἡ ἔκθεσι τῆς μάχης ἀποφασίστηκε. Αὐτὸ τὸ τουφέκι ἔγινε στὰ χέρια του καταπέλτης...

Ὁ Ἐρρ κοκ ἤξερε τώρα ποῦ νὰ χτυπήσει... Τὸ καθένα ἀπὸ τὰ χτυπήματά του, πολτοποιοῦσε κ' ἀπὸ ἕνα κρανίον...

Κ' ὁ ἀγῶνας ἐξακολουθοῦσε κάτω ἀπ' τὴ λάμψη τοῦ πυροσφύ, ποῦ κρατοῦσε ἡ νέα κόρη.

Ἡ νέα αὐτὴ ἔμενε πάντα ἀκουμπισμένη στὸ βράχο, μὲ τὸ χέρι ὑψωμένο, μὲ τὸ κεφάλι της στεφανωμένο ἀπὸ τὴν τρεμάμενη ἀναταύγεια τοῦ φωτός. Εἶχε τὸ μπρούτζινο χρώμα καὶ τὰ μαῦρα μαλλιά τῶν Ταιγγάνων τῆς Ἑστραμαδοῦρας.

Ὁ Πέντρο, ὁ ἀρχηγὸς τῶν λαθρεμπόρων, τὴν εἶχε συναντήσει στὸ βουνό, καθὼς στρατολογοῦσε τοὺς πληρωμένους δολοφόνους του. Ἡ Ἀταιγγανοπούλα, μόλις ἔμαθε τὴ θά γινόταν, τοῦ εἶπε :

—Θαρβῶ κ' ἐγὼ στὸ Πάνκορπο. Θέλω νὰ δῶ νὰ χύνεται αἷμα!

Καὶ πράγματι εἶχε πάει, ἐφωδιασμένη μ' ἕνα πυροσφύ γιὰ νὰ βλέπει καλύτερα.

Περιμενε ὅμως νὰ δῆ καμιὰ τριανταριά ἄνδρες μαζὺ μὲ τὸν Λαγκαρντέρ, ἀφοῦ ὁ Πέντρο εἶχε στρατολογήσει πάνω ἀπὸ πενήντα δολοφόνους γιὰ νὰ τὸν ξεκάνει.

Ὅταν εἶδε ὅτι ἦσαν μόνο τέσσερες κ' ὅτι εἶχαν ἐπικεφαλῆς τοὺς ἕναν ὄρατο καὶ γενναῖο καθάλλαρη, κατάλαβε ὅτι δὲν ἐπρόκειτο περὶ μάχης, ἀλλὰ περὶ δολοφονίας.

Ἡ καρδιά της ἀναπήδησε μέσα στὸ στήθος της ἀπὸ ἀγανάκτησι. Γι' αὐτὸ ξεφώνιζε τώρα μὲ χαρὰ, καθὼς ἔβλεπε τοὺς λαθρεμπόρους νὰ σωρίζονται κάτω ὁ ἕνας κατόπιν τοῦ ἄλλου, κάτω ἀπὸ τὰ τρομερὰ χτυπήματα τοῦ Λαγκαρντέρ.

Ὁ τόπος ξεκαθαρίζει! φώναξε ὁ ἱππότης. Στ' ἀλλοῦ σὰς, φίλοι μου!... Ἄς περάσουμε πάνω ἀπ' τὴν κοιλιὰ αὐτῶν ποῦ ἀπομένουν!...

Μὰ πρὶν πηδήσουν στ' ἀλλοῦ τους, ὁ τόπος εἶχε ξεκαθαρίσει ἐντελῶς.

Οἱ λησταί, τῶν ὁποίων κ' αὐτὸς ἀκόμα ὁ ἀρχηγὸς εἶχε σκοτωθῆ, καταλαβαίνοντας ὅτι ἂν διαφιλοσοφτοῦσαν ἔξω καὶ μιά στιγμὴ ἀκόμα τὸ πέρασμα στοὺς ἀντιπάλους των, θὰ μεγάλωναν μὲ τὰ κορμιά τους τὸν ἀριθμὸ τῶν πτωμάτων, τὸ εἶχαν βάλει στὰ πόδια. Τὸ μόνο ἐμπόδιο τώρα ἦταν τὰ σώματα τῶν νεκρῶν καὶ τῶν πληγωμένων, ἀπ' τοὺς ὁποίους ἦταν ζήτημα ἂν θὰ ἐπιζῶσε κανεὶς—τόσο βαρεία ἦταν τὰ τραυμάτια τους.

Ἐκεῖνη τὴ στιγμὴ ἡ Ἀταιγγάνα κατέθηκε ἀπ' τὸ βράχο της καὶ πῆγε καὶ στάθηκε στὴ μέση τοῦ δρόμου.

Ὁ Λαγκαρντέρ κατάλαβε πὼς ἤθελε νὰ τοῦ μιλῆση, μὰ δὲν ἔπερε νὰ χάνη τὸν καιρὸ του, γιὰτὶ μιά ὥρα τουλάχιστον εἶχε περάσει ἀπ' τὴν ἀρχὴ τῆς συμπλοκῆς.

Καθὼς λοιπὸν περνοῦσε καλπάζοντας πλάι στὴν Ἀταιγγάνα, ἔσκυψε ἀπάνω στὸ ὑποζύγιό του, ἄρπαξε τὴ νέα κόρη ἀπὸ τὴ μέση, τὴ σήκωσε σάν φτερὸ καὶ τὴν ἀπόθεσε ἐπάνω στὴ σέλλα του. Ἐταί μπορούσε τώρα νὰ κουθεντιάσῃ μαζὺ της, χωρὶς καμιὰ καθυστέρησι.

Τὰ μάτια της γύρῳ ἀπὸ τὸν χαρὰ. Πέρασε τὸ μπράσσο της νῆρα ἀπ' τὸ λαϊμὸ τοῦ ἱππότη, καὶ κυττάζοντας τὸν μέσα στὰ μάτια, τὸν ἄφησε νὰ τὴν παρασύρῃ...

Κρατοῦσε πάντα στὰ χέρια της τὸν πυροσφύ της κ' ὁ ἄνεμος, καθὼς ἔτρεχαν, ἔκανε νὰ ξεπετιέται ἀπ' αὐτὸν μιά μακρὰ φλόγινη κόμη, ποῦ φώτιζε φαντασμαγορικά αὐτὸ τὸν ἀλλόκοτο δ-μῖλο, στὸν ὁποῖο ὑπῆρχαν τρία ἄλλοια καὶ πέντε καθάλλαρη-δες, γιὰτὶ κ' ὁ Λαχὸ εἶχε καθάλλαισι ἀπάνω στὸ ἄλλοιο τοῦ Πασποῦλα. Μονάχα ὁ Κοκαρντὰς ἐκάλπαζε μόνος του.

—Εἶστε γενναῖοι! ψιθύρισε ἡ Ἀταιγγάνα στὸ αὐτὸ τοῦ Λαγκαρντέρ. Εἶμαι σκλάβος σας, ἂν μὲ χρειαστήτε...

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς περιπετειώδους του ζωῆς, ὁ ἱππότης εἶχε συναντήσει τόσα ὑποκριτικὰ πρόσωπα, ὥστε μπορούσε τώρα νὰ γνωρίζῃ εὐκόλα τὰ αἰσθήματα ἀπὸ τὴν ἔκφρασι τῶν φυσιογνωμιῶν... Κατάλαβε λοιπὸν ἀμέσως πὼς ἡ Ἀταιγγάνα ἦταν εἰλικρινής.

—Βρίσκεσαι ἐδῶ ἀπὸ ὅρα ; τὴ ρώτησε.
—Ἄπὸ τὸ πρωτ... Ἄπὸ τὰ χαράματα, οἱ λαθρεμπόροι ἔφαχ-χαν στὴ Σιέρρα γιὰ νὰ βροῦνε δολοφόνους... Καὶ βρίσκει κανεὶς ὅσους θέλει, ὅταν σκορπίζει χρήματα...

—Ἀκόμα καὶ γυναῖκες, ἀπάντησε ὁ Λαγκαρντέρ. Ἦσουν καὶ αὐτὲς μεταξὺ τους ;

Ἡ Ἀταιγγάνα χαμήλωσε θλιθερὰ τὰ βλέφαρά της κ' ἀπάντησε :

—Ποτὲ τὸ χρήμα τοῦ ἐγκλήματος δὲν λέρωσε τὰ χέρια μου. Ἦρθα ἐδῶ μόνη μου, μὲ τὸ προαισθημα ὅτι μπορούσα νὰ φανῶ χρήσιμη... Ὅταν εἶδα τὴν δυσαναλογία τῶν ἐπιτάσεων μεταξὺ σας καὶ μεταξὺ τῶν ληστῶν, ἄναμα ἕναν πυροσφύ γιὰ νὰ μπόρεσε νὰ δῆτε ἀπὸ ποῦ προέρχονται τὰ χτυπήματα.

—Εἶν' ἀλήθεια αὐτὸ ; ρώτησε ὁ ἱππότης.

—Τὸ ὀρκίζομαι! φώναξε ἡ νέα μὲ τὸ χέρι ψηλά καὶ μ' ἕνα τέτοιο τόνο εἰλικρινείας, ποῦ δὲν χοροῦσε πειὰ καμιὰ ἀμφιβολία.

—Σ' εὐχαριστῶ, παιδί μου! ψιθύρισε ὁ Λαγκαρντέρ μὲ τόνο συγκινημένο. Τί μπορῶ νὰ κάνω γιὰ νὰ σοῦ φανῶ εὐχάριστος ;

—Ἐρχόσαστε ἀπὸ τὴ Γαλλία ; τὸν ρώτησε.

—Ναί...

—Ἀπὸ τὸ Παρίσι ;

—Ναί... Τί θέλετε ;

—Μήπως ἀκούσατε ποτὲ νὰ μιλοῦν γιὰ μιά παλιὰ Ἀταιγγανοπούλα σάν ἐμένα, ποῦ ἐγκατέλειψε τὴν Ἰσπανία μαζὺ μὲ τὸν πρεσβευτὴ τῆς Γαλλίας ; Ἦταν φίλη μου καὶ τὴν ἀναποῖσα πολ-... Χορεύαμε μαζὺ στὴν Πλάτζα Σάντα τῆς Μαδρίτης. Ἀπὸ τὸν καιρὸ ποῦ ἔφυγε, εἶμαι θλιμμένη...

—Ἔνομά της ; ρώτησε ὁ Λαγκαρντέρ.

—Ἔμε'ς οἱ Ταιγγάνοι τῆς Γρενάδας τὴ λέγαμε Φλώρα. Μὰ ἔ-γὼ μόνος ξέρω πὼς βαφτίστηκε ἀπὸ τὸν ὄνομα Μαρίας ντὲ λὰ Σάντα-Κρούζ.

Ὁ Λαγκαρντέρ ἀναπάντησε καὶ εἶπε :
—Ἡ ντόνα Κρούζ... ἡ ἡ Φλώρα, ἂν τὴν ποσιτῶ-ἔτσι, πέρασε ἀπὸ δῶ πρὸ τριῶν περιπτῶ ὀρῶν.

—Ἀδύνατον... Θὰ τὴν ἔβλεπα... Δὲν τὸ κοῦρασα ἀπὸ δῶ ἀπὸ τὴς ἑνέας τὸ πρωτ...

—Δὲν ἦταν μόνη, μὰ βρισκόταν μέ-σα σ' ἕνα αἰάξι, μαζὺ μὲ μιά ἄλλη νέα...

—Κανένα ἀμάξι δὲν πέρασε ἀπὸ δῶ δολόκληρη τὴν ἡμέρα, ἀπάντησε μὲ τόση πεποίθησι, ὥστε ὁ Λαγκαρντέρ, μὴν καταλαβαίνοντας πειὰ τίποτε τὴ ρώτησε :

—Γιὰ θυμῆσου καλύτερα, παιδί μου. Τὸ ἀμάξι αὐτὸ τὸ συνόδεϊαν ὄχτῶ ἱπ-πέες, ἀπ' τοὺς ὁποίους ὁ ἕνας εἶχε ὀργανώσει τὴ δολοφονικὴ ἐνέδρα ἐναντί-ον του.

—Τὸ πρᾶγμα εἶνε πολὺ ἀπλό, τοῦ ἀ-πάντησε ἡ Ἀταιγγάνα, ἀφοῦ σκέφτη-κε μερικὲς στιγμὲς. Σᾶς ἔστησαν παγί-οι του.

—Τὸ πρᾶγμα εἶνε πολὺ ἀπλό, τοῦ ἀ-πάντησε ἡ Ἀταιγγάνα, ἀφοῦ σκέφτη-κε μερικὲς στιγμὲς. Σᾶς ἔστησαν παγί-οι του.

—Γκονζάγκας! ἔκανε ἡ Ἀταιγγάνα. Μὰ αὐτὸ εἶνε τὸ ὄνομα τοῦ πρεσβευτοῦ τῆς Γαλλίας, ποῦ πῆρε τὴ Φλώρα στὸ Παρίσι... Εἶνε λοιπὸν ἐχθρὸς σας ;

—Μέγρι θανάτου! ἀπάντησε ὁ Λαγκαρντέρ, τοῦ ὁποῖου τὸ μέ-τωπο σκοτεινίσσε.

—Μὰ, αὐτὴ ;...

—Ἡ ντόνα Κρούζ ;... Εἶνε ἡ πιὸ πιστὴ φίλη τῆς διδος ντὲ Νε-θέρ, τῆς μνηστῆς μου... Ἦθελα ἀπόψε νὰ βρισκομαι στὸ Μπούργκο, γιὰ νὰ τίς ἀποσπάσω καὶ τίς δυὸ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Γκονζάγκα...

Ἡ φωνὴ τοῦ ἱππότη ἔτρεψε...

Ὁ Γκονζάγκας τοῦ ἔφευγε πάλι, καὶ μαζὺ του ἡ Αὐγὴ κ' ἡ Ντόνα Κρούζ... Ποῦ ἐπρόκειτο τάχα νὰ τίς μεταφέρῃ ;
—Ὡς τώρα, ἔλεγε μερικά, μπόρεια νὰ παρακολουθῶ τὰ ἴχνη τους θῆμα πρὸς θῆμα καὶ τὸ νὰ τοὺς συναντήσω ἦταν ζήτη-μα λίγων ὀρῶν... Μὰ τώρα δὲν εἶμαστε πειὰ στὴ Γαλλία καὶ δὲν ξέρω ποῦ βρίσκεται ἡ Αὐγὴ.

Ἐσκυψε τὸ κεφάλι του, κυριευμένος ἀπὸ τὸ πιὸ φριχτὸ ψυχι-κὸ μαρτύριο, ποῦ θὰ μπορούσε κανεὶς νὰ φαντασθῆ, ἐνῶ ἡ Ἀ-ταιγγανοπούλα τὸν κύταζε μὲ συμπόνια.

—Ἄν ἡ Φλώρα θρίσκειται στὴν Ἰσπανία—τοῦ εἶπε τέλος—καὶ τὸ πιετεύω αὐτὸ, ἀφοῦ μοῦ τὸ βεβαιώνετε σεῖς, θὰ τὴν ξανα-θρῶ... Δὲν εἶμαι γιὰ σᾶς, παρὰ μιά Ἀταιγγάνα, ποῦ τὴ συναν-τήσατε στὸ δρόμο σας καὶ ποῦ τὴ νομίσατε γιὰ ἐχθρά σας... Θέλετε νὰ ἔχετε ἐμπιστοσύνη σ' ἐμένα, νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ σᾶς ἀκολουθῶ ὅπου κ' ἂν πάτε ;... Ἄν γίνῃ αὐτὸ, σᾶς ὑπόσχο-μαι νὰ σᾶς ξαναθρῶ τὴ μνηστῆ σας...

Ὁ ἱππότης συγκινήθηκε θαθεῖα, ἀκούοντας τὰ λόγια της αὐ-



τά, και της αποκρίθηκε :

—Δέν έχω τό δικαίωμα ν' άρνηθώ τήν τίμια συνδρομή που μου προσφέρεις, στη στιγμή μάλιστα που δέν μπορώ νά υπερασπιστώ τή μηστή μου μέ τό σπαθί μου...

—Τό σπαθί σας, τού άπάντησε ή μικρούλα, τού πήρε ένας άπ' τούς 'Ατσιγγάνους, οπασάμοι καθώς ήταν κι' έφυγε τρέχοντας... Ζερέτε πού πάει :

—'Ο 'Ερρίκος κατούσίφασε και τής άπάντησε μ' ένα σαρκαστικό χαμόγελο :

—Διάβολε!.. Πάει νά τό πουλήση... 'Εκτός άν τό πηγαίνει στον Γκονζάγκα μέ τό σκοπό νά τον ξεγελάσει και νά του πη πώς πέθανε... Αυτάμει πολύ γι' αυτό... 'Ηταν τό σπαθί τού άντιβασιλέως τής Γαλλίας...

Τήν άλλη μέρα, στη Σαραγκόσσα, όπου είχαν φτάσει ο Γκονζάγκας κι' οι φίλοι του μαζί μέ τίς αιχμαλώτους του, ένας κατασκοπιόμενος λαθρέμπορος ζήτηρε νά δει τόν Πευρόλ.

—Όταν έγινε δεκτός από τόν έπιστάτη τού πρίγκηπος, έβγαλε κάτω από τό μανδύο του ένα πράγμα τού έλαμπε, τό όπόθεσε στό τραπέζι και ρώτησε :

—Τό γνωρίζετε αυτό ;

—'Ο έπιστάτης έπήρε στά χέρια του τό πράγμα αυτό, πού ήταν ότι είχε άπομείνει από τό σπαθί τού Λαγκαρντέρ, ή μάλλον τού άντιβασιλέως τής Γαλλίας κι' ή χαρά του ήταν άνέκφραστη, καθώς τό έδρε σπασμένο... Τού άνήκε πώς είχε σπάσει συγχρόνως και ή ζωή τού Λαγκαρντέρ.

—Πώς τού τό πήρατε ; ρώτησε.

—Τού τό πήραμε, γιατί δέν μπορούσε πειά νά τό χρησιμοποιήσει, άπάντησε ό λαθρέμπορος.

—Είνε νεκρός ;

—Μάς έπατε νά τον σκοτώσουμε και ώς άπόδειξι, μάς διατάξτε νά σας φέρομε πειά νά τό σπαθί του. 'Ιδού τό!

—Και οι άλλοι σύντροφοί σου ;

—Οί άλλοι κοιμούνται γιά πάντα μέσα στο πέραςμα τού Πάνκορμπο... Από τούς πέντε πού είμαστε στη Μπαγιόν μέσα στο πανδοχείο τής «Ωραιάς Ξενοδόχας», δέν μένει, παρά μόνο έγώ... Οί άλλοι σκοτώθηκαν, καθώς κι' οι περισσότεροι άπ' τούς άνδρες πού στρατολογήσαμε. 'Ηρθα τώρα γιά νά μου δώσετε τήν άμοιβή μου...

—'Ο Πευρόλ μέτρησε στο λαθρέμπορο τό πσόν πού είχαν συμφωνήσει.

—Σ'ος πολυεύχαριστώ, είπε εκείνος, γεμίζοντας τίς τσέπες του. Μήπως έχετε και τίποτε άλλους άνθρώπους, πού θέλετε νά τους στείλετε στον άλλο κόμο ;

—'Ο Πευρόλ δέν άπάντησε. Άφησε τό λαθρέμπορο νά φύγη κι' έπειτα μπαίνοντας στη δίπλανη σάλλα, όπου βρισκότουσαν ο Γκονζάγκας κι' οι φίλοι του, πέταξε τό σπασμένο σπαθί έπάνω στο τραπέζι και φώναξε :

—Κύριοι, ό ίππότης 'Ερρίκος ντε Λαγκαρντέρ σκοτώθηκε τήν περασμένη νύχτα και νά τό σπαθί τού Φιλίππου τής Ορλεάνης, άντιβασιλέως τής Γαλλίας.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΓΚΑΡΝΤΕΡ

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΕΝΑ

Σέ κάποιο χωριό τής 'Αραγονίας, πού όνομάζεται Πένα ντελ Σίντ, σέ μερικόν λευγών άπόστασι από τή Σαραγκόσσα, ή Αύγη ντε Νεβέρ κοιτόταν σ' ένα κρεβάτι τού πόνου.

Είχε σταθή αδύνατον νά τήν μεταφέρουν πιο μακριά άπ' αυτό τό φτωχό χωριό, όπου βρισκόταν πρό δυο ήμερών στο μοναστικό και άθλο παιδοχείο του.

Δυνατός, πυρετός, βασάνιζε τό κορμί της και τό φτωχό της πρόσωπο είχε μιά έκφρασι άπέραντου ήθικου μαρτυρίου. Δυο πρόσωπα άγγυλιούσαν κοντά της : 'Η ντόνα Κρούς και ό Γκονζάγκας.

—Τή σκοτώσατε! ψυθύρισε σέ μιά στιγμή ή φλώρα. Αυτό πού θέλατε, τό πετύχατε.

—'Η νέότης της θά νικήση τήν άρρώστεια, άπάντησε ό πρίγκηψ, και ή περιποίησις σας θά τήν έμποδίσουν νά πεθάνη...

—Ναι, τό έλπίζω! άπάντησε τολμηρά ή ντόνα Κρούς. Θά τήν

άποσπάσω όχι μονάχα από τό θάνατο, αλλά κι' από σας...

—Πάντα τρελλά! ψυθύρισε ό πρίγκηψ, πιάνοντάς της τό χέρι, τό όποιο έκείνη τράθηξε άμέσως, σαν νά τήν είχε δαγκώσει φειδι.

—Είνε πειά μακριά, τού είπε, ό καιρός, πού σας νόμιξα τίμιο άνθρωπο, κύριε πρίγκηψ, ό καιρός, πού νόμιξα πώς σας άγαπούσα... Τότε, ώ, ναι!... "Ημιον τρελλά!... Σήμερα πώς σας μετανού πικρά, πού σας άκούθησα... και ντρέπομαι, γιατί έγινα όργανό σας, γιά νά συντριψετε τήν καρδιά δυο άγίων γυναικών...

—'Ο πρίγκηψ ύψωσε τούς ώμους του και είπε :

—Μικρή άντίρρτισσι, μόνη σου κατάστρεψες τό λαμπρό μέλλον, πού σου είχα προετοιμάσει...

—Τό μέλλον μου ήταν νά ζω έλευθερη και χαρούμενη, όπως τά πουλιά, πού πηγαίνουν όπου τά φέρνει ό άνεμος... 'Από τήν ημέρα όμως, πού βρεθήκατε στο δρόμο μου, έπαψα πειά νά γελάω... 'Από τότε δέν έπαψα νά κλαίω γιά τόν εαυτό μου και γιά τούς άλλους...

—'Επρεπε νά με ύπακούσης ως τό τέλος... ν' ακολουθήσης τό δρόμο, πού είχα χαράξει έγώ... Θά σ' έκανα παιτοδύναμη...

—'Ενωμεταξύ, παρατήρησε ειρωνικά ή ντόνα Κρούς, χάσατε και τή δική σας δύναμη...

—Θά τή ξαναβρω... 'Εχε ύπ' όψι σου ότι ό πρίγκηψ Γκονζάγκας, άν πάη μιά μέρα νά εινε κύριος κάπου, θά εινε τήν επομένη άλλου...

—'Ασφαλώς, άφοϋ χρησιμοποιεί μέσα, πού δέν τά χρησιμοποιούν οι άλλοι άνθρωποι.

—Τι θέλεις νά πής ;

—Δέν με καταλαβαίνετε ;

—Αυτό πού καταλαβαίνω έγώ, εινε ότι μιά νέα κόρη πρέπει νά μετράη τά λόγια της.

—Είνε πρόνομο των γυναικών νά λένε σ' έναν άνδρα τί σκέφτονται γι' αυτόν, χωρίς εκείνος νά μπορεί νά θυμώση... 'Εγώ χρησιμοποιώ τό πρόνομο αυτό...

—Γιά ποιά μέσα λοιπόν ήθελες νά μιλής ;...

—Ποιά μέσα ; Έκανε ή ντόνα Κρούς, άνηφώντάς τον μέ τό βλέμμα... Νά, έν' άπ' αυτά, εινε κι' ή δολοφονία...

—Σώπα! φώναξε ό Γκονζάγκας μέ σφιγμένα δόντια. Μή θέλεις νά τά βάλεις μαζί μου... Θά σέ συντριψώ!

—Τι σημασία έχει ένα θύμα περισσότερο ή λιγώτερο, άπάντησε ή ντόνα Κρούς. 'Εγώ πρό πάντων δέν λογαριάζομαι... Μήπως δέν σκοτώσατε τον πατέρα αυτού τού κοριτσιού... Τολμήσατε νά τό άνηθήτε, σεις πού τό χέρι σας φέρει τό σημάδι τής αναγνωρίσεως τού έκδικητού ;

Μιά κίνησι όρνης συγκλόνησε τόν πρίγκηπα από τό κεφάλι ώς τά πόδια. 'Εκανε ένα θύμα γιά νά δρημήρ προς τή ντόνα Κρούς, μέ τό χέρι ύψωμένο.

Μά έδρε νά λάμψη στό χέρι τής φλώρας τό έγχειρίδιο, άπ' τό όποιο έκείνη

δέν χωριζόταν ποτέ.

—'Η 'Ατσιγγανοπούλα, όρθια μπροστά στο κρεβάτι, όπου κοιμόταν ή φίλη της, ήταν έτοιμη νά τήν ύπερασπίση και νά ύπερασπίση τόν εαυτό της μέχρι θανάτου.

—Ενας άντρας, εκτός πειά άν εινε ό τελευταίος των ληστών, διατάζει πάντα νά σκοτώση μιά γυναίκα, πρό πάντων όταν έκείνη δελγεται ήρωικά.

—'Ο Γκονζάγκας κατόρθωσε νά συγκρατήση τόν εαυτό του και είπε μέ ψυχραιμία :

—Βλέπεις σέ τί σημείο μ' έφερες... Λίγο έλειπα νά κάνω φόνου...

—Μπορε' όμως νά τον έκανα κι' έγώ, εκτελώντας έτσι χρέη δικαστού! άπάντησε ή νέα, άνηφώντάς τον πάντοτε.

—'Ο Γκονζάγκας κατάλαθε ότι ή βία δέν είχε καμιά πέραςσι στη ντόνα Κρούς. Γι' αυτό ξανακόησε και είπε μέ ψυχραιμία :

—Δέν κάνεις καλά νά φέρεσαι έτσι, γιατί εκθέτεσι τή ζωή σου, χωρίς όφελος κανένα... Θά έφτανε νά δώσω μιά διαταγή γιά νά φύγη αύριο γιά τήν άλλη άκρη τής 'Ισπανίας, όπου θά σέ μαρκάριζαν σ' ένα καράβι γιά τήν 'Αφρική... Θά σου άρεσε νά πέ πουλήσουν γιά σκλάβου, ντόνα Κρούς ;

Αυτή ή άπειλή τρώαξε περισσότερο τή νέα από τήν όργη τού πρίγκηπος, ό όποιος, έπωφελούμενος τής ευκαιρίας, ειπε :

('Ακολουθεί)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ



'Ο γράφος γλύπτης Γιαννούλης Χαλεπάς, τού όποιο γιορτάστηκε πρό ήμερών στον «Παρισνού» ή θοετήρις