

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ «ΑΣΤΕΡΩΝ», ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ ΦΕΡΝΕΙ ΓΡΟΥΣΟΥΖΙΑ !...

(Ένα αποκλειστικό άρθρο της Αμερικανίδος συγγραφέως Άνιτας Λεύς για τα τελευταία πολυκίττα σκάνδαλα της πόλεως του κινηματογράφου)



Ο πιστεύετε ; Η κυρίαίσα Γκρέτα Γκάρμπο φαίνεται πως δικαιολογεί με τό λαμπάνω την ιδιότητά της αυτή, γιατί από μια αλλεπάλληλη σειρά θλιβερών γεγονότων, αποδεικνύεται πια καθαρά ότι φέρνει την κακοτυχία, τη συμφορά, τον θάνατο, σ' όλους την πλησιάζουν.

Είπε λοιπόν η Γκρέτα μια πραγματική «βασιλιάς», μια γυναίκα που χορταίνει με τό αίμα των θεμάτων της ; Είπε άραγε μια μυστηριώδης ενσάρκωση του πενήτατος του κακού ; Πιά είναι η αλήθεια σ' όλα αυτά ;

Θά προσπαθήσω να σας αποκαλύρω το σκοτεινό μυστήριο της «Σίγγια του Χόλλυγουντ». Είχα την τύχη να την γνωρίσω και να φιλοξενηθώ αρκετές μέρες στη βίλλα της. Έτσι έμαθα, πια και μάλιστα πολλά μυστικά της, άγνωστα απ' όλους μέχρι σήμερα. Από αυτά θα μοιραίσω ίσως να αντίληφθηκε πια είναι η πραγματική Γκρέτα Γκάρμπο.

Θέλετε ν' άρχισω από την πρώτη εντύπωση, που μου προέβλεψε η μεγάλη ήθοσος του κινηματογράφου ; Έ. λοιπόν, όταν βρέθηκα για πρώτη φορά μπροστά της, έννοισα ένα παράξενο φόβο στην καρδιά. Δειλίσα, δίχως να ξέρω και γ' αυτό γιατί : Η Γκρέτα Γκάρμπο έχει ένα βαθύ μυστήριο στα μάτια της. Η εμφάνισή της και η αινιγματική ομιλία της, όταν κερφώνει τα μάτια της απάνω σου, έχουν μια τέτοια επιβολή, ώστε νιώθεις άμείσως μια άλλόκοτη αγωνία, μια στενοχώρια, σαν να σου λείπει ο αέρας...

Αυτό δε μ' η νουάζετε πως είναι αποτέλεσμα μιας αψήφιστης. Κάθε άλλο ! Όπως πολλά πρόσωπα στη ζωή μας προκαλούν άμείσως την συμπάθεια, την αγάπη ή την αντίπαθεια και τό ήσως, έτσι κι η Γκρέτα Γκάρμπο προκαλεί έναν περίεργο φόβο, μια φοβία σου.

Είπε μια εξαιρετική γυναίκα, ένα αινιγματικό πλάσμα, που ζή σ' ένα ιδιαίτερο κόσμο, άγνωστο και άπληροστο σ' εμάς. Απ' την άκριτως την βεβαιότητα εσχημάτισα όταν την παρακολούθησα σέ κάθε στιγμή της καθημερινής ζωής της.

Η Γκρέτα Γκάρμπο είναι η πιο άτυχη γυναίκα του κόσμου ! Έχει πάσει μάλιστα την άποψή σου ότι τίποτα δεν μπορεί ν' αλλάξει αυτή την άτυχία της, κι έτσι έχει χάσει τό εθιμικό της, την θέλησή της... Είπε μια γυναίκα δίχως θέληση. Άγεται και φέρεται από τό προαισθηματά της, τό όνειρό της, τις προλήψεις της. Είπε πάντα μελαγχολική, πένθιμη θά έλεγε κανείς, κι αυτό προσαίνον δημιουργεί γύρω της μια άτιμωσία, πένθος, δυστυχία, συμφοράς.

—Δεν χάριχα ποτέ ότι έπεθύμησα !...

Αυτά τά λόγια είναι κάθε στιγμή στα χείλη της Γκρέτας. Τά λέει με μια άπεριόρατη πίστη, που συγκινεί και τρομάζει. Έχει λοιπόν έτσι κανείς την άδεια ότι η Γκρέτα Γκάρμπο αγωνίζεται διαρκώς να νικήση μια μυστηριώδη δύναμη, που εξαφανίζει κάθε χαρά από τη ζωή της. Η μεγαλύτερη άπογοήτευσις της, ό μεγαλύτερος πόνος της, είναι η κακοτυχία της στον έρωτα.

—Όσοι με αγάπησαν, πέθαναν ή καταστράφηκαν !...

Μου έλε κάποτε η Γκρέτα, δακρυσμένη, μπροστά στη μεγάλη προσοπογραφία του Μάουρις Στίλλερ, που έχει πάνω από τό κορβόλατι της.

Κι' αλήθεια, σέ κανέναν απ' ό δ' ους την αγάπησαν δεν έφερε την ετυχία, τη χαρά του έρωτος. Ό Μάουρις Σ. Άλλερ, ό μεγάλος σκηνοθέτης, που την ανέδειξε και που την έλάτρευσε σάν είδωλο, πέθανε ξαφνικά, πίν προφτάσει να χαρή τους καλλιτεχνικούς θριάμβους του. Έπειτα ό Τζόν Γκίλμπερτ, ό Νίλα Άστερ, ό Κόνραντ Νάγκελ και ό Άντόνιο Μορένο, ό αγαπητέ μου

της «αρτενίαι» των βωδών φίλη, ό όποιοί ήσαν και διαδοχικοί έρασταί της, άρξισαν να χάνουν αγά-αγά τό ταλέντο τους, να κνηγούντα από μια άδωσολητη γρουσουζιά και τέλος καταστράφηκαν τελείως κι' έθυσσαν πια μέσα στην άφάνεια...

Μά κι' ό καλύτερο φίλο της, όπως κι' ή καλύτερες φίλες της, τραλήθησαν κυριολεκτικώς από τις ξαφνικές συμφορές και τις άτυχίες τους. Ό Ρόντ, βασιλόπουλος τραπέζιτης της Ουάσινγκτον, χροεωκόητος και τίναζε τά μαυλά του σ'όν αέρα. Η Νάγκυ Ίλμεν, ή παιδική φίλη της, που έλάτρευε τον άνδρα της, μια έβδομάδα μετά την άρξίση της τό Χόλλυγουντ και την εγκατάστασί της στη βίλλα της Γκρέτας Γκάρμπο, τον έχασε για πάντα ! Ό Φράντ, Ίλμεν την παρόμοια κι' έφυγε για την Εξόφλη με μια Αμερικανίδα. Ό Ρίτσορντ Λέβενς, ό ζάπλουτος θαυμαστής της Γκάρμπο, από τον Άγιο Φαγκίσκο, που της είχε κάνει δώρο την πολυτελή θαλαμηγό του, έπιστρέφοντας από μια επίσκεψη που της είχε κάνει σ'ό Χόλλυγουντ, έπεσε θύμα ενός τραγικού ατοκινιμητικού δυστυχήματος. Μά ήσως και ή Ζαννί Μερού, ή Γαλίδα μοδίστρα της, μια μεγάλη καλλιτέχνης της μόδας, δεν πέθανε στη-δική, σ' ένα ανατοκόρο της Φλαόρδα, γιατί έλάτρευε δίχως καμιά έλπίδα τον Άντόνιο Μορένο, τον περίφημο άλλοτε γόητα, ό όποιος άγαπούσε παράφορα την «Σίγγια του Χόλλυγουντ» ;

Είπε αλήθεια, δυστυχώς, ότι τά θύματα της Γκρέτας Γκάρμπο είναι άναριθμήτα. Ό εστέρας των εστέρας έχει καταλάβει από κορό αυτή την άτιμωσία της συμφοράς, που περιβάλλει τη ζωή του, και γι' αυτό, όπως σας είπα, έχει χάσει τό ήθικό της. Η Γκρέτα Γκάρμπο τρέμει μπροστά στην πό άνόχη πρόληψη. Η ζωή της έτσι έχει καταστήσει αληθινό μαρτύριο. Θέλετε να σας πέρω μερικά παραδείγματα ; Η Γκρέτα Γκάρμπο τρέμει τό μωβ χρώμα. Τό θεωρεί ανεκφόροτος. Δεν άγγιξε ποτέ της ένα μωβ λουλούδι, ένα μωβ μεταξωτό, ένα μωβ χοστί. Η θέα τους μόνο την τρομοκρατεί ! Έπειτα έχει και μια άλλη λούσα. Γ' αυτήν ό πό γρουσουζιάς άρξισό είναι τό 9 ! Είχε 9 ό μήνας, τη μέρα που πέθανε ό Μάουρις Στίλλερ...

Η μεγάλη όμως τραγωδία της Γκρέτας Γκάρμπο είναι τό όνειρό της. Έχει τη ναμία να πιστέι ότι όλα τά όνειρά της είναι εσφορητικά, όπως λένε, ότι έχουν κάποια σημασία, κι' έτσι, σύμφωνα με την άνάληση που κάνει κάθε πρού, κανονίζει με άκριθεία ενεσφοραθούς τη ζωή της.

Μου διηγήθηκε τά όνειρά της, σ'ά όποια έγώ δεν έδωσα καμιά σημασία και σ'ά όποια αυτή έδωσε τις πό έξοφρηνικές έξηγήσεις.

Όπως όμως να έξηγήσει κανείς αυτή την παράξενη γρουσουζιά, που φέρνει στους άλλους η Γκρέτα ; ... Μία μέρα, μπροστά μου, χάρισε ένα όμορφο δαχτυλίδι στην καμαριέρα της. Τό βράδυ της ίδιας μέρας, ή καμαριέρα έπεσε θύμα ενός δραματικού άτυχήματος. Ό σωφέ έζλεισε άπότομα την πορτίερα του ατοκινιμητού και της έβλωσε κυριολεκτικώς τό δάχτυλο, που φορούσε τό δαχτυλίδι της Γκρέτας Γκάρμπο. Η άτυχη αυτή καμαριέρα πήγανε εκείνο τό βράδυ σ'ό σ'ούντιο, για να ντύση την κυρία της...

Μία άλλη φορά η Γκρέτα Γκάρμπο έδωσε μια τοιαύτη της σ'ένα μικρό «εγκέρο» του σ'ούντιο. Ύστερα από λίγες μέρες, ή μικρούλα πήγε να χορήγη με την τοιαύτη του εστέρος των άσ'έρονς σ'ένα ντάνσιγκ του Χόλλυγουντ. Σ'ό δρόμο βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σ' ένα καμόνι και, τρομαγμένη, παραιέσε κι' έπεσε πάνω σ' έναν ποδηλάτη, που την έξέπλωσε φαρδειάπλατιά στην άκρη του δρόμου. Όταν σηκώθηκε ή μικρούλα, ήταν άπαρηγόρη. Τό φόρεμα της Γκάρμπο ήταν καταλασπωμένο ! Άχρηστο κι' άφόρετο πια...

Πρόκειται λοιπόν περί γρουσουζιάς ; Αυτά τά διαδοχικά περιστατικά έχουν τρομοκρατήσει όλους πλησιάζουν την Γκρέτα Γκάρμπο και τό πό τραγικό απ' όλα, είναι όί τόσο ό Κλάρκ Καϊμκλ, όσο και όί άλλο γόητες του Χόλλυγουντ αρνούνται πια, με τό πό κατηγορηματικό τρόπο, να παίξουν μαζύ της !... ANITA LOYΣ



Η Γκρέτα Γκάρμπο