

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΕΤΕΡ ΜΑΚ ΜΑΓΓ'ΡΛΥ

ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ



ΚΕΙΝΟ τον καιρό, έγω κι' ο Βαλαντόρ θρικόμαστε σε μία παροθένα ζουγκλα, κοντά στα Ίμαλάια. Είχαμε ένα πολύ παράξενο επάγγελμα: είμαστε κυνηγοί των όρχεοειδών, των πιο σπάνιων και των πιο ακριθών λουλουδιών του κόσμου! Θα σ'ας φανταστείτε βέβαια περίεργο που είπα ότι είμαστε «κυνηγοί». Υπάρχουν όμως κυνηγοί όρχεοειδών, όπως υπάρχουν και κυνηγοί φειδιών ή αγρίων θηρίων κι' όμολογώ ότι απ' όλες αυτές τις επικίνδυνες δουλειές, ή πιο δύσκολη είναι ή πρώτη. Μά πρέπει να σ'ας εξηγήσω μερικά πράγματα, για να σ'ας πείσω.

Τά πιο όμορφα και τα πιο σπάνια όρχεοειδή είναι δηλητηριώδη και θρικόονται στα βόθρη της ζουγκλας και σε φαλκωθή μέρη, όπου βασιλεύει ο κίτρινος περρετός. Έκτος όμως από αυτό τον κίνδυνο, είναι και οι κροκίδειοι, τα φειδιά κι' ή δηλητηριώδεις μυίγες. Τέτοιες ζουγκλές και πιο τρομερές και πιο άπειρες από την πιο φριχτή κόλασι. Σε κάθε θήμα βρίσκονται μπροστά στο θάνατο. Μά καμμία φορά αξίζει να ρισκινδυνεύει κανείς τη ζωή του για ένα σπάνιο ή πρωτοφανές εξωτικό λουλούδι.

Αυτά λοιπόν τα όρχεοειδή που θρικόονται κοντά στα Ίμαλάια, μέσα στην άπατητή κι' ανεξερευνητή ζουγκλα, είναι ένα καινούργιο είδος που μπορεί να καλλιεργηθεί στις σέρρες, κι' όπως καταλαβαίνετε, αξίζει μίαλόκληρη περιουσία. Ένας άποστολός της Νέας Υόρκης, ο Τζών Πέρκιν, ο «βασιλεύς των άποστολών» του Νέου Κόσμου, μας είχε δώσει οριστές 200 χιλιάδες δολάρια για είκοσι θολθούς καινούργιων όρχεοειδών. Αυτός θέβασα από την καλλιέργεια θά κέρδιζε τά πενταπλάσια, μά πρέπει να όμολογήσω, ότι αυτή ήταν ή καλύτερη ή μεγαλύτερη τιμή που είχαμε όρθή.

Μία τέτοια συλλογή όρχεοειδών, ήταν μοναδική στον κόσμο. Είχαν θυσιασθή πολλές ανθρώπινες ζωές γι' αυτήν κι' είχαν περάσει αρκετά χρόνια ώσπου να συγκεντρωθή όλόκληρη.

Όταν λοιπόν ο Βαλαντόρ κι' έγω πήραμε την απόφασι να γίνουμε κυνηγοί όρχεοειδών, άρχισαμε τις έξερευνησεις μας από τους περίφημους για τη θανάσιμη άτμόσφαιρά τους θάλτους του Μανγκάλόρ, που θρικόονται κοντά στις πηγές του Γάγγη. Εκεί κάτω είναι ή πατρίδα της γολέρας, της λέπρας και του κίτρινου περρετού. Μπορεί να περπατάς μερες όλόκληρες, δίχως να συναντήσεις ψυχή ζωντανή...

Μία μέρα, είμαστε άφοισιμένοι στη δουλειά μας, όταν έξαφνα ο όδηγός της άποστολής μας έβγαλε μία παράξενη κραυγή, ένα πένθιμο ούρλιασμα και σωριάστηκε καταγής, σπαράζοντας από κάποιο ξαφνικό πόνο. Σε λίγο, δίχως να τό περιμένη κανείς, ξεψύχησε από μία μυστηριώδη και κεραυνοθόλο άρρώστια. Οι Ίνδοι θασάτζοι του αραβανιού μας, όταν είδαν τό μελανιασμένο πτώμα του όδηγού τους, άρχισαν να τρέμουν σύγκομο και μόλις θράδυσσε, μάς παράτησαν κρυφά και γύρισαν πίσω στο χωριό τους.

Μπορείτε τώρα να φαντασθήτε τη ζωή που κάναμε, όλομάχοι, τις ακόλουθες τρεις μέρες: Τρώγαμε φρούτα και πίναμε, από άνάγκη, τό σάπιο και λασπομένο νερό του θάλτου.

Τό θρόδυ δίως της τρίτης μέρας, όπως είμαστε πεινασμένοι κι' έτοιμοι να πέσουμε μέσα στον άπεραντο θάλτο για να δώσουμε πια ένα τέλος στο μαρτύριο μας, άκούσαμε άξαφνα θήματα κοντά μας! Ήταν ένας άνθρωπος! Ένας λευκός!...

Ήταν ένας παράξενος γέρος με μακριά άσπρα μαλλιά κι' ένα κουτί θοτανολόγου κρεμασμένο από τον ώμο. Μά τί διάβολο έκανε λοιπόν μέσα σ' εκείνες τις άγριες και θανάσιμες έρημιές; Μήπως ήταν κανένας τρελλός; Πώς τον έλεγαν, άραγε;

Αυτό δέν άργήσαμε να τό μάθουμε. Ο γέρος με τ' άσπρα μαλλιά ήρθε κοντά μας χαμογελώντας, μάς έσφιξε τό χέρι με μεγάλη ήγκαροδύτητα και μάς είπε τ' όνομά του. Τι έκπληξισ! Βρισκόμαστε μπροστά στον περίφημο δόκτορα Φόρμπαχ, όποψιφο τό θραδειό Νόμπελ!

Ο Βαλαντόρ δέν ήθελε να τό πιστέψη. Άπό την πρώτη στιγμή τον είχε περάσει για τρελό. Μά έγώ τον ήξερα. Είχα δη πολλές φορές την φωτογραφία και τις έφημερίδες κι' είχαμε ένθουσιασθή από τις συναρπαστικές έξερευνησεις του στις εξωτι-

κές χώρες. Μόνο που νόμιζα ότι δέν ζούσε πια, γιατί ήταν καιρός τώρα που δέν άκούγα να γίνεται λόγος για τ' όνομά του. Μάλιστα δέν θασάτζα και τώπα:

—Ναι, έχετε δίκη, μου άπάντησε. Δέκα χρόνια τώρα, είμαι σαν νεκρός για τον άλλο κόσμο. Ζώ εδώ πέρα, σαν έρημιτής, άνάμεσα στα όρχεοειδή μου... Έλάτε, πάμε στο σπίτι μου... Είναι εδώ κοντά...

Στό έύλινο σπίτι του δόκτορος Φόρμπαχ κάναμε μία ευχάριστη γνωριμία. Γίναμε φίλοι με τον Ντεκάν, τον Ίνδο θοθηό του και όπρητέ του. Έναν περίφημο κυνηγό όρχεοειδών σ' εκείνη την άπεραντή περιοχή κοντά στα Ίμαλάια.

Ο Ντεκάν είχε ένα έύλινο πόδι. Ο ίδιος ο σορός Φόρμπαχ που τό είχε κόψει, γιατί είχε τομηθή από ένα φαρμακερό άγκάσι. Ο Ντεκάν όμως έλεγε ότι είχε δηλητηριασθή από ένα λουλούδι, ένα άγνωστο λουλούδι που είχε άγγίξει τό πόδι του...

Κατόπι, την ώρα του φαγητού, ο δόκτορ Φόρμπαχ, μάς είπε πως είχε γίνει κι' αυτός κυνηγός όρχεοειδών έναν άνθρωπο, κά δέκα χρόνια και πώς είχε μία συλλογή από δώδεκα θολθούς, τους πιο σπάνιους και τους πιο ακριθούς του κόσμου.

—Μά δέν μπόρεσα να πραγματοποιήσω άκόμα τ' όνειρό μου... έπρόσθεσε. Φαίνεται πως σ'ας έστειλε ή καλή μου μοίρα για να με βοηθήσετε να βρω τό όρχεοειδές που αναζητώ τόσα χρόνια. Τό λένε «Άιθος του Ραγιά», κι' είναι τό πιο όμορφο και τό πιο σπάνιο απ' όλα. Μά είναι και τό πιο φαρμακερό! Αυτό τό αυτό είναι δηλητηριώδες όταν άφήσει: Λενε μάλιστα ότι φτάνει μόνο τό άρωμά του για να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Οι παλαιοί μαγαργαγιάδες τό έλεγαν «Τό λουλούδι που σκοτώνει» και τό έστελναν στις ευνουσιμένες τους, που δέν τις άγαπούσαν πια...

Ένα τέτοιο λουλούδι, λέει ο Ντεκάν, έγινε αίτια να χάσει τό πόδι του. Αναφέρει μάλιστα πως όταν θρικόεται κοντά σ' ένα «Άιθος του Ραγιά», ιωόθει ένα παράξενο μούδιασμα στο πόδι του. Είναι λέει τό παλιό δηλητηριώδες που έμπάνει με τη μυρωδιά... Έέλτε λοιπόν να με βοηθήσετε!

Αυτή ή περιπέτεια μάς είχε ένθουσιώσει. Είχαμε ξεχάσει πια τό θάνατο και τρεις όλόκληρες έβρουμάδες ψάχναμε εκεί τριγύρω, για να βρούμε τό «Λουλούδι που σκοτώνει». Μά δέν βοήκαμε τίποτα, άν και μία φορά ο Ντεκάν μάς είπε ότι πουνούσε τό πόδι του κι' ότι κάπου εκεί πέρα θά ήταν ένα «Άιθος του Ραγιά».

Ένα θράδυ, ώστόσο, όταν γυρίσαμε στο σπίτι του δόκτορος, είδα τον Βαλαντόρ να σωριάζεται κατάγλωμος πάνω σε μία καρέκλα και να σφίγγη τό άριστερό χέρι του, με μία έκφρασι πόνο. Ο δόκτορ Φόρμπαχ κι' ο Ντεκάν έσκυφαν από πάνω του άνήσυχτοι κι' είδαν ότι ήταν με-

λανό και πριεμένο.

—Τρήγορα, γρήγορα! μου φώναξε ο δόκτορ. Φέρτε μου άμέσως τά χειρουργικά μου εργαλεία... Ο Βαλαντόρ κινδυνεύει. Άρμησα σαν τρελλός μέσα στην κάμαρα, μά όταν γύρισα, είδα πάνω στο τραπέζι τό άριστερό χέρι του Βαλαντόρ, κομμένο! Τού τό είχε κόψει ο Ντεκάν με τό μαχαίρι του...

—Σώθηκε!... μου εξήγησε ο δόκτορ Φόρμπαχ. Σ'ας είχα πη να μη θγάζετε από τά χέρια σας τά λαστιγιένια γάντια... Είμαι βέβαιος, ότι δηλητηριάστηκε άγγίζοντας τό «Λουλούδι που σκοτώνει»... Τά συμπτώματα είναι τά ίδια... Μά εύτυχώς, ο Βαλαντόρ τη γλύτωσε φτηνά...

Κι' αλήθεια, ύστερ' από όγτώ μέρες ο Βαλαντόρ ήταν τελείως καλά και μπόρεσε ν' άρχίση πάλι τις έξερευνησεις του.

Την άλλη μέρα, ήταν Κυριακή. Μόλις είχαμε σηκωθή, όταν είδαμε άξαφνα τον Ντεκάν να παρουσιάζεται κατάγλωμος.

—Μήπως είδατε τον Σαχιμ; μάς ρώτησε. Δέν γύρισε άκόμα... Γιατί, έξερτε; Κάθε νύχτα σφυγεί κρυφά και πηγαίνει εκεί κάτω που είναι τό «Λουλούδι που σκοτώνει»... Έλάτε, έλάτε μαζί μου! Πολύ φοβάμαι ότι θά τό συνέψη τίποτα!...

Σαοτισμένοι, πεταχτήκαμε από τό «σπίτι» και σε λίγο φτάσαμε σε μία πυκνή λόχη της ζουγκλας. Ο δόκτορ Φόρμπαχ ήταν πεισμένος στη ρίζα ενός δέντρου. Χαμογελούσε μακάρια και κρατούσε στο χέρι του ένα ύπερογο λουλούδι, ένα πορφυρό όρχεοειδές με χρυσές θολλές: τό «Άιθος του Ραγιά»!

Έτσι θρέθηκε αυτό τό σπάνιο λουλούδι εκεί κάτω στα Ίμαλάια. Σήμερα, ύστερ' από πολλές καλλιέργειες κι' έπιλογές δέν είναι πια φαρμακερό, μά έξαιολοθει να είναι τό πιο σπάνιο απ' όλα. Ένα μονάχα τέτοιο όρχεοειδές στοιχίζει στα άποστολαίεια της Νέας Υόρκης εκατό δολάρια!...



Κρατούσε στο χέρι του ένα ύπερογο λουλούδι...