

ΜΙΚΡΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ CATULLE MENDES

Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ



ΤΑΝ κάποτε ένα βασίλειο, στο οποίο δεν ύπαιχον καθόλου καθρέφτες. Ο- λους τους καθρέφτες, κ' αυτούς ακόμα που κρατούν στο χέρι, κ' αυτούς που βάζουν στις τσέπες, τους είχαν κάνει φουφάλλα, γιατί έτσι είχε διατάξει η βασίλισσα ! 'Αλλοίμονο σ' αυτόν που θα τόλμιωσε να κινήσει μέσα στο σπίτι τον έστω κ' ένα μικρό καθρεφτάκι...

"Αν τον ανακάλυπταν, θα τον βασάνι- ζαν και θα τον θανάτωναν, μαζί με ό- λην και την οικογένειά του.

"Αν θέλετε να μάθετε την αιτία της παράξενης όσο και τρομερής αυτής διαταγής της βασίλισσας, είμαι πρόθυμος να σάς την πω.

"Άσχημη, σέ βασιδιού και τα χειρότερα τέρατα θα φανόντουσαν όμοια μισοτάτα, η βασίλισσα δεν ήθελε να βλέπει στους καθρέφτες τη μορφή της, ή ό- ποια από μέρα σε μέρα γίνονταν πιο άσχημη. Συγχρο- νως όμως δεν ήθελε να κυττάζονται κ' η άλλες γυναί- κες στους καθρέφτες και να χαιρόνται την όμορφιά τους. Για νάναι μάλιστα σίγουρη η άσχημη και μοχηρή αυτή βασίλισσα πως ή όμορφος του βασιλείου της δεν θα ένωσταν πο- τέ τη χαρά να γνωρίσουν τις χάρες τους και τα δέλγητά τους, σκέ- πασε με σανίδα όλα τα ποτάμια και τις λίμνες και διάταξε τα πηγά- δια ν' ανοίγονται πολύ βαθιά, τόσο, που να φαίνεται σκοτεινή ή έμ- φάνεια του νερού και να βγάζουν νερό άπ' αυτά μιά μικρά πήλινα άγ- γεια, στα οποία δεν μπορούσε να δει κανείς τη μορφή του.

Φαντασθήτε, λοιπόν, την άτελειότητα τών κοριτσιών του βασιλείου της καθόλου και καθόλου της βασίλισσας...

να τρέμει...

—Πώς ! ψυθύρισε επιτέλους. Πώς είναι τα μάτια μου ;...

—Έχουν το χρώμα της στάχτης !... Μά πάλι δεν θα ήσαν τόσο ά- σχημα, αν δεν άλλοθιφορξανε φοριχτά !...

—Και τό στόμα μου ;...

—Τά χείλη σου είναι χλωμά, σαν μαρμαίνα λουλούδα του φθινοπό- ρου, και τά δόντια σου είναι κίτρινα και σταβά !...

—Άχ !... Και τ' αυτά μου ;...

—Είνε τόσο κόκκινα και τόσο μαλλιασμένα, που καθώς προβάλουν κάτω από τά ξεθωρα μαλλιά σου, είναι άδύνατο να τά ιδή κανείς χωρίς ν' αηδιάσει... Κι' εγώ δεν είμαι όμορφη, καθόλου μάλιστα, μά αν τό- χριαν νάνουν άσχημη όσο είσαι σού, θά πέθανα άμέσως από τά λήρη μου !

Και μόλις είχε τά λόγια αυτά ή γρηιά, που θάταν κάποια βαλκή της βασίλισσας, έφωγε γελώντας σαρκαστικά, ένδ ή 'Υακίνθη σοφίστηκε πάνω σ' έναν πάγκο κ' άρχισε να κλάει άπαρηγόρητα...

IV

Τίποτε πειά δεν μπορούσε να την παρηγορήσει.

—Είμαι άσχημη ! Είμαι άσχημη !... Έλεγε, κλάγοντας διαρκώς.

Τού κάκου ό άρραβωνιαστικός της την βεβαίωσε τό αντίθετο, με τους πιο βαρειούς όρκους. 'Έκείνη δεν τόν πίστευε. Νόμιζε πως ό άρραβω- νιαστικός της δεν την αγαπούσε, αλλά την συμπονέισε για τό χάλι της και την λυπόταν για την υπερβολική άσχημία της. Κι' ή δυστυχισ- μενη κοπέλλα δεν ήθελε πειά να παντρευτεί.

—Τώρα σου προξενώ όσμπο, τού έλεγε. Μά γούρηρα θ' άνατραχιά- ζης, όταν θάχωχαιμα κοντά σου !...

Τι να κάνει ό άτυχος νέος ; Τό μόνο μέσον που τού έμενε για να βγάλει φείρατα τη γρηιά, ήταν να φέρει έναν καθρέφτη στην 'Υακίνθη. Μά, καθώς είπαμε, δεν ύπαιχγε ούτε ένας καθρέφτης μέσα σ' όλη τη χώρα. Τι να κάνει, λοιπόν ;

—Ε, λοιπόν !

Θά πάω στο παλάτι ! είπε τέλος ό δυστυχισμένος άρ- ραβωνιαστικός της 'Υακίνθης. 'Όσο κακή κ' άν είναι ή βασίλισσα μας, θα συγχωρηθώ από τά δεινά μου και θα άκούσθη τό φοβερό διαταγή της, από την ό- ποία μιάς συμβαίνουν τόσες συμφορές !...

V

—Τι είναι αυτό ; φώναξε ή φθονερή βασίλισσα. Ποιο είναι αυτό ό άνθρωπος και τί ζητούν από μένα ;

—Βασίλισσα μου, είπε τότε ίσπετικώς ό άρραβω- νιαστικός της 'Υακίνθης, κρατώντας από τό χέρι την άπαρηγόρητη άγαπημένη του. 'Έχεις μισοτάτα σου τούς δυστυχισμένους ανθρώπους του κόσμου.

—Κι' ήρθε να με άνοητισήτε, επειδή είστε οι δυστυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου ;

—Μήν είσαι τόσο άπληγχη, βασίλισσα μου...

—Ε ! και τί μπορώ να κάνω εγώ στους πόνοους της αγάπης σας ;

—Αν άφηνες έναν καθρέφτη...

Στό άκουσμα της τελευταίας λέξεως τού έρωτευ- μένου νέου, ή βασίλισσα τινάχτηκε από τό θρόνο της και κατακίτην από θημό, από φώναξε, τρίζοντας τά δόντια της :

—Τολμάς να μιλήσης γιά καθρέφτη ;...

—Γιά την άγάπη τού Θεού ! ψυθύρισε τρέποντας ό νέος. Μη θυμώνεις έτσι, βασίλισσα μου... Άκούσε με πρώτα κ' έπειτα κάνε με ό,τι θέλεις !... Αυτή ή κόρη, της οποίας βλέπεις την ίσπεροχη όμορφιά, έ- χει πέσει στην πιο μεγάλη πλάνη... Νομίζει πως είναι πολύ άσχημη !

—Και βέβαια ! φώναξε ή βασίλισσα, μ' ένα άπαισιο γέλιο. Είναι τρομερά άσχημη ! Πιό άσχημο πλάσμα δεν ξαναείδα στη ζωή μου !...

Η 'Υακίνθη μόλις άκουσε τη βασίλισσα να επεδεικνώνη τά λόγια της γρηιάς, άφησε μια σαραχτική κραγή και σοφίστηκε κάτω λιπο- φθειμένη. 'Ο άρραβωνιαστικός της όμως άγανάκτησε σέ τέτοιο βαθμό, που χωρίς να λογαριάσει καθόλου τις συνέπειες, φώναξε στη βασίλισσα πως ήταν τρελή ! Μά δεν πρόφτασε να πη κ' άλλη λέξη, γιατί ό δί- κμος, που στεκόταν διαρκώς πλάι στό θρόνο της βασίλισσας, τόν άπ- αείσε και σήκωσε τό πλατύ και γυαλιστερό σπαθί του...

—Άκριβώς τη στιγμή ό άνήρ ή 'Υακίνθη μισάνοξε τά μάτια της...

Και τότε, καθώς ό δίκμος ήταν έτοιμος να καταφέρη τη σπάθα του πάνω στο λαϊμό τού νέου, ακούστηκαν μαζί δυό φωνές, δυό φωνές πολύ διαφορετικές ή μια από την άλλη. Η μιά ήταν φωνή άνεπαρηστής χαράς, γιατί ή 'Υακίνθη είδε την όμορφιά της μέσα στον καθρέφτη τού λιμπερού άταλαιού τού σπαθιού !... Κι' ή άλλη ήταν άγονωδής, στοιγνή και βουαχνή, κ' έδωσε σαν σήγγος, γιατί ή άσχημη και κακή βασίλισσα πέθανε από ντροπή και φρίκη, βλέποντας άξαφνα, έπειτα από τόσον καιρό, την άπαισία άσχημία της μέσα στον τρομερό εκείνον καθρέφτη...

VI

Ό θάνατος της βασίλισσας έσωσε τόν άρραβωνιαστικό της 'Υακίν- θης και την έκανε να γνωρίσει την όμορφιά της.

Η 'Υακίνθη κ' ό άρραβωνιαστικός της, όταν φύγανε από τό παλά- τι, έτρεξαν στην έξοχη, κ' εκεί, στο κρυσταλισμένο νερό μιάς δρο- σπηγής, που την ξεσκεπάσε ό ίδιος, καθρεφτίστηκαν σφραχταγκαλι- μένους από θεριά από κάθε άλλη φορά !...

II

Σ' ένα χωριό του βασιλείου αυτό ζούσε μια νέα, που την λέγανε 'Υακίνθη. Η κοπέλλα αυτή ήταν ή λιγώτερο λυπημένη από τις άλλες κοπέλλες τού χω- ριού για την έλλειψη τών καθρεφτών, γιατί είχε άρ- ραβωνιαστί έναν νέο, που την αγαπούσε. Ναι, δεν είχε ανάγκη από καθρέφτη ή 'Υακίνθη, αφού είχε τόν άρραβωνιαστικό της, ό οποίος δεν έκανε τίποτε άλλο, παρά να της ληή πόσο όμορφη ήταν.

—Άλήθεια... Πώς είναι τά μάτια μου, αγαπημένε μου ; τόν ρωτούσε ή 'Υακίνθη.

Κι' ό άρραβωνιαστικός της της έπαινόησε :

—Μουζούν με δυό άστέρια ! Τόσο λιμπερά είναι... 'Όσο για τό χρώμα τους, είναι γαλάζια σαν τόν άου- γνιριστο ούρανό !...

—Και τό μέτωπό μου ; Τά μαγουλά μου ; Τά χεί- λη μου ;...

—Ω ! τό μέτωπό σου είναι πιο καθαρό και πιο λευ- κό άπ' τό χιόνι... Τά μαγουλά σου είναι σαν ντροπαλά τριαντάφυλλα και τά χείλη σου μιάζουν με κεράσι ό- ρμο, που σκάει από τό λιουρή τού μεσημεριού !...

—Άχ !... Και τά δόντια μου ;

—Τά σπειρά τού οφθαλμού δεν είναι τόσο λεπτά και άσπρα όσο τά δόν- τια σου !... 'Όσο για τ' αυτάκια σου, τί να σοβ πώ ;... 'Ανάμεσα από τά σγουρόξανθα μαλλιά σου φαίνονται σαν δυό νεύσασατα γαριφαλά !

"Ετσι πάντα μιλούσαν οι δυό άρραβωνιασμένοι. 'Έκείνη, μαγεμένη από τόν ζωντανό καθρέφτη της, κ' εκείνος, εντυπωσμένος από την ά- φροσύνη της και την άγάπη της. 'Όσα είχε την ευχαρίστηση εκείνη να άκούη από τό στόμα του για την όμορφιά της, εκείνος είχε τη χαρά να τά βλέπει. Και τόσο καλά ή ψυχές τους ταυριάζανε, που ή άγάπη τους, μέσα με τη μέρα, γινόταν και πιο μεγάλη.

Επιτέλους, άποφάσισαν να παντρευτούν. Η χαρά τους γι' αυτό ήταν άπερίγραπτη και την διαλάχνησε σ' όλο τόν κόσμο. Κι' όλος ό κόσμος χάρηκε για τό γεγονός αυτό και μόνο ή μοχηρή βασίλισσα ταράχτηκε σαν τό έμβαθε κ' απέφασσε να καταστρέψη την είνυχία τους.

III

Μιά μέρα, που ή 'Υακίνθη μάζεψε λουλούδια μέσα σ' έναν κήπο, γιά να τά χορίσει στον άρραβωνιαστικό της, τόν πληρώσανε μια γρηιά και της ζήτησε έλεμψομένη. Μά άξαφνα, πριν της δώσει ή 'Υακίνθη τίποτε, ή γρηιά, σαν να λάτρησε κανένα φίδι, τινάχτηκε κ' άρχισε να ξεφώνιζε :

—Άχ ! Θεέ ! Τι ήταν αυτό που είδαν τά μάτια μου !...

—Τι ;... Τι είδες, καλή γρηιούλα μου ;... ρώτησε ταραγμένη ή άθώα κοπέλλα.

—Τό που άσχημο πράγμα του κόσμου !...

—Ποιά ; Ποιά εν' αυτό ;...

—'Αλλόμονο !... Πώς να στό πώ, δυστυχισμένο μου παιδί !... Κι' όστόσο, πρέπει να στό πώ ! Αυτό που είδα, είσαι σού !... Ναι, σού είσαι ! Βέβαια, ζώ πολύν καιρό στον κόσμο αυτόν, μά σ' όρμήζομαι, δεν ξανα- είδα στό μάτια μου άσχημότερο πράγμα από σένα. Είσαι έκατό φορές πιο άσχημη άπ' ό,τι μπορώ να σοβ πώ !...

Η φωνή 'Υακίνθης χλωμάσε, σαν άκουσε αυτά τά λόγια της γρηιάς. 'Ενωικσε ν' αναποδογυρίξη όλόκληρος ό κόσμος γι' αυτήν κ' άρχισε

