

Η ΒΕΑΤΡΙΚΗ



ΠΡΑ την ανοίγει κάθε μέρα ο 'Αλαίν Φοστέρ θαύμαζε από τό παράθυρό του σ'τό μπαλκόνι τού αντικρινού σπιτιού ένα χαριτωμένο ξανθό κορίτσι. Καμμιά φορά ή νέα αυτή στεκόταν όρθια με τα χέρια ενώπιόν της να προσεχόταν, με τις περισσότερες φορές καθόταν ξαπλωμένη σε μία σάϊζ-λόγκ, με τα μάτια όρθάνοιχα, κυττάζοντας πέρα. 'Ο ήλιος έγρόσωνε άκόμει πολύ τα ξανθά μαλλιά της, που στεφάνωναν ένα μελαγχολικό κ' έκφραστικό προσωπίκι. 'Ο 'Αλαίν την έλεγε Βεατρίκη, γιατί τού θυμίζε πολύ την άθαντη ήρωίδα τού Δάντη.

'Εν' απόγευμα, ό νεπός συνάντησε την Βεατρίκη σ'τό πάρκο Μονού. Περπατούσε με δειλά και μικρά βήματα, ψηλαφώντας τη γη μ' ένα μπιστούκι. Λίγο πίσω της, μία γυναίκα, νέα άκόμει και πού της έμοιαζε (ή μητέρα της δίχως άλλο) την παρακολουθούσε με μία τρυφερή προσοχή. 'Η δύο γυναίκες σταμάτησαν ύστερα από λίγο και κάρησαν σ' ένα παγκάκι. 'Η πιο ήλικιωμένη άρχισε να πλέκει σιωπηλά, ενώ τού κορίτσι γύρισε τού πρόσωπό της άλλοι για να κρύψει από τή μητέρα της τα δάκρυα που κυλούσαν επάνω σ'τα μάγουλά της.

Περιέργως ό 'Αλαίν κάρησε κι' εκείνος σ'τό ίδιο παγκάκι και καταφερα να βρή άφορη για να πιάσει κουβέντα. 'Ετσι έμασε ότι τού κορίτσι είχε τυφλωθή εξ' αίτιας ενός αυτοκινητικού δυστυχήματος. Για πάντα; 'Ισως όχι, γιατί ό περιφημος οφθαλμολόγος πού την ένοσηλεύε, είχε πη ότι ύπάρχει κάποια άμυδρη έλπίδα να ξασαθρή κάποτε τού φώς της.

Δεκαοκτώ χρονών ή Βεατρίκη (τό πραγματικό της όνομα ήταν 'Εστέλλα Μορά) είχε άναγκασθή να διακόψει τις σπουδές της σ'τό λύκειο την εποχή ακρίβως πού έτοιμαζόταν να πάρη τού άπολυτηρίου της. 'Η μητέρα της, ή χήρα κυρία Μορά ήταν άπελπισμένη. 'Η οικονομική τους θέση ήταν πολύ στενωγώρη. 'Η θα έκανε τώρα αυτό τού κορίτσι πού δεν είχε πιά τού φώς του για να παλαίψη και να ζήσει; Μπορούσε βέβαια να την στείλει σ'τό σχολείο της τυφλών, μά φοβόταν να τού προτείνει στήν κόρη της γιατί αυτό θα σήμαινε ότι δεν ύπάρχει πιά καμμιά έλπίδα να γίνη καλά. Πώς θά βαστούσε σ' έναν τέτοιο ήθικό κλονισμό;

'Η κυρία Μορά έκανε αυτές τις έκμυσθηρεύσεις σ'τόν 'Αλαίν την ώρα πού ή κόρη της, παίρνοντας κουράγιο, δοκίμαζε να περπατήσει μόνη της σ' τις άλλες όδους τού πάρκου.

—Δέν θάπρεπε, είπε ό νέος, να ξεχάσθ ή κόρη σας ό,τι έχει μάθει. 'Η σωμαφώρα σας με συγκινεί πολύ και παίρνω τού θάρρους να σας προσφέρω τις υπηρεσίες μου δωρεάν. Θά μ' ευχαριστήσετε πολύ άν δεχθίτε. 'Εμμαι τελειοφοιτός της φιλολογίας και δίνω μαθήματα για να ζήσω. 'Από σας δεν ζητώ ως αντίταγμα παρά να με συστήσετε σ'τους γνωστούς σας...

'Η πρότασις τού έγινε δεκτή με ήθεουσιασμό. Και την άλλη μέρα κίολας ό 'Αλαίν άρχισε τα μαθήματα. Ποτέ νεαρός καθηγητής δέν βρήκε μαθήτρια τόσο προσεκτική, τόσο πρόθυμη να τού φανή ευχαριστή.

'Η Βεατρίκη—έτσι εξακολουθούσε να τή λέη—δέν ήταν μόνο έξυπνη, άλλα είχε και μία καρδιά γεμιστή αγνότητα. Γλυκαία, λεπτή, εύαίσθητη, καταλάβαινε άμέσως ό,τι της έλεγε ό δάσκαλος της κι' έτρεπε δλόκληρη από συγκίνηση όταν τόν άκουγε ν' απαγγέλλη την 'Οδύσσεια, την Αινιάδα ή τή Θεία Κωμωδία.

Τότε τόν κυττούσε με τα μεγάλα γαλαία της μάτια, μά, άλλοίσιον...! Πίσω από αυτά τού φώς είχε θασοίλεψι. 'Όταν αυτός χανόταν σ'τους άτελειώτους όρίζοντες τού άνεύρου, εκείνη τόν άκουγε γεμάτη συγκίνηση και τού χέρι της έσφιγγε τού δικό του. Τότε ό 'Αλαίν φανταζόταν ότι πετούσε σ' ένα κόσμο άλλο, όπου θασοίλεψι νονάχη ή γαρά και ή εύτυχία. 'Οι όρεοί πού τόν συνέδεαν μ' αυτό τού κορίτσι γινότουσαν όλοένα και πιο δυνατοί κι' έτρεφε κάποια κρυφή έλπίδα μέσα του, πού δέν την είχε έμπιστευθή σέ κανένα, ότι κάποτε θά δεχόταν ή Βεατρίκη να γίνη ή σύντροφος της ζωής του.

'Υπάρχει όμως κ' ένας άλλος λόγος πού έκανε τόν 'Αλαίν ν' άφοιασθή με τόσο πάθος σ' αυτή την άγάπη. 'Η έρε σ' δυστυχήσμενος ότι τού πρόσωπό του ήταν άποκρουστικό άσχημο. Κάθε φορά πού είχε την άπειροκείνια να κυτταχτή σ'τόν καθρέπτη, άπο-

τραβόταν άμέσως άπελπισμένος.

Σ'τα σαλόνια δέν είχε καμμιά άπολύτως έπιτυχία, ούτε τού προσκαλούσαν συχνά 'Ακόμη και τα παιδιά τόν άπέφευγαν κι' απέκρουαν τά χάρια του. Μία φορά θέλησε να φιλήσέ τού κοριτσάκι της θυρωρού του: «'Α, όχι, φώναζε εκείνο, άν και δέν ήταν ούτε τεσσάρων έτών. Είσαι πολύ άσχημος».

Πού ώφείλετο αυτή ή άσχημία του; Σ'έ βλα. 'Η μύτη του ήταν μεγάλη και πλατεία, τα μάτια του μικρά, τού σάγνι τού τεράστιο και τού στόμα του στραβό. 'Ήταν και σχεδόν φαλακρός. Με λίγα λόγια ό 'Αλαίν είχε όλα τα φυσικά έλαττώματα πού κάνουν έναν άνθρωπο άποκρουστικό.

'Όταν ήταν παιδί, τόν πείραζαν όλοι οι συμμαθητά του. 'Όταν έγινε νέος, είδε ότι ή χασός της νεότητος δέν ήταν γι' αυτόν. 'Ούτε σ'τους χορούς μπορούσε να πάη, ούτε σ'ε γυναίκες συγκεντρώσεις, άν δέν ήθελε να εξεμυλιωθή.

'Ι' αυτόν, ή συντροφία της Βεατρίκης τού ήταν μία δασίς. 'Οχι μόνο δέν λυπόταν για την τύφλωσή της, άλλα κατά βάθος ήταν ευχαριστημένος πού έτσι εκείνη δέν μπορούσε να δη την άποισία άσχημία του. Τόν άνδρα της δέν θα τόν έβλεπε παρά μέσα από τα λόγια του και τις πράξεις του, δέν θάβλεπε παρά μονάχη την ψυχή του.

Μία μέρα, έντελώς άπροσδόκητα, έπεσε εκείνη πρώτη σ'την άγκαλιά του και τού φώναζε πως τόν αγαπά. 'Ο νέος έννοιως τέτοια έκτασις, τόσο μεγάλη εύτυχία, ώστε για άρκετή ώρα δέν μπορούσε να συνείλη. 'Όταν έγινε κύριος τού έαυτού του, την αρραξέ και τή φίλησε. 'Ήταν ή πρώτη φορά πού φιλούσε γυναίκα.

—'Από σήμερα, ψιθύρισε ή Βεατρίκη, σ'ας θεωρώ άρραξιαστικό μου, άν φυσικά δέν σας είν άποκρουστικό τού ότι είμαι τυφλή.

—'Ω! άνατημένη μου! Τί λέτε! 'Ισα-ίσα πού αυτή ή άτυχία κάνει την άμορφία σας πίο συγκινητική...

'Η κυρία Μορά, όχι μόνο δέν έφερε κανένα έμπόδιο σ' αυτό τού ειδύλλιο, άλλα από μέσα της ήταν ευχαριστημένη, γιατί σ'την κατάστασι πού ύπαικόταν ή κόρη της, μπόρεσε να βρή έναν τόσο καλό σύζυγο. Πραγματικά ό 'Αλαίν είχε ένα καλό εισόδημα από την περιουσία πού κληρονόμησε από τους γονείς του...

'Ο νέος τώρα ζούσε σ' ένα πέλαγος εύτυχίας. Τού μέλλον άνοιγόταν μπροστά τού γεμάτο όποσυνέσεις. 'Η ζωή του δέν ήταν πιά μία διαρκής δυστυχία και ταπεινώσις. 'Υπάρχε σ'τόν κόσμο μία γυναίκα πού άναπόσει, μία γυναίκα πού τόν άγαπούσε! 'Ηαυχος λογάρισε να όρίση την ημέρα τού γάμου του, ήταν μία μέρα ή Βεατρίκη, μόλις τού άνοιξε την πόρτα, τού φώναζε, ενώ τού πρόσωπό της φεγγολούσε από χαρά:

—'Αλαίν, ένα μεγάλο νέο! Δέν τολμά να γαρά άκόμει, μα πολύ γρήγορα θά έχουσε μία μεγάλη μεταβολή σ'τη ζωή της.

'Ο οφθαλμολόγος πού την ένοσηλεύε ήθελε να δοκιμάσει μία πολύ λεπτή έγχείρησι, σ'την όποία βίωσι είχε πολλές έλπίδες.

—Μέσα σ'ε δεκαπέντε μέρες, 'Αλαίν, άν όλα πάνε καλά, θά μπόρδ να θ'λέπω!

'Η Βεατρίκη έφυγε και πήγε σ' ένα νοσοκομείο σ'τό Νειγύ. Έπρεπε να ζήση μέσα σ'τό σκοτάδι για πολλές έβδομάδες.

Μία μέρα, ή κυρία Μορά γύρισε καταχαρούμενη από τού νοσοκομείο.

—Χαρήτε κι' εσείς μαζί μας, τού είπε, τού θασμά έγινε!

'Ο 'Αλαίν έγινε κατάχλωμος κι' έμεινε σιωπηλός.

—Όταν δη πός είμαι, τί έντύπωσι θα της κάνω; ψιθύρισε σ'τό τέλος. Πώς θά μ' άντικρίσει; Δέν θα νιώσει κι' εκείνη την ίδια φρίκη, όπως όλος ό κόσμος;

'Απελπισμένος έπεσε σ' ένα κάρησιμα.

—Μπ! Για έναν άντρα ή άμορφία δέν έχει καμμιά σημασία, θέλησε να τόν παρηγορήσ η κυρία Μορά.

Μά ό 'Αλαίν σκεφόταν διασφορετικά. Προκειμένου να ένπνεύση τή φρίκη σ' εκείνη πού άναπόσει και τόν άγαπούσε, προτίμησε να γαθή για πάντα. Τουλάχιστον έτσι μπόρουσε να μείνη σ'την καρδιά της κόρης της κάτι από την άγάπη πού έννοιωσε κάποτε γι' αυτόν.

Τώρα σ'την Μαυριτανία ζή κάποιος νέος πού δέν γελά ποτέ του. 'Υπηρετεί σ'τη Λεγεώνα τών Ξένων, μά ποτέ δέν κάνει παρέα με τούς συντρόφους του πού τούς άποφεύγει και τόν άποφεύγουν κι' εκείνοι όσο μπόρου.

'Ο νέος αυτός είνε ό 'Αλαίν... Στεκόταν όρθια, με τα χέρια ενώπιόν...



Τή θαύμαζε από τό παράθυρο του...



Στεκόταν όρθια, με τα χέρια ενώπιόν...