

## ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

## Ο ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ ΕΝΟΣ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡ



διευθυντής των φυλακών του Σιγκ-Σιγκ θεωρούσε τόν αριθ. 103 ως τόν καλύτερο κρατάδικο απ' όλους. Ήταν ένας νέος, τριάντα περίπου χρόνων, μέ συμπαθητικό πρόσωπο κι' έξυπνα μάτια. Δέν είχε γεννηθή έγκληματίας. Ή άτυχίας τής ζωής τόν είχαν ρίξει μιά μέρα στόν υπόκοσμο κι' έτσι, άνάμεσα στους «γκάγκστερ» συνήθεισε σιγά-σιγά στις κλοπές, στους έκβιασμούς, στά λαθρεμπόρια, στό έγκλημα.

—Νά ένας άνθρωπος πού θά γίνη τιμώσ, όταν θά βγη από τή φυλακή, έλεγε κάθε τόσο ο διευθυντής των φυλακών του Σιγκ-Σιγκ στους ύπαλληλους του.

Μά εκείνοι χαμογελούσαν ειρωνικά, δύσπιστοι.

—Είνε ένας «γκάγκστερ»! τού έλεγαν. Οι άνθρωποι αυτοί συνηθισαν να κερδίζουν εύκολα τή ζωή του. Μόλις βγη από τή φυλακή, θά ξαναγυρίσει στόν ύπόκοσμο και θά ξαναγίνει «γκάγκστερ»!

Ο διευθυντής όμως δέν έβρισκε καμιά προσοχή στις παρατηρήσεις τους. Καταλάβαινε, ότι ο μόνος πού είχε δικήν ήταν αυτός.

Μιά μέρα, μάλιστα, κάλεσε τόν αριθ. 103 στό γραφείο του. —Έγώ να σάς αναγγείλω μιά θλιβερή είδηση, τού είπε. Ή μητέρα σας είνε άρρωστη βαριά... Καταλαβαίνει ότι θά πεθάνει και σάς στέλνει τήν ευχή της. Ή τελευταία θέλησίς της είνε ν' αλλάξετε ζωή και νά γίνετε τιμώσ άνθρωπος, όταν θά βγητε από τόν Σιγκ-Σιγκ...

Ο 103 έσκυψε τόν κεφάλι και δάκρυσε.

—Ή μητέρα μου! ψιθύρισε κατάχλωμος.

Και σωρίστηκε σάν παράλυτος πάνω σε μιά καρέκλα.

Ο διευθυντής πήγε κοντά του κι' άκούμπησε τόν χέρι του στόν ώμο του.

—Λοιπόν; τόν ρώτησε. Τής δίνετε τήν ύπόψησιν ότι...

—Ναί, ναί... Άν μπορούσε, μάλιστα, ν' άκούση τή φωνή μου, θά μέ πίστευε!... άπάντησε ο 103.

—Μά μπορεί, φτάνει νά τόν θελήσετε... τού είπε ο διευθυντής.

Ο 103 σηκώθηκε άπότομα, σάν ηλεκτριμένος.

—Μίστερ Κάρπεντερ, μπορώ νά...

—Μά ναί, ναί... τού άπάντησε χαμογελώντας ο διευθυντής του Σιγκ-Σιγκ. Δοστέ μου τόν λόγο τής τιμής σας στό μεθαύριο τόν μεσημέρι θά ξαναγυρίσετε στη φυλακή κι' έγώ θά σάς επιτρέψω, αναλαοβάνοντας έλλη τήν ευθύνη, νά ξαναγίνετε γιά δύο μέρες ο Τζάκ Σάρτον και νά δητε τή μητέρα σας. Είμαι θέβαιος, ότι θά κρατηστέ τόν λόγο σας...

Ο 103 κύταξε τόν διευθυντή στά μάτια, μ' ένα τιμώσ βλέμμα κι' ύστερα τού άπάντησε μέ σταθερή φωνή:

—Σας δίνω τόν λόγο μου...

—Όλ ράιτ! Έκανε σοβαρός ο μίστερ Κάρπεντερ.

Κι' ύστερ' από μιά ώρα, ο «γκάγκστερ» Τζάκ Σάρτον βγήκε έλευθερος από τής φυλακές του Σιγκ-Σιγκ.

\*\*\*

Τό άπόγευμα τής δεύτερης μέρας, ο ύποδιευθυντής των φυλακών μπήκε άνήσυχος στό γραφείο τού μίστερ Κάρπεντερ.

—Βάω στοίχημα 100 δολάρια, ότι δέν θά ξαναγυρίση ο Τζάκ Σάρτον! τού είπε.

—Δέχομαι! τού άπάντησε ο διευθυντής. Γιατί είμαι θέβαιος, ότι ο 103 θά κρατηθή τόν λόγο του!...

Μά ή άρες περνούσαν κι' ο «γκάγκστερ» δέν φαινόταν. Ο μίστερ Κάρπεντερ άρχισε νά φοβάται, ότι είχε κάνει μιά μεγάλη άνοησία, όταν τόν θράδυ, ο Τζάκ Σάρτον παρουσιάσθηκε πάλι στη φυλακή. Ήταν χλωμός, μ' ένα έπίδεσμο στό κεφάλι. Γα ρούχα του ήσαν σκιασμένα έδω κι' εκεί...

—Τι σας συνέθε; τόν ρώτησε ο διευθυντής πιάνοντάς τον απ' τά χέρια.

—Έπεσα από τόν τραίνο κι' αναγκάσθηκα νά κάνω τόν μισό δρόμο πεζή... τού άπάντησε ο «γκάγκστερ». Σας ζητώ συγνώμην πού άρρησα.

—Δέν πειράζει... έκανε ο διευθυντής. Κι' ή μητέρα σας;

—Βρίσκεται ακόμα τελευταία της... Μόνο μιά έγχειρησι από ένα μεγάλο γιατρό θά μπορούσε νά τή σώσει. Μά χρειάζονται χιλιάδες δολάρια...

—Άς ελιπίσωμε σε κανένα θαύμα... ψιθύρισε ο μίστερ Κάρ-

πεντερ.

Κι' ύστερα έστειλε τόν 103 στό νοσοκομείο τής φυλακής.

Τήν άλλη μέρα τόν πρωί, ο διευθυντής του Σιγκ-Σιγκ, διαβάζοντας τής έφημερίδες, παραξενεύθηκε από αυτή τήν είδηση: «Μιά άπόπειρα έκτροχιάσεως τού τραίνου, μέ τόν όποιον έταξείδευε ο κυβερνήτης Γκρόβιν μετά τής θυγατέρας του».

Νά δέ πώς περιέγραφαν τήν άπόπειρα αυτή ή έφημερίδες: Τό έξπρες τού μεσουχύνου κινδύνεψε νά έκτροχιασθή από τούς «γκάγκστερ». Ο κυβερνήτης Γκρόβιν και ή κόρη του ταξείδευαν μ' ένα ειδικό σαγόνι, πού θριασκόναν στό τέλος τής άμαξοστοιχίας, όταν άξαφνα τό έξπρες σταμάτησε, γιατί άντήχησε ο κώδων τού κινδύνου. Οι ύπάλληλοι τού τραίνου δέν μπορούσαν ν' ανακαλύθουν πώς είχε χτυπήσει. Όταν όμως τό έξπρες ξεκίνησε πάλι, τó σαγόνι τού κυβερνήτου Γκρόβιν έλειπε από τόν συρμό... Κάποιος τó είχε άποκόψει από τ' άλλα σαγόνια.

«Υστερ' από λίγο, όταν τó έξπρες είχε πειά άπομακρυνθή αρκετά, ένας άγνωστος, πληγωμένος στό κεφάλι και μέ τά ρούχα κουρελιασμένως, ανέθηκε στό σαγόνι τού κυβερνήτου Γκρόβιν και μέ λίγα θιαστικά λόγια τού εζήγησε ότι είχε σωθή από ένα μεγάλο κίνδυνο, γιατί οι έχθροί του ήθελαν να τόν σκοτώσουν μέ κάθε τρόπο για έκδίκηση... Άν δέν κατάφεραν νά τόν δολοφονήσουν, θά έκτροχιάσαν τó έξπρες... Ή άπόπειρα θά γινόταν τή στιγμή πού ο συρμός θά έμπαινε στό μεγάλο τούνελ. Οι δρόμοι θά έκονταν τά σφύρατα τού ηλεκτρικού και θά τόν δολοφονούσαν μέσα στό σκοτάδι. Ο μυστηριώδης άγνωστος εζήγησε ακόμα, ότι είχε άκούσει μιά συνομιλία των «γκάγκστερ», μιά συνομιλία μέ συνηματικές λέξεις, πού μόνάχα εκείνος ήξερε τή σημασία τους κι' ότι θέλησε άμέσως νά μεταδώσει τά σχέδια τους και νά σώσει τόν κυβερνήτη και τήν κόρη του. Έπειτα, χωρίς νά προσθέσει τίποτ' άλλο, πήδηξε από τόν σαγόνι και χάθηκε μέσα στην ύχτα...»

Ή άστυνομία τού Μπέργκαμ ειδοποιήθηκε ύστερ' από λίγο για τήν παράξενη περιπέτεια τού έξπρες και κατάβρωσε νά πιάσει τούς «γκάγκστερ», πριν προφτάσουν νά εξαφανισθούν. Πουθενά όμως δέν κατάβρωσε ν' ανακαλύψη τήν ίχνη τού άγνωστού πού έβασε τόν κυβερνήτη Γκρόβιν και τήν κόρη του...

Ο μίστερ Κάρπεντερ πέταξε τής έφημερίδα πάνω στό γραφείο του κι' άρχισε νά τριέθει τά χέρια του, μ' ένα θριαμβευτικό χαμόγελο στό χείλι. «Έπειτα φώναξε τόν 103 και τού έδειξε τήν έφημερίδα.

—Γιατί μου τόν έκρυψες, Τζάκ; τόν ρώτησε.

—Γιατί δέν είνε τίποτα σπουδαίο... ψιθύρισε κοκκινίζοντας ο Σάρτον.

—Μά πώς τά κατάφερες; Έκανε μέ θαυμασμό ο μίστερ Κάρπεντερ.

—Ω, πολύ εύκολα, τού εζήγησε ο 103. Χτύπησα τόν κώδωνα τού κινδύνου κι' έπειτα, όταν τó έξπρες έκοψε τή ταχύτητα του, έλυσα τó σαγόνι τού κυβερνήτου, πήδηξα κι' έγώ κάτω κι' άφησα τούς «γκάγκστερ» νά ταξείδευουν μέ τόν ύπόλοιπο συρμό... Τ' άλλα τά ζέρετε...

—Και γιατί τόν έκανεσ αυτό, Τζάκ;

—Γιά τή μητέρα μου... ψιθύρισε ο 103.

Ο μίστερ Κάρπεντερ, μέ δάκρυα στά μάτια, τού έσφιξε τόν χέρι.

Κι' ύστερ' από λίγες μέρες, ο Τζάκ Σάρτον, πήρε χάρι και βγήκε έλευθερος από τής φυλακές του Σιγκ-Σιγκ. Δέν φαντάζεται ώστόσο κανείς τήν έκπληξη του, όταν γυρίζοντας στό σπίτι του, βρήκε τή μητέρα του σε καλύτερη κατάσταση. Ένας μεγάλος χειρουργός τήν είχε σώσει. Ο μίστερ Κάρπεντερ είχε φροντίσει γι' αυτήν...

ΤΖΩΝ ΜΕΛΛΙΝ

## ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

## Ο ΘΗΣ ΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤ'ΕΡ

Ο πιό άγαπημένος θησαυρός τού έξοριστού τού Ντόρν, είνε ένα χρυσό τηλεβόλο, κατασκευασμένο δολόκληρο από άτόφιο χρυσάφι. Τό τηλεβόλο αυτό ζυγίζει δύο ζυγίζοντας δέκα χιλιάδες Έγγλέζικες λίρες και τó χάρισε στόν Κάιζερ ή Γερμανική Κυβέρνησις στό 1904. Προηγούμενος τόν περίφημο αυτό τηλεβόλο άνήκει τού Μουσειό τού Άμβούργου, όπου έφυλάσσεται έπί δύο αιώνες.



—Τι σας συνέθε; τόν ρώτησε ο δ.ευ-  
θυντής, πιάνοντάς τον απ' τά χέρια.