

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

(Άρθρο της διάσημης Πολωνίδες πρωταγωνίστριας του κινηματογράφου Πόλα Νέγκρι)



ΤΟ Χόλλυγουντ, το σταυροδρόμι αυτό, από το οποίο περνούν όλες η φύλες του κόσμου, μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω μερικά από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της εποχής μας.

Ένα βράδυ, σε μία δεξίωση στον σπίτι της Μάριον Ντράιβς, γνωρίστηκα με τον διάσημο "Άγριο" πολιτικό Γουίντστον Τσώρτσιλ. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν και ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος, αφού απομνημόνευσε μερικές σύγχρονες ιδιοσημίες, έβγαλε απαίδευτα τα...παπούτσια του και άρχισε να χορεύει έναν Σωωτικό χορό, με αφάνταστο μωτίο !.. Το διαβολικό κέφι του μου παρέσυρε όλους σ' ένα τρελό στροβίλιωμα. Και φανταστήτε την κατάληξη μας, όταν, σε μία στιγμή, είδαμε τον σοβαρό Γουίντστον Τσώρτσιλ να...μπαιήν κ' ανόστη τον χορό υπό να ξεπερνά, μάλιστα, όλους μας στις σωμαδικές αντιστάσεις των χεριών και των ποδιών !..

Φεύγοντας από το φιλόξενο σπίτι της Μάριον Ντράιβς, ο Τσώρτσιλ έσφαξε με διάχυση και τα δύο χέρια της οικοδόπουνας και της είπε : —Τη μέρα που θ' αποφασίω να εγκαταλείψω την πολιτική και τους πολιτικούς, να είσθε βεβαία ότι θαρδώς να εγκατασταθώ στο Χόλλυγουντ !..

Κατά τον ίδιο εσφαφενικό τρόπο γνώρισα και τον πρίγκιπα της Ουαλλίας.

Ο διάδοχος του Άγγλικού θρόνου, από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του στο Χόλλυγουντ, ένθουσιασε όλες τις κοινωνικές τάξεις με την αφέλιά του, με την καλοσύνη του και με τους καταδεικτικούς τρόπους του. Έπισκεψήθη όλα τα στούντιο της Αμερικανικής κινηματογραφουπόλεως, συζήτησε μ' όλους τους αστέρας, και μ' αυτές ακόμα τις κορίστες και τους φιγκυράν, πάντοτε γλυκωμιλώντας και ευδιάθετος.

Παρ' όλη την επιθυμία μου να γνωρίσω αυτό το σύγχρονο πρίγκιπα που το παραμυθιού, δεν μου έλεγε δοθή ακόμη η ευκαιρία να σχετισθώ μαζί του.

Ένα βράδυ πήγα μόνη μου σ' ένα νυχτερινό κέντρο. Κάθησα σ' ένα τραπέζι από άμωμο, για να μη μ' αντιληφθούν και κολληθή δίπλα μου κανένας ενοχλητικός τύπος, και παρήγγειλα ένα τζίν.

Ένα ηφλόσωμο και ολόξανθο παλληκάρι διασκεδάζε περισσότερο απ' όλους τους άλλους πελάτες. Έπαινε, γελούσε, τραγουδούσε μόνος του, σαν να βρισκόταν με μία φίλική συντροφιά, μεταδίδοντας σ' όλο τον κόσμο το κέφι του. Όταν τον πρόσεξα καλύτερα, δεν δυσκολεύτηκα να τον αναγνωρίσω. Ήταν ο πρίγκιπα της Ουαλλίας !..

Σε μία στιγμή είδα ένα γνωστό μου, επάπτη του προσωπικού στο στούντιο από όπου εργαζόμουν κ' εγώ, να πληροί τον πρίγκιπα, και υπό οίχην ένα προσεκτικό βλέμμα από πάνω ως κάτω για να του λήη σοβαρώτατα :

—Είσθε ο τύπος ακριβώς που μου χρειάζεται από προσεχώς φίλι για μία σκηνή σ' ένα κωμικό !.. Σας προσλαμβάνω από άποψη... Ποιός έξερι, ίσως ν' άνοιξη η τύχη σας, αν δείξετε ικανότητα !..

Ο διάδοχος σπρωθήκε, σαμαρμένος στα γέλια, κ' έκανε μόνος του μερικές χροεντικές νηπιές, για νάρθη στο τέλος να σταθή μπρος στο δικό μου τραπέζι. Ο διευθυντής του προσωπικού, ο οποίος τον παρακολούθησε κατάλλητος, τον πλησίασε και του είπε, ελαφρά θιμωμένος :

—Με συγχωρείτε, κύριε, αλλά μου φαίνεται ότι σάς έκανα μία πρόταση και ότι όφειλετε να μου δώσετε μία άπάντη !..

—Αντιώμα πολύ, αγαπητέ μου κύριε ! του άποκρίθηκε ο διάδοχος. Δεν μπορώ όμως να δεχθώ την προσφορά σας, γιατί με περιμένει ένα μέλλον κάπως διαφορετικό από εκείνο που είχατε την καλοσύνη να μου προτείνετε...!

—Και ποίο είναι το μέλλον αυτό, αν επιτρέπεται ;
—Μά... ίσως να γίνω μια βασιλεύς της Άγγλιας !..
Και ο διάδοχος, αφίνοντας τον συνομηλητή του εμβρόντητο, γύρισε πρὸς το μέρος μου και μου είπε γελώντας :

—Ας εινε : "Έγχα μια πολύ καλή δουλειά ! "Ίσως να μπορούσα να διατρέφω ως ηθοποιός του κινηματογράφου !..
"Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρισθώ με τον πρίγκιπα της Ουαλλίας. Του συστήθηκα μόνη μου, τον προσάλεσα στο τραπέζι μου, και ύστερ' από πέντε λεπτά τής ώρας, γίναμε οι καλύτεροι φίλοι του κόσμου !..

Και ο διάσημος μαθηματικός Άϊνστάϊν σχετίστηκε με πολύ κόσμο στο Χόλλυγουντ, τον καρὸ που έμενε στην Καλλιφόρνια. Ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος έχει το χάρισμα να συμμορφώνεται άμέσως με το περιβάλλον.

Τὸν πρωτογνώρισα στο Πάλμ Σπρίνγκς, τη μαγευτική αυτή τοποθεσία έξω από το Χόλλυγουντ, στην οποία πηγαίνουν όλοι όσοι θέλουν να ξεκουραστούν για λίγον καρὸ μέσα σ' ένα θαμσιό τοπίο. Έκει πήγα κάποτε κ' εγώ να περάσω μία βδομάδα.

Ένα βράδυ, επιστροφόντας στο ξενοδοχείο μου από μία έκδρομή, άκουσα στο σαλόνι έναν που έπαιζε βιολί. Ή δοξασίες του μίλησαν στην καρδιά μου... Μπήκα μ' άδρόβα βήματα στο έρημο σαλόνι και βρέθηκα μπρος στον βιολιστή... Ή έκφρασις του προσώπου του μου προέβλεπε από την πρώτη στιγμή ζωηρή έντιπωση. Τα μεγάλα μάτια του αντιέγγιζαν ένα φῶς, που έβγαλε από τα βάρη της ψυχής...
"Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Άϊνστάϊν, ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς της εποχής μας και άριστος βιολιστής !

"Υστερ' από λίγον καρὸ μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τον φιλόσοφο και την γυναίκα του. Ποτέ στ' ζωή μου δεν είδα ποὸ ταίρια στο ζευγάρι, παρ' όλη τη μεγάλη διαφορά χαρακτήρου, που ύπάρχε μεταξύ τους. "Όσο ο καθηγητής ήταν ενδοσκοπικός, άφελής, άναταράστος σε πολλά ζητήματα της καθημερινής ζωής, τόσο η γυναίκα του ήταν θετική — πραγματικό...μαθηματικό μωλάδι.

"Ίσως όμως ν' αγαπούσαν τόσο πολύ ο ένας τον άλλον, έπειδή δεν έμοιαζαν διόλου !..

Δεν πρέπει τώρα να φανταστήτε πως ό ηθοποιοί του κινηματογράφου περνούν πάντοτε ζωή ενθάρσιχη και άειρήμη, κόνοντας διαρκώς παρὰ με διάσημες προσωπικότητες και κερδίζοντας όσα χρήματα τους χρειάζονται, για να ικανοποιηθούν και την πολύ τρελή και παράτολη επιθυμία τους..

"Ω ! "Όσοι έξερουν καλά τον τρόπο τής ζωής μας και τής έργασίας μας στα στούντιο, δεν μας μακαρίζουν διόλου για την τύχη μας...!

Έξερτε τί θα πη να είσαι ίσχυροενόμενος να περνάς πέντε κ' έξη ώρες την ήμερα κάτω από το έκτυπλωτικό φῶς των ηλεκτρικών προβολέων, επαναλαμβάνοντας εκκοσι και τριάντα φορές την ίδια σκηνή και εδθόνοντας συχνά την ζωή σου σε κίνδυνο ;

Εγώ, λόγω χάριν, κόνεψα να πηγῶ δύο φορές ως τώρα ! Τέσπερες άλλες φορές παρὰ λίγο να σωθῶ από αυτοκινητιστικά άτυχήματα. Και μία μέρα πιστέψα τόσο σοβαρά ότι έχασα το φῶς μου !

Γυρίζαμε τότε το φίλι «Ο Ίστανός Χορστίντς». Σε μία σκηνή τής ταινίας αυτής θα έμφανίζονταν μία συμφορία άτυχηγάνων, η οποία θ' άπεγομύωνε τους εδθότες ενός ξενοδοχείου. "Όσο για μένα, θα έκανα το ρόλο μίας άτυχηγάνας και θα άρχιζα στον άέρα τὴ διάφορα αντικείμενα, που θα μου πετοσαν οι σύντροφοί μου από το λεωφορείο. Σε μία στιγμή ο σκηνοθέτης του φίλι, ά. Έμμετρε Μπέρνον, θέλησε να μου δείξη πως έπρεπε να παίξω αυτή τη σκηνή. "Απαξέ, λοιπόν, μία χορηγή άνδρική μπάτα με σπηροήνια και μου την πέταξε από μακριά... Δεν ύπολόγιζε όμως καλά την απόστασι... κ' έγραφα την μπάτα αυτήν καταπρόσωπό !.. Το σπηρούνι κερφθόθηκε βαθεία κάτω από το μάτι μου και εινε βαθύα πως δεν μου το έβγαλε !..

Τέσπερες δολιχόφρους μήνες ήμουν έσπλωμένη στο κρεβάτι, με τα μάτια δεμένα, μη γνωρίζοντας αν το μάτι μου θα γινότανε καλά. Το ετύχημα εινε ότι το σπηρούνι δεν πείραξε κανένα όπτικο νεφρό. Έννοείται ότι τα σημάδια του φαίνονται μέχρι σήμερα ευδίακριτα κάτω από το μάτι μου...!

Κάτι τέτοια άτυχήματα γίνονται πολύ συχνά στο Χόλλυγουντ. "Ο Χάρολντ Λούιν έχασε τρία δάχτυλα του δεξιού του χεριού σε μία έκρηξη δυναμιτόσικ. Από τότε φοραει ένα γάντι με τρία ψεύτικα δάχτυλα από κωμωσικ, τόσο τεχνητά όμως, ώστε δεν μπορείς να τα διακρίνεις ούτε από κοντά.

Η Κόνσταντα Μπένετ έχε σπασμένο τον ένα γοφό της από μία πτώσι της από ένα άλογο.

Δέκα τοιλιάχιστον πρόσωπα — μεταξὸ των όποιων και ο σκηνοθέτης Χόγουαρντ Χόκς — βρικήανε οικότρο θάνατο κατά την διάρκεια του γυρίσματος του άεροσκοπικού φίλι «Τά Φτερά».

Το Χόλλυγουντ δεν εινε μονάχα η πόλις του γλεντιού και τής αμωμηνσίας !..



Ο Άϊνστάϊν και ο Σαπλιό