

## Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

## Ο ΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ



(Από τ' «Απεμνηνεύματα» της μεγάλης γήσης του κινηματογράφου)

Β'.

Στό προηγούμενο τεύχος, άκούσαμε τή διάσημη ήθοποιό τού Κινηματογράφου Πόλα Νέγκρι, νά μάς έξιστορή πώς γνώρισε τόν Λένιν, σ' ένα καφενείο στή Γενεύη, τίς παραμονές τού μεγάλου πολέμου, τόν καιρό δηλαδή πού ο περίφημος «άστηρ» ήταν άκόμα μιά ταπεινή και άσημη ήθοποιός τού Αυτοκρατορικού θεάτρου τής Βαρσοβίας, ενώ ο Έρουθός Δικτάτωρ τριγυρνούσε, καταδικάσιμος από Κράτος σέ Κράτος.

Σήμερα, δίνουμε και πάλι τόν λόγο στήν καλλιτέχνηδα, γιά νά μάς άφηγηθή τή συνέχεια πού είχε τού τρυφερού της ειδήλλιο μέ τόν μεγάλο κοινωνικό άναρπός:

«Όσο καλύτερα γνώριζα τόν Λένιν, τόσο περισσότερο τόν συμπαινούσα γιά τά έξοχα πνευματικά και ψυχικά του χαρίσματα. Από μικρό παιδί, έζησα σ' ένα επαναστατικό περιβάλλον, άφοι και ο ίδιος ο πατέρας μου ήταν ένας άντάρτης κατά τού Τσαρικού ζυγού, και μπορώ νά πώ ότι ήμουν άρκετά έξοικειωμένη μέ τήν παράξενη ψυχολογία τών ανθρώπων πού ζούν, κρατώντας στό χέρι τους ένα άναμμένο όαυλό. Όστόσο, όρείλω νά όμολογήσω ότι ποτέ ως τότε—ούτε και μέχρι σήμερα—δέν μου συνέβη νά γνωρίσω έναν επαναστάτη τόσο περίεργο, όπως ο Λένιν.

Έκείνο πού έκανε εύθες έξ άρχης μεγάλη έντύπωση σ' όποιον γνώριζε τόν Λένιν, ήταν ή άφέλεια και ή ψυχική δροσιά τού ανθρώπου αυτού, ό οποίος δέν σκεπτόταν από τού πρωί ως τού βράδυ τίποτ' άλλο, παρά πώς ν' άνατινάζη στόν άέρα ένα όλόκληρο κοινωνικό σύστημα!.. Ήταν αδύνατο νά φαντασθή έκείνος πού θά αντίκριζε τού χαμόγελο τού Λένιν ή πού θά τόν άκουσε νά μιλάει μέ συγκίνηση και μέ ζωηρές ποιητικές έκφράσεις γιά τά παιδιά και τά πουλιά, ήταν αδύνατο νά φαντασθή ότι ή καρδιά τού ήρωου αυτού ανθρώπου ήταν ένα ήραίστιο σέ διαρκή έκρηξη και ότι στό μυαλό τού περνούσαν διαρκώς σχέδια επαναστάσεων, πυρκαγιών, άγριες σκηνές πανικού!

Ένα άπόγευμα, ενώ κάναμε, ο Λένιν κι' εγώ, περίπατο σ' ένα άπό τ' άμέτρητα πάρκα τής Γενεύης και ενώ άκουγα τού φίλου μου νά μου περιγράφει, μέ άπάθεια και ψυχραιμία, ένα σχέδιο γιά τήν κατάληψη τής έξουσίας—ένα σχέδιο πού, γιά νά πραγματοποιηθή, θ' άπαιτούσε άφάνταστες ανθρώπινες θυσίες—έλεα ξαφνικά τόν έξέρσιο επαναστάτη νά στέκεται άκίνητος, νά διακόπτει τήν άκατάσχετη εύλόγητριά του και νά βγάξη δυτά γέλια.

Τόν κύτταξα παρανεμένη.

—Τί πάθασε ; τόν ρώτησα.

—Κυττάτε, κυττάτε! μου είπε, δείχνοντας μέ τού δάχτυλο ένα σημείο τής δενδροστοιχίας πού άπλωνότανε μπροστά μας.

Άκολούθησα τή διεύθυνση τού βλέματός του και είδα δυό μικρά πουλάκια νά παίζουν και νά κυνηγιούνται μεταξύ τους στό άμύστρωτο έδαφος.

—Τί χαριτωμένο θέμα! ψιθύρισε ό Λένιν, μέ όφρος πού έτρεμε λίγο.

Τόν κύτταξα προσεκτικότερα—και είδα ότι τά μάτια του είχαν δακρύσει!

Ό άνθρωπος, ό οποίος, ποιόν άπό λίγη ώρα, σχεδίαζε νά στείλη στό θάνατο, μέ τόση έγκληματική άναληγσία, χιλιάδες ανθρώπους, δάκρυζε τώρα, βλέποντας δυό πουλάκια νά παίζουν!..

Τό κακό όμως, μέ τόν Λένιν, ήταν ότι τού έβριχνε διαρκώς στή φιλοσοφία...

—Τί ώραία πού είνε ή ζωή! συνέχισε σκεπτικός. Ή, μάλλον, τί ώραία πού θά έπρεπε νά ήταν ή ζωή... Μά οι άνθρωποι δέν μπορούν νά χαρδούν πλατείαι όλες τίς ώμορφίες πού είνε σκορπισμένες γύρω τους... Και δέν μπορούν νά τίς χαρδούν, γιατί!..

Και ο Λένιν άρχισε, γιά έκαστοή Έως φορά άπό τή μέρα πού γνωριστήκαμε, νά μου έκθέτη τίς προσφιλείς θεωρίες του γιά τή μεγάλη κοινωνική άδικία πού παρατηρείται σήμερα και γιά τά μέσα μέ τά όποια θά εξαφανισθή ή άπισότης μεταξύ τών δυό τάξεων... Κι' εγώ τόν άκουσα, μαγνητισμένη όχι άπό τή διδασκαλία του—ό καίμένος ο Λένιν τού κάκου έπεχείρισε νά μέ κήνη κομ-

μουνίστρια—άλλ' άπό τόν τόνο τής φωνής του, άπό τήν άνήσυχη λάμψη τών ματιών του, άπό τού υπόκωφο πάθος πού έβραζε στό κοιτόχοντρό όμα του...

\*\*\*

Ό Λένιν κοιμότανε πολύ λίγο: πέντε ώρες τού πολύ. Και άπό τίς υπόλοιπες δεκαεννέα ώρες τού είκοσιτεταώρου, τίς δεκαεφτά τουλάχιστον τίς περνούσε διαβάζοντας! Διάβαζε και όταν περπατούσε στό δρόμο, και όταν έτρωγε, και όταν άκόμα συνομιλούσε μέ κανέναν άλλον... Όμολογώ ότι τόν θαύμασα γι' αυτή τήν ικανότητά του! "Ίσως νά μη μέ πιστέψετε άν σας πώ ότι συχνά, πολύ συχνά διάβαζε βιβλία φιλοσοφικά, δοκολογώνετα, βιβλία πού άπαντού ήσυχία και συγκεντρωσι γιά νά έμβυθιστή στό νόημα τους, συζητώντας συγχρόνως μέ τρία και τέσσερα πρόσωπα γιά θέματα σοβαρά!

—Δέν κευρίζεστε ; τόν ρωτούσα. Θα σας βλάψη τού πολύ διάβασμα...

—Μπα! μου άπαντούσε. Έχω συνηθίσει πειά τού μυαλό μου σ' αυτή τήν άσκηση! Όλα είνε ζήτημα συνηθείας. Κακό θά μου κήνη όχι τού διάβασμα, άλλ' άν πάω ξαφνικά νά διαβάσω...

Είνε κάτι άπερίγραπτο ή έγκυκλοπαιδική μόρφωση τού Λένιν. Δέν ύπήρχε ζήτημα πού νά μη τού κατέχη καλά—καλύτερα και άπό τους είδικούς. Και τού πού περίεργο είνε ότι ο Λένιν δέν είχε ούτε ένα βιβλίο μαζί του! Ήταν τόσο φτωχός, ώστε μόλις άγόραζε ένα τόμο και τόν διάβαζε, τόν πουλούσε άμέσως, γιά ν' άγορήσει ένα άλλο βιβλίο. Έξ άλλου, δέν μπορούσε νά σχηματίσει βιβλιοθήκη, άφοι ήταν ύποχρεωμένος νά περιφέρεται ειαρκώς έδώ και κεί, σάν τήν άδικη κατάρα, άφοι δέν είχε ποτέ νόμιμο τόπο διαμονής!..

Ό Λένιν διακρινότανε και γιά ένα άλλο γνώρισμα: τήν έξαιρητική λιτότητά του. Έτρωγε πολύ λίγο και, στήν άνάγκη, μπορούσε νά κήνη και πέντε μέρες χωρίς νά βάλει τίποτα στό στόμα του. Βρισκόντουσαν, βέβαια, πολλοί όμοιδαίται τού πρόθυμοι νά τόν βοηθήσουν, όταν βρισκότανε σέ δύσκολη οικονομική θέσι. Ήταν, όμως, τόσο περήφανος, ώστε δέν δέχοντανε τού παραμικρό, έστω και άπό τόν πού στενό φίλο του.

Ένα βράδυ, καταλαβαίνοντας ότι ήταν νηστικός, τόν προσκάλεσα νά τού κάνω τού τραπέζι στό καφενείο όπου έτρωγα συνηθώς, μέ σπαρτιατική λιτότητα.

—Έυχαριστώ, έφαγα! μου άποκρίθηκε, άποφεύγοντας όμως νά κυττάξη τίς φρυγανιές, τού βούτυρο και τού μικρό σαμοθάρι πού μου έφερε τού γκαρδόνι.

—Δέν πειράζει... πάρτε κάτι, γιά νά μου κάνετε συντροφιά! τόν παρακάλεσα.

—Έστω! ψιθύρισε τέλος. Δέν θά σας χαλάσω τού χατήρι!

Και πήρε... δυό κομματάκια ζάχαρι!

\*\*\*

Άπλά, χωρίς τήν παραμικρή δόσι ματαιοδοξίας, θά σας πώ ότι ο Λένιν μ' άγάπησε!

Δέν μου τού είνε... Μά τί γυναίκα θά ήμουν άν δέν καταλάβαινα άπό τά βλέμματα, άπό τή στάσι του άπέναντί μου, ότι τού είχα έμπνεύσει ένα μεγάλο άίσθημα ;

Όσο μεγάλος άνθρωπος και άν ήταν ο Λένιν, έξεδήλωσε τόν έρωτά του, όπως και όλοι οι κοινοί θνητοί. Ό έρως παρουσιάστηκε σ' αυτόν μέ τά ίδια συμπτώματα πού κάνει τήν ευαίσθητο τού σ' όλους γενικά τούς ανθρώπους.

Στήν άρχή, ό Λένιν άρχισε νά μ' άποφεύγει και, κάθε φορά πού βρισκότανε μπροστά μου, τήχανε, δέν ήξερε πειά τί έλεγε, μπερδευε τά λόγια του, κοκκινίζε και, γενικά, παρ' όλες τίς προσπάθειές του, δέν μπορούσε νά κρυφή τού άίσθημά του... Άν ο Λένιν δέν ήταν Λένιν, ή έρωτικές εκδηλώσεις τού άδεξιού αυτού ανθρώπου όμολογώ ότι θά μέ διασκεδάζεσαν πολύ. Σεβόμουν, όμως, και έκτιμούσα τόσο πολύ τόν καλό μου φίλο, ώστε



Ή Πόλα Νέγκρι

ούτε καν πέρασε από το νου μου ή σκέψι να παίξω μαζί του. Άπεναντίας τόν λυπόμουν, επειδή δεν μπορούσα, παρ' όλη την καλή μου διάθεση, να συμμερισθώ το αίσθημά του. Ο Λένιν ήταν, βέβαια, ανώτερος απ' όλους τους άνδρες που γνώρισα στη ζωή μου. Ωστόσο, ήμουν τότε μιά μικρή θεατρονόσλα με δυνείρα και φιλοδοξία, μιά κοπέλλα που λαχταρούσε να γνωρίσει τη χαρά της ζωής, το μεθύσι των καλλιτεχνικών θριάμβων, τον διαιγύριο της επιτυχίας. Έλπίζω ότι πολλά κορίτσια θα με καταλάβουν—καί θα με δικαιολογήσουν—επειδή άρνήθηκα την άγαπη ενός ανθρώπου, όπως ο Λένιν.

Έπειδή, όμως, δεν ήθελα να βρεθώ στη θέση ν' ανακοινώσω στο Λένιν ότι δεν ένοιωθα τίποτα άλλο γι' αυτόν, παρά μόνονάχα έκτιμησι και σεβασμό, επειδή ήθελα ν' αποφύγω την άδουληρή αυτή σκηνή, προσποιήθηκα ότι δεν κατάλαβα τί συνέβαινε στην ψυχή του.

Πέρασαν έτσι δεκαπέντε περίπου μέρες. Στο διάστημα αυτό, έβλεπα τόν πόνο ζωγραφισμένο δι' αρκώς στο πρόσωπο του Λένιν, και μάντευα τις προσπάθειες που κατέβαλε για να μην έξωτερικεσθί το αίσθημά του...

Τέλος, έφτασε ή μέρα της αναχώρησός μου. Η άδειά μου είχε λήξει και έπρεπε να γυρισθί στη Βαρσοβία, για να ζαπασιάσω δουλειά στο Αυτόκρατορικό θέατρο.

Ο Λένιν με συνόδευσε αμίλητος ως το σιδηροδρομικό σταθμό.

Τη μέρα κείνη, ήταν περισσότερο μελαγχολικός από κάθε άλλη φορά.

Όταν τού άπλωσα το χέρι μου, για να τόν άποχαιρηθώ, τó κρυσθίσε στο δικό του και, έκδηλώνοντας επί τέλους, έτι κρατούσε ως τότε κρυμμένο στα βάθη της καρδιάς του, μού έιπε με φωνή τού έτρεμε από συγκίνησι :

—Τώρα που φεύγεις, μικρή μου Πόλα, για να μη ξανασυναντηθώ—με ίσως στο μέλλον, μπορώ να σου πώ ότι σ' αγαπώ... "Ω! δέν φαντάζεσαι τί δροσιά στάλαξε στην ψυχή μου ή παρουσία σου, αυτόν τόν μή-να!.. Δεν σου είπα, όμως, τίποτα, γιατί κατάλαβαινα πώς δεν είχα τό δικαίωμα να σέ κρατήσω κοντά μου, να σ' αναγκάσω να συμμερισθής την τραχεία και άχαρη ζωή μου... Οί δρόμοι μας έινε τόσο διαφορετικοί!.. Έσύ είσαι γεννημένη για να δοξασθής, για να γνωρίσης τη λάμψη και τόν πλούτο... Κι' εγώ γεννήθηκα για να με καταδικούν σάν έπικίνδυνο ζω... Άντίο, Πόλα! Σου εύχομαι να εστύχησής... Σου εύχομαι να...

Ένα διαπεραστικό σφύριγμα έκανε το Λένιν να σταματήση... Τó τραίνο ξεκίνησε.

Έρρισα στο Λένιν ένα δακρυμένο βλέμμα και πήδησα στο βαγόνι μου, χωρίς να μπορώ να τού πώ τίποτα, από τή συγκίνησι που μ' έπιανε στο λαμό!..

Και από τότε δεν τόν ξανάδα πειά!..

**ΑΝΕΚΔΟΤΑ**  
**Η ΓΕΛΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ !**

Κάποτε ο λόρδος Νόρκλιφ είχε δώσει ραντεβού με μερικούς φίλους του, για να πάνε δλοι μαζί στο θέατρο. Μόλις ζμιας πήγε στο μέρος της συναντήσεως, εδήλωσε στους φίλους του ότι δεν μπορούσε να τούς άκολουθήσει στο θέατρο.

—Γιατί ; τόν ρώτησαν οί φίλοι του κατάληκτοι.

—Μι' έπιασε πόλος στο στομάχι και δεν αισθάνομαι καμμιά διάθεσι να διασκεδάσω...

—Μήπως πάχεσι από δυσπεψία ; τόν ρώτησε ένας φίλος του.

—Μάλιστα.

—Έε, λοιπόν, αυτός έινε ένας λόγος περισσότερο νάρθης μαζί μας. Θα πάμε προς χάριν σου σ' ένα θέατρο που παίζεται μιά ξεκαρδιστική κωμωδία. Τά γέλια, καθώς λέει ο μεγάλος Ίπποκράτης, είναι τό καλύτερο φάρμακο για τήν χώνευσι.

Ο λόρδος μετεπιτέθη απ' τό επιχείρημα τού φίλου του και πήγε στο θέατρο. Η κωμωδία ήταν έξυπνότερη και τό κοινόν γελοσσε άδιάκοπα. Περισσότερο απ' όλους γελοσσε ο Νόρκλιφ, ο οποίος, πριν να τελειώση τό έργον, είπε στους φίλους του :

—Ο μεγαλύτερος απ' όλους τούς μεγάλους άνδρες, έινε ο Ίπποκράτης. Από άπόψε και πέρα θα γελάω διαρκώς, θα γελώ κάθε στιγμή κι' είμαι σίγουρος πως ποτέ πειά δεν θα με πειράξη δυσπεψία...

**ΕΚΦΕΙΣ, ΓΝΩΜΕΣ, ΑΙΟΙΣΜΑΤΑ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ**

Δυστυχώς, ή περισσότερες γυναίκες συγγενούν με τούς διαβόλους, παρά με τούς άγγέλους. Για νανα λοιπόν σίγουρος κανείς πως δεν θα πέσει στα νύχια ενός διαβόλου, πρέπει να τις άποφύγη ήλιες.

Α. ΣΤΟΙΝΙΜΠΕΡΓ

Δέν υπάρχει φοβερότερο θηρίο από μιά γυναίκα, που φανέρεσε σ' έναν άνδρα τήν αγάπη της, χωρίς να τόν συνηθίση.

Δις Σζουκροφ

Η γυναίκα έχει καλλιτεχνική ψυχή. Αισθάνεται κάθε τί που ο άνθρωπος έινε άναγκασμένος να μείη.

Α. Μυσσέ

Όλες ή γυναίκες αγαπούνε, μιά κομμάτι δεν έξορι ν' αγαπήη σ' αλήθεια.

Α. Λ. Δουμάς, υίός

Η δύναμις της γυναίκας έινε κνήρος καταστρεπτική. Μιά γυναίκα μπορεί να γερμίση μιά σε μιά μέρα, ό,τι έχτισε ένας άνδρας μέσα σ' ένα χρόνο.

Δημοσθένης

Η γυναίκα κατέχει χίλιους δυό τρόπους για να γίνη θελκτική.

Μοντεσκιέ

Η παντρεία χωρίς παιδιά, έινε ένας ζώσιος χωρίς ήλιο.

Άγιος Αύγουστίνος

Ο έρωτας έινε ένα περιστικό πουλί, τό όποϊόν ή γυναίκες περιμένουν με περιέργεια στην νεότητά τους, τό κρατούν μ' εύχαριστήρι στην ώριμη ήλικία τους και τό άφήνουν με μεγάλη λύπη τους να φύγη, όταν γεράσουν.

Βελταίρος

Η γυναίκες που δεν έινε σταθερές στον έρωτα, υιοάζουν με τά σκαλιά τού δρόμου, που αγαπούν τά ζώκαλα και ό,χι εκείνους που τούς τά ήχυνον.

Άνδ. Δουλοί

Δέν υπάρχει θημίαι, που να προξενή δυνατώτερο πονηέριό σε μιά γυναίκα, από εκείνο που δεν καίγεται γι' αυτήν.

Ρώσιμπρν

Μπορεί κανείς άφοβα να πη ότι τά δάμαρα της γυναίκας έινε ή σάλτσα της πονητίας της.

Πόλλιος Σύρο

Ω ! πόσον προνοητική έινε ή φύσις ! Δίνει στον καθένα και τό παγκάδι του : Τόν άνδρα στον άνδρα, τόν άνδρα στην γυναίκα και τήν γυναίκα στο διάβολο !..

Β. Ούγκώ

Ο γάμος έινε ένα γεφύρι, που οδηγεί τόν άνθρωπο στον Παράδεισο. Ζένδ—Άβέστα

Αξιέτε μου τό καλλιντήριό μιάς γυναίκα, και θα σας πώ τί έινε.

Μπαλλάκ

Ο σίγγος έινε ένα έπιπλαστον, τό όποϊόν γιατρεύει όλες τις άρρώστειες τών χογίτων.

Μολιέρος

Όταν ο έρωσ συνοδεύεται με τρόπον καλοΐς, έινε ένας Θεός. Όταν άϊως με κακοΐς, ένα κτήνος :

Λά Ρόε

Οί περισσότεροι απ' τούς άνδρες έινε άπιστοι. Δέν υπάρχει ούτε ένας, που να μορη ν' κερδίση τήν έμπιστοσύνη μιάς γυναίκα, ούτε ένας, που να μην τις άπατά ή να μην έινε έτοιμος να τις άπατήση.

Κάτοριλός

Όσοι παντρεύονται από έρωτα, τυφλώνονται από τό ένα μάτι, αλλά εξασφαλίζουν μιά ελευθερή είσοδο στον Παράδεισο. Όσοι παντρεύονται από συμφέρον, δεν παθαίνουν καμμιά βλάβη στα μάτια, αλλά μπαίνουν στην Κόλασι. Όσοι, τέλος, δεν παντρεύονται, δεν πάνε ούτε στον Παράδεισο, ούτε στην Κόλασι, ούτε και λαθαίνουν τίποτα. Αυτοί έινε ανώτεροι κι' απ' τό Θεό κι' απ' τό διάβολο.

Κάριμεν Σύλβα

Ο έρωσ έινε μιά άρρώστεια, που έχει τρεις περιόδους : Τήν έπιθυμία, τήν κατέφασι και τόν πόνο.

Μελάν

Η γυναίκες αγαπούν πολύ τούς γυναίσιος και τρελλάνονται για τούς φροσείς.

Θεοβαντέ

