

ΑΠΑΧΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΦΡΑΝΣΙ ΚΑΡΚΟ

Ο ΦΟΝΗΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ



ΟΛΙΣ μπήκα στο μάτο, μιά δυνατή μελωδιά από καττούς, ιδρώτα και άρωματά με χτύπησε στη μύτη, χωρίς όμως να με ζάλισα... Ήμουν από καρού ξεσκουπισμένος με την ατμόσφαιρα αυτού του μάτο, που συγκαζότανε από ανθρώπους με άγνωστο παρελθόν και ύποπτο παρόν και από θλιβερές Αφροδίτες των περσοφρονών... Εβόρσινα παράξενη ενθαρσίση στο περιβάλλον του ζέντρον αυτού. "Όλα έχει μέσα—και ό φτωχός διακόσιος, και ό άριστος φρόδος, που προκαλούσαν ή απειλητικές και συντροφικόνες μορφές των πελατών, και τα νοσταλγικά τραγουδία, που έπαιζε μια φρασιονίζια, και ή ζωηρές σσηρές, που γινόντουσαν μεταξύ των γενναίων για την κατάκτηση του λαογραφικού ενός άγνωστου, που τον τραβούσαν μεθεσίου συνήθως έχει μέσα...—όλα, να όλα, σ' αυτό το μάτο, με μεθοδών σαν χωρίς και με βοηθούσαν να κάνω ένα μουζού το ταξίδι σ' έναν άλλο κόσμο, γεμάτο παράξενα φαντάσματα..."

Έξω το βράδυ, όταν μπήκα στο μάτο, το πρώτο πρόσωπο, που είδα μπροστά μου, ήταν ό Φρέντ. Καθόταν μόνος, κατά την συνήθειά του, σ' ένα τραπέζι, μπρός σ' ένα μικρό μουζακί άφέντι. Με μία ματιά που του έφορξα, είδα πως ήταν και πάλι μεθεσίουμένος... Τον πλησίασα, άκοιμήτρη το χέρι μου στον ώμο του και του είπα :

—Πίνεις πολύ, Φρέντ !... Καταστρέφεις μ' αυτό που κάνεις !...  
 "Ο Φρέντ σηκώσε το κεφάλι του και με κίτταξε με βλέμματα θολά. Τά χαρακτηριστικά του ώφρου προσώπου του ήσαν κοινωσιμένα περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

—Εσύ είσαι, Φρανσί ! Κάθισε...  
 Είμαστε φίλοι από καρού—κατόρθωσα, δηλαδή, ν' άποξηθώ την εμπιστοσύνη του παράξενου αυτού ανθρώπου, όχι όμως και σ' βαθύ αλλά μού έσοιολογηθή τους ήταν ό ζωηρός πόνος, που του μάτινε την καρδιά και τον έκανε να πηλ σαν πτήγιος, σαν έφαινε να ξεχάσει μία τυραννική ανάμνηση, να διώξει από μπροστά του ένα φορτίο έφιάλη...

—Γιατί πίνεις τόσο πολύ, Φρέντ ; τον ξαναρώθησα, με πραγματική συμπάθεια. Ποιά σκέψη σέ βασανίζει τόσο καρού ;... Δεν μπορείς να μού πής έμένα τι έχεις ;...

"Ο Φρέντ κούνησε άρνητικά το κεφάλι του.  
 —Άρσέ με να πω ! μπόρσι με βοήθη την φωνή. Σέφο καλά τη δόξα μου... Μού χειρίζονται άκόμα δυό—τρία ποτήρια και ύστερα θά είμαι εν τάξει... Τότε μονάχα θά μπροστά να διώξω άπ' το μυαλό μου το δόγμα, που με βασανίζει...

Και ό Φρέντ άρχισε να χιπιάη το κεφάλι του με δύναμη.

—Πρέπει να πω άκόμα, συνέχισα, για να διαλυθ' άπ' τη σκέψη μου αυτή ή καταραμένη άνάμνηση...  
 Και, γεμίζοντας το ποτήρι του, το άδειασε μονορούφι σχεδόν...

—Μού φαίνεται, Φρέντ, έπέμεινα εγώ, ότι με λίγη καλή δέληση θά μπορούσες να ξεχάσεις τά περασμένα, χωρίς να ζητάς τη βοήθεια αυτού του δηλητηρίου...

Κι έδειξα τ'ό μουζακί με τ'ό άφέντι.  
 Τά λόγια μου όμως αυτά είχαν γι' άποτέλεσμα να έρεθίσουν περισσότερο τον πόνο και την άπελπισία του Φρέντ.

—Μέ λίγη καλή θέληση ; βοήθηθηκε. Νομίζεις πως είναι στο χέρι του ανθρώπου να λησιμονή τά περασμένα, όταν τον βασανίζει μία άνάμνηση, σαν εκείνη που με κάνει τώρα έμένα να μην μπορώ να κλείσω μάτι τη νύχτα... Θά σου πω τόσα το μεγάλο μυστικό της ζωής μου, για να καταλάβεις ποιά σκέψη με τυραννεί, για να μάθεις, επιτέλους, γιατί πίνω σαν πτήγιος...

Και ό Φρέντ, άρνού έμεινε λίγο συλλογισμένος, με μάτια μισόκλειστα, άρχισε να μού διηγείται :

—Η ιστορία αυτή έγινε πριν από λίγα χρόνια... Μιά μέρα, μερικοί φίλοι μου άνδρανα μ' άδουήσια... να ξεκαθαρίσω δηλαδή μία γυναίκα άπ' τη μέση. Έπειδή όμως δεν ήθελα να βάρω τά χέρια μου στον άμα, πήρα συνταίρο ένα γνωστό μου, έναν άνθρωπο, που δεν θά τον πολυτιμούσε άν είχε ένα περισσότερο θύμα στη συνείδησή του... Ή δουλειά μας δεν ήταν καί τόσο δύσκολη. Ή γυναίκα, που μ' έβαλαν να ξεκάνω, ήταν μία πλούσια γήρα, ή όποια είχε τη μανία να συλλάβη στα έπαίνδινα ζέντρα των Παρισίων. Την παρακολούθησα, κατόρθωσα μ' μάθω που θά πήγαινε ένα βράδυ και κατέστρωσα άμέσως το σχέδιό μου. Είδοποίησα τον συνταίρο μου — στον όποιο θά έβονα τη ένα τρίτο άπ' την άμοιδή που θά έπαρνα εγώ — ότι την τάδε ώρα ή εξαπατωσμένη κυρία θά έπαινε σ' ένα άφισμένο μπάο... Τότε θά την σκότωνα έκείνος... Δεν θά ήταν δύσκολο να τ'ό σκόση από το ζέντρον, γιατί όλοι ό πελάτα του μάτο ήταν πάλι έξοσκουπισμένοι μ' αυτού του είδους τις σσηρές και θά φωνόντουσαν πρόθυμοι να βοηθήσουν έ-

ναν άνδρα, που σκότωσε μία γυναίκα άγνωστή τους...  
 »Τά μεσάνυχτα έβαλα τον συνταίρο μου να κινήση σέ μία γωνιά του μάτο και του είπα :

—"Όταν θά δής να μπαίνει μέσα μία γυναίκα, να προσέξεις τί χειρονομία θά κάνω. Άν με δής να σηκώνω το δεξί μου χέρι, από θά σημαίνει πως πρέπει να μη βγή ή γυναίκα ζωντανή από δω μέσα... Άν όμως σηκώσω το άριστερό μου χέρι, θά πη πως ή γυναίκα αυτή δεν είναι ή άεγάρμενη και πως δεν πρέπει να κινήθεις άπ' τη θέση σου... Κατάλαβε ;...

—Κατάλαβα ! μού άποκρίθηκε ό συνταίρος μου.  
 »Κι' έβαλε, για κάθε ένδεχόμενο, το περιτόφορό του στην έξο τσέπη του σακακιού του...

»Όσο για μένα, κινήθηα μπρός στον πάγκο του μάτο, ενθαρσίτημένος γιατί θά κέρδιζα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, χωρίς να βάρω τά χέρια μου σέ άμα, και άδειασα μερικά άπανοτά ποτηράκια, για να τονώσω περισσότερο το θάρρος μου...

»Θά ήταν ή ώρα μία από τά μεσάνυχτα, όταν, ξαφνικά, ή πόρτα του μάτο άνοιξε...

»Η καρδιά μου άρχισε να χοροπηδιά στο στήθος μου...  
 »Έφορξα ένα πλάγιο βλέμμα στον συνταίρο μου και τον είδα με τ'ό χέρι στην τσέπη του σακακιού του... Μάντεψα ότι κρατούσε το περισσότερο του και ότι περιέμενε μία χειρονομία έξ έμού μου για να πυροβολήση...

»Την ίδια όμως στιγμή ένοιωσα ένα δυνατό ρίγος σ' όλο μου το σώμα...

»Τό πρόσωπο που μπήκε στο μάτο ήταν μία γυναίκα... μα όχι ή γυναίκα που περιμέναμε... Ήταν ή Έμμα, ή άγαπημένη μου Έμμα, ή πιστή μου φίλη, ή όποια από καρού προσπαθούσε να με σωση άπ' την κατάσταση...

»Ήταν ή γυναίκα, που την άγατούσα περισσότερο από κάθε τι άλλο σ' αυτόν τον κόσμο...  
 »Ήταν ή γυναίκα, που με παρηγορούσε με τά τρυφερά της λόγια και με τά στοργικά χιάδια της, κάθε φορά που μ' έπαινε άπελπισία για την κατάρτησή μου... Και φάνετα πως ή Έμμα θά έμυθε τι έπρόκειτο να γίνη εκείνο το βράδυ κ' έτρεξε στο μάτο, για να μ' έλυτοδίση, την τελευταία στιγμή, να κάνω ένα έγκλημα...

»Έκανα μερικά βήματα πός το μέρος της...  
 »Σαφνικά όμως θυμήθηκα τον συνταίρο μου, φοβήθηκα μήπως παρεξηγήσει την κίνησή μου και, για να τ'ό δώσω να καταλάβη πως ή γυναίκα αυτή δεν ήταν εκείνη που περιμέναμε, σηκώσα το άριστερό μου χέρι...

»Την ίδια στιγμή ένας πυροβολισμός αντίχρησε στο μάτο !...

»Και είδα την Έμμα να λιώνη το στήθος της με τά δυό της χέρια, να κλονή μερικά βήματα δεξιά κ' άριστερά και να σωριάζεται βαρεία στο πάτωμα...

»Η σφαίρα του συνταίρου μου την είχε βρή κατάστηθα !... Μιά σπαραχτική κραυγή πόνου βγήκε από τά χείλη μου...

»Τιφλός, τρελλός από θυμό, ώρμησα πάνω στον κακόφρο, ό όποιος προσπαθούσε κίβλος να τ'ό σκόση, σπρώχνοντας με δύναμη τούς συγκεντρωμένους πελάτες τ'ό ζέντρον, τόν άρταξα από τούς ώμους, τον έάλτωσα κάτω και άρχισα να τ'ό σφίγγω το λαιμό, ουρλιάζοντας από την άπελπισία μου...

»Άν δεν με κρατούσαν μερικοί άγνωστοί, θά τον στραγγάλιζα...  
 »—Γιατί τ'ό έκανες αυτό, κακόφρο ; βοήθηθηκε. Γιατί πυροβολήσες αυτή τη γυναίκα ;... Έξάγεις τι σ'ό είπα ;

»Ο συνταίρος μου με κίτταξε παραξάλισμένος, με μάτια θοθάβητα από κατάρτησι, μη καταλαβαίνοντας ούτε ό ίδιος τι είχε συμβεί... Έρχοινη γήσο του βλέμματα άποβλακωμένα, χωρίς να μπορή να μιλήση... Σαφνικά, φώναξε, αλλώνοντας το χέρι του :

—Γιά κίττα !... Γιά κίττα !...  
 »Γνώσια και είδα έναν μεγάλο καθρέφτη, ό όποιος σκέλαζε μία γωνία της σάλλας, από τ'ό πάτωμα ως την οροφή...

—Τι σημαίνει αυτό ; τρανήσα, χωρίς να καταλαβαίνω τίποτα...  
 »—Είπα γρήγορα για μία στιγμή άλλού το κεφάλι μου, μού έξήγησε ό συνταίρος μου. Μά όταν άουσα την πόρτα μ' άνοιγη, ζήτησα να σέ δω... Δεν ήσουν πάλι μπρός στον πάγκο... Και σέ είδα μέσα στον καθρέφτη, να σηκώνεις το δεξί σου χέρι... Και τότε πυροβολήσα !...

»Τότε μονάχα κατάλαβα τι έγινε...

»Εγώ είχα σηκώσει το άριστερό μου χέρι, ειδοποιώντας τ'ό φίλο μου ότι δεν έφραζε να πυροβολήση. Έκείνος όμως με είδε μέσα στον καθρέφτη, να σηκώνω το δεξί μου χέρι... και πυροβολήση, έπαύωντας κάτω νεκρή, με μία σφαίρα, την άγαπημένη μου την Έμμα...

»Εγώ σκότωνα την άγάπη μου ! συνέχισε ό Φρέντ. Και από τότε, πίνω σαν πτήγιος, για να ξεχάσω τη γλυκειά μορφή της, που με κινηριέει παντού, σαν έφιάλης, για να λησιμονή την άνάμνηση της σσηρές τ'ό φόνου !...  
 ΦΡΑΝΣΙ ΚΑΡΚΟ

