



Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

ΤΟΥ Κ. ΦΩΤΟΥ ΓΙΟΦΥΛΛΗ

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Τ' ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ Γ. ΜΟΥΡΟΥΖΗ

[Η μόνη κυβερνητική βιογραφία του γενναίου Έλληνας πρίγκηπος]



κατασηματάρχης έκαμεν ένα λογαριασμό αρκετά έξωγκωμένον. Και ό ταμίας του Μουρούζη τόν εξώφλησεν ά μέσως ώς τό τελευταίο λεφτό.

\*\*\*

Γυρίζοντας ό Μουρούζης μονάχος στις ταβέρνες για να βρη καμιά εύγενική παρέα και να γλεντήση απλά και εγκάρδια με ανθρώπους του λαού, συχνά εδημιουργούσεν επεισόδια, όπως είδαμε. Μά κάποτε ήταν και μάρτυρας σε συγκινητικές σκηνές. Σχετική εινε και ή παρακάτω συγκινητική ιστορία που συνέβη σε μιά ήσυχη ταβερνίτσα

στις Τζιτζιφιές.

Ένα βράδυ ό Μουρούζης κατέβηκε στο Παλιό Φάληρο, με τόν περίφημο παλιό τροχιόδρομο, που ό κόσμος τόν ήξερε με τό κωμικό όνομα «καλοσοούρης». Φτάνοντας στις Τζιτζιφιές, κοντά στη διασταύρωση των τράμ Φαλήρων, άπάντησε στο όρομο του μιά μικρή ταβέρνα, στην οποία έσουχίζαν ναυτικοί και εργατικοί άνθρωποι.

Στάθηκε λοιπόν ό Μουρούζης άπέξω από την ταβερνίτσα αυτή για ν' άκούση τί γίνεται μέσα. Κι' άκουσε τραγοΐδια φωνές και κουβέντες ανθρώπων, που γλεντούσαν. Μπήκε λοιπόν μέσα για να γλεντήση κι' ατος μαζί τους, άγνωστος μέσα σε άγνωστους...

Καθώς έμπαινε, ρώτησε τόν ταβερνιάρη, που ήταν ένας ήρεμος γεροντάκος:

—Τι φαγιά έχεις άπόψε, πάπαρμα;

—Έξω από μαριδες, παλληκάρι μου, έμεις δέν μαγειρεύου με τίποτε άλλο, του άπάντησεν ό γέρος.

—Και τί τρώνε οι πελάτες σου;

—Φέρνουνε μόνοι τους τά γκυουβέτσια τους και τούς μεζεδες τους και γώ τούς δίνω μόνο τό κρασί...

—Όστε άπόψε έγω θά φάω μαριδες; Δέν ύπάρχει τίποτε άλλο;

—Ό γέρος στενοχωρήθηκε βέβαια... Μά πριν προφτάσει ν' άπάντησεν στον καινούργιο του πελάτη, ένας γέρος που καθόταν σε μιά γωνία φώναξε στο Μουρούζη:

—Λεβεντόπαίδο, έχω γώ γκυουβέτσι για δυό νομάτους. Έλα να φάμε μαζί.

—Ό Μουρούζης δέχτηκε πρόθυμα.

—Καλά, γέρο. Έγώ θά κεράσω τό κρασί, ειπε.

Και φώναξε στον ταβερνιάρη:

—Φέρε μας μιά όκα και δυό ποτήρια.

—Ό κάπελλας, ακούγοντας αυτή την προσαγή, κατάλαβε πως ό νέος του πελάτης ήταν γερό ποτηρι κι' ένθουαίστηκε.

—Γεια-χαρά, λεβέντη μου! φώναξε. Θα σου φέρω από τό καλύτερο κρασί. Διαμάντι πράμα με τ' όνομα!

Έκάθισε λοιπόν ό Μουρούζης στο τραπέζι του γέρου, ποδχε τό γκυουβέτσι κι' έκαμε μαζί του λαμπρή παρέα. Έτρωγαν από τό ίδιο γκυουβέτσι κι' έπιναν γενναία κι' οι δυό. Και κάθε τόσο ό Μουρούζης έλεγε:

—Μπράβο, γέρο! Όραίο γκυουβέτσι!

Μά ό γέρος ήταν πολύ μελαγχολικός.

—Έτέιο όραίο γκυουβέτσι και κρασί θείο, του ειπε ό Μουρούζης, δέν πάει με μελαγχολίες. Έσύ, μάπαρμα, κάτι σοβαρό θά χης. Για πές μου τί σου συμβαίνει. Θέλω να μάθω...

—Ό γέρος, σαν ειδη τό αληθινό ένδιαφέρον του Μουρούζη για τά θάσανά του και τί μελαγχολία του, άποφάσισε να μιλήση. Και με τρέμουλη φωνή από τη δυνατή συγκίνησή του, άρχισε να διηγείται:

—Είχα κι' ένώ, παλληκάρι μου, ένα γυιο σαν και σένα... Ναι, ένα παιδι καλό και άγιο...

Τά μάτια του γέρου έβούρκασαν και άρχισε να κλαίη. Έ σφογγισε τά δάκρυά του όμως και εξακολούθησε:

—Ήτανε τό λοιπόν ό γυιος μου πηγάδας, εργατής καλός κι' έβγαζε λεφτά, με πολύ κόπο

και με κίνδυνο. Και κάθε βράδυ, ώρα καλή σαν άπόψε, έρχομασε έδω μαζί κι' ετρώγαμε τό γκυουβέτσκι μας και πιναμε την όκαβίτσα μας και κατόπιν γυριζαμε στο σπατάκι μας, πάντα γυιομάτι κέφι, γυιομάτι χαρές και γέλια... Και ή μουνά έτσι ό πιο εύτυχιομένος πατέρας του κόσμου.

—Μά μιά μέρα, γρουσουζίκη και μαύρη μέρα, ό γυιος μου, ό Τάσος μου, ό λεβέντης μου, που ήτανε γερός και καλός σαν την άφεντίη σου, πήγε, όπως πάντα, τό πρωί στη δουλειά του και τό βράδυ μου γύρισε κακοδιάθετος. Δέν ήξερα τί έχει και τόν ρώτησα: «Πατέρα, μου λέει, σαν να μην είμαι καλά και λέω άπόψε να μην πάμε στην ταβέρνα». Και γώ του ειπα: «Καλά, παιδι μου. Πάγιασε και θά πάω να φέρω τό γιατρο». Πήγα τό λοιπόν κι' έσερα τό γιατρό και τόν κύτταξε. Ρώτησα ύστερα τό γιατρό: «Τι τρέχει, γιατρέ μου;» Έκείνος κούνησε άπελιπισμένα τό κεφάλι του και μου ειπε: «Έτάσος, κύρ Γιούρη, τέτανος!» Τόν ρώτησα πάλι: «Εινε σοβαρό αυτό;» Και ό γιατρος μουπε: «Δέν έχει ό Τάσος σου ούτε δυό μέρες ζωής!» Τάχασα και γίνηκα άγιός σαν τό φλουρι. «Τι λες, γιατρέ μου!» φώναξα ό άμοιρος. Και τώρα άκόμα, παλληκάρι μου, που σου τό λέω, σηκώνεται ή τρίχη μου. Είπα μέσα μου: «Ό Τάσος μου, ό γυιος μου, τό στήριγμά μου, θά πεθάνη! Κι' από τη στενοχωρία μου λιποθύμησα!» Σε λίγο πήγα μέσα στην καιμαρα, που ήταν ό Τάσος μου και του ειπα γιανά του δώσω θάρρος: «Άκου, Τάσο: Ό γιατρος μου ειπε πως σε δυό μέρες θά είσαι καλά. Δέν έχεις τίποτα σοβαρό. Εινε κακοδιάθεσία από τό στομάχι σου...»

Ένώ ό γέρος τό διηγείτο αυτά, έτρεψε, εδάκρυζε, ήταν τρομερά συγκινημένος. Μά κι' ό Μουρούζης είχε γίνει άγχός από την συγκίνησή... Και ό γέρος, μετά μικρή διακοπή εξακολούθησε:

—Τι τά θελεις, παλληκάρι μου... Άδικα τά λόγια μου κι' ή παρηγορίες μου! Την άλλη μέρα, ό Τάσος μου κατάλαβε τό τέλος του και μου ειπε: «Άκουσε, πατέρα. Θέλω να μη με ξεχάσης, μά δέν θέλω και να συγχισθή καθόλου. Κάθε βράδυ να φτιάνης τό γκυουβέτσι μας, να πηγαίνης στην ταβέρνα και να τό τρώς και να με θυμάσαι. Να τό κίνης παντα για δυό νομάτους και, αν τύχη κανένα καλό παλληκάρι, να τό παίρνης παρέα κοντά σου και να τό τούτε μαζί. Έχε γεια, πατέρα!» Όταν μουπε αυτά τά λόγια, δέν υπέρεσα να κρατηθώ... Έ κλαίγα και μου ήταν αδύνατον πεια να του δώσω κουράγιο... Και την ίδια μέρα πέθανε!... Γι' αυτό σ' έκάλεσα, παλληκάρι μου, άπόψε έδω στο πλάι μου και γι' αυτό δέν έπαυσα ναρχομαι κάθε βράδυ έδω. Τό κάνω σύμφωνα με την επιθυμία του Τάσου μου...

—Ό γέρος σάπασε. Τά μάτια του έτρεχαν ποτάμι. «Εδγαλε τό μαντήλι του, σκούπισε τά δάκρυά του και άναστενάξε...

—Ό Μουρούζης τότε, γεμάτος συγκίνηση, άγκάλιασε τό γέρο και του ειπε:

—Μη στενοχωριέσαι, γέρο. Δέν τό θέλω... Έλα μαζί μου και θά σου δώσω έγω πολλά λεπτά για να ξεχάσης τη δυστυχία και την μοναξιά σου. Θα σε κάμω κηπουρό στο σπίτι μου... Και πάντα, κάθε βράδυ, θάρχεσαι δίω κάτω με τό γκυουβέτσι σου. Πότε-πότε θάρχόμαστε και μαζί.

—Ό γέρος τόν κύτταξε με άπορία.

—Και ποιός είσαι έλόγου σου, καλέ μου άνθρωπε; τόν έρώτησε.

—Είμαι ό Μουρούζης. Δέν με ξερείς;

—Δέν σε ήξερα, μά σε είχα άκουστά. Έσύ είσαι, λεβέντη μου; Νά ζήσης σαν τά ψηλά θουνα! Γεια σου και χαρά σου! Θάρχω μετά χαράς μαζί σου. Ποιός δέν πάει μαζί με τέτοιο άνθρωπο;

Και πράγματι, από κείνη τη θραειά, ό γέρος πήγε μαζί με τόν Μουρούζη. Γίνηκε κηπουρός στο σπίτι του. Κ' έτσι ό άπελιπισμένος αυτός γεροντάκος βρήκε στήριγμα και παρηγορία για τό θάνατο του γυιού του.

—Η σχέσεις του Μουρούζη με τούς παπάδες δέν ήταν καθόλου τρυφερές... Όταν εβρισκε φιλογρημάτους και πονηρούς παπάδες, έννοοσε να τούς κνήη πάρσες και να τούς θασανίξη. Κ' Έγώ μου μείνει ιστορικά τά δσα τούς έσκάρουσαν.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Η συνέχεια.

