



ΤΑ ΡΩΜΑΝΤΖΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΣΕΡΕΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥΜΠΕΡΤ

[Η ιστορία του πιο παθητικού, του πιο τρυφερού και συγκινητικού έρωτος του μεγάλου Βιεννέζου μουσικού]

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

—Και ξέρετε τίνος είνε ή μουσική του τραγουδιού αυτού; ρώτησε ό Σούμπερτ.

—Όχι... άπάντησε ή "Έμμη.

—Δική μου! έπτε τότε ό νεαρός μουουργός, όχι χωρίς κάποια περιφάνεια.

"Η νέα τόν κίταξε με κατάπληξη, με θαυμασμό...

Χωρίς να πολυκαταλαβαίνει κ' ή ίδια περί τίνος πρόκειται, είχε την συναίσθηση, ότι θρικόταν μπροστά σ' ένα χειρότερο από άνθρωπο, μπροστά σέ κάποιο άνθρωπο, που είν' άνώτερος από όλους τους άλλους, που γνώρισε ως ή στιγμή εκείνη...

Και μιά εαφνική χαρά την πλημμύρισε...μιά χαρά γιατί μπόρεσε να φανή χρήσιμη σ' αυτόν τόν άνθρωπο... να τόν εξυπηρετήση...

"Η "Έμμη είνε ευτυχισμένη...

Μά κί ό Σούμπερτ δέν είνε κί αυτός λιγώτερο ευτυχισμένος. "Η γνωριμία τής χαριτωμένης αυτής νέας, τό τραγουδι του, που τό άκουσε να τό τραγουδούν ή ταπεινές γυναίκες του λαού, τά λίγα χρήματα που μπόρεσε να έξοικονομήση, δλ' αυτά τόν κάνουν γαρύμενο, ευδιάθετο.

Και όμως, πρό όλιγου άκόμα, ήταν τόσο δυστυχισμένος... "Ω! πόσο γρήγορα διαδέχεται ή λύπη ή χαρά και ή χαρά ή λύπη. "Η καλωσύνη τής "Έμμη, ή γλυκειά κί' άθώα της καρδιά, σκόρπισε την μελαγχολία που τόν θάραινε...

Μιά θαθεία ευγνωμοσύνη, που ξεχειλίζει μέσ' από την ψυχή του, τόν σπρώχνει να κάνει κάτι, που δέν θα τολμούσε να τό κάνει σέ άλλη περίπτωση... "Άρπαξε τά χέρια τής νέας, και, πριν εκείνη προφτάσει να τά τραθήξει, τά έφερε στά χείλη του.

Μά την ίδια στιγμή, άκούστηκε από τό σπίτι ή στριγγή φωνή του κ. Πότιγγερ, του πατέρα τής νέας, που φώναζε:

—"Εμμη!... "Έμμη!...

"Η "Έμμη, έσφιξε μ' έγκαρδιότητα τό χέρι του συνθέτου κί άνδαφρη σάν πεταλούδα, άρχισε να τρέχει πρός τό σπίτι, λέγοντάς του:

—"Ωρεβουάρ, κύριε Σούμπερτ... Νά μη σας χάσουμε!...

II

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

"Ο Σούμπερτ θγήκε σέ λίγο από τόν κήπο του ένεχυροδανειστού, εύθιμος, πρόσχαρος, σφουρίζοντας μιά καινούργια συνθεσί του... Τί ώραία που ήταν ή μέρα!... Πόσο γλυκά έλαμπε ό ήλιος!... "Όταν ή καρδιά είν' ευχαριστημένη, όλα γύρω χαμογελούν...

"Αλήθεια!... Πόσο καλά θα ήταν άν έκανε μιά μικρή έκδρομή στά άμορφα περιχώρα της Βιέννης...

Μά, έξαφνα, ό νεαρός καλλιτέχνης, γίνεται σκυθρωπός... Γιατί; Γιατί θυμήθηκε πως δέν μπορεί να κάνει ούτε θήμα έξω από την Βιέννη, πως είνε σκλάβος, σκλάβος τής εργασίας του...

Είνε ή ώρα, που πρέπει να πάη να παραδώση τό μάθημά του στό "Δημοτικό Σχολείο, στό όποίο είνε δάσκαλος.

Πρέπει να κλειστή μέσα στους τέσσερες άσπρους τοίχους τής αίθουσής τών παραδόσεων, ανάμεσα στους μικρούς διαβολάκους, τους μαθητάς του, που θα λαχταρούσαν όσο κί' αυτός την έλευθερία τους, γιατί στό θάθος κί' ό δάσκαλός τους είνε ένα μεγάλο παιδί...

"Τί να κάνει;... Πρέπει να πάη...

Και σκύβοντας τό κεφάλι του, διευθύνεται πρός τό Σχολείο, με θήμα γοργό, γιατί άν άργήση λίγο από την ώρα του, ό άστυργός διευθυν-

της του κ. "Όττο θα του κάνει πάλι παρατηρήσεις...

Μά είνε κίολας μερικά λεπτά καθυστερημένος... Γι' αυτό, μόλις έφτασε στο Σχολείο, ανέθηκε τρέχοντας ή σκάλα, και, χωρίς να περάση καθόλου από τό γραφείο του Διευθυντού, τράβηξε πρός την τάξη του...

"Άς μπούμε όμως, πριν από αυτόν εκεί μέσα κί' άς ριζούμε μιά ματιά.

Τό τί έκαναν οι μικροί μαθητάί ήταν άπερίγραπτο... "Ήξεραν πώς; θάρχόταν σέ λίγο ό κ. Σούμπερτ, ό πιο καλός από όλους δασκάλους τους, αυτός που άνεχόταν όλες τις αταξίες του και τις τρέλλες τους, αυτός που δέν τους τιμωρούσε ποτέ...

Αίθουσα διδασκαλίας ήταν αυτή ή φρενοκομείο...

Και να, έξαφνα ή πόρτα άνοίγει και παρουσιάζεται ό κ. Σούμπερτ

Χωρίς να δίνει καμιά προσοχή σ' όλο αυτό τό πανδαιμόνιο, προχωρεί πρός την έδρα του... Μά έξαφνα, ένα θιάλο που τό έκσφενδονίζει κάποιος μαθητής εναντίον ενός συμμαθητού του, τόν πετυχαίνει στό ιαπέλλο και τού τό ρίχνει κάτω...

Μά και πάλι, ό Σούμπερτ δέν δίνει καμιά προσοχή. "Ανεβαίνει στην έδρα του, βυθισμένος στους στογασμούς του... Συλλογίζεται την "Έμμη, τά λίγα χρήματα που κατώρρωσε να έξοικονομήση και άσυναίσθητα, ή ευχάριστες αυτές σκέψεις, του προκαλούν την έμπνευσι... Κάποια μελωδία καινούργια γεννιεται εκείνη ή στιγμή μέσα του...

Κάποια ήουχία έχει άπλωθή τώρα στην τάξη!... Οι μικροί έκείνοι διάβολοι, οι μαθητάί, έχουν καρδιά άγγελων κί' αγαπάνε στό θάθος τόν καλό κί' άνεκτικό δάσκαλό τους, ό ύποτις δέν τους μαθαίνει τίποτε από όσα γράφει τό πρόγραμμα, άλλα μόνο ώραία τρανούδια...

"Ο Σούμπερτ άποσπάται για μιά στιγμή από την βύθια του και θυμάται ότι πρέπει να διδάξη τους μαθητάς του άσθημητική, πρόσθεσι...

Κατεβαίνει λοιπόν από την έδρα του, προχωρεί πρός τόν πίνακα και γράφει: 2+2=4.

—Δύο σόν δύο ίσον τέσσερα! φωνάζει μηχανικά.

Κί' οι μαθητάί, όλοι μαζί, έπαναλαμβάνουν τά λόγια του. Μά ή ώραίες εκείνης παιδικής φωνής δέν είνε καιοιμένες για να λένε τόσο ψυχρά πράγματα. Είνε φωνές καιοιμένες για να τραγουδούν...

Μά τί κάνει τώρα ό Σούμπερτ στόν πίνακα;... Γιατί δέν γράφει πειά αριθμούς, άλλα νότες μουσικές;... Τί συμβαίνει;... Τί σημαίνει αυτό; "Απλούστατα, σημαίνει, ότι ή έμπνευσι του τόν έκανε να ξεχάση τά πάντα και ν' άφοσιωθή μονάχα σ' αυτή... Συνθέτει τό καινούργιο του τραγουδι, έπάνω σέ στίχους του φίλου του ποιητού Μύλλερ...

Και σέ κάθε στροφή που τελειώνει, την τραγουδάει, χωρίς να συναίσθάνεται κί' ό ίδιος τί κάνει.

Οί μαθητάί του, που έχουν συνήθεισε σ' αυτά τά πράγματα, δέν εαφνιάζονται καθόλου. Κάνουν όμως κάτι άλλο πολύ πιο φυσικό. Συνοδεύουν τό δάσκαλό τους στό τραγουδι του... Κί'

δλη ή αίθουσα άντηχεί από τις ώραίες παιδιάστικες φωνές τους, ενώ ό Σούμπερτ, με ή διδασκαλική ρίγα στό χέρι, που θα ήταν τσομερή στά χέρια ενός άλλου δασκάλου, διευθώνει την αυτοσχέδια εκείνη όρχήστρα...

Είνε πειά άσυγκράτητος... Τίποτε δέν μπορεί να τόν σταματήσει στην έμπνευσι του, που κυλάει σάν τό γάλαγο νερό ενός ρυακιού...

Μά, έξαφνα, κάτι τό άπροσδόκτο, κάτι τό τσομερό συμβαίνει, που διακόπτει μονομιάς την ώραία αυση...

(Άκολουθεί)

