

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μόλις γεννήθηκε ο Μέγας 'Αλέξανδρος, ο πατέρας του Φίλιππος, που ήταν ένας από τους πιο ένδοξους βασιλείς της Μακεδονίας, έγραψε ένα γράμμα στον μεγάλο φιλόσοφο 'Αριστοτέλη. Το γράμμα αυτό καθρεφτίζει πιστά τον χαρακτήρα και τις αντίληψεις του Φιλίππου και φανερώνει πόση εκτίμησι είχε σ' αυτό που λέμε διαπαιδαγώγησι των νέων. Νά λοιπόν τὸ περίφημο αὐτὸ γράμμα :

«'Αριστοτέλη, «Μάθε πως η γυναίκα μου γέννησε ένα αγόρι. Γι' αυτό τὸ καλὸ που μοῦ χάρισε οί Θεοί, τοῦ, εὐχαριστῶ μ' ὅλη μου τὴν καρδιά. Δὲν τοῦς εὐχαριστῶ ὁμως τόσο γιατί ἔο ἔχω παιδά διδοχο, ὅσο γιατί γεννήθηκε τὸ παιδί μου τὸν καιρὸ: αὐτὸ που ζῆ ὁ σοφὸς 'Αριστοτέλης, ἀπὸ τὸν ὁποῖο μπορεῖ νὰ διδαχθῆ τὴν ἀρετή. 'Ελπίζω λοιπὸν ὅτι θὰ σ' ἔχη δάσκαλό του κ' ἔτσι θὰ γίνῃ ἀξίος ν' ἀναλάβῃ τὴν βασιλεία τοῦ πατέρα του. Σοῦ εὐχομαι καλὴν ὑγείαν.

Φίλιππος»

Κάποτε ἡ μητέρα τοῦ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου ἤθελε νὰ καταδικασθῆ ἕνας ἐχθρὸς τῆς σὲ θάνατο, ἂν κ' ἦταν ἀθῶος. Προσπαθώντας νὰ πείσῃ τὸ γιὸ τῆς νὰ ὑποχωρήσῃ στὴν ἀπαιτήσί τῆς αὐτῆ, τοῦ ἔλεγε διαρκῶς :

—Μὴν ξεχνᾶς, γιὲ μου, ὅτι σὲ βάσταξα ἐννῆ μῆνες μέσα στὴν κοιλία μου.

Ὁ Μέγας 'Αλέξανδρος ὅμως, μὴ θέλοντας νὰ κἀνῃ ἕνα τόσο μεγάλο ἐγκλημα, τῆς εἶπε τέλος :

—Γιὰ τὸ καλὸ, τὸ μεγάλο καλὸ που μοῦ ἔκανες, μητέρα μου ἀγαπημένη, νὰ μὲ φέρῃς δηλαδὴ στὸν κόσμο, ζήτησέ μου ὁποιαδήποτε θέλεις ἀνταπόδοσι, ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτὴν που μοῦ ζητᾶς τώρα. Γιατί ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἐξαγοράζεται μὲ καμμιὰ ἐνεργεσία !..

Μιά μέρα ὁ φιλόσοφος Θεόφραστος εἶδε διὸ νέους νὰ περπατοῦν μαζὺν καὶ τοῦ ἔκανε ἐντύπωση ἡ μεγάλη διαφορά που εἶχαν στὸ ντύσιμό τους. Ρώτησε λοιπὸν τοὺς μαθητὰς του ἂν τοὺς ξέροναν ποιοὶ εἶνε.

—Δὲν τοὺς ξέροουμε προσωπικά, τοῦ ἀποκρίθησαν οἱ μαθηταὶ του. Ξέροουμε ὅμως ὅτι εἶνε διὸ ἀχώριστοι φίλοι.

—Καὶ πὼς λοιπὸν, φώναξε τότε κατὰλίητος ὁ φιλόσοφος, ὁ ὁποῖος δὲν ἐννοοῦσε τὴ φιλία χωρὶς θυσίας, πὼς ὁ ἕνας εἶνε τόσο πλούσιος, κ' ὁ ἄλλος τόσο φτωχὸς !..

ροῦσες νάρθηξ νὰ μᾶς δῆς, νὰ μᾶς πῆς τί σοῦ συνέβη καὶ μεῖς θὰ κάνουμε, τι μπορούσαμε γιὰ νὰ σὲ βοηθήσουμε.

—'Η ἀλήθεια εἶνε, ψηθύρισε ὁ Ζύλ, κοκκινίζοντας, ὅτι δὲν μπορούσα νὰ βγῶ ἔξω, ἐπειδὴ ἔκεινῃ ἡ ἀθέοφοβη ἡ φιλενάδα μου...μου πήρε, φευγόντας, καὶ τὸ πανταλόνι μου... Τὸ μοναδικὸ μου πανταλόνι... Πὼς νὰ βγῶ λοιπὸν ἔξω σ' αὐτὰ τὰ χάλια ;...

Κάποιος ἀπὸ τὴν παρέα ἔβλεπε ὅτι ὁ Ζύλ συνήθιζε νὰ βάζῃ κάθε βράδυ τὸ πανταλόνι του κάτω ἀπὸ τὸ στρώμα του, γιὰ νὰ τὸ ἔχη τὸ πρωτ...φοροσχοιδιαρωμένο. Κι' ἐπειδὴ ἡ ἀφηρημάδα τοῦ Ντεπακι ἦταν γνωστὴ σ' ὅλους μας, ὁ φίλος μας αὐτὸς ρώτησε τὸν κρεββατωμένο :

—Μήπως ἔβαλες τὸ πανταλόνι σου κάτω ἀπὸ τὸ στρώμα ;

—'Αστεινεύσαι, βέβαια ! φώναξε ὁ Ζύλ, μὲ ὕφος προσβεβλημένου ἀνθρώπου. Γιὰ τόσο ἀφηρημένο μὲ πέρασες ;

—Κατέβα, ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀπὸ τὸ κρεββάτι νὰ κιντᾶσουμε κα μεῖς !..

Ὑστερα ἀπὸ μερικὲς ἀντιρρήσεις, ὁ Ντεπακι ἀποφάσισε νὰ κατέβῃ ἀπὸ τὸ κρεββάτι καὶ νὰ δεχθῇ νὰ ψάξουμε κάτω ἀπὸ τὸ στρώμα. Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐρευνῶν μᾶς ἦταν νὰ βροῦμε ὄχι μόνο τὸ πανταλόνι τοῦ δημοσιογράφου, σιδερωμένο στὴν ἐντέλεια, ἀλλὰ καὶ τὸ πορτιμονέ τοῦ φίλου μας, στὴν πῶσα τσέπη !..

—Γιὰ φαντασθῆτε !.. μᾶς εἶπε ὁ ἀφηρημένος Ντεπακι, ξίνοντας μὲ ἀπορία τὸ κεφάλι του. Εἶχα βάλει τὸ πανταλόνι μου κάτω ἀπὸ τὸ στρώμα καὶ τὸ λησιμόνησα !.. "Ἄν δὲν ἐρχόσαστε νὰ μὲ βοήτε, θὰ ἔμεινα ἄλλες ὀκτὼ μέρες στὸ κρεββάτι, νομίζοντας πὼς δὲν εἶχα πανταλόνι νὰ φορέσω καὶ νὰ βγῶ ἔξω !..

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ : Γιατὶ ὁ Ζύλ Ντεπακι ἴδρωσε τὴν ε'Ελευθέρᾳ Δημοκρατίᾳ τῆς Μονιάρτρησ. — Σπαρταριστὰ ἀνέκδοτα ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν μορῶν τοῦ Καρτιέ Λατέν.

Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΕΙΝΕ... ΜΑΥΡΟΙ

Πὼς ἐξηγοῦν ὁ Νέγροι τὸ ὅτι εἶνε μαῦροι ; Νά μιὰ ὀραία σχετικὴ παραδόσις των :

Ὅταν ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν κόσμο, τοῦ ἔμεινε μονάχα μιὰ μέρα γιὰ νὰ πλάσῃ τὸν ἄνθρωπο.

Ἄρχισε λοιπὸν νὰ δουλεύῃ ἀπὸ τὸ πρωί, ἐργάστηκεν ἀκατάπαυστα ὅλη τὴ μέρα, γιατί ἔπρεπε νὰ φτιάξῃ πολλοὺς, πάρα πολλοὺς ἀνθρώπους, ὅσους χρειαζόντουσαν γιὰ τὰ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου.

Τέλος, ὅταν ἔφτασε ἡ νύχτα, τοὺς πρόσταξε νὰ παραταχθῶν ἐμπρός του, γιὰ νὰ τοὺς ἰδῇ πὼς ἦσαν. Ἄρχισε τότε νὰ τοὺς ἐξετάζῃ ἕναν - ἕναν κ' ἔμεινε εὐχαριστημένος ἀπὸ τὸ σῆμα τους καὶ τὴ μορφή τους.

Ἐνα μονάχα ἐλάττωμα παρατήρησε : Ἐπειδὴ τοὺς εἶχε πλάσει ἀπὸ χῶμα, ἦσαν ὅλοι μαῦροι.

Μιὰ ὁ Πανάγαθος δὲν τοὺς ἤθελε ἔτσι καὶ σκέφθηκε νὰ τοὺς ἀσπρίσῃ. Ἄρχισε λοιπὸν νὰ τοὺς πλένῃ ἕναν - ἕναν καὶ βιαστικὰ - βιαστικὰ, γιατί ἔπρεπε νὰ τοὺς τελειώσῃ ἐξάπαντος ἐκείνῃ τῇ νύχτᾳ, ὥστε ὁ ἥλιος ποῦ θὰ ἀνέτελλε τὴν ἐπομένη νὰ βρῇ τελειωμένο τὸ ἔργον τῆς δημιουργίας.

Δὲν εἶχε ὅμως προφάσι νὰ πλύνῃ καὶ ν' ἀσπρίσῃ τοὺς μισοὺς ἀνθρώπους, ὅταν ἄσφανα ὁ πετεινὸς ἄρχισε νὰ φωνάζῃ, πανηγυρίζοντας γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῆς ἡμέρας. Εἶχε πειὰ ξημερώσει κ' ὁ Θεὸς ἄφησε τοὺς ἄλλους μισοὺς ἀνθρώπους ὅπως ἦσαν, χωρὶς νὰ τοὺς ἀσπρίσῃ.

Γι' αὐτὸ, λοιπὸν, οἱ μισοὶ ἄνθρωποι εἶνε λεικοὶ καὶ οἱ μισοὶ μαῦροι. Καὶ νὰ γιατί οἱ Νέγροι δὲν τρώνε ποτὲ πετεινὸ, ὅπως οἱ Μουσουλμάνοι δὲν τρώνε — γιὰ ἄλλους λόγους — γουρούνι !

Πὼς τώρα ἐξηγοῦν οἱ λεικοὶ τὴν μαυρίλα τῶν Νέγρων ; Νά μιὰ ἄλλη παραδόσις, Ἰσπανικὴ :

Ὅταν ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν Ἀδάμ, ζήτηλε ὁ Σατανᾶς καὶ θέλησε νὰ φτιάξῃ κ' αὐτὸς ἕναν ἄνθρωπο.

Ἐπειδὴ ὅμως ὁ ἄνθρωπος που ἔπλασε ὁ Σατανᾶς ἔγινε μαῦρος, ἀπὸ τὰ μαῦρα χέρια τοῦ πλάστη του, ὁ Σατανᾶς σκέφτηκε νὰ τὸν ἀσπρίσῃ καὶ τὸν πήγε στὸν Ἰορδάνη νὰ τὸν πλύνῃ. Μόλις ὅμως ἐπλησίασε ἐκεῖ, ὁ Ἰορδάνης τράβηξε τὰ νερά του καὶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ Σατανᾶ ἔμεινε μαῦρος.

Θύμωσε τότε ὁ Σατανᾶς καὶ ἔδωσε μιὰ κατὰμυτρα στὸν ἄνθρωπο που ἔπλασε, κ' ἔτσι ἡ μύτη του πλακώθηκε κ' ἔγινε σιμῆ. Μὰ ἀπὸ τὸ χτύπημα ἔπεσε χῶμα ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ παλάμες του ἀκούμπησαν στὴν ἄμμο τῆς γῆς, ὅπως προτιήτερα εἶχαν ἀκούμπησει τὰ πέλματά του, κ' ἔτσι μισοῦσταν μονάχα τὰ πέλματα καὶ ἡ παλάμες τοῦ μαῦρου.

Πέφτοντας ὅμως χτύπησε ὁ ἄνθρωπος τὸ Σατανᾶ καὶ ἄρχισε νὰ κλαίῃ. Καὶ τότε ὁ Σατανᾶς λυπήθηκε τὸ πλάσμα του καὶ τὸν χάιδεψε στὸ κεφάλι. Καὶ ἔτσι ἀπὸ τότε τὰ μαλλιά τοῦ μαῦρου ἔγιναν κατσαρά, γιατί ν' ἄγγιζαν τὸ πύρινα χέρια τοῦ Διαβόλου !..

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑ'Υ'ΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ

Ὅταν ὁ λόρδος Βύρων βρισκότανε στὴ Γενεύη, γνωρίστηκε μὲ τὸν γιατρὸ 'Αλεξάντερ καὶ συνεδῆθη μαζὺν του φιλικώτατα.

Βγαίνανε συχνὰ μαζὺν περὶταιο καὶ καθόντουσαν στοὺς πάγκους τῶν διαφόρων πάγκων, γιὰ νὰ ξεκουραστοῦν καὶ γιὰ νὰ διαβάσουν τὰ νέα τῶν ἐφημεριδων. Μιά μέρα ὁ γιατρός, καθὼς διάβαζε τὴν ἐφημερίδα του, φώναξε στὸν φίλο του λόρδο :

—Βύρων, ἄκουσε μιὰ βλακεία !..

Καὶ τοῦ διάβασε ἀπὸ ἕνα ἄρθρο ἐνὸς κριτικῶ, ὁ ὁποῖος ἔγραφε :

«Τὸ νέον ποίημα τοῦ λόρδου Βύρωνος δὲν εἶνε καθόλου ἱκανοποιητικὸ. Οἱ στίχοι του κοιτσαίνουν, καθὼς καὶ τὸ πόδι τοῦ ποιητοῦ.»

Ὁ γιατρός τῶσον καιρὸ δὲν εἶχε παρατηρήσει πὼς ὁ μεγαλοφυὴς φίλος του ἐχόλαινε ἐλαφρά. Ὁ λόρδος Βύρων ὅμως, ποῦ τὸ φυσικό του αὐτὸ ἐλάττωμα ἀποτελοῦσε τὸν μεγάλο καινὸ τῆς ζωῆς του, φώναξε περίλιπος :

—'Αχ, αὐτὸ τὸ πόδι εἶνε ἡ μαστίξ τῆς ζωῆς μου !..

Καὶ πραγματικὰ, τὸ ἐλάττωμα αὐτὸ ἔπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στὴ δι-αμόρφωσι τῆς ψυχολογίας τοῦ ποιητοῦ.

