

ΠΛΗΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΒΟΗΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΑΒΙΑΣ

## ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΑΓΙΑ ΚΙ' ΩΡΟΣΚΟΠΙΑ

Τὰ Χριστουγεννών τῶν Ἀτσιγγάνων. «Ο «Κάλο Μανούς» κι' ὁ κελασμένος σκελετός. Η χειμερινές σπηλιές τους στὰ Κερπάδια. Ο μαγικός «γάμος τῶν δένδρων». Τὸ Χριστουγεννιάτικο κεύτουρο τῶν Δαλματῶν. Τὰ Χριστουγεννιάτικα ώροσκοπία τῶν κεριτιῶν τῆς Μεραβίας, κλπ. κλπ.



ΡΑΓΕ ξέρετε ότι γορτάζουν τὰ Χριστούγεννα κι' οἱ Ἀτσιγγανοί; Οἱ «άνθρωποι», ὅπως τοὺς λέμε ἐμεῖς, δὲν εἰναι βέβαια χριστιανοὶ καὶ πιστεύουν ἀκόμη σὲ μιὰ παράξενή θρησκεία γεμάτη νεράδες, κακά πνεύματα καὶ μυστηρίδεις μάγισσες πού σκορπίζουν τὸ θάνατο ἵε τὰ βότανά τους. Μέσα δῆμας σ' δῆλα αὐτά τὰ ἀλλοιορικά πρόσωπα ἔχουν κι' ἔνα μεγάλο προστάτη, τὸν Κἀλο Μανούς, δηλαδὴ τὸν Λαζαρό τοῦ Ανθρώπου, πού δὲν εἶναι ἄλλος από τὸν Μπάρμπα Νοέλ τῶν Εὐρωπαίων, τὸν δικό μας «Αἴτιο Βασιλή». Ο Κἀλο Μανούς λοιπὸν γιὰ τὰ παιδιά τῆς Βοημίας δὲν ἔρχεται μὲ τὰ δῶρα τους τὴν παραμονὴν τῆς Ηρωτοχρονίας, ἀλλα τὰ περισσότεροι Ἀτσιγγανοί, μόλις πιάσουν τὰ πρώτα χιόνια, τραβήνουν μὲ τὸ ἐντόκτο τοῦ πελαργοῦ ἢ τοῦ χελιδονοῦ πού ξαναγυρίζει στὴ φωλήα του, γιὰ τὶς πηγαίες τους πού βρισκονται στὶς πλαγιές τῶν Καρπαθίων, γιὰ νὰ ξεχειμωνάσσουν μέσα σ' αὐτά τὰ ἄγρια καὶ πρωτόγονα ἀσύλα τους.

Μόλις ξαναγυρίσουν λοιπὸν στὴ σπηλιά τους οἱ Ἀτσιγγανοί, ἔχουν τὴ συνήθεια νὰ τὴν ἔξαγινζουν μὲ τὶς φλόγες τῆς φωτᾶς καὶ νὰ ζητούν γιὰ ωτὴν καὶ γιὰ ἔκεινους πού κάθονται μέσα, τὴν προστασία τοῦ Κἀλο Μανούς, τοῦ Μαύρου τοῦ Ανθρώπου.

Ἐπειτα ἀρχίζουν νὰ ἔτοιμαζουν περίεργα ἀρώματα, βάλσαμα γιὰ τοὺς πάνους, μαγικὰ φιλτρά κι' ἀλοιφές ἀπὸ μυστηριώδη βοτάνια, γιὰ νὰ προστεύωνται μὲν ἀυτά ἀπὸ τὰ κακά πνεύματα καὶ τὰ ἀερικά τῶν χιονισμένων κάμπων. Σὴν εἰσόδο πάλι τῆς σπηλιας τους κρεμούν ἔνα μασχοκέρευτο, τυλιγμένο σὲ λίπος λαγού γιὰ ν' ἀποδιώξουν τὸν Μούλο, ἔναν κολασμένο σκελετό, ἔναν καλλικάνταρο, ὅπως λέμε ἐμεῖς, ποὺ κλέβει τὶς ψυχές τῶν παιδιῶν, ποὺ πεθαίνουν μόλις γεννηθοῦν καὶ ποὺ τὴ νύχτα τῶν Χριστουγέννων κυνηγάει μὲ λύσσα τὶς γρήγορες γυναικές καὶ τὶς τραβεῖ στὴ σπηλιά του πού βρίσκεται στὴ χιονισμένη κορυφὴ τῶν Καρπαθίων, γιὰ νὰ τοὺς πιῇ τὸ αἷμα καὶ νὰ τὶς βασανίσῃ μὲ τὰ ποικιλή μαρτύρια!

Ἡ νύχτα τῶν Χριστουγέννων γιὰ τοὺς Ἀτσιγγανους εἶναι ἡ πιὸ μαγικὴ νύχτα τοῦ χρόνου. Αὔτη τὴ νύχτα ὅτα τὰ ζωά, ὅτα τὰ πλάσιατα τῆς φύσεως, λύνουν τὴ γλύδσσα τους καὶ μιλοῦν ἀναμεταξύ τους γιὰ παράξενα πράγματα, γιὰ τὰ μυστικά τοῦ κόσμου καὶ τὰ μυστήρια τῆς ζωῆς ποὺ δὲν πρέπει κανεὶς νὰ στήσῃ τὸ αὐτό καὶ νὰ τὸ ἀκούσῃ, γιατὶ χάνει ἀμέσως γιὰ πάντα τὴ μιλιά του. Οἱ Ἀτσιγγανοί λοιπὸν κάθονται φρόνιμα στὴ σπηλιά τους καὶ δὲν τολμοῦν νὰ βγοῦν ἔξω τὴ νύχτα, ἀπὸ τὸ ωρό ηπίων συναντήσουν τὸν κολασμένο σκελετό ή καμπιά συντροφιά ζώων νὰ λέηται μαζικά τῆς...

Πρὶν νυχτάσσει ὠστόσο καὶ σκοτεινιάσσει ὁ οὐρανός, καθε φυλὴ βγαίνει στὸ χιονισμένο κάμπο γιὰ νὰ γιορτάσῃ τὸν παράξενο καὶ μαγικό «γάμο

τῶν δένδρων».

«Οταν συγκεντρωθῇ ὅλη ἡ φυλὴ στὸ χιονισμένο κάμπο, μιὰ γρηγὸρα Ἀτσιγγάνα βγαίνει μπροστά, γονατίζει πάνω στὸ χίονι καὶ καρφώνει μέσα σ' αὐτὸν τὸ ίδιο χειρό κλαδί κι' ἔνα μικρὸ πράσινο ἔλαττο, ποὺ ἔχουν τὸ ίδιο ψύχος. «Ολοὶ τότε, οἱ ἀνδρεῖς, ἡ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά γενιτάζουν τριγύρω καὶ παρακολουθῶν προσευχικά καὶ μὲ κάποιο φόβο τὰ μάγια τῆς γρηγᾶς. Η μάγισσα βγάζει ἀπὸ τὸ κόρφο τῆς μιὰ χοντρή κόκκινη κλωστὴ καὶ ψιθυρίζοντας σιγάνα ἔνα σωρὸ ἀτέλειωτα έόρκια, «παντρεύει» τὸ χειρό κλαδί μὲ τὸ χλωρό, τὸ δένδρο τῆς ζωῆς μὲ τὸ δένδρο τοῦ θανάτου. δένοντας καὶ τὰ δύο μὲ τὸ μαγικὸ νῆμα τῆς.

«Η κακές νεραΐδες ιότε χτυποῦν θυμωμένες τὶς μεγάλες ἀδρατες φτερούγες τους κι' ὁ κολασμένος σκελετός τρίζει ἀνατριχιαστικά τὰ δόντια του ἀπὸ τὴ λύσσα. Οἱ Ἀτσιγγανοί λοιπόν, μόλις ἀκούσουν αὐτές τὶς τρομερές φοβέρες, παραπούν τὰ παντρεμένα δένδρα καὶ ξαναγυρίζουν κατατρομαγμένοι στὴ σπηλιά τους. Εἶναι ἡ όρα πού θάρηθη ὁ Καλο Μανούς, δημάρτυρα Νοέλ τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ νὰ διώξῃ τὰ κακά πνεύματα καὶ νὰ χαρίσῃ στὰ παιδιά τῶν Ἀτσιγγανών τὰ Χριστουγεννιάτικα παιγνίδια τους.\*\*\*

Σὴν ἄλλη ἥμερη τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, στὴν παληά καὶ τόσο γραφική Δαλματία, τὰ Χριστουγεννα παίρνουν κι' ἔκει πέρα χαρακτήρα οἰκογενειακό καὶ μαγικὸ συγχρόνων, γιατὶ οἱ Δαλματοί φυλάνε εὐλαβικά τὰ παλαιά έθιμα τους καὶ τὶς παραδόσεις τους.

Τὴ νύχτα τῶν Χριστουγέννων, ὅλη ἡ οἰκογένεια συγκεντρώνεται στὸ σπίτι πού εἶνε στολισμένο στὸν τοίχους καὶ στὸ τατσάνι μὲ καλαδιά θελανιδᾶς, ἔληδας καὶ δεντρολίβανου. Στὸ τζάκι ἔνα πελώριο κούτσουρο καίγεται σιγά-σιγά καὶ σκορπί.

Μόλις νυχτάσσει λοιπὸν, ὁ οἰκοδεσπότης, ὁ ἀρχηγὸς τῆς οἰκογενειας, προσχρέει μὲν ποτήρι κρασὶ στὸ χέρι, στέκεται μπροστά στὸ τζάκι κι' ὀρχίζει νὰ προσεύχεται γιὰ νὰ στείλη ὁ οὐρανός καλὴ ἑσσοδεία, καθὼς καὶ εἰρήνη κι' ὁμονοία στὸ σπίτι.

Κατόπιν, ὅταν δὲρχηγὸς τῆς οἰκογενείας τελείωσει τὴν προσευχή του, σηκώνει τὸ ποτήρι του καὶ χύνει τὸ κρασὶ ἀπάνω στὸ πελώριο Χριστουγεννιάτικο κούτσουρο. «Υστερα τὸ ξαναγείμεζαι καὶ πίνει στὴν υγεία ὅλων ἐκείνων πού βρίσκονται στὸ σπίτι καὶ τοὺς προσκαλεῖ νὰ καθίσουν στὸ στολισμένο κιόλας τραπέζι τοι γιὰ νὰ ξεφαντώσουν χαρούμενα ὡς τὰ μεσανύχτα...\*\*\*

Σὴ τὴ Μοραβία πάλι, ὅπως καὶ στὴ Βοσνία, τὰ Χριστουγέννων γιορτάζονται μὲ τὸν ίδιο τρόπο μπροστά στὰ ἀναμμένα κούτσουρα τοῦ τζακιού, μὲ μόνη τὴ διαφορὰ δτὶ στὴ Μοραβία δὲρχηγὸς τῆς οἰκογενείας σφάζει ἐκείνη τὴν ώρα ἔνα πρόσθιο, τὸ κόβει κομμάτια καὶ τὸ ψήνει στὴ φωτιά γιὰ τὸ τραπέζι.

«Η Μοραβία μὲ τὸ ἀναρίθμητα βουνά της καὶ τὰ πυκνά δάση της, εἶναι ἡ πιὸ παράξενη χώρα πού μπορεῖ νὰ φαντασθῇ κανεὶς. Ο ταξειδιώτης πού τυχαίνει νὰ



ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΑΤΣΙΓΓΑΝΩΝ.—Η μάγισσα πού παντρεύει τὸ δένδρο τῆς ζωῆς μὲ τὸ δένδρο τοῦ θανάτου...

ζει σ' ὅλο τὸ σπίτι ἔνα δωμαρφό ἀρώματα. Τὸ κούτσουρο αὐτὸν εἶνε στὸ Χριστουγεννιάτικο καὶ κρατάει στὴ φωτιά τὸ πρώτο...

Μόλις νυχτάσσει λοιπὸν, ὁ οἰκοδεσπότης, ὁ ἀρχηγὸς τῆς οἰκογενειας, προσχρέει μὲν ποτήρι κρασὶ στὸ χέρι, στέκεται μπροστά στὸ τζάκι κι' ὀρχίζει νὰ προσεύχεται γιὰ νὰ στείλη ὁ οὐρανός καλὴ ἑσσοδεία, καθὼς καὶ εἰρήνη κι' ὁμονοία στὸ σπίτι.



ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΔΑΛΜΑΤΙΑ.—Ο οἰκοδεσπότης ἀδειάζει τὸ ποτήρι τοι κρασιού του ἀπάνω στὸ Χριστουγεννιάτικο κούτσουρο

