

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ

ΤΟΥ ΚΟΝΑΝ ΝΤΟ'Υ'Λ

ΤΖΑΚ Ο ΑΝΤΕΡΟΒΓΑΛΤΗΣ



(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)
ΛΛΟΙΜΟΝΟ!.. Δέν ξέρω! Δέν ξέρω τί νά υποθέσω. Χάρου! άπάντησε παραγμένη ή Ρούθ. Τό γεγονός είνε ότι δέν είνε στά καλά του. Θά σου άναφέρω ένα περιστατικό. Πού θά σου προεξηγήσῃ κατάπληξι. Τό γεγονός αυτό είνε μιά άναμφισβήτητη άπόδειξι τίς τρέλλας του.

—Τί λέτε!..

—Βέβαια. 'Εδω και δεκαπέντε μέρες θέλησα νά ξεακριθώσώ ποιά ώρα θά γυρνούσε ο άνδρας μου στο σπίτι και γι' αυτό εϋπνησα τά μεσάνυχτα και κρύφτηκα μέσα σ' ένα δωμάτιο πού είνε πλάι στο δικό του. 'Απ' τήν κλειδαρότρυπα είδα πώς μέσα στο δωμάτιο του ήταν άναμμένο τό φώς. 'Αφουγκράστηκα, άλλα δέν άκουσα κανένα θόρυβο. 'Όταν πέρασε δίωκς λίγη ώρα, έσθυσε τέ φώς άξαφνα και μόλις πρόφτασα νά κρυφτώ, άνοιξε ή πόρτα πού έπικουανούσε τό ένα δωμάτιο μέ τ' άλλο, κι' είδα νά προβάλλῃ στο άνοιγμα ένας άγνωστος μέ τρομακτικό παρουσιαστικό. Θεέ μου!... 'Ο άγνωστος αυτός ήταν ντυμένος σάν κλέφτης. Τό μουστάκι του και τά γένεια του ήταν άπειριοίτητα. Είχε τυλιγμένο τό λαϊμό του και τό μισό πρόσωπό του μ' ένα μάλλινο μαντήλι καί φορούσε ψηλές μπότες. Μόλις έκλεισε τήν πόρτα πέρασε από μπροστά μου και σχεδόν μ' άγγιξε. Πού πήγαινε; Δέν ξέρω... 'Απ' τόν τρόπο μου, λίγο έλειψε νά μείνω άναίσθητη. Δέν ξέρω κι' έγώ πώς κρατήθηκα και δέν ξεφώνισα. 'Όταν έφυγε ο μυστηριώδης άγνωστος, μ' έπιασε μιά μεγάλη ταραχή και πέρασε άρκετή ώρα ώσπου νά συνέλθω. Είχα ώστόσο άναγνωρίσει στο πρόσωπο τού τρομερού εκείνου κακοποιού τό μάτια του ουζύγιου μου!... Ναι, φίλε μου, ο άθλιος εκείνος ενοχότης ήταν ο δόκτωρ Ροβέρτος Φίτζεραλδ!

—'Α! Αυτό είνε άδύνατον!... Θά γελάστηκες, αγάπη μου.
—'Όχι, δέν γελάστηκα!... Είμαι σίγουρη γι' αυτό!... 'Άκουσε τί θά σου πώ άκόμη και θά πεισθής, ότι δέν έπεσε θύμα όφθαλμαπάτης, όπως φαντάζεσαι!...
— Πές μου!... Σ' άκούω.
— Μόλις συνήλθα άπ' τήν ταραχή μου, κατέθηκα, εϋπνησα τό θυρωρό και τόν ρώτησα άν κρατούσε ο σϋζυγιός μου τό κλειδί τής κυρίας εισόδου κι' άν έμπαινε από αυτή έτσι φρικτά μασκαρεμένος. 'Ο θυρωρός μου άπάντησε ότι πού καιρο ο σϋζυγιός μου τού είχε ζητήσει τό κλειδί τής μικρής πόρτας του κήπου, τό όποιο δέν τού τό είχε άκόμα έπιστρέψει. 'Ανεβήκα τότε άμέσως άπάνω και μπήκα μέσα στο δωμάτιο τού σϋζυγιου μου. Δέν παρατήρησα καμιά άταξία μέσα σ' αυτό. 'Όλα ήταν κανονικότητα θαλμένα. Είδα όμως ένα καθρεφτάκι τού τραπεζιού, πού δέν ύπρχε πριν, και κάτω άπ' τό τραπέζι ένα κομμάτι άπ' τό μάλλινο εκείνο μαντήλι, μέ τό όποιο ο σϋζυγιός μου είχε μισοκλεισάμενο τό πρόσωπο του. Δέν ύπρχει, λοιπόν, καμιά άμφισβόλια, ότι ο σϋζυγιός μου μπεινοθγαίνει τί νύχτα πολλές φορές στο σπίτι κρυφά. 'Ω, Χάρου μου, δέν ξέρω τί συμβαίνει, δέν μπορώ νά καταλάβω για ποιά λόγο γίνονται δλ' αυτά, άλλα τό βέβαιο είνε ότι φοβάμαι!... Διαισθάνομαι, ότι συμβαίνει κάτι κακό κι' ότι στο τέλος θά είνε τρομερό... τρομερό!...
—'Έχεις δικη, Ρούθ!... Δέν μπορεί νά μαντέψῃ κανείς τί γίνεται μέσα στο σπίτι σου. Δέν μπορεί έπίσης νά προβλέψῃ κανείς τί θά συμβή στέ μέλλον. 'Ενας άνθρωπος ντυμένος σάν κακοποιός, πού τριγυρνάει τίς νύχτες στους δρόμους, δέν τριγυρνά νά εκδικηθώ κάθε Σαχαριανό, πού τήν είχε σφίξει στην άγκαλιά του... Κι' όταν γύρισα στην έρημο, άρχισα πρώτα τά φωνικά μου σκωτώνοντας τόν Μπέν 'Αιμό, τόν γητευτή τών φειδιών, πού είχε πουλήσει στον ξένο «όντα» τήν αγάπη μου. 'Επειτα, κάθε φορά πού άπαντοίσα κι' από ένα θραυστή τήν 'Αϊσά, τού έπαινα τό κεφάλι, για νά χορτάσω τή δίψα τής εκδικησέως μου... 'Αμποϋ Μπέν Καμπί, είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος τού κόσμου. 'Η πρώτη γυναίκα πού άγάπησα, ήταν κι' ή τελευταία!...
'Ο 'Αμποϋ Μπέν Καμπί τότε στήριξε τό γεροντικό του χέρι, πού έτρεμε, στον ώμο τού δαμονισμένου και ψιθύρισε :
—'Αφλάν, ζήτησε συχώρεσι για τ' άγρια φωνικά σου... 'Ο 'Αλλάχ είνε μεγάλος!...
Κι' ύστερα οι δυο Σαχαριανοί χωρίστηκαν κι' ο καθένας τράδηξε τό δρόμο του. Μέ τήν ίδια νύχτα, ψηλά από τούς βράχους τού στοιχειωμένου βουνού, ο άρρωστος 'Αφλάν έπεσε και σκοτώθηκε στην άδισση τού 'Εργκ Ταοσίλ!...



ΕΝΑΣ ΕΝΤΙΜΟΣ ΚΥΡΙΟΣ

νάει θέβαια για καλό. Κάτι φοβερό θά συμβαίνει. Γι' αυτό τό λόγο δέν πρέπει νά εξακολουθήσῃ νά ζής μαζί του. 'Αφσέ τον, Ρούθ, κι' έλα νά συμβουλευθής και τήν μητέρα μου, πού θέλει νά σέ δη και πού σέ θυμάται, άν και πέρασαν στο μεταξύ τόσα χρόνια. 'Όποια ώρα θελήσεις νάρθης, είνε πρόθυμη για σέ δεχτή στο σπίτι της, στο Βάλθουρθ-στρήτ.

'Η Ρούθ, ύστερα από πολλούς διαταγμούς, δέχτηκε νά έπισκεφθῃ τήν μητέρα τού αγαπημένου της και τού είπε :

—'Αβριο τό θράδυ στις 8 1/2 ο Ροβέρτος θά κάνῃ μιά διάλεξι στην 'Ιατρική 'Εταιρεία, άπ' τήν όποία είνε άδύνατον νά γυρίσῃ στο σπίτι πριν από τά μεσάνυχτα. Λοιπόν, θά πάρω ένα άμάξι και θάρθω στή γωνία τού τετραγώνου πού είνε τό σπίτι σας. Θά μέ περιμένῃς 9 1/2 μέ 10 έκει.

— Σύμφωνο! φώναξε τρελός από χαρά ο λοχαγός, σφίγγοντας μέ πάθος τό χέρι τής αγαπημένης του.

Κι' άφου είπαν άκόμη μερικά λόγια θερητές αγάπης οι δυο αγαπημένοι, άποχωρίστηκαν.

Μόλις όμως άποακρυβήκανε λίγα θήματα, άκούστηκε ένας έλαφρός θόρυβος: πίσω άπ' τούς θάμνους, πού περιτριγυρίζανε τόν πάγκο, και πρσβαλε ένας ψηλόλιγνος κύριος, πού δέν ήταν άλλος άπ' τόν περίφημο Σέρλοκ Χόλμς.

—Μέ μουδιάσανε τά τρυγονάκια μου!... μουρμούρισε ο διάσημος άστρνομικός, τρίθοντας τά χέρια του από χαρά και θηματίζοντας μέ γρηγορα θήματα. 'Αλλά τούς συγχωρώ μ' δλη μου τήν καρδιά, γιατί άκουσα άπ' αυτούς πολλά πράγματα, πού αξίζουν για μένα περισσότερο κι' άπ' τό χρυσάφι όλου τού κόσμου. Λοιπόν, άβριο θράδυ, όταν ή κυρία Ρούθ θά θρίσκει στή γωνία τής Βάλθουρθ-στρήτ, θά κάνω τ' άδύνατα δυνατά, για νά λύσω τόν κόμπο τού φοβερού αυτού αινίγματος, πού μ' άπασχολεί τόσοσ καιρό... 'Όπωσδήποτε, συνεχίσε ο άστρνομικός άνοιγοντας τό θήμα του, ή ιδέα νά παρακολουθῃ στην κυρία Ρούθ, άποδείχτηκε σωστή. Κι' άποδείχτηκε άκόμα μιά φορά ποσο δικηο έχει ο λαός όταν λέει: «'Αν θές νά μάθῃς τά μυστικά ενός πατρεμένου, δέν έχεις παρά νά πάρῃς λόγια άπ' τή γυναίκα του!»

Τήν άλλη μέρα, πριν άπ' τό μεσημέρι, ένας άνθρωπος μέ μακρά ρεντιγκότα, παλῆς μόδας, μέ θαρεια παπούτσια και κρατώντας μιά ροζιάρικη μαγκούρα στο χέρι του, πού άυφολώς θήταν κληρονομία τού παππού του, οδηγούμενος από έναν ύπρητή, μπήκε μέσα στην αίθουσα τής ύποδοχῆς τών άσθενών τού γιατροϋ Ροβέρτου Φίτζεραλδ.

'Ο παράξενος ούτός τύπος, χαϊδεύοντας τήν κοντή και ξανθή γενειάδα του και τά σταχτερά μαλλιά του, προχώρησε και στάθηκε μπροστά στον περίφημο χειρουργό, πού καθόταν σκυφτός μπροστά στο γραφείο του και μελετούσε ένα βιβλίο.

'Ο Ροβέρτος Φιτζεραλδ ήταν τόσο άπορροφημένος άπ' τή μελέτη του, ώστε ούτε τό άνοιγμα τής πόρτας άκουσε, ούτε τή παρουσία τού έπισκέπτου άντελήφθη. 'Εξακολούθησε νά μελετά, σάν νά ήταν μοναχός του.

'Ο παράξενος έπισκέπτης του, άφου τόν παρατήρησε προσεχτικά λίγες στιγμές, τού είπε ξεροθήχοντας:

— Συγγνώμη, γιατρέ!...

'Ο Ροβέρτος Φιτζεραλδ, υςλις άκουσε νά τού μιλούν, άναπρίχασε, σάν νά εϋπνησε από ένα τρομακτικό όνειρο και σηκώσε τό κεφάλι του για νά δη ποιός τού μίλησε.

Τά μάτια τού περίφημου έπιστήμονος ήταν μεγάλα και σκοτεινά. Τό μέτωπό του, τό ξερογκάμενο, αλλοκακωνάμενο από θαθειές ρυτίδες. Τά μακρά μαλλιά του πέφτανε άπάνω στους ώμους του...

—'Α!... Κι' άλλος άρρωστος! φώναξε κυττάζοντας κατάματα τόν έπισκέπτη του. Νόμιζα πώς είχα τελειώσει πειά. 'Από τί ύποφείρις!...

— Γιατρέ, τού άπάντησε ο ξανθογένης έπισκέπτης του, δέν ήρθα για νά μέ ξετάσετε... Δέν είμαι άρρωστος.

— Τότε, κύριε, δέν μπορώ νά σάς δεχτώ. 'Εγώ είμαι γιατρός και δέχομαι μονάχα άρρωστους. Δέν έχω καμιά διάθεσι νά χάνω τόν καιρό μου μέ άλλες υποθέσεις! τού άπάντησε μ' έναν άπότομο τόνο ο διαπρητής χειρουργός.

'Ο έπισκέπτης όμως, χωρίς νά κινηθῃ άπ' τή θέσι του και χωρίς νά δείξῃ τήν παραμικρή ταραχή, ξανάπε:

— Γιατρέ μου, για νάρθω νά σάς άπασχολήσω, θά πῃ πώς κάτι σπουδαίο θά συμβαίνει. Θέλω κάτι νά σάς πώ, πού σάς ενδιαφέρει προσεχτικά έσάς!... Είμαι ένας τίμιος άνθρωπος, γιατρέ μου, και δέν μπορώ νά θλέπω νά άπατοϋν έναν εξαιρετικόν άνθρωπο σάν και εγώ, πού μέρα νύχτα εργάζεσαι για τό καλό τής ανθρωπότητος!...

('Ακολουθεί)