

ΤΑ ΜΑΚΑΒΡΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥΛΙΟΥΣ ΚΡΑΟΥΤΣ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ ΕΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Η τυχαία ανακάλυψις των Απομνημονευμάτων του Γιούλιους Κράουτς. Η ανατριχιαστική περιγραφή 55 θανατικών εκτελέσεων. Ο συνταρακτικός αποκεφαλισμός του αναρχικού Χαϊντελ. Η τελευταίες τραγικές στιγμές του δολοφόνου Κάρλ Σούρ.

Ε όλες τις χώρες της γης οι δήμοι ζούν πάντα μα κρυφή ζωή, στο περιθώριο σχεδόν της κοινωνίας. Όταν πάλι πάρουν τη σύνταξί τους, οι περισσότεροι απ' αυτούς αλλάζουν το ανατριχιαστικό όνομά τους κι' αποτραβιούνται σε κάποια άπορη εξοχή, για να περάσουν εκεί, άγνωστοι απ' όλους, τις υπόλοιπες μέρες της ζωής τους. Μερικοί απ' αυτούς τότε συγκεντρώνουν τις τραγικές αναμνήσεις τους από το άταστο επάγγελμά τους και γράφουν τ' Απομνημονεύματά τους.

Θά ξέρετε βέβαια ότι κατά τόν περασμένον αιώνα οι Σανσόν, ή περίφημη δυναστεία τών δημοίων της Γαλλίας, μās άρσησαν επτά ογκώδεις τόμους, γεμάτους από φρικώδεις αναμνήσεις, στις οποίες περιγράφον όλοι τους, από πατέρα σε γυιό, τις δραματικές όρες που έζησαν κατά την αιματοβαμμένη σταδιοδρομία τους. Οι επτά αυτοί τόμοι με τις αναμνήσεις τών Σανσόν έχουν ένα συναρπαστικό ενδιαφέρον κι' είνε πολύτιμα ιστορικά «δοκουμεντα», όσο κι' αν είνε γραμμένα μ' ένα μπερδεμένο κι' ασυνάρτητο ύφος...

Αυτή τώρα την...λογιοτεχνική δόξα τών Σανσόν φαίνεται ότι την έζηλευσε κι' ο πιο σκληρός δήμιος του Βερολίνου του περασμένου αιώνου, γιατί έδω και λίγο καιρό ένας συμβολαιογράφος της Γερμανικής πρωτεύουσας ανακάλυψε τυχαία στο παλαίο και τεράστιο αρχείο του ένα πολύ περιεργό βιβλίο : Τά Απομνημονεύματα του δήμιου που άναφέρα-

με ! Τά χειρόγραφα αυτά είνε δευμένα με κόκκινο βελούδο και μοιάζουν μάλλον μ' ένα μακάβριο λογιστικό βιβλίο, παρά με άποκρυφα Απομνημονεύματα για τις τελευταίες στιγμές τών καταδίκων. Κι' ωστόσο, παρ' όλο τό ξηρό ύφος τών, αυτά τά τρομαχτικά «δοκουμεντα», έχουν έναν τόσο άδυσώπητο ρεαλισμό, ώστε νομίζει κανείς ότι είνε γραμμένα με τό αίμα τών καταδίκων, που άποκεφάλισε ο Γερμανός συνάδελφος τών Σανσόν.

Οι «πελάτες» λοιπόν του δήμιου Γιούλιους Κράουτς αναφέρονται όχι μόνο με μία λεπτομερή περιγραφή τών εγκλημάτων τους, αλλά και με ένα πλήθος από ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την θανατική εκτέλεσί τους. Τ' Απομνημονεύματα του Κράουτς αρχίζουν με μία σελίδα, πάνω στην οποία έχει ζωγραφισεί ο ίδιος με κόκκινο μελάνι (ή με αίμα ;) τά εμβλήματα του επαγγέλματός του : Τό ξίφος, τό τσεκούρι και τόν τροχό, με τό άκόλουθο γνωμικό από κάτω : «Δέν είνε άμαρτήμα τό κρέμασμα, ή άποκεφάλισις και τό τούκισμα του ένόχου επάνω στον τροχό. Αν ήταν άμαρτήμα, έμεις οι δήμιοι δέν θά βοίταμε ένα κομμάτι ψωμί για να μη πεθάνουμε απ' την πείνα » Καθώς βλέπετε, ο άταίστος Κράουτς, ο δήμιος του Βερολίνου, θέλει να άπεροσπίση τούς συνάδελφους του και γι' αυτό προσθέτει άκόμα, Γαλλικά αυτή τη φορά, ίσως για να δείξει τή μόρφωσί του : «Κάθε χρήσιμος άνθρωπος είνε άξιόπρεστος »

Τό κόκκινο λεύκωμα του Γερμανού δήμιου περιέχει τις περιγραφές 55 θανατικών εκτελέσεων, που έκανε στην Πρωσία και στα διάφορα Γερμανικά πριγκιπάτα. Σε κάθε σελίδα του ο ειδικός δήμιος έχει βάλει κι' ένα κομμάτι από τό σκονί που μεταχειρίστηκε για τό επάγγελμά του, τή θρησκεία του και την έγκληματική ζωή του. Έπίσης ο τόπος και ή ώρα της εκτέλεσεως αναφέρονται άκόμα και με τό δευτερόλεπτο !...

Ας ξεφύλλισουμε λοιπόν αυτό τό ανατριχιαστικό βιβλίο κι' ας ριξουμε μία ματιά στα θύματα του Γιούλιους Κράουτς. Όριστέ ο μακάβριος αριθμός 1 : Η περίπτωση τού είνε έξαιρετική κι' αξίζει να πάνη την πρώτη σελίδα. Πρόκειται για την θανατική εκτέλεσι ένός εγκληματίου, που είχε άναστατώσει τότε τη Γερμανία, του Έμιλ Μάξ Χαίνριχ Χαϊντελ, του πασιγνώστου με τό ψευδώνυμο Λέμαν και Τράμπερ, που άπεπειράθη να δολοφονήση τόν αυτοκράτορα Ρουιέλιο Ι στις 11 Μαΐου τού 1878. Η τελευταίες στιγμές αυτού τού τρομερού αναρχικού περιγράφονται ως έξης από τόν άταστο δήμιό του :

«Στις 6 ή ώρα τό πρωί ο Χαϊντελ ώδηγήθηκε άπάνω στο Ικρίωμα. Φορούσε τά δικά του ρούχα κι' όχι τά ρούχα της φυλακής. Τό θάρρος του κι' ή ξεροθιπτή του ως τη στιγμή τού άποκεφαλισμού προξένησαν κατάπληξι όλο τόν κόσμο. Πολλές φορές ο τέσσερος βοηθοί μου αναγκάστηκαν να τόν αρπάξουν γερά από τά χέρια, για να τόν κρατήσουν άκίνητο. Τέλος, όταν άρχισε να σημαίνει πένθημα ή καμπάνα για τούς

«δυστυχισμένους άμαρτωλούς», ο Χαϊντελ έσκυψε τό κεφάλι και μου ψιθύρισε :

—«Έλα, δήμιε ! Σήκωσε τό τσεκούρι σου !... Είνε καιρός πειά !... Άρκετά βασανίστηκε τό κεφάλι μου !...»

Τόν ίδιο χρόνο, κατά τόν μήνα Δεκέμβριο, ο Κράουτς έσκυψε τό κεφάλι ένός τραγικού ναύτη, του Κάρλ Σούρ, που είχε δολοφονήσει την όμορφη φίλη του. Ο Κάρλ Σούρ φαίνεται ότι συγκίνησε τό δήμιο, γιατί περιγράφει τις τελευταίες του στιγμές με τ' άκόλουθα λόγια :

«Ο δολοφόνος ναύτης ήταν ένας όμορφος άνδρας με γαλανά μάτια και κατάξανθα μαλλιά. Ο έρως είχε τρελλάνει τά λογικά του, γιατί πρίν σκύψει τό κεφάλι του κάτω από τό τσεκούρι μου, γονάτισε, άρχισε να προσεύχεται και να προσφέρει μ' άγωνία τ' όνομα της φίλης του, που τόν άπατούσε κάθε φορά που έλειπε με τό καράβι του στις πολιές θάλασσες.

—Καρλόττα ! Καρλόττα ! Συγχώρεσε με !... ψιθύριζε, κλαίοντας γονατιστός άπάνω στο Ικρίωμα. Καρλόττα, έρχομαι κι' εγώ μαζί σου στον άλλο κόσμο !...»

»Έπειτα ο Κάρλ Σούρ μου έριξε μία πένθημη ματιά και μου φώναξε :

—«Εμπρός, δήμιε ! Δύτωσε με απ' αυτό τό μαρτύριο !... Βιάζομαι να βρω τη γαλήνη και τη σωπή του τάφου !...»

»Πολλές γυναίκες, που παρακολουθούσαν την εκτέλεσί του, έκλαιγαν από τη λύπη τους και φώναζαν σπαραχικά να του δοθή χάρις...»

Υστερα, επί τρία ολόκληρα χρόνια, ο δήμιος του Βερολίνου έμεινε άνεργος. Ο άποκροστικός πέλεκυς του ήταν χρειασμένος σ' ένα μεγάλο καφί στο σπίτι του. Για να μη σκουριάση όμως, ο Γιούλιους Κράουτς, όπως μās πληροφορεί ο ίδιος, τόν άλειβε κάθε εβδομάδα με λίπος κι' έπειτα τόν φύλαγε μέσα σε μία δεματίνη θήκη. Μά πόσο στενοχωριόταν ο «εγέρ» Γιούλιους, που καθόταν με σταρωμένα χέρια ! Για να...γυμνάζεται λοιπόν και για να μη γάνη τόν «άέρα της δουλειάς», πήγαινε και δούλευε ως στραγγις κι' ως γδαρτής στα Δημόσια Σφαγεία. Ήταν ένας τρομερός κολοσός, που σκότωνε τούς ταύρους με μία μόνο ήράκλεια γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού. «Ποτέ, λέει, δέν αναγκάστηκα να δώσω δεύτερη μαχαριά σ' ένα βόδι. Με την πρώτη τους έκοβα άμέσως τό λαμό κι' έτσι μ' ατήν την επρόκληση ήμουν πάντα έτοιμος ν' άποκεφαλίσω με την πρώτη τσεκουριά ένα μελλοθάνατο κατάδικο».

Τέλος, τό 1888, ο δήμιος του Βερολίνου παράτησε τά Σφαγεία και ξαναγύρισε στο Ικρίωμα. Έκείνο τόν χρόνο ο Γιούλιους Κράουτς σημείωσε τό μεγαλύτερο ρεκόρ της σταδιοδρομίας του. Όπως μάλιστα λέει ο ίδιος, πέρασε τις πιο όμορφες μέρες της ζωής του ! Συλλογισθήτε ότι άποκεφάλισε δέκα κατάδικους. Κάθε μήνα σχεδόν άκόνιζε τόν πέλεκυ του κι' έκοβε κι' από ένα κεφάλι. Ας σταθούμε λοιπόν μονάχα στην πιο ενδιαφέρουσα απ' αυτές τις δέκα εκτελέσεις : Πρόκειται για τόν άποκεφαλισμό δυό αναρχικών, τού Ράινστορφ και τού Κοϋζλερ, που είχαν δολοφονήσει τρεις πολιτικούς αντιπάλους τών και που είχαν σπάσει και χερμαίσει από τά βάθρα τους πολλά άγάλματα έθνικών ήρώων, που ήσαν στυμμένα στις δημόσιες πλατείες. Ο Κράουτς μās πληροφορεί σ' Απομνημονεύματά του ότι ο Ράινστορφ κράτησε ως την τελευταία του στιγμή μία προκλητική στάσι, γεμάτη περιφρόνησι. Τό μοιραίο πρωί της εκτελέσεώς του τραγουδούσε μ' άπάθεια τόν κελί του τό περιφωτισμένο, τόν μελλοθάνατον κατάδικον : «Σύντορος, σε λίγο θά πεθάνης...». Έπειτα, όταν πάτησε άπάνω στο Ικρίωμα, κύτταξε περιφρονητικά τόν κόσμο και φώναξε :

—Κάτω ή βαρβαρότης ! Ζήτη ή άναρχία !...

Μιά άλλη πάλι από τις πένθιμες αυτές αφηγήσεις του δήμιου περιγράφει την εκτέλεσι τών συζύγων Χόλτς τόν Μάη τού 1892. Τό εγκληματικό αυτό ζεύγος δολοφονούσε τούς φιλοξενουμένους του για να τούς ληστέψη κι' έπειτα τούς έθαβε στον κήπο τού σπιτιού του. Ο Χόλτς, όσο κι' ή γυναίκα του, άντίκρισαν με άπάθεια τόν πέλεκυ του :

—Τελέωμε ! τού φώναζε ο Χόλτς. Μην κάνεις την γυναίκα μου να περιμύνη !...

Η γυναίκα του Χόλτς πάλι ψιθύρισε στο δήμιο :

—Τι άδέξιός που είσαι, Κράουτς ! Πόσο άδέξιός !... Δέν ξέρεις άκόμα πως σκοτώνουν έναν άνδρωτο !...

Ο δήμιος του Βερολίνου δέν έγραφε μόνο τά δνόματα τών «πελατών» του σ' τό μακάβριο κατάστιχο του, τό ντυμένο με κόκκινο βελούδο, αλλά τά χάραξε κι' άπάνω στο ματωμένο τσεκούρι του, με τό όποιο είχε κόψει πάνω από έκατό κεφάλια.



Το βιβλίο τών Απομνημονευμάτων του Κράουτς, τό όποϊον έχει ως σελιδοδείχτες τά σχήματα τών καταδίκων.