

της άκωητου περιουσίας μου στο Γιουκατάν, δέν σκοπιζουμαι διόλου, γιατί είμαι αποφασισμένος να θυσιάσω άκόμη και τη ζωή μου, παρὰ να δώσω πίσω στην κυβέρνηση του Μεξικου τον άρχαιο θησαυρό των Μάγια για να τόν λιώση και να τόν κάνη ράβδους χρυσού για το άπόβημα της Τραπέζης της!...

Ο πρόξενος Θόμπσον κατόπιν έδωσε μερικές περιέργες πληροφορίες για' αυτό το μυατηριώδες «Ιερό Πηγάδι». Το Τσίτσιαν Ίσα ήταν ή Ιερή πάλις της αυτοκρατορίας των Μάγια και βρίσκεται πενήντα περίπου μίλια ανατολικά της Μερίντα, της πρωτεύουσας του Γιουκατάν. Οι Μάγια είχαν τή συνήθεια να θεοποιούν τις περιέργες μορφές της φύσεως και το «Ιερό Πηγάδι» φαίνεται ότι τους είχε προσέξήσει κατάλληλα άπο την πρώτη στιγμή. Το τέλειωσ αν κλακό σχήμα της όχθης του κι' ή κάθετες πλευρές του που έχουν ύψος είκοσι περίπου μέτρα, καθώς κι' ο πράσινος καθρέφτης των νερών του, τους έκαναν να φανταζονται ότι ήταν ή κατοικία κάποιου θεού. Οι Ιερείς τους έπειτα, από μια παράξενη «άποκάλυψη» τους έξήγησαν ότι εκεί μέσα καθάταν ο ύποχθόνιος θεός Νάχ· Οτς Γουμ· Σαχ, ο θεός της Βροχής, κι' ότι έπρεπε να του προσφέρωνται θυσίες κάθε Άνοιξη, για να τόν έξευμενίζουν, άφου έξαρτινόνκουσαν άπ' αυτές ή έσοδείες τους...

Οι Μάγια λοιπόν, κάθε Άνοιξη προσέφεραν μεγάλες άνθρωποθυσίες στο θεό της Βροχής, ρίχνοντας μέσα στα πράσινα νερά του «Ιερού Πηγαδιού» εκαά εκατοντάδες τις όμορφες παρθένες τους, στολισμένες άπ' το κεφάλι ώς τα πόδια με χρυσά κομμάτια και με πολύτιμα πετρώδια, καθώς και νέους πολεμιστάς με χρυσοστόλιστες φορεσιές και με χρυσοδεμένα άρματα.

Η ξερατελεισία τώρα της θυσίας, όπως έξήγησε ο Θόμπσον, γινώταν με τόν ακόλουθο τρόπο: Άπό Ιερείς, οι πιο γεροί κι' οι πιο δυνατοί άπ' όλους στεκόνοτουσαν στο πιο ύψηλό σημείο της όχθης, και, παίρνοντας στην άγκαλιά τους ένα από τα θύματα, άρχιζαν να το λικνίζουν και να το γακνώνουν με τους τα θεσηκεντικά τραγούδια

Το λικνισμα αυτό σιγά-σιγά γινώταν όλο και πιο γρηγορο και τέλος, όταν το θύμα ζαλιζόταν, το έπαιναν κρυφά και το άφηναν να πέση μέσα στα πράσινα νερά της λίμνης. «Αν τώρα τύχαινε καμμιά φορά να σωθή ως εκ θαύματος άπ' αυτό το μαρτύριο μια παρθένος και ν' ανεβή σε λίγο στην έπαράνεα των νερών, οι Μάγια την άνεκίποουσαν άμέσως Μεγάλη Έγρευα! Αυτό όμως το θαύμα συνέβαινε μόνο όταν το ήθελαν οι Ιερείς, που δέν έπαιναν φυσικά αυτή την τυχερή παρθένο..

Ο Άμερικανός πρόξενος, τέλος, έδήλωσε άκόμη μια φορά, ότι ο τραγικός θησαυρός των Μάγια που βρίσκεται θαμμένος μέσα στα βόθρα του «Ιερού Πηγαδιού» εινε τεράστιος κι' ότι δέν πρέπει να τόν άφήσουν στην τύχη του-και στα χέρια της μεξικανικής κυβερνήσεως οι άρχαιόλογοι του Παληού και του Νέου Κόσμου. Φαίνεται όμως ότι ή κυβέρνησις του Μεξικου θά προλάβη να τόν άνασθή άπό το «Ιερό Πηγάδι», πριν προφτάσουν να τόν γλυτώσουν άπό τα χέρια της ό' έπιστήμονες, γιατί έχει σωθή πάλι το άπόβημα του χρυσού της Έθνικής Τραπέζης της...

ΕΡΝΕΣΤΟ ΜΠΡΕΝΤ

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

«Ένας άνθρωπος άκουώνητος, πρέπει να εινε ή θεός ή άγριο θηριο. Αριστοτελης

«Η έλευθερία άποφύγει να ζή σε χώρες που δέν υπάρχουν ή άρετή και ή χρηστότητα. Αδαμ. Κορα ής

«Εκείνος που περιφρονεί την έπιστήμη, περιφρονεί γενικά τή λογική. Κι' εκείνος που περιφρονεί τή λογική, περιφρονεί αυτό τόν ίδιο τόν άνθρωπο. Ανατόλ Φρανς

«Υπάρχουν όνοησιές για όλα τα πνεύματα και πνεύματα για όλες τις όνοησιές. Βοατοβό

«Η ύποκρισια εινε ο σεβασμός, που προσφέρει ή κακία στην άρετή. Λά Ροσφορ κω

«Εκείνος που τρώει λίγο, τρώει πάλι! Όσο πιο πολύ φαγητό άφήσης μέσα στο παιτό σου, τόσο πιο μεγάλη όγεια θ' άποκτήσης. Εδισσων

«Η κυριώτεγή βάση τού γάμου εινε ή άμοιβαία...παράνοησις. Ο δαίλυτ

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

ΠΟΙΚΙΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Η μουσική και τα ζωα. Το πείραμα του Άγγλου φυσιοδίφου. «Όπου ή μελωδία συγκινεί και τα πιο άγρια θηρία. Το βράχος του έγκραφλου των μεγάλων άνδρων. Το...ρεκερ του Βισμαρκ. Τι λέγει σχετικώς ή έπιστήμη. Τα μεγαλύτερα ρολόγια του κόσμου, κλπ.

«Ο Άγγλος φυσιοδίφης Κόσιν έκαμε κάποτε ένα άρκετά περίεργο πείραμα, για να εξακριβώσει ποιά επίδρασι έχει ή μουσική άπό τον στα διάφορα ζωα.

Άρχιζόσαι δηλαδή μια μικρή όρχήστρα και την μετέφερε στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου.

Μόλις άρχισε να παίζη εκεί ή μικρή όρχήστρα, όλα τα ζωα έδειξαν έξαιρετική προσοχή. Μονόχο κινεία μεγάλα φειδια, έδες και πύθονες κυρίως, και ή άρχιές—που άπό πολλούς θεωρούταν μουσκευομανείς—δέν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον.

Οι σκορπιοί έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον άπ' όλα τα άλλα ζωα. Όταν μάλιστα το έβλεπ ή όρχήστρας άρχισε να παίζη ένα σόλο, φανόντουσαν καταγορητενύνο.

Η σάφης πάλι άκουσαν την έκτέλεσι με έξαιρετική κατανύξι και κρατούσαν τόν χρόνο των κομμματιών, που έπαιζε ή όρχήστρα, με τις γλωσσίσσεσ τους!

Η κάσσιες άκουόδες των πόλων, μόλις άρχισε να παίζη ή όρχήστρα, σηκώθηκαν στα πισικά τους πόδια κι' άρχισαν να χορεύουν, άφίνοντας συγχρόνως μικρούς ψικηθμούς άπό πη μεγάλη εύχαριστήσι τους.

Οι λόντες πάλιν έκδηλώνανε την εύφροσύνη της ψυχής τους κουνώντας επάλω τις ουδές τους.

Η σταγχιές άκουόδες το σήσασνε στο χορό, χοροπηδώντας κι' αυτές σαν τις λευκές, σαν να είχαν τρελλαθή!

Η στροντοκάμηλος άκουσε σαν μια σοδαρή κυρία, άλλ' όταν άφησε μερικέσ ψηλές νότες το φλάουτο, έδειξε με νευρικές κινήσεις τού λαμου της την όση της, σαν πάθελε να φωνάξη: «Φάλτσο!... Φάλτσο!...»

Και ή τίγρης, ενώ έδειχνε ότι την είχε καταμαρμαίψει το έβλεπ, μόλις άκουσε τόν όξυ ήχο τού φλάουτου πήδησε προς τα πίσω, άφίνοντας ένα ματισμένο μορφοκοσμα, και στρωμάχησε στην πιο άπόμακρη γωνία τού κλουβιού της, για να μην άκούη πειά.

Άπ' το πείραμα αυτό ο Άγγλος φυσιοδίφης έβγαλε το συμπέρασμα, ότι ή μουσική συγκινεί όλα τα ζωα κι' ότι εύχαριστούνται περισσότερο άπό τους μέσους τόνους!... Μ' άλλα λόγια ότι τα ζωα εινε άπό μουσικής άπόφωσις...συντηρητικά!...

Καθώς εινε γνωστόν, το μέσον βάρος τού εγκραφλου τού άνθρώπου εινε περίπου 1400 γραμμάρια.

Μεταξύ των διασημών άνδρών, στους όποιους έγινε μετρωρία μετά τόν θάνατό τους, ο εγκραφλος τού Σίλλερ ζύγιζε 1596 γραμμάρια, τού Βύσσινος 1792, τού Καντ 1624, τού Κουβιέ 1820 και τού Βισμαρκ 1867.

Αν δηλαδή ύπάρχει μια σταθερή άναλογία μεταξύ τού έάρους τού εγκραφλου και της μεγαλοφυίας τού ανθρώπου, πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Βισμαρκ ήταν ο μεγαλοφυέστερος άπό τους πέντε διασημούς άνδρας που άναφέρουμε παραπάνω. Εινε σωστό όμως αυτό: «Αν συγκρίνομε πάλι με το ίδιο μέτρο τόν Βύρωνα και τόν Καντ, πρέπει επίσης να παραδεχθούμε ότι ο πρώτος εινε μεγαλοφυέστερος τού δευτέρου. Αυτό το συμπέρασμα όμως δέν εινε καθόλου σωστό. Γιατί ο Καντ ήταν άναμφερίβλως μεγαλοφυέστερος τού Βύρωνος.

Ένα άπό τα μεγαλύτερα ρολόγια των Ηνωμένων Πολιτειών εινε και το ρολόγι που δημαρχοει της Φιλανδελφείας.

Το ρολόγι αυτό εινε τοποθετημένο άπάνω σ' ένα πάγκο, τού οποίου το ύψος φτάνει τα 174 μέτρα. Η διάμετρος τού ρολογιού εινε όχτώ μέτρα και 70 εκατοστάμετρα. Ο άροδεϊκτής και ο λεπτοδείκτης του έχουν μήκος 8 μέτρα και 15 εκατοστά τού μέτρον.

Το μεγαλύτερο όμως ρολόγι της άφρικής, εινε άσφαλώς τού ρολόγι ένας εκ των αυθηροδρομικών σταθμών τού Παρισιού. Το μηχανισμό αυτό ρολόγι έχει διάμετρο 9 μέτρον και 75 εκατοστά τού μέτρον.

