

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

Η ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΛΩΡΕΝΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΕΜΠΙΤΣ ΛΙΝΚΟΛΝ



Ο συνταγματάρχης Λώρενς

Ο βασιλεύς χωρίς στέμμα. Οι θριαμβικοί του συνταγματάρχου Λώρενς. Η επέκτασις της Αγγλίας στην Ασία. Τρέμπιτς Λίνκολν, ο άνθρωπος που άλλαξε τις προσωπικότητες. Ένας ακληρός αγών για την κατάκτηση του Αφγανιστάν. Η πανωλεθρία του Λώρενς και η άντεκδικήσις του, κλπ. κλπ.

Οι κοσμικοί τύποι και η έθους άριστοκρατίδες του Λονδίνου ενυψίζουν ν' αποκαλούν τον διαβόητο πρόκτορα της «Ιντέλιτζενς Σέρβις», τον σεντ α γιατόχη Λώρενς.

για τα κατορθώματα του όποιου έχομε γράψει πολλές φορές ως τώρα. «Βασιλέα χωρίς Στέμμα». Και η αλήθεια είνε πως ό σατανικός αυτός άνθρωπος κατόρθωσε, με τις μηχανορραφίες του, και με τις πλάκτες του να σταθεροποίησεν το κράτος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή και να διορίσεν μόνος του τέσσερες βασιλείς : τον Χορσέν στη Χετζάζ, τον Αβδουλάκ στην Υπεριορδανία, τον Άλη στέν Κάτο Εγγράτη και τον Φαϊζάλ, στο Ιράκ. Και όταν άργότερα επέβλεπεν την Αγγλική επίδραση και ως αυτό άκόμα τον Αφγανιστάν, βρήκε και πάλιν εκεί έναν άνθρωπο, τον έμιορ Αμανουλλάκ, πρόθυμο να κυβερνήσῃ τῃ νέα κτῆσι ως ανεξάρτητος βασιλεύς — μα στην πραγματικότητα ύποτέλις στην Αγγλία.

Υστερ' από την καινούρια αυτή νίκη — την όποια ο συνταγματάρχης επέτυχε χάρις στην πολύτιμη βοήθεια ενός στενοφ' ανεργάτου του, του Έρμπερτ Γιάουζ — ο Λώρενς νόμισε πως θα μπορούσε ν' αναπαύῃ στις δάφνες του. Ωστόσο, η έλπίδες του διαφάνοσαν. Γιατί ξαφνικά παρουσιάστηκε στο Αφγανιστάν ένας σκοτεινός και μισητοδύτης τύπος, ένας ισάξιος αντίπαλος του Λώρενς στο κατασκοπευτικό δαιμόνιο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Τρέμπιτς Λίνκολν, ένας άνθρωπος που ζητούσε ν' αποσπάσῃ το Αφγανιστάν από την Αγγλική επίδραση. Την τιτανομαχία λοιπόν του μεγάλου αυτού τυχοδιώκτη με τον δαιμόνιο Λώρενς, γύρω από την κατάκτηση του Αφγανιστάν, θα σας εξιστορήσουμε σήμερα.

Μιά μέρα, στις αρχές του 1929, ο συνταγματάρχης Λώρενς είδοποι-είτο μ' ένα «άπολύτως έμπιστευτικό» τηλεγράφημα, που τ' έστειλε από το Λονδίνο το κεντρικό γραφείο της «Ιντέλλιτζενς Σέρβις», ότι ο Τρέμπιτς Λίνκολν είχε εισχωρήσει πάλιν από τρεις μήνες στα έδαφη του Αφγανιστάν, ακολουθούμενος από καινού αίσιοσασια βουδδιστάς καλοήθους !

Η είδησις αυτή έφορξε τὸ Λώρενς σὲ μεγάλη ταραχή... Ο Τρέμπιτς Λίνκολν βρισκόταν κίβλας στο Καμπούλ... Μα η παρουσία του τρομεροφ' αυτού ανθρώπου στα μέρη εκείνα ήταν μιά μεγάλη απειλή για την Αγγλική επίδραση στο Αφγανιστάν. Ο Λώρενς θα έπρεπε τώρα, για να μη δῃ καταστρεφόμενο τὸ έργο του, για να διατηρήῃ ἢ επάδρασι της Αγγλίας στην περιοχή, ν' αναλάβῃ έναν άμελετο και έξοντωτικό αγώνα κατά του επικινδύνου αντιπάλου του — του Τρέμπιτς Λίνκολν !..

Για να κατανοήσετε όμως καλύτερα την άφορη της ξαφνικής άνησυχίας των Αγγλων, είνε ανάγκη να σας πούμε λίγα λόγια για τον Τρέμπιτς Λίνκολν, μιά από τις μεγαλύτερες τυχοδιωκτικές φρονημονιάς της εποχής μας. Ο καταπληκτικός αυτός άνθρωπος, αφού πέρασε στην πατρίδα του, την Ογγαρία, τα νεανικά του χρόνια, άρχισε την πολιτάραχη σταδιοδρομία του ως πράκτορα, στην υπηρεσία της Αγγλίας. Άλλ' όταν εκδηρόχη ο πανευρωπαϊκός πόλεμος, εγκατέλειψε τὸ στρατόπεδον των Αγγλων και σιμάχρησε με τους Γερμανούς, για να καταλήξῃ, μετά την άνακαχή, να γίνῃ ζητιάνος καλόγερος του Βούδδα, με τὸ όνομα Τσάο Κούγκ, και διάδοξ της τρομεράς αφέσεως των «Μεγάλων Μυστών».

Είνε άμέτρητα τα προσώπια που άλλαξε ο Λίνκολν. Σπουδαστής του Ταλμοού, κατασκο-

πος της Αγγλίας και της Γερμανίας, βιομήχανος, έμπορος, μυστικο-σύμβουλος του αυτοκράτορος Γουλιέλμου Β', Αγγλικανός πάστορα, φιλελεύθερος βουλευτής στην Αγγλική Βουλή των Κοινοτήτων, άνθρωπος της άπολυτου έμπιστοσύνης του μεγάλου πολιτικού σέρ Έδουαρντ Γκρέτ, ο όποιος πέθανε τελευταία, άρχηγός της προπαγάνδας του φόν Κλά και του Χίτλερ, Ιερεύς στην Κεϋλάνη — και πούδς ξέρει πόσες άλλες ιδιότητες θα άλλαξε, που παραμένουν όμως άγνωστες ! — ο Τρέμπιτς Λίνκολν ἢ Τσάο Κούγκ, που σημαίνει «Φωτισμένος Ουράνιος Θόλος», μισέ σήμερα θανάσιμα την Αγγλία, και την θεωρούσε άλυτε θετή πατρίδα του. Και τὸ μίσος του αυτό θα σόση μονάχα με την τελευταία πνοή του.

Γιά ποὸ όμως λόγο ο Λίνκολν άλλαξε αίσθηματα έναντι της Αγγλίας ; Γιατί οι Αγγλοι καταδύσαν τον γιό του Τζών στέν δι' άγχονης θάνατο και τον εξέτέλεσαν τὸ Μάρτιο του 1926. Η αλήθεια βέβαια είνε ότι ο Τζών τιμορήθηκε τόσο άσπρηά, έπειδι σκότους μιά γρηά για να την ληστεύσῃ... Μα ο πατέρας δέν έδωσε προσοχή στην άσημητη αυτή λεπτομέρεια. Τὸ μόνο που ήξερε, ήταν πως οι Αγγλοι του χρέμασαν τὸ παιδί του ! «Ε, λοιπόν ! θα τὸ τὸ πλήρωσαν πολὺ άκριά αυτό !..

Και ο Τρέμπιτς Λίνκολν, παρασυρόμενος από τὸ άκόρεστο μίσος του, άπεράσισε να πλῆξῃ την Αγγλία στο πο ευνάθεξ σημείο της : στη δύναμη, που είχε ἢ μεγάλη αυτή αυτοκρατορία στην Ανατολή. Και τὸ άδύνατο και κακοφτιαγμένο αυτό γεροντάκι τόλμησε να τὰ βάλῃ με τὸ Βρετανικό κολλοσό, με την «Ιντέλλιτζενς Σέρβις», με τὰ άρθρα μέσα, που διαθετε ἢ Αγγλία. Και όχι μονάχα τόλμησε ν' αναλάβῃ τὸ καταπληκτικό αυτό έπιχειρήμα, άλλα και επέτυχε στα σχέδιά του... Η περισσοτέρες από τις έξεγέρσεις που έγιναν στις Ινδίες κατά της Αγγλικής κυριαρχίας είνε έργο του Λίνκολν, ο όποιος, βοηθούμενος από μερικούς φανατικούς Ιερείς, κατόρθωσε να φέρῃ πολλές φορές σὲ δύσκολη θέσι την Αγγλία !..

Απὸ τῃ μέρα που ο Τρέμπιτς έμαθε ότι οι Αγγλοι εγκατέστησαν οριστικά την κυριαρχία τους στο Αφγανιστάν, άποράσισε να ξεσηκώσῃ και αυτό τὸ κράτος κατά των Βρετανών. Και, με τὸ λσχυρό πείσμα που τον διέκρινε πάντοτε, άποσάδθηκε στην έκτέλεσι του έξωφρενικού αυτού σχεδίου του.

Τὸν Ιανουάριο του 1929 ο Τρέμπιτς Λίνκολν διέσχισε ολόκληρες τις Ινδίες, πηγαίνοντας να συναντήσῃ τον Λώρενς. Ήξερε καλά ότι πλήτοτας τὸ διαβόητο συνταγματάρχη, τραυματίσε θανάσιμα την ίδια τῃ Βρετανική αυτοκρατορία. Και αυτός ήταν ο αντίεπιμενικός σκοπός του Τσάο Κούγκ.

Μόλις έφτασε ο μέγας διμεγέθης στο Αφγανιστάν, άρχισε να φανατίξῃ τὰ πλήθη των Ιθαγενών και να τὰ παροτρύνῃ να πάρουν τὰ όπλα και να επαναστατήσουν κατά των Αγγλων. Αν ήθελαν να διατηρήσουν τῃ θρησκευτική και φιλετική ανεξαρτησία τους, λίγους μήνες ύστερ' από την άφιξί του Τρέμπιτς και των βοηδδιστάν συνωδών του στο Αφγανιστάν, ο μεγαλοφυής τυχοδιώκτης έβλεπε να τον ακολουθή ολόκληρος στρατός από παρίες, από έκπαότες της φύσης, από κληγούς και νεροκοβαλήτες — μιά όρδη μανωμένον ανθρώπων, που δέν άφηνε στο όρημητικό πέραμα της τίποτε τὸ Αγγλικό όρδη και άνελαφο, που έπερνε παντού τον θόμο και τὸν πανικό, τον ύλεθρο !..

Στὸ μεταξύ ο Αμανουλλάκ, ο έμιορς του Αφγανιστάν, άρχισε να καταλαβαίνει πως δέν στεκότανε διόλου καλά στο θρόνο του. Και επειδι δέν είχε μεγάλη έμπιστοσύνη στους ανθρώπους του, άνέθεσε στέν συνταγματάρχη Λώρενς τῃ γενική άρχηγία των στρατευμάτων του, για να καταπνίξῃ τὸ επαναστατικό κίνημα του Λίνκολν. Ο Λώρενς ανεχώρησε άμέσως για τὸ Ινδου-Κούξ, συνοδευόμενος από τον άχώριστο σύντροφό του, τον Έρμπερτ Γιάουζ και δίνοντας στέν Αμανουλλάκ την ύπόσχεσι πως δταν θα γυρνούσε θα είχε καρωμένο σ' ένα κοντάρι τὸ κεφάλι του θρηλικού Τσάο Κούγκ.

Ο Λώρενς δέν μπόρεσε να κρατήσῃ τὸ



Ο Τρέμπιτς Λίνκολν

ΓΝΩΜΙΚΑ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

Ο χαριζόμενος ενός άνδρος φαίνεται καθαρά στον τρόπο, με τον οποίο φέρνεται προς τις γυναίκες. Γαλλική παροιμία

Αγαπάτε τις γυναίκες, μα ποτέ μην προσπαθήτε να τις καταλάβετε. Σκωτσέζικη παροιμία

Τίποτε δεν ζολακεύει περισσότερο μια γυναίκα, όσο η αποζηλωτική αγάπη ενός άνδρος, τον οποίο αγαπούν πολλές γυναίκες. Κα Σεργιάλ

Η γυναίκες και η ζολιτσίδες εύκολα ζολλούν πάνω στους άνδρες. Κι' αυτοί οι δυστυχισμένοι δεν μπορούν να τις βγάλουν από πάνω τους, χωρίς να τσακωρονισθούν. Κάρμεν Σύλβα

Όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα μαλώνουν αδιάκριτα, ένα από τα δύο συμβαίνει : ή μισούνται ή αγαπιούνται. Κάρολος δε Κόζ

Ο έρωτας της γυναίκας μεγαλώνει μαζί με τις θυσίες που κάνει για τον αγαπημένο της. Λαμαρτίνος

Η άσχημη γυναίκα που επιμένει ν' αρέσει στους άνδρες, μοιάζει με τους φτωχούς εκείνους, που επιμένουν να τους ελεήσει. Ναπολέων

Όταν κατηγορείτε γενικώς τις γυναίκες, όλες θυμώνουν μαζί σας. Όταν τις κατηγορείτε μία - μία χωριστά, τότε όλες συμφωνούν μαζί σας. Ναπολέων

Όταν η γυναίκες θυμούνται τις παλιές τους αμαρτίες και αισθάνονται ότι δεν μπορούν να τις ξαναζήνουν, είναι να τις κλάει. Ναπολέων

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παρηγοριά στον άνδρα από μια πιστή και άφοβη φιλενάδα. Ντισραέλι

Οι ακόλαστοι χοροδεύουν τις τίμες γυναίκες, γιατί δεν μπορούν να τις πλησιάσουν. Δουμάς

Το πιο εύτυχο μέσο ανδρόγνωσης είναι εκείνο, που ο άνδρας είναι κουβερναδέν δε Σαίν Πιέρ

φός και η γυναίκα τυφλή. Η γυναίκα είναι η καρδιά της ανθρωπότητας κι' ο άνδρας η διάνοιά της. Β. Ούγκω

Κακολογούμε τις γυναίκες γιατί σινηθίζουμε να κακολογούμε, ότι αγαπούμε. Ρουσσώ

Κι' η πιο άνοστη γυναίκα είναι αδύνατον να μη σκανδαλισθή από την παγερή αδιαφορία ενός άνδρος για την όμορφιά της. Λίνκολν

Ο έρωτας είναι μια χίμαιρα, που την εφάρτανε ή αισθήσεις, για να δίνουν εὐγένεια στη ζωότη τους ικανοποίησι. Β. Σεμπουλιέ

Στον έρωτα δεν μπορεί ν' αντισταθή ούτε ο πιο γέρος, ούτε ο πιο σοφός. Βύρων

Η ζωή διαβαίνει γοργά κι' ανάλαφρα με τον έρωτα. Λάντης

Στον έρωτα δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Λά Μπριγέο

Ο ρεμβασμός είναι η κούνια του έρωτος. Η έλιδα το ναυορισμά του και ο πάρος το φέρτερό του. Α. Λ. Μασσέ

Ο έρωτας και η φτώχεια είναι τα δύο χειρότερα κακά, που ζάνουν μαθή την ζωή του ανθρώπου. Ανακρέων

Μια γυναίκα που έχει ακόμα θέληματα για τους άνδρες, θα πη ότι δεν είναι ακόμα γοργά. Βύρων

λόγο του !... Ο Τρέμπιτς Λίνκολν του έδωσε ένα σκληρό μάθημα ! Και αυτό ήταν το πρώτο μάθημα που έπαιρνε στη ζωή του ο άηττητος πάντοτε ανταγωνιστής. Τα στρατευματα του Λώρενς περικλωθήκαν εύκοι περιπου χιλιάμετρα μακριά απ' το Καμπούλ, από τις όρδες του Λίνκολν. Ο ανταγωνιστής πολέμησε γενναία !... Και μετά την πανωλεθρία, που υπέστη ή «φροσύρα του έμίου», αποτελούμενη από 33 χιλιάδες πολεμιστάς, ο Λώρενς έξακολούθησε να αγωνίζεται δυο δόκιμες μέρες, περιτοιχισμένος από ελάχιστους άνδρες, τα λείψανα του στρατού του. Είχε στείλει στο μεταξύ τον Έριμερτ Γιώγκ στο Καμπούλ και περίμενε να του έρθουν από στιγμή σε στιγμή ενισχύσεις...

Όταν όμως ο Αμανουλάχ πληροφορήθηκε την τρομακτική ήττα του Λώρενς, στον οποίο είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, έχασε το ήθικό του και, αντί να φροντίσει να κάνει μια τελευταία, απελπισμένη προσπάθεια, για να διατηρήσει το στέμμα του, έφυγε κρυφά από το παλάτι του, διευθυνόμενος στην Ευρώπη. Ο Λώρενς κατάλαβε τότε ότι ήταν περσιτο να συνεχίσει την άμυνα — και κατέθεσε συντηρημένους τα όπλα !...

Ο Τρέμπιτς Λίνκολν είχε δαμάσει το Αγγλικό λιοντάρι ! Είχε ταπεινώσει την Αγγλική δύναμη ! Είχε ικανοποιήσει το άδυσστο μίσος του κατά της Βρετανικής αυτοκρατορίας, που την θεωρούσε υπεύθυνη για τον τραγικό θάνατο του παιδιού του !...

Μόλις ο Τσάο Κούγκ νίκησε στο Καμπούλ, τον Ιούλιο του 1929, πρώτη του δουλειά ήταν να μαζέψει από τους δρόμους το γυνό ενός νεροκουβαλήτη και να τον αναγορεύσει...έμιο του Αφγανιστάν. Μα



Ο Λώρενς δεν είχε από τους ανθρώπους εκείνους, που ανταγωνίζονται ότι νικήθηκαν όριστικά σ' έναν αγώνα. Η άποψία του, για την οποία σάς κάναμε λόγο λίγο παραπάνω, δεν τόν απογοήτευσε. Απεναντίας, το έδωσε καινούριες δυνάμεις για να πολεμήσει και να επιβάλει στο Αφγανιστάν τη θέλησή του — τη θέλησή της Αγγλίας. Με τη βοήθεια του Έριμερτ Γιώγκ και μερικων Αγγλων αξιωματικών, προσκάλεσε όλους τους έμους της περιφέρειας σε ένα μεγάλο συνέδριο, για να λάβουν απόφασεις για το ζήτημα του θρόνου του Αφγανιστάν. Η φράσις αυτή ηλέκτρισε τους έμους, γιατί ο καθένας από αυτούς φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να προβάλλει αξιώσεις για το στέμμα.

Το συνέδριο έγινε. Και ήταν επιβλητικό σε δύναμη. Κατά την διάρκεια αυτού ο Λώρενς, ο οποίος δεν λημονούσε ότι ο Αμανουλάχ τον άφησε χωρίς βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή, κήρυξε τον φτωχό έμιο — που γλεντούσε τότε στο Παρίσι με ώριμες μιντινέτες... — έκπιτο τον δικαιομάτων του επί του θρόνου και επαρξάλεσε τον παριστάμενο έμιο Ναδιό Χάν, που διέθετε δύναμη δέκα χιλιάδων ανδρων, να πολεμήσει για να πάρη το στέμμα του Αφγανιστάν από το γυνό του νεροκουβαλήτη.

Θεωρούμε περσιτο να σάς πούμε ότι ο Ναδιό Χάν ανέλαβε με μεγάλη προθυμία την...έντολή που του έδωσε ο Λώρενς. Και για να αποδείξει την εύγνωμοσύνη του στον ανταγωνιστή, τον ανέθεσε την άρχισία του στρατού του. Δέκα άερολιάνια και μια μοίρα βαρέος πυροβολικού βοήθησαν τον Λώρενς στην έκστρατεία του κατά του Λίνκολν, του μισητού αντιπάλου του... Είπε τάχα ανάγκη να σάς πληροφορήσουμε ότι, με την πρώτη σύρραξη ή όρδες του Τσάο Κούγκ διασκορπίστηκαν σαν φύλλα φθινοπωρινά !... Και ο ίδιος ο Τρέμπιτς Λίνκολν με μεγάλη δυσκολία κατόρθωσε να σωθή από τη γενική σφαγή και να καταφύγει στα ένδότερα του Αφγανιστάν.

Στις 15 Οκτωβρίου 1929 ο Ναδιό Χάν φράωσε στο κεφάλι του το στέμμα του Αφγανιστάν κι' ανέβαινε στο θρόνο του Αμανουλάχ.

Πέσαν τέσσερα χρόνια από τότε... Ο Λώρενς, αφού έκανε για λίγο καιρό την έμιασίση του στο Μαρόκο, μεταξύ των ανταρτων του Αβδ Έλ Κρή, τη χώρα κοντά στη Δαμασκώ. Ο Έριμερτ Γιώγκ, ο πιστός του συνεργάτης σε τόσες επικίνδυνες αποστολές, είναι εγκαταστημένος στο Σάφρεδ. Ο Αμανουλάχ διασκέδαζε στα μεταφρασόνια κέντρα των Παρισίων ή του Λονδίνου, χωρίς να πάη να ραδιογραφη και να συνομιλή για να άρπάξει από τον Ναδιό Χάν το στέμμα του Αφγανιστάν.

Και στο διάστημα αυτό, ο Τσάο Κούγκ, ο τραγικός Τρέμπιτς Λίνκολν, εξακολουθεί να φλέγεται από την έπιθυμία — στο απρόσβλητο φρούριο όπου μένει τώρα, στην καρδιά της έρημου του Αφγανιστάν — να τιμωρήσει σκληρά και παραδειγματικά την Αγγλία, για να εκδικηθή το θάνατο του παιδιού του !...

Το Λαχείο «Μπουκέτο» — «Οικογενειακό» είναι το ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ έλων. Στην κλήρωσι του θα συμμετασχουν στην Έπιτροπή και αντιπρόσωποι ες όλης της Ελλάδας : Από την Θεσσαλία, την Στερεά, την Πελοπόννησο, το Αιγαίο, την Έπτάνησο. ΟΙ κ. κ. αντιπρόσωποι των επαρχιών θα ταξιδεύουν και θα διαμενούν στην Αθήνα με έξοδά μας !...