

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

ΤΟΥ Κ. ΦΩΤΟΥ ΓΙΟΦΥΛΛΗ

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Τ' ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ Γ. ΜΟΥΡΟΥΖΗ

[Η μένη αὐθεντική βιογραφία τοῦ γενναίου Ἑλληνες πρίγκηπος]



Ε'
πρώτες πληροφορίες για την Κοιτική ἐπανάστασι, ἀναστάτωσαν τὸ Μουρούζη.

— Θὰ πάω ἐκεῖ κάτω νὰ πολεμήσω !
εἶπε. Πάνε ξένοι νὰ πάρουν τὸ μέρος τῶν παλληκαριῶν τῆς Κρήτης καὶ νὰ μὴν πάω ἐγὼ πὸν εἶμαι Ἕλληνας ;

Μόλις τὸ σκέφθηκε καὶ τὸ ἀποφάσισε. Χωρὶς ἀγνοητὰ, ἔγραψε τὴν ἀπόφασί του στὴν μητέρα του. Τῆς ἀνακοίνωσαν ὅτι θὰ πάη στὴν Κρήτη ὡς ἐθελοντῆς νὰ λάβῃ μέρος στὴν ἐπανάστασι. Ἡ μητέρα του δὲν τὸν ἐπιτόδισε σ' αὐτὴ τὴν ἀπόφασί του. Μάλιστα οὔτε ἐπρόφρασε νὰ τοῦ ἀπαντήσῃ. Γιατὶ ὁ Μουρούζης ἀμέσως, μόλις ἔλαβε τὴν ἀπόφασί καὶ τῆς τὴν ἔγραψε, ἐμπῆκε στὸ τραῖνο καὶ βρέθηκε στὸ Μπριντζεὶ καὶ ἀπὸ κεῖ πέρασε στὴν Κέρκυρα.

Στὴν Κέρκυρα, περνώντας, ἀναγκάστηκε νὰ μείνῃ λίγες μέρες ὅσο νὰ βρῆ βαλιό. Καὶ ἐκεῖ τότε συνέβη καὶ τὸ περίφημο ἐπεισόδιό του μετὰ τὸν ποιητὴ Λορέντσο Μαβίλη, τὸν ἦρωα—ποιητὴ, ποὺ σκοτώθηκε τὸ 1913 πολεμώντας μετὰ τοὺς Γαριβαλδίνους στὸ Ἀρίσκο.

Τὸ ἐπεισόδιό μεταξὺ Μουρούζη καὶ Μαβίλη κινελοφορεῖ σὲ ριζὼν εἰδῶν διαδόσεις καὶ μορφές. Ἐχει γίνει θρύλος, ποὺ ἀνακατεῖται μετὰ μὲ αἰθερὸς. Ὡστόσο ἐντὶς θὰ τὸ διηγηθῶμε ἐπὶ ἀκριβῶς ἔγινε, δηλαδὴ ὅπως ἔξακριβώσαμε, κατόπιν ἀπὸ ἐπιμελῆ ἔρευνα, πρὸς λεπτομερείας του.

Ἔνα βράδυ, κατὰ τὴν λιγομίσηρ διαμονή του στὴν Κέρκυρα, ὁ Μουρούζης ἦταν μετὰ τὴν παρέα φίλων του στὸ ζυθοπωλεῖο «Καμπαρῖνου» (ἔτσι λέγεταί λατινικὰ ὁ Θεὸς ποὺ ἀναλογεῖ μετὰ τὸν Ἑλληνικὸν Βάκχο). Τὸ ζυθοπωλεῖο αὐτὸ βρισκόταν στὴν «Μάν-ντέ-λ' ἄκουε», ποὺ εἶνε ἕνας ἀπὸ τοὺς κεντραϊκότερους δρόμους τῆς Κερκυρας, ἀκριβῶς ἀντικρὸ ἀπὸ τὸ παλιὸ θέατρο (σήμερὰ Δημαρχεῖο). Μέσα στὴν μπύρα αὐτῆ λοιπὸν ἔπινεν ὁ Μουρούζης μετὰ τοὺς φίλους του καὶ στὸ βάθος, σὲ ἄλλο τραπέζι, μόνος του ἔπινε τὶς μπύρες του, ὅπως κάθε βράδυ, ὁ ἥμερος ποιητῆς Μαβίλης.

Σιγὴ-σιγὰ ὁ Μουρούζης ἐπέδρασε καὶ ἔβαλε σ' ἐνεργεῖα τὶς τρέλλες του. Ἐκάλεσε τὸν καταστηματοῦχου τοῦ «Καμπαρῖνου» καὶ τοῦ εἶπε :

—Θὰ διώξῃς τοὺς πελάτες, θὰ κλείσῃ τὸ μαγαζὶ καὶ θὰ τὸ ἀφήσῃς σὴν διαθέσι ἐμένα καὶ τῆς παρίας μου. Καὶ θὰ σοῦ πληρώσω ὅλη τὴν εἰσπραξί τῆς βραδείας.

Ὁ καταστηματοῦχος ἔδιστασε.

— Δὲν μπορῶ, κύριε, νὰ τὸ κάμω αὐτὸ... Πῶς θὰ τοὺς διώξω ; ψιθύρισε.

—Μὲ ξέρεις ποὺς εἶμαι ; Εἶμαι ὁ πρίγκηπος Μουρούζης καὶ τὸ διατάσσω !

Ὁ μπαρμπεζῆς ὄμως πάλιν ἔδιστασε.

— Τότε θὰ τοὺς διώξω ἐγὼ, εἶπεν ὁ Μουρούζης.

Κι' ἀμέσως ἐσηκώθηκε ὀρθος καὶ κοινώνοντας τὸ καμιντοῦσι τῆς ἐπισείας, ποὺ εἶχε μαζὺ του, ἐφώναξε :

— Κύριοι, νὰ βγῆτε ἔξω !

Οἱ λίγοι θαμῶνες τῆς μπύρας ἐκπτάχθηκαν μεταξὺ τους... Μερικοὶ ἤξεραν τὸν Μουρούζη καὶ τὶς τρέλλες του, ἄλλοι ἦσαν δειλοὶ ἢ φαλίσουχοι... Τέλος ὅλοι ἐσηκώθηκαν, ἐπλήρωσαν κι' ἐβγήκαν ἀπὸ τὴν μπύρα.

Μόνον ἕνας ξανθὸς κύριος μετὰ γενναίει ἐκάθητο ἥσυχος στὴ γωνία του κι' ἔπινε ἄνετα τὴν μπύρα του. Ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος δὲν ἔδειξεν οὔτε ὅτι ἀντελήφθη καὶ τὴν παρουσίαν τοῦ Μουρούζη.

Ὁ Μουρούζης ἐπειράχθηκε. Τοῦ ἔζαυεν ἐντύπωσι τὸ ὅτι ἕνας πελάτης δὲν τὸν ἔλαβεν ὡς ὄντι του.

Ἐκάλεσε λοιπὸν ἀμέσως τὸν καταστηματοῦχου καὶ τοῦ εἶπε :

— Ποὺς εἶνε αὐτὸς ἐκεῖ καὶ

τω, ποὺ δὲν με θεωρεῖ γιὰ τίποτα ;

—Αὐτὸς, κύριε, εἶνε ὁ Μαβίλης, εἶπε με σεβασμὸ ὁ μπαρμπεζῆς.

—Καὶ τί πράγμα εἶνε αὐτὸς ὁ κύριος ;

—Ποιητῆς.

—Τί θὰ πῇ ποιητῆς ; Κι' ἐγὼ εἶμαι ὁ πρίγκηπος Μουρούζης !

—Τὸ ξέρω, κύριε.

—Καὶ ὅταν ἕνας Μουρούζης διατάσῃ, ὅλοι τὸν ὑπακούουν...

Χωρὶς νὰ προσθέσῃ τίποτ' ἄλλο ὁ Μουρούζης, ἐσηκώθηκε ἀπὸ τὴν θέσι του καὶ διευθύνθηκε πρὸς τὸν Μαβίλη.

—Γιατὶ εἰσεῖς δὲν φράγατε ; τὸν ρώτησε.

Ὁ ποιητῆς ἐσήκωσε τὰ μάτια του μετὰ ἡμερία καὶ τὸν ἐκίτταξε. Ἀπορούσε μετὰ τὸν τρόπον αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, δὲν ἔδειξεν ὅμως καμμιὰ ταραχὴ ἢ θυμὸ.

—Γιατὶ νὰ φράγω ; ρώτησε τὸ Μουρούζη.

Μὲ ὅλο τὸ μεθῖσι του, ὁ Μουρούζης, ὅταν ἀντίκρισε τὴν ἡμερία καὶ τὴν σαβαρότητα τοῦ Μαβίλη, ἠσίσασε. Σκέφθηκε ὅτι δὲν μποροῦσαν ἐνῶλο νὰ τὸν ἐξυτελίσῃ. Θὰ τὸν ἤθελε πὸ πολλὸ γιὰ παρὰ του. Γι' αὐτὸ τοῦ εἶπε με φιλῶ τόνο :

—Ἐυαθά πὸς εἶσθε ποιητῆς.

—Ναί, εἶπε ἔξω ὁ Μαβίλης.

—Τότε θέλω νὰ μάς ἀπαγγεῖλετε ἕνα ποιήμα σας, εἶπεν ὁ Μουρούζης.

—Μά, κύριε, ἀπάντησεν ἡμερία πάλιν ὁ Μαβίλης. ἐδῶ δὲν εἶπα τόσος κατάλληλος γιὰ ἀπαγγελία. Γιὰ τί με περάσατε ;

Ὁ Μουρούζης, μόλις ἀκούσε τὴν ἀρνησίαν αὐτῆ, ἀγρίεψε πάλιν.

—Ἀρνεῖσθε σὲ μένα, στὸ Μουρούζη ; εἶπε.

—Ναί, εἶμαι ὁ Μαβίλης. Καὶ ἀρνοῦμαι.

Τῶρα ὁ Μουρούζης ἔγινεν ἔξω φρενῶν. Ἐβγάλε μίαν ἀγροὴ φωνή :

—Ἐξω ! Ἐξω καὶ σύ !

Καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ σήκωσε τὸ μαστιγὸ του γιὰ νὰ χτυπήσῃ τὸν Μαβίλη.

Στὸ μεταξὺ οἱ θαμῶνες τῆς μπύρας, ποὺ εἶχαν βγῆ ἔξω, ἔκουμπησαν γιὰ νὰ ἰδοῦν ποῦ θὰ καταλήξῃ τὸ ἐπεισόδιό. Αὐτὸ τὸ ἀντελήφθη ὁ Μαβίλης καὶ ἔφυγε, γιὰ νὰ μὴ προκαλῆ τὴν περιέργεια τοῦ κόσμου.

Μόλις ἔφυγεν ἀπὸ τὴν μπύρα ὁ ποιητῆς, βρῆκε διὰ φίλους του καὶ τοὺς ἔστειλε στὸ Μουρούζη, ζητώντας ἱκανοποίησι μετὰ τὰ δῶρα. Τὴν κάλεσε σὲ μονομαχία κι' ἐδήλωσε πὸς, ἀφοῦ αὐτὸς προσεδέχθη, εἶχε καὶ τὴν ἐζλογὴ τῶν δῶλων.

Οἱ μάστιγες τοῦ Μαβίλη βόησαν τὸν Μουρούζη τὸ πρῶτ. Ἐνοεῖται ὅτι ὁ ἔξαλλος γλεντζῆς ἦταν τὸ πρῶτ ἡμεῖος καὶ εἶχε μετανοήσει γιὰ ὅσα ἔκαμε τὸ βράδυ. Ἐδήλωσε λοιπὸν στοὺς μάρτυρας ὅτι μετάνιωσεν καὶ ὅτι δὲν ἐννοεῖ νὰ μονομαχήσῃ, ἀλλὰ θέλει νὰ δώσῃ ἔξηγησίς.

Ἀτὰ τὰ εἶπαν οἱ μάρτυρες στὸν Μαβίλη, ἔκτεινος ὄμως ἐπέμεινε.

— Ὅχι, εἶπεν ἀσπρηρά. Πρέπει νὰ γίνῃ ἡ μονομαχία. Αὐτὸς ὁ σέβης νέος πρέπει νὰ μάθῃ νὰ σέβεται τὸν κόσμου.

Πραγματικὰ ὄμως ὁ Μουρούζης τότε δὲν ἦταν πολὺ νεότερος τοῦ Μαβίλη. Ὁ Μουρούζης ἦταν 37 χρονῶν καὶ ὁ Μαβίλης 34. Μὰ μετὰ τὶς τρέλλες ποὺ ἔκανε, ἐδείχθη πολὺ νεότερος...

Τέλος ἀποασήθηκε ἡ μονομαχία. Οἱ μάρτυρες ἐφρόντισαν νὰ μὴ γίνῃ πολὺ ἀγρία καὶ ἐζήτησαν ἀπὸ τὸν Μαβίλη νὰ δεχθῇ ἐλαφροῦς ὄρους.

— Νὰ ὀρίσωμαι μιά βολὴ πιστολιού ἀπὸ ἀποστασεὺς εἰκοσι βημάτων, τοῦ εἶπαν.

— Ὅχι, εἶπεν ὁ Μαβίλης. Ἐγὼ ἔχω προσβληθῆ κι' ἐγὼ θὰ δώσω τοὺς ὄρους τῆς μονομαχίας. Πρέπει νὰ ἱκανοποιηθῶ πραγματικὰ. Θὰ ὀρωσθῶν τρεῖς βολαὶ πιστολιού.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Ἡ συνέχεια.



Ὁ ποιητῆς Λορέντσο Μαβίλης