



ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΡΩΣΣΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ

# ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΘΗΡΕΣ ΤΗΣ ΓΚΕΠΕΟΥ

Πώς ανακκλώπτεται οι θησαυροί των εξοριστών Ρώσων άριστοκρατών. Η μυθιοτηρηματική περιπέτεια του θησαυρού της λήμης του Μπαϊκάλ. Μια ιστορική ένεδρα των Σιθηνανών ληστών. Η τραγωδία του εξοριστού βαρώνου Έρικωφ. Πώς τον επρόδωσε ο πρίγκιπας Γκραλιτίν κλπ.

Στη Σοβιετική Ρωσία σήμερα έχει δημιουργηθή ένα πολύ πρωτότυπο και πολύ παράξενο επάγγελμα. Περίκειται για το επάγγελμα των θησαυροθηρών, εκείνων δηλαδή που ψάχνουν διαρκώς ν' ανακαλύψουν τους παλιούς θησαυρούς, καθώς κι' αυτούς που έθαψαν σ' απόκριμα μέρη οι τελευταίοι Ρώσοι άριστοκράτες πριν δραπέτσειον από την πατρίδα τους, κυνηγημένοι από τους Μπολσεβίκους. Έδω και λίγο καιρό λοιπόν, ένας άπ' αυτούς τους μυστηριώδεις θησαυροθηρές παρουσιάστηκε στην Κρατική Σοβιετική Τράπεζα της Μόσχας και δήλωσε καθαρά ότι μπορούσε να βοηθί το μυθικό θησαυρό της λήμης του Μπαϊκάλ.

Ο θησαυρός αυτός του Μπαϊκάλ έχει μια αλλόκοτη ιστορία που μοιάζει κι' ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα. Άρχίζει το 1904, την εποχή του Ρωσοϊαπωνικού πολέμου. Το Πόρτ-Αρθούρ και το Μουάντεν κινδυνεύανε τότε να πέσουν στα χέρια των Ιαπώνων που ξεχνόντουσαν σαν μια ασυγκράτητη πλημμύρα προς την Άσία. Η ρωσική κυβέρνηση είχε αρχίσει να φοβάται και μια μέρα αποφάσισε να μεταφέρει στην Πετρούπολι όλο το χρυσό που βρισκότανε στη Σιβηρία. Μια ειδική υπηρεσία λοιπόν κατέστρωσε με μεγάλη μυστικότητα το δρομολόγιο και διάλεξε ένα έμπιστο απόσπασμα Κοζάκων για τη μεταφορά του θησαυρού. Κάποιος όμως άπ' αυτούς τους Κοζάκους μέθυσε μια νύχτα και φιλάνησε σε μια ταβέρνα για τον σκοπό της έμπιστευτικης αυτής αποστολης τους. Αυτό ωστόσο ήταν άμεστο για να μάθουν οι περίφημοι Σιθηνανοί ληστές το απόκριμο σχέδιο της ρωσικής κυβέρνησης και, φυσικά, μεταχειρίστηκαν χίλιες δυο πονηρίες για να συγκεντρώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικώς. Παρακολούθησαν λοιπόν τους Κοζάκους, κατάφεραν να πάρουν κι' άλλα λόγια κι' όταν έμαθαν πεύ κάθε πληροφορία που τους χρειαζόταν, συγκεντρώθηκαν όλοι τους κι' έστησαν μια τολμηρή ένεδρα στις όχθες της λήμης του Μπαϊκάλ, άπ' όπου θα περνούσε το καραβάνι τους με το μυθικό θησαυρό.

Όταν οι Κοζάκοι έφτασαν στις όχθες της λήμης, οι Σιθηνανοί ληστές τους περιούλιωσαν άξανα μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και τους έσφαξαν όλους με μια απάνθρωπη αγριότητα. Έπειτα ήσυχαι πειά, άναψαν μεγάλες φωτιές στην κατασκήνωσή τους, κατέβασαν τις κάσες με το χρυσάρι και με τα πολύτιμα κοσμήματα από τ' άμαξί της τραγικης αποστολης κι' άρχισαν να μοιράζουν το μυθικό θησαυρό, όπως μοιράζανε πάντα όλα τα λάφυρά τους. Κατόν δε φρόντισαν τις κάσες σε μερικάς ένα πιο ασφαλές μέρος, πέρα από την άπέναντι όχθη της λήμης του Μπαϊκάλ. Η νύχτα όμως δεν βοηθήσε διόλου αυτή τη φορά τους τολμηρούς έγγληματίας. Τα μεσάνυχτα, την ώρα που βρισκότανε στην μέση της λήμης, ξεσπασε μια άγρια θύελλα από εκείνες που σκορπίζουν τον τρόμο και τη φόβη στη Σιβηρία. Τα κύματα της λήμης άπειλυσαν από στιγμή σε στιγμή να πλύνουν τους ληστές που είχαν τρομοκρατηθή

και προσπαθούσαν κι' άπεγνωσμένες προσπάθειες να σώσουν όξι πειά τα πολύτιμα λάφυρά τους, αλλά μονάχα τη ζωή τους.

Τα έξιμερούματα, μόνο μια βάρκα υπόρεσε να φτάσει στην όχθη της λήμης με τρεις Σιθηνανούς ληστές, τους πιο τυχερούς άπ' όλους τους άλλους που έχουν πατή στα βάθη των νερών.

Οι ληστές τότε, όπως ήταν υπερβολικά δεισιδαιμόνες, δεν θέλησαν ν' αναβήσουν από τη λήμη το θησαυρό, παρά μονάχα σημείωσαν άπόνοι σ' ένα χάρτη το μέρος όπου έγινε το ναυάγιο, με την έλλδα ότι θα ξαναγύριζαν κάποια μέρα κι' άλλους συντρόφους για να πάρουν τα μυθικά εκείνα λάφυρα.

Τα χρόνια όμως πέρασαν κι' όλες ή άπόπειρές τους δεν κατέληξαν σε κανένα άπτέλεσμα, γιατί ποτέ δεν κατάφεραν να χάνουν και άποτελεσματικώς για τη διάσωση του θησαυρού, έπειδή φοβόντουσαν πάντα μη τύχει και πέσουν στα χέρια της άστνομίας. Με τα πρωτόγωνα πάλι μέσα και διέβηταν, δεν μπορούσαν φυσικά ν' αναβήσουν ούτε μια κάσσα από τα βάθη της λήμης του Μπαϊκάλ. Έπειτα ήρθε ο πόλεμος, ξεσπασε ή επανάσταση κι' ή Ρωσία άναστατώθηκε από τη μαν άσρη ως την άλλη. Από τους τρεις λοιπόν ληστές που είχαν σωθή από εκείνο το δραματικό ναυάγιο, δεν ζούσε πειά, παρά μονάχα ένας, ο γέρο-Γκρισώφ, κι' αυτός άκριβώς έδω και λίγο καιρό, με τη βοήθεια ενός θησαυροθηρά, επρότεινε στην Κρατική Τράπεζα της Μόσχας τη διάσωση του μυθικού θησαυρού της Τσαρκης κυβέρνησης.

\*\*\*\*

Αυτή ωστόσο ή περίπτωση δεν παρουσιάζει τίποτα το έξαιρετικό, γιατί από χρόνια τώρα ή Γκεπεύ έχει οργανώσει ειδικά απόσπασματα πρακτόρων της που ψάχνουν διαρκώς ν' ανακαλύψουν τους κρυμμένους θησαυρούς των Ρώσων άριστοκρατών. Σ' όλες τις πόλεις της Ρωσίας οι θησαυροθηρές αυτοί κάνουν έπίμονες και μυστηριώδεις έρευνες στα ύπογεια των παλιών άνακτόρων, καθώς και στα χτήματα των εύγενών, με την έλλδα ν' ανακαλύψουν τα χρυσά κοσμήματά τους και τους πολύτιμους λίθους τους, που δεν υπόρεσαν βεβαιά να τους πάρουν μαζί τους κατά την άγωνιώδη δραπέτευσή τους από τη Σοβιετική Ρωσία. Μέχρι σήμερα ή δράσις των θησαυροθηρών έχει σημειώσει τόσο καταληκτικά άποτελέσματα, ώστε ή Γκεπεύ, όξι μόνο έχει σ' αυτές άπόλυτη έμπιστοσύνη, αλλά και τους άφηνει τελείως έλευθέρους να προβαίνουν σ' όποιαδήποτε ένέργεια για την ανακάλυψη διαφόρων μυστικών, σχετικώς με τους κρυμμένους θησαυρούς. Οι πρώτοι τους λοιπόν της Γκεπεύ, τριγυρίζουν σ' όλη τη Ρωσία, υποβάλλουν σ' έξονηστικές άνακρίσεις τους παλιούς ίσθητές των εύγενών και προσπαθούν με κάθε τρόπο να προσανατολισθούν στις μυστηριώδεις έρευνές τους. Η Κρατική Τράπεζα της Μόσχας ζοδεύει άφθονα χρήματα για αυτές τις περίεργες οργανώσεις, γιατί μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει στα ύπογεια της ένα πλήθος από πολύτιμα

## ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ

Το ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΧΕΙΟ των περιοδικών μας «ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ» — «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ». Είναι άνώτερο και πλέον πλευσιπαρέχον από τα των έφημεριδών, διότι δεν εισθε άναγκασμένοι να κόψετε υπερεκπτό δελτία, για να πάρετε τα πλούσια δώρα του, αλλά μόνον 38 δελτία, 19 του «Μπουκέτου» και 19 της «Οικογενείας».

Το νεύ σας λοιπόν !... Η τύχη είναι με το μέρος σας.

θησαυρούς. Οι πρώτοι τους λοιπόν της Γκεπεύ, τριγυρίζουν σ' όλη τη Ρωσία, υποβάλλουν σ' έξονηστικές άνακρίσεις τους παλιούς ίσθητές των εύγενών και προσπαθούν με κάθε τρόπο να προσανατολισθούν στις μυστηριώδεις έρευνές τους. Η Κρατική Τράπεζα της Μόσχας ζοδεύει άφθονα χρήματα για αυτές τις περίεργες οργανώσεις, γιατί μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει στα ύπογεια της ένα πλήθος από πολύτιμα

