

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΟ, ΝΑ ΒΡΗΣ ΚΑΛΟ...



ΙΑ φορά ζούσε στη Σταμπούλ ένας Δερβίσης, που τον λέγανε Μουράτ. Ο Δερβίσης Μουράτ ήταν γέρος κι' άνημπορος και για να ζήσει ζητιάνευε. Οι πιστοί Όσμανλίδες πάλι, που πιστεύουν ότι ο Άλλάχ στέλνει τους διακονιάρηδες για να δοκιμάζει την καρδιά των ανθρώπων, τον δίνανε πάντα ψωμί, φαγητό και παράδες.

Κάθε μέρα ο φτωχός Δερβίσης γούριζε με τον κοινοβιολογικό τσουπέτο τον στους δρόμους και τραγουδούσε μ' ένα παθητικό σκοπό αυτά τα λόγια :

—Δώστε μου μιὰ έλεημοσύνη. Ή έλεημοσύνη είναι μιὰ καλή πράξι κι' όποιος σ' αυτό τόν κόσμο κάνει τό καλό, καλό θά βρη. Κι' όποιος κάνει τό κακό, θά βρη κακό...

Όλοι λοιπόν, έπειδή τόν στόμα του Δερβίση έλεγε λόγια θεία, τον έβλεπαν ότι μπορούσαν.

Μιά χανούμισσα όμως, της οποίας ή συνείδησις δεν ήταν καθαρή, θυμόταν όταν άκουγε τόν Δερβίση να τραγουδά ή τα παθητικά τραγούδια του. Τά μάτια της ήσαν σκοτισμένα άπ' την κακία και γι' αυτό δεν έβλεπε ότι τά λόγια του Δερβίση ήσαν ιερά. Κι' έλεγε άναμεσα από τά δόντια της :

—Ήαμπόνιους άνθρωπε, για να κλέβης τόν κόσμο τόν φοβερίζεις πώς όποιος κάνει κακό θά βρη κακό. Έννοια σου όμως... θά σου μάθω έγω ότι ούτε τό καλό φέρνει καλό, ούτε τό κακό φέρνει κακό !...

Αιτή ή Όσμανλίτισσα, την οποία ασφαλώς είχε ξεγράψει ο Άλλάχ άπ' τό χρυσό βιβλίο, στο όποιο γράφει τούς πιστούς, έφτιασε μιὰ μέρα μιὰ πητα κι' έβαλε μέσα σ' αυτήν φαριμάκι, από εκείνο που είχε για τούς ποικιλιούς του σπιτιού της.

Όταν λοιπόν της πήγανε άπ' τό φούρνο στο σπίτι την πητα ροδοακρινισμένη και την ειδη, ή Χεδιέ Χανούμι χαμογέλασε με μοχθηρία και ειπε μέσα της :

—Τώρα θά σου δείξω έγω, γέρο-κλέφτη. Θά σου βουδάω τόν στόμα και τά ιδιόμορφα κακά μου και ή κακή για τό κακό που θά σου κάνω.

Κι' όταν ήρθε ή ώρα που περνούσε ο Δερβίσης, ή Χεδιέ Χανούμι έδωσε την πητα στη σκιάδα της και τού την δώσει. Ο Δερβίσης έβγαλε τόν σαρκά του κι' ειχρήθηκε μ' όλη του την καρδιά, ενώ ή Χεδιέ Χανούμι τούς έβλεπε μέσα άπ' τό κεράσι της και ξεκαρδίζοτανε στα γέλια.

Ότερά ο φτωχός Δερβίσης έπιησε την πητα, έφόρεσε τόν καθοκίον του και πήγε στού Σουλτάν Μπαγιαζήτ τόν μειντάνι και κάθισε κοντά σε μιὰ βρύση να πιη δροσερό νερό και να την φάη.

Την ίδια στιγμή από τό άλλο μέρος της βρύσης παρουσιάστηκε ένας νέος Όσμανλίδης, κι' αφού χαϊρέθηκε μ' έναν πολύ ειγενικό τρόπο τόν Μουράτ, κάθισε συλλογισμένος κι' έριχνε λαχταριστές ματιές στην πητα.

να διαβολομένη κι' έβλεπε τούς καλογέρους μπροστά του σαν σουβλιτά πατάκια, ώστόσο τόν στομάχι του ήταν άδύνατο να δεχτή εκείνη την κτηνωπή νερυπολογία, την όφρανη από κάθε ίχνος ρεβιθού μεσα της !...

Όστόσο, ή άπώλεια της Κοραλίας του ήταν πρόσφατη άκόμα κι' έλπιζε με τόν καιρό να συνήθιση αυτές τις μικρές άνωμαλίες. Σπρώθηκε ψόφιος για ήνα άπ' την κούρασι και τις συγκινήσεις κι' έτοιμαζόταν να ρωτήση πού ήταν τό κελλή του.

Μά ο ήγούμενος τόν κράτησε. Τόν πήγε σ' ένα άπομερο κελλή, μισάνοψε την πόρτα κι' ειπε στον Γασπάρ πατριά :

—Και μιὰ δοκιμασία άκόμα, νεαρέ μου... Κάθε νεοσύλλεκτο καλογερόπουλο, επί δύο χρόνια μ' έξη φορές τόν μήνα, πρέπει να μαστιγώνεται άπ' τόν καλόγερο της υπηρεσίας... Είνε ή τιμωρία της άμαρτωλής σαρκά, ή όποια έμποδίζει την ψυχή να πετάη στους ουρανούς άνωμη και λευκή...

Αέγοντας αυτά, τόν έσπρωξε συγχρόνως μέσα στο μισόθαμπο εκείνο κελλή κι' άποακρινήθηκε άδιάφορος φαινομενικά, χαμογελώντας όμως με σημασία κάτω άπ' τά μαύρα ράσα του...

Τώρα τόν τί έπακολούθησε μέσα στο κελλή, άγαπητοί μου άναγνώστα, θά τό διητε στη σχετική εικόνα μας. Ένας μοναχός, ντυμένος σαν τόν Πωρόφορο, άρχισε να μαστιγώνη τόν φτωχό Γασπάρ, ό όποιος ουφλιάζε άπ' τούς πόνους !...

Γι' αυτό θά τόν δικαιολογήσετε, όταν μάθετε ότι τό ίδιο βράδυ κίοντες ξεπρότισε λαθραία άπ' τόν μοναστήρι και τράβηξε ποδαρόδρομο για την πλησιέστερη πόλη, Ξανακαλιζώντας με πόθο τά κάμαρτολά έγκόσσια και μουμουρίζοντας συγχρόνως :

—Είνε αξέχαστη ή Κοραλία μου, μά είνε κι' άλλο τόσο βαρεία ή ανυπακομή καλογερωκή !...

Ο Δερβίσης, που ήταν ένας άνθρωπος καλόκαρδος και φρόνιμος, σκέφτηκε ότι ο νέος αυτός, αν δεν πεινούσε, δεν θα έβλεπε με τόσο λαχτάρα την πητα. Προσποθήθηκε λοιπόν ο σπλαχνικός Δερβίσης ότι τάχα τά δόντια του, που ήσαν χαλασμένα, δεν τόν βοηθούσαν να φάη, κι' ειπε μ' ένα λεπτό και περιποιητικό τρόπο στον νέο :

—Αδελφέ μου, φάγε αυτή την πητα έσύ, γιατί έγω δεν έχω δόντια κι' εύλόγησε τόν όνομα της Χεδιέ Χανούμι, που μου την έδωσε.

Ο νέος, άκούγοντας τόν όνομα της Χεδιέ Χανούμι, τινάχτηκε σύγχρομος. Πήρε ύστερα συγκινημένως βαθεία την πητα και τά μάτια του πλημμύρισαν από δάκρυα, τά όποια πέφτανε άπάνω σ' αυτή. Έτσι άλωμή άπ' τά δάκρυά του, την έφαγε όλη. Έπειτα ειπε στο Μουράτ :

—Είχα τρία μερόνυχτα να φάω, ό δύστυχος !...

—Ο Άλλάχ δίνει τις δυστυχίες, τού ειπε ο Δερβίσης, κι' ο φρόνιμος άνθρωπος τις υποφέρει με ύπομονη.

—Λέπω δέκα χρόνια άπ' την πατριδα μου, τού έξήγησε ο νέος. Κι' ενώ είχα λίγα χρήματα για τό ταξείδι μου, με ξεγινώμασε ό κλέφτης στο δρόμο και δεν μ' άφήσανε ούτε έναν παρά. Άλλ' άς είνε εύλογημένος ο Άλλάχ κι' ό άγαπητός μου Μουζαμέτ, που δεν τούς αφήνουν τούς πιστούς τους να χαθούν. Σ' όραζόμαι λοιπόν σ' όνομά τους, ότι την πητα, που μου έδωσες με τόσο καλωσύνη, την έκανε ή μητέρα μου...

—Η Χεδιέ Χανούμι είνε μητέρα σου ;

—Αν φουξέ μητέρα μου. Γιατί αυτή μ' έφερε στον κόσμο και μ' έθρεψε με τό γάλα της. Μά έφυγα έδώ και δέκα χρόνια μ' ένα συγγενή μου για τη Βαγδάτη. Εκείνος όμως πέθανε κι' έγω βασανίστηκα στην ξενητιά. Πιστεύω μάλιστα πως ίσως ή μητέρα μου θά με έχη ξεγράψει άπ' τούς ζωντανούς. Φαντάσου τη χαρά της, όταν με ίδη !...

—Έλα να σέ οδηγήσω έγω στο σπίτι σου, ειπε στον πολυθλασμένο νέο ο καλός Δερβίσης.

Και ύψώνοντας τά μάτια του προς τόν ουρανό, προσεγγήθηκε κατασπυνημένος.

—Απ' την πολλή χαρά μου ζαλιζομαι ! ψηφίρισε άζαφρα ο νέος.

—Βέβαια, μπορεί κανείς να μη λιποθύμησι και μιὰ φορά άπ' τη χαρά του ; άποκρίθηκε ο Δερβίσης. Πάμε λοιπόν στη μητέρα σου...

Κατάλωμος ο νέος άκολούθησε τόν Δερβίση, που όλο και μουμουρίζε προσεγγές στο δρόμο.

Η Χεδιέ Χανούμι εκείνη την ώρα δοκίμαζε στα νύχια της τόν χρώμα ενός κινά, που είχε άγοράσει άπ' τόν μισίρ - τσαρσί.

Όταν χτύπησε ή πόρτα της και κατέβηκε κι' άνοιξε ή σκιάδα της, ή Χεδιέ Χανούμι ειδη τόν Δερβίση να μπαίνει μέσα και φοβήθηκε. Σκέπασε λοιπόν τόν πρόσωπό της, σύμφωνα με την ιερή συνήθεια των Τουρκων, και τόν ρώτησε τί θέλει.

Την ίδια αιτή στιγμή παρουσιάστηκε μπροστά της ο νέος. Κι' έπειδή ή καρδιά της μητέρας δεν γελιέται ποτέ, ή Χεδιέ Χανούμι τόν γνώρισε άμέσως, τόν άγκάλιασε και άρχισε να τόν φιλή.

Άμα πέρασε ή πρώτη χαρά, ο γυός της, που με δυσκολία στεκότανε στα πόδια του, έπεσε κάτω κι' άρχισε να φωνάζη απαρχαζικά.

—Τ' έχει ο γυός μου ; φωνάζε τότε άνήσυχη ή μητέρα του.

—Απ' τη χαρά του φαίνεται πως υποφέρει... Δεν θ' άργήση, ώστόσο, Χανούμι - Ήφέντισσα, να γίνη καλά, της άπάντησε ο Δερβίσης.

Κι' έφυγε.

Η Χεδιέ Χανούμι βοήθησε τότε τόν γυό της να σηκωθή και τόν έβαλε να καθήση άπάνω σ' ένα μαλακό σοφά. Κι' άφου διάταξε τη σκιάδα της ν' άνάγη τόν λουτζο, τόν παρακάλεσε να της πη την ιστορία του.

Όλα της τά ειπε τότε εκείνος με οδυνημένη φωνή. Κι' όταν, εύλογώντας τόν Θεό, της διηγήθηκε και τη συνάντησι του με τόν Δερβίση, της ανέφερε ότι έφαγε την πητα, πουχε δώσει στο φτωχό.

Μόλις ή Χεδιέ Χανούμι τόν άκουσε αυτό, άρχισε να τραβάη άτελειομένα τά μαλλιά της. Έπειτα διάταξε τη σκιάδα της να φέρη ένα γιατρό.

Η σκιάδα πήγε γρηγορα - γρηγορα να φουρέθ τ ο τ σ α ρ τ σ ά φ ι της, μά όσωπο να κατεή τις σκάλες, ο νέος, άφου κινδύνησε καταγής και στραφογούρισε σαν φείδι, πέθανε στην άγκάλια της μητέρας του.



Η Χεδιέ Χανούμι ειδη τόν Δερβίση να μπαίνει μέσα και φοβήθηκε...