

ΕΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΝΤΕΚΑΒ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΝΤΑΣ



Ο αυτοκίνητο του Ζεράρ περνούσε σαν άστρατη θά καταπνέονα Νοημανδικά τοπία. Σέ λίγο θά φτάναμε στη Ντωβίλ...

—Έχεις να μάθεις πολλά πράγματα ! μού φώναζε ό Ζεράρ μιά στιγμή, κρατώντας γερά τό τιμόνι. Λείπεις, μού φαίνεται, σωστά τρία χρόνια ! Μά, μείνε ήσυχος... Δέν άλλαξε διόλου ή συντροφιά μας... Θα βρής όλους τους παλιούς φίλους σου...

Κί' αλήθεια, ένα ταξίδι στην Άγγλία μ'έκανε νά μείνω τρία όλόκληρα χρόνια μακριά άπ' τό Παρίσι. Βιωζόμουν λοιπόν νά ξαναβρω την εθιμική συντροφιά μου, πού περνούσε στη Ντωβίλ τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. 'Ο Ζεράρ, προσέχοντας πάντα στον έξοχικό δρόμο, πού τον περνούσαμε με ύψαινόδη ταχύτητα, έξακολουθώσε :

—Θά έμαθες, βέβαια, την περιπέτεια της Βάντας... Ξέρεις, είνε πάντα άστροφη και πάντα μυστηριώδης. Κανείς δέν μπορεί νά καταλάβη τί έχει αυτό τό κορίτσι ! Είνε ένα άινιγμα, φίλε μου... Κανείς μας δέν μπόρεσε νά μάθη γιατί, έδώ και δύο χρόνια, φύτεψε μιά σφαίρα στό στήθος της ! Και τόσο άξιαρα !... Για πού τό λόγο ; Γιατί ; Μυστήριο !... Έκείνο όμως πού είνε άκόμα πού παράξενο, είνε ότι σόθηκε την τελευταία στιγμή... Ναι ! Την τελευταία στιγμή... Έκεί πού την ήγαμε ξεγρόφαρι παιδί... Έπειτα, όπως πρώτα, τό πού τρελλό κορίτσι της συντροφιάς μας. Τί ρομαντική ψυχή, έ ; Νά φτεγή μιά σφαίρα στό στήθος της !... Μά για πού, Θεέ μου, για πού ;

'Ο Ζεράρ σόλασε κι' έκανε μιά άπότομη στροφή. Τ' αυτοκίνητο σέ λίγο σταμάτησε μπροστά στην είσοδο του ξενοδοχείου «Ρουαυιά».

—Άπ' τις πρώτες φίλες μας, πού έβρεξαν νά μās ήποδεχθούν, ήταν κι' ή Βάντα. 'Η Βάντα ! Δέν είχε αλλάξει διόλου, τό «τρελλόκοίμισσο» ! Είχε τό ίδια γλυκά κι' όνειροπόλα μάτια και τό ίδια γελιστά κι' άρροσερά χείλη. 'Ηταν μιά παράξενη κι' ανεξήγητη όμορφιά...

'Η συντροφιά μας ήταν περιημη για τις τρελλές της. 'Όταν με ξαναείδω, έστει' από τόν καιρό, μόνο πού δέν με σήκωσε στα χέρια ! "Όλοι θέλανε νά μάθουν ένα σωρό πράγματα και με ρωτούσαν με ξεφρονητά, πού με σαστίζανε. Έπειτα, όταν ήσυχασαν, άρχισα κι'έγώ νά τους ρωτάω με τί σειρά μου. Και δέν μπόρεσα νά φαντασθώ την έκπληξη μου, όταν άκουσα τόσο τους φίλους μου, όσο και τις φίλες μου, νά «χρονολογούν» τις άπαντήσεις τους από την άπόπειρα αυτοκτονίας της Βάντας.

—'Ηταν άκριβώς τρεις μήνες πριν από την πιστολιά της Βάντας... Νά, δύο βδομάδες περίου από την άπόπειρα της Βάντας... Μόλις είχε βγει ή Βάντα από τό νοσοκομείο...

Θεορώ περιτό νά σάς πώ ότι στην αρχή βοήθηκα σέ δύσκολη θέση. Πελοδσαν λοιπόν μ'έκείνη την παράξενη τραγωδία της φίλης μας ; Μά δέν άργησα νά προσέξω ότι κι' ή Βάντα διασκεδάζε μαζί τους, γι' αυτό πού έγώ τό θεωρούσα ός ίερουσία. Γιατί σφαλώς κάποιος σοβαρός λόγος θα την είχε ανάγκασει νά δώσει ένα τέλος στη ζωή της. Πώς, λοιπόν, άφηνε νά γίνεται φάρος αυτή ή τραγωδία της ; Και πώς ό άλλοι έπαζαν τόσο σκληρά με τόν πόνο της ; 'Ισως όμως νά έχουν δικιο, συλλογιστιστα. "Αν ή Βάντα είχε άκόμα τίποτε μαύρες ιδέες στό κεφάλι της, θα την εκαναν δίχως άλλο νά τις ξεράσει μ' αυτόν τόν τρόπο. Και δέν θα ήθελα, παρά λίγες μέρες για νά λάβω μέρος κι' έγώ σ' αυτήν την κωμωδία...

Μού ήταν, όστόσο, αδύνατο ! Στην επλάξ, στό τένυς, στό γκόλιρ, τό βράδυ του Καζίνο, ένοιωθα μιά παράξενη στενοχώρια δίπλα στη Βάντα. Δέν μπορούσα νά γελώσω μ'έκείνη την παλιά ιστορία της. Κι' έκανα καλά, γιατί πρόσεξα ότι τά γέλια της Βάντας ήσαν ψεύτικα. Την παρατηρούσα κρυφά κι' έδλετα κάποιον άδίοταρο πόνο μέσα στα τόσο γλυκά μάτια της. Είχε άραγε πρόσεξε κι' έκείνη τις ματιές μου ; Δέν ξέρω. 'Εκείνο πού μού έκανε έντύπωση είνε ότι ένα βράδυ, πού είχαμε προχωρήσει ό δύο μας πολύ μπροστά άπ' τη συντροφιά, σ' ένα έρμυκό μέρος της παραλίας, ή Βάντα μού είπε άξιαρα, μ' ένα μυστηριώδη τόνο στή φωνή :

—Πρέπει νά σάς μιλήσω. 'Ας προχωρήσουμε πού πέρα, στα σκοτεινά...

'Η Βάντα περπατούσε δίπλα μου, κι' όμως δέν την έδλεπα. 'Ακουγα

μόνο τη φωνή της και καταλάβαινα ότι έτρεμε άπ' τη συγκίνηση.

—Βαρέθηκα πιά νά παίξω αυτή την κωμωδία !... μού είπε σέ λίγο, μ' ένα πνιγμένο γέλιο. Δέν άντέχω ! 'Αρκετά γέλια με τόν πόνο μου... Μά κανείς δέν μπορεί νά με καταλάβη ! "Όλοι τους προσποιούν νά με κοροϊδεύουν, αντί νά προσέξουν καλύτερα την τραγική μοίρα μου. Κι' όμως, δέν αυτοκτονώσω ψεύτικα ! Είχα κάποιον πολύ σοβαρό λόγο, κάποια πικρία, πού μ' άπογοήτευε και μ' έκανε νά βαρεθώ τη ζωή... Τί κέρδισα, όστόσο ; 'Η άπόπειρά μου έγινε μιά κωμωδία, πού διασκεδάζε τόν κόσμο... Γιατί τώρα δέν διαμαρτυρήθηκα ; 'Ο λόγος είνε άπλοστότατος. "Αν παραπονιόμουν, θα έπρεπε νά δώσω κάποια εξήγηση. Θα έπρεπε νά τους φανερώσω τό μυστικό μου. Μά δέν θέλησα... Κι' έτσι με τη σιελή μου, καπάντησα ένα κωμικό πρόσωπο...

—Άφή ή άπόφασίς σας, Βάντα, είνε πού ήρωική από τό φάρδος σας ν' αυτοκτονήσετε... Τής ειπα.

Τό χέρι της τότε στηρίχτηκε στό μπράτσο μου και τό έστριψε μ' ευγνωμοσύνη. Έπειτα κινήθηκε μέσα στό σκοτάδι ένα όνομα :

—Ζεράρ... 'Αγάπη μου ! 'Ηταν για τό Ζεράρ... Μού εξήγησε.

Για τό Ζεράρ ! "Α ! 'Επιτέλους ! "Αρχισα νά ξεδιπλώνω τό μυστήριο. 'Η Βάντα, λοιπόν, είχε άπαισιωχθί ν' αυτοκτονήσει για ναίνον πού την κοροϊδευε περισσότερο άπ' όλους ; Τί τραγική ειρωνεία !

—Γιατί δέν τού κάνατε λόγο για την άγάπη σας ; την ρώτησα.

—Γιατί ; φησίμουσε με κάποια πικρία. 'Ηταν άραγε για μένα ; Κι' έγώ πάλι ήμουν για ναίνον ; 'Ο Ζεράρ δέν πρόσεξε ποτέ τό αίσθημά μου. Είνε ένας έγωιστής ! Δέν συλλογίζεται τίποτε άλλο, παρά μονάχα τις δουλειές του... Αυτό είνε πού τό πρόσεξε γρήγορα κι' έτσι δέν έβανα την άνοση νά τόν παντρευτώ. Προτίμησα νά διατηρήσω μονάχα έγώ. Γιατί έκείνη ή μοιραία πιστολιά μ'έκανε δυστηρισιμένη... Με ξεγρόφισαν άμέσως από τόν κατάλογο τών κοροιστών της παντρειάς... Καταλάβαινατε ; Είμαι μιά ευρηλακόμενη, όπως έλεγαν τόν παλιό καιρό...

Τό φργγάρι, πού είχε βγει τώρα άπ' τά συννερα, μās φώτιζε με τις άσπόμενες άτέλειές του. 'Ο φίλος μας λοιπόν ξαναρχίζαν τό νυχτερινό μπάνιο τους...

'Η Βάντα στάθηκε για μιά στιγμή και κάρφωσε τά μάτια της στό πρόσωπό μου, σαν νά ήθελε νά καταλάβη τις σκέψεις μου. Έπειτα, με μιά άπότομη κίνηση, τράβηξε λίγο τό μαγιό της και ξεσκεπάσε περισσότερο τό στήθος της.

—Νά, κοιτάξτε !... μού είπε μ' ένα πνιγμένο άναρπλητό.

Πάνω από τ' άριστερό στήθος, στό ήλιοφωμένο δέρμα της, είδα τότε μιά μικρή και στρογγυλή κηλίδα.

—Είνε τό σημάδι της σφαίρας... μού εξήγησε ή Βάντα. Σιγά - σιγά θα σβόση, με τόν καιρό... Μά έλάτε, πρέπει νά γυρίσουμε πίσω...

Κι' αλήθεια, ή συντροφιά μού φώναζε με οδυρισματα χαράς κι' έρχόταν πός τό μέρος μας. Μπροστά άπ' όλους έτρεχε ό Ζεράρ.

—Εμπρός, Βάντα ! Έκανε λαχανιασμένος, μόλις έφτασε. Ξεχασες λοιπόν ότι σήμερα είνε ή επέτειος της αυτοκτονίας σου ; Μού φαίνεται ότι πρέπει νά την γιορτάσουμε με μύλιχη σαμάνια !...

—Τό ξέρω πολύ καλά... τού άπάντησε ή Βάντα.

—Τότε λοιπόν δρόμο για τό ξενοδοχείο ! 'Η σαμάνια είνε δική μου ! Θέλησα νά επείσω, γιατί αυτή ή κωμωδία καταντούσε άναπόφευχη, μά ή συντροφιά είχε παρασέρνει κώλας τη Βάντα στό ξενοδοχείο.

Μεσα σέ λίγα λεπτά της ώρας έτοιμαστηκαν όλα στό διαμερίσμα του Ζεράρ. 'Η μπιπίλιες της σαμάνιας έπαζαναν στα δοχεία τους...

—'Ορίστε... Τό γλέντι θα κρατήσει ως τό πρωί... φώναζε όλόχαρος ό Ζεράρ. Μά, για σταθήτε... Πού είνε ή ήρωίδα μας ; Τί γίνθηκε ή Βάντα ;

Έκείνη τη στιγμή στό από πάνω πάτωμα άντήχισε ένας ποροβολισμός. Έπειτα άκούσαμε όλοι μας με φόβη τό βαρύ γδομπο ενός σώματος πού πέφτει κάτω.

—Ανοίξα την πόρτα σαν τρελλός, άνέβηκα σαν άστρατη τη σκάλα και μπήκα στό δωμάτιο της Βάντας. Τό φως ήταν άναμμένο. Άπάνω στό μεγαλύτερό παρτέρι, μπροστά στό μεγάλο καθρέφτη, είχε σπασιστεί ένα ματωμένο σώμα. 'Ηταν ή Βάντα ! Με την πρόφρασι ότι ήθελε νά ντυθί, είχε άνεβεί στό δωμάτιο της για νά φτεγή πάλι μιά σφαίρα στό στήθος της, στό ίδιο ακριβώς μέρος, πού είχε χτυπηθεί και την πρώτη φορά. Μά ή σφαίρα τώρα είχε περάσει άπ' την καρδιά, άπ' τη ραμωμένη καρδιά της, πού είχε ματώσει άπ' τά λόγια του Ζεράρ...

Άπό τότε, από έκείνη την τραγική νύχτα, δέν ξαναμείθησα πιά στό φίλο μου τη Βάντα. 'Ηξερα καλά ότι αυτή θα ήταν ή τελευταία της επίθυια. Κι' έπειτα, μήπως δέν έφτανε μού συμφορά ; 'Ησουν βέβαιος ότι αν φανερώνα τό μυστικό της στό Ζεράρ, θ' αυτοκτονούσε κι' έκείνος από την άπελπισία του...

ΠΙΕΡ ΝΤΕΚΑΒ



—Είνε τό σημάδι της σφαίρας ! μού είπε ή Βάντα.