

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΝΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ ΘΟΡΒΑΛΔΣΕΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ

Η δόξα του Άλβέρτου Θορβάλδσεν. Φιλοξενούμενος ηγεμόνων και πριγκίπων. Τὰ παράσημά του, πού δέν χωρούσαν στό στήθος του. Πώς ε΄ υπηρέτης του Ουίλκενς διέδυνε τή ζωή του. Όπου ο Ουίλκενς κανονίζει τά πάντα. Η μεγάλη ψυχή του καλλιτέχνη. Πώς έμεινε μέ τρύπια καπούτσια, κτλ. κτλ.



Άλβέρτος Θορβάλδσεν, ο μεγάλος Δανός γλύπτης τού περασμένου αιώνας, είχε περάσει τά περισσότερα χρόνια τής ζωής του στην Εδρόπη, φιλοξενούμενος πάντοτε από ηγεμόνες, πριγκίπες και διασημούς λογιτέχνους και πολιτικούς. Παρ' όλα αυτά, διατήρησε ως τήν τελευταία στιγμή τής ζωής του, — γεννήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 19 Νοεμβρίου 1770 και πέθανε τόν Μάρτιο τού 1844, — τήν παιδική εκείνη αφέλεια, πού χαρακτηρίζει τούς πραγματικά μεγάλους καλλιτέχνες. Ό άνθρωπος πού δοξάστηκε όσο κανένας άλλος καλλιτέχνης τού τόπου του, ο άνθρωπος ό όποιος ήταν μέλος όλων σχεδόν τών Ακαδημιών Καλών Τεχνών τού κόσμου και ό όποιος είχε τόσα πολλά παράσημα, ώστε δέν μπορούσε να τή χωρήσει όλα τά στήθος του, ήταν-στόν ιδιωτικό του βίο άπλός, ταπεινός και αφέλης, σε βαθμό ν' άρρίθνη τόν ύπηρέτη τού να τόν κυβερνά αυτός και να τού λέη αυτός τί έπρεπε να κάνει σέ διάφορες περιστάσεις !...

Η αλήθεια βέβαια είνε πως ο Ουίλκενς — έτσι λεγόταν ό ύπηρέτης τού Θορβάλδσεν — ήταν ένας άνθρωπος μ' έξαιρετική αντίληψη και νοημοσύνη κι' ότι φροντίζε πάντοτε για τόν κύριο του με στοργή και άφοσίωση μητέρας. Λιγίσις λοιπόν πήρε μιά τμητική θέσι στην ιστορία δίπλα στον κύριο του — και στην ανακοινηση τών ύπηρετών διασημών άνδρων.

Όταν ο Θορβάλδσεν γύρισε στην πατρίδα του, ύστερ' από μακρά άπορία, φορτωμένος δόξα και τιμές, τόν έπαιξαν κυριολεκτικώς ή διάφορες προσκλησεις σε γέφυματα και δεξιώσεις, πού τού έστέλναν από παντού οι άρχοντες και οι εγγενείς τής Κοπεγχάγης. Ό καλλιτέχνης προσπάθησε στην αρχή ν' ανταποκριθή στις κοινωνικές του ύποχρεώσεις. Μά δέν άργησε να καταλάβη, πως άν δεχόταν όλες αυτές τις προσκλησεις, δέν θά τού έμεινε ούτε μιά ώρα να έργασθί και να συμπληρώσει τού γλυπτικό του έργο. Και άνεθεσε «έν λευκώ» στον άφοσιωμένο τού Ουίλκενς να κανονίση αυτός τις ώρες έργασίας του και τις ώρες αναψυχής του !...

Κάθε φορά λοιπόν πού καλούσε κανείς τόν Θορβάλδσεν στό σπίτι του, εκείνος τού άπαντούσε : — Δέν έξρω άν θά είμαι διαθέσιμος... Άποταγθήτε καλύτερα στον Ουίλκενς. Έκείνος έξέρει καλύτερα από μένα ποιές ώρες είναι καλώς. Γράφει σ' ένα σημειωματάριο τις προσκλησεις πού παίρνω με τή σειρά τους, για να γνωρίζω πού θά πάω τή μιά μέρα και πού τήν άλλη...

Έτσι ο Ουίλκενς είχε γίνει ένα έξαιρετικά σημαντικό πρόσωπο. Πολλοί αλλοίσι κι' εγγενείς ζητούσαν να τόν δούν για να τόν παρακαλέσουν να βάλη τόν χιρίο του να έπισκεφθί αυτούς πού μπροστά από άλλους. Τόν κολάκευαν, τού προσέφεραν δώρα και χρήματα για να τούς κάνει αυτή τή χάρι... Έκείνος όμως δέν ήταν άπ' τούς άνδρωπους πού δωροδοκούνται. Έκτελούσε τά καθήκοντά του με ύποδειγματική ευσυνείδησι και παρέμενε πάντοτε άδιάφορος...

Συχνά οι διάφοροι γνωστοί τού Θορβάλδσεν, άντι να προσκαλούν τόν ίδιο σε τραπέζι, πήγαιναν κι' εύρισκαν τόν ύπηρέτη και τού έλεγαν να τούς γράψη στό σημειωματάριο τών προσκλησεων ! Και τήν τελευταία στιγμή ο καλλιτέχνης ειδοποιείτο από τόν Ουίλκενς ότι τήν τάδε ώρα ήταν καλεσμένος στον τάδε και ότι έπρεπε ν' άρχιση να ντύνεται !

Τό νοσημιότερο σ' αυτή τήν ύπόθεσι ήταν, πως ο Ουίλκενς, ξεροντας ότι ο κύριος τού ήταν ικανός να ξεμερωθί στό σπίτι πού τον προσκαλούσαν, πήγαινε κι' έπιανε ο ίδιος τόν καλλιτέχνη. Πολλά βράδια ο Θορβάλδσεν ήταν καλεσμένος σέ δυο και τρία σπίτια συγχρόνως. Έ ! λοιπόν, ό ύπηρέτης τού περιέμενε κάτω στην πόρτα, για να πάρη τόν άγέντη τού και να τόν δηγήσθ σ' άλλο σπίτι. Και όταν ο γλύπτης δέν ήθελε να τόν άκολουθήσει με τού καλό, ο Ουίλκενς τόν έπιανε διά τής βίας.

— Έχουμε να πάμε κι' άλλου, τού έλεγε, και δέν πρέπει να σχηματίση ο κόσμος τήν εντύπωσι πως τόν περιφρονούμε και δέν πάμε να τόν δούμε όταν μιάς προσκαλεί !...

Μιά μέρα ο ίδιος ο βασιλεύς τής Δανίας κάλεσε τόν καλλιτέχνη σέ γεύμα.

Ό ηγεμόν πήγε, συνοδευόμενος από τή βασίλισσα και μερικούς ανίκαούς του, να έπισκεφθί τόν καλλιτέχνη στό άτελειό του. Ό Θορβάλδσεν έφτεχνε τότε ένα ζωλοσοιαίο άγαλμα τού βασιλέως Χριστιανού Δ', τού όποιο έπρόκειτο να στήθι σε μιά από τις κεντρικές πλατείες τής Κοπεγχάγης. Ό βασιλεύς ενθουσιώθηκε τόσο από τού έργο του, ώστε προσ-

κάλεσε τόν γλύπτη να φάνε μαζί τήν ερχομένη Πέμπτη. Ό Θορβάλδσεν, άντι να ενθουσιώθηκε τόν ηγεμόνα για τήν τιμή πού τού έκανε, έγραψε ένα έρωτηματικό βλέμμα στον Ουίλκενς, πού στεκότανε κοντά στην πόρτα. Τη φορά όμως αυτή ό ύπηρέτης δέν τόλμησε ν' άνοιξη τού στόμα του, για να πληροφορήσει τόν κύριο του ότι δέν ήταν διαθέσιμος τήν Πέμπτη.

— Γιατί δέν μιλάς ; Τόν ρώτησε απαθείστατα ό γλύπτης. Μπορώ να δεχθώ τήν πρόσκλησι τής Αυτού Μεγαλειότητος ; ...

— Μά, δέν πρόκειται να πάτε τήν Πέμπτη στην πανήγυρι τού Έρστεντ, στην όποια σάς έχουν κάλεσει πολλοί φίλοι σας ; Ψιθύρισε ο Ουίλκενς, κατακόκκινος άπ' τήν ταραχή του.

— Να ! έχεις δίκιο ! Φώναξε ο Θορβάλδσεν. Τό είχα λησμονήσει... Έλπίζω να με συγχωρέσετε, Μεγαλειότατε, συνέγραψα, άποτενομένου τόν βασιλέα, μιά τήν ερχομένη Πέμπτη δέν θά ενθουσιώσω νάρθη να δειπνήσω μαζί σας !...

Οι αυλική έμειναν κατάπληκτοι μπρος στην τόλη και τήν αφέλεια συγχρόνως του Θορβάλδσεν. Μά ό βασιλεύς, χωρίς να θυμώσει διόλου, έλεε γελώντας :

— Άυποψία πολύ. Έλπίζω όμως να είμαι πού τυχερός καμιά άλλη φορά...

Όταν ο Θορβάλδσεν είδε πως οι διάφοροι γνωστοί και άγνωστοί δέν τόν άφηναν ήσυχο ούτε στό σπίτι του, αποφάσισε να πηγαίνη να τρώη κάθε βράδυ μαζί με τόν Ουίλκενς και τή γυναίκα του στό ταπεινό διαμέρισμα, πού κρατούσε ό ύπηρέτης του σε μιά πολυκατοχία. Η κυρία Ουίλκενς έκανε βέβαια τ' αδύνατα δυνατά για να ενθουσιώσει τόν ένδοξο επισκέπτη της. Μά ό άντρας της δέν έμεινε διόλου ικανοποιημένος από τις τακτικές επισκέψεις, πού τού έκανε ο κύριος του.

Μιά μέρα, αποφάσισε να εξομολογηθί στον καλλιτέχνη τούς φόβους και τις ανησυχίες του. —

— Τί θά πη ό κόσμος, κύριε, όταν μάθη πως εσείς, ένας διάσημος άνδρας, πηγαίνετε κάθε βράδυ και τρώτε μαζί με τούς ύπηρέτες σας ;

— Δέν μ' ενδιαφέρει διόλου τί θά πη-ό κόσμος ! Τού άποκριθήκε ο Θορβάλδσεν. Σου τ' έχω πη γίλιες φορές ως τώρα πως κάνω πάντοτε ό τι μου άρέσει, χωρίς να ζητάω τή γνώμη κανενός. Όσο για σένα, Ουίλκενς, και για τή γυναίκα σου, σάς αγαπώ και σάς έχτω περισσότορο από πολλούς άλλους παρασημοφορημένους εγγενείς, πού ζητούν τήν συντροφία μου όχι επειδή ενδιαφέρονται πραγματικά για μένα, αλλά για ναχουν να λένε πως έγραψα μαζί με τόν Θορβάλδσεν !...

Σκοπίζοντας έδω κι' εκεί τού λεφτά του ο καλλιτέχνης, άπόμεινε συχνά άπένταρος. Μιά μέρα ήλπίστα κίνησε να πάη σ' ένα γεύμα με τρύπια παπούτσια.

— Φαίνονται ή άσπρες κάλτσες σας, άνάμεσα από τις τρύπες, τού είπε ό ύπηρέτης του. —

— Θά τις κάνω να μη φαίνονται ! άπάντησε ο Θορβάλδσεν.

Και ο μεγάλος καλλιτέχνης έβαψε με μελάνι τά προδοτικά άσπρα σημάδια τής κάλτσας του και πήγε στό γεύμα.

Κάποτε ο Θορβάλδσεν γύρισε σπίτι του συνοδευόμενος από έναν κοντινένο γέρο. Τόν κράτησε να φάνε μαζί τού μεσημέρι, τού προσέφερε άπ' τόν καλύτερο καπνό του και, γενικά, τόν περιποιήθηκε, όπως συνήθως δέν περιποιότανε τόν κόσμο πού πήγαινε να τόν επισκεφθί. Άπό τή μέρα εκείνη ο γέρος αυτός έγινε ό τακτικώτερος φίλος τού σπιτιού. Πήγαινε άπρόσκλητος, τριγυρούσε στό σπίτι χωρίς να ρωτάη κανένα, έπιανότανε στον καναπέ και μιλούσε στον οικοδεσπότη με οικειότητα άφάνταστη.

Ένα πρωί ο Ουίλκενς ρώτησε τόν κύριο του ποιές ήταν αυτές ο κοντινένο γέρος, πού εύρισκε στό σπίτι τους όσες περιποιήσεις δέν εύρισχαν ούτε οι εγγενείς και οι τιλούχοι.

— Είνε ένας φίλος σιδηροδρομικής γραμμής, τού άποκριθήκε ο Θορβάλδσεν. Τόν γνώρισα τυχαίως σε μιά ταβέρνα και όταν έμαθε πως... έχω τού ίδιο όνομα μ' αυτόν — τόν λένε κι' αυτόν Θορβάλδσεν — άνακάλεψε ότι έχουμε στενή συγγένεια !... Έρχεται, λοιπόν, έδω μ' όλο τού πάρος τού συγγενούς... Τό έξρω βέβαια ότι δέν έχω καμιά συγγένεια μ' αυτόν και ότι τού μόνο πού μιάς ένώνει είνε μιά άπλή συνωνυμία...

Όστόσο, τόν βλέπω τόσο ειλικρινένο, επειδή έχει συγγενή ένα καλλιτέχνη, ώστε δέν τολμώ να τού άποκαλύψω τήν αλήθεια ! Γιατί να τού χαλάσω τήν καρδιά τού ανθρώπου !...



Ό Θορβάλδσεν (Σκίτσο τού Όρατιου Βερνέ)