

δόντια ο Χουάν.

Στη μιά τ'α μεσάνυχτα ο σημαιοφόρος Κολλέν έπεριέμενε κοντά στο μοναστήρι. Σε λίγο είδε και τους λαθροεμπόρους να βγαίνουν απ'το χωριό. "Άξαφνα όμως διέκρινε έναν άνθρωπο να γλιστρνά ανάμεσα στα βράγια. Κατάφερε άμέσως πώς ήταν ο πρωϊνός καταδότης. Οι λαθροεμπόροι, που έρχονταν, προχωρούσαν ώσταν να μη τόν είχαν ιδί, μ'α μόλις τόν έπισπέρασαν λίγο, στάθηκαν άπότομα, ένα σφύριγμα ακούστηκε, ώρηθησαν όλοι μαζί εναντίον του, τόν έπιασαν και στη στιγμή τόν επέταξαν κάτω στον γχερομό !

Ο Κολλέν έφριξε, βλέποντας αυτή τη σκηνή. "Έτρεξε προς τ'α βράγια και βλέποντας ένα μέρος όμαλότερο κάπως, άρχισε να κατεβαίνει προς τόν γχερομό. Άπο τ' άλλο μέρος κατέβαιναν, για να βεβαιωθούν αν σκοτώθηκε ο καταδότης, και οι όχτω λαθροεμπόροι. Μόλις ο Χουάν είδε τ'ο Γάλλο να κατεβαίνει, με κίνδυνο τής ζωής του, τ' άποχώριμα βράγια, τόν ρώτησε :

—'Εσ'οι τί θέλεις εδώ ;
—Αυτό'ο άνθρωπος μπορεί να ζή ακόμα. Πηγαίνω να τόν σώσω...
'Απάντησε ο Κολλέν.

Ο λαθροεμπόρος σήκωσε περιφρονητικά τούς ώμους του και προχώρησε. Καταπόδι του πήγαινε ο σημαιοφόρος. Στην προεσοχή ενός βράχου είδαν από κάποια άπόστασι τ'ο σωμα του καταδότη να πνιχτεί. "Ισως να σώζεται. Ο Χουάν, καταλαβαίνοντας τότε πώς ο σημαιοφόρος θάβηλε να σώση τόν άνθρωπο εκείνου, και για ν' άποφύγη κάθε φιλονεικία με τ'ο Γάλλο, έβγαλε τ'ο πατόλι του, έσκότεινε τόν καταδότη κ' έπυροβόλησε. "Έτσι, όταν ο σημαιοφόρος έφτασε κοντά στον καταδότη, τόν βόηκε νεκρό. Την ίδια στιγμή πλησίασε κ' ο Χουάν. Τρίζοντας τ'α δόντια, προφέροντας φοβερές βλαστήμιες και βρισιές, έσκυψε πάνω στο πτώμα για να ιδί καλά, στο φως τού φεγγαριού. Τ'ο πρόσωπο του καταδότη, άπο τ'ο δεξί μελίγιο τού όποιου έτρεχε άφθονο αίμα. Σάφνου άνασχηώθηκε με τεντωμένα τ'α χέρια κ' άρρησε από πνιγμένη κραγγή :

—'Ο πατέρας μου !...
'Ο Κολλέν τόν εκύτταξε έντρομος. 'Ο Χουάν ήταν κάτωχρος.

—Βοήθησε με, σ'ε παρακαλώ, να τόν σηκώσουμε είτε στο σημαιοφόρο, με φωνή τασκασιμένη, όπως τασκασιμένη πειά ήταν κ' η ψυχή του.

Μετέφεραν τ'ο πτώμα του καταδότη στη ρίζα τών βράχων, όπου σε λίγο μαζεύτηκαν κ' οι άλλοι λαθροεμπόροι. Τότε ο Χουάν έγονάτισε, φίλησε τ'ο πτώμα κ' είπε :

—'Ενας γινός που σκότωσε τόν πατέρα του δέν μπορεί, δέν πρέπει να ζή πειά. Θα πάω να παραδώ. "Έσείς οι άλλοι ώδηγήστε τ'ο Γάλλο όπως συμφωνήσαμε και τ'ο έπισχεθήκαμε.

"Έσφιξε κατόπιν τ'ο χέρι όλων τών συντρόφων του, έφορτώθηκε στον ώμο του τ'ο πτώμα κ' έφυγε για τ'ο χωριό.

"Έπήγαινε να θάψη τόν πατέρα του και να παραδοθή βίστερα στη δικαιοσύνη, για να ξαναγίση με τη ζωή του τ'ο βαρύ του χρέμα !...

E. ΝΤΕ ΚΑ-YΖΕΡ

ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Ο ΚΑΚΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ

Στόν ποταμό τής Συρίας Νάχερ Ζέρκα υπάρχουν πολλοί κροκόδειλοι, για τήν προέλευσι τών όποιων ένας άραβικός μύθος λέει τ'α εξής :

Μιά φορά στά παλιότερα χρόνια, ζούσαν δυό αδελφοί, οι όποιοι, όταν πέθανε ο πατέρας τους, μοίρασαν τήν κληρονομία του και χώρισαν, τραβώντας καθένας τ'ο δρόμο του. 'Ο πρώτος, που είχε τήν προστασία τού Θεού, γιατί ήταν αγαθός και δίκαιος, γρήγορα πρόκοψε κ' άπόκτησε μεγάλη περιουσία. 'Ο άλλος αντιθέτως πολύ γρήγορα έγινε άμπτωχος και κακομοίρης, γιατί ήταν άσωτος και κακός. Και σάν τέτοιος που ήταν, σκέφτηκε μιά μέρα να βρη τρόπο να πάρη τήν περιουσία τού αδελφού του. Κίνησε λοιπόν και πήγε στην Αίγυπτο, στο Νείλο ποταμό, κ' άρνού έπιασε δυό μικρούς κροκόδειλους, τούς έφερε στη Συρία και τούς κρυψε μέσα στο ποτάμι που περνούσε ανάμεσα απ' τ'α χωράφια του πλούσιου αδελφού του. "Έτσι έλιπε πώς μπορούσε καμμιά ώρα, έκεί που θά λουζόταν, όπως συνήθε, ο αδελφός του, στο ποτάμι, να άρμυση ο κροκόδειλος εναντίον του και να τόν κατασπαραξήσιν, όποτε θά έβριε αυτός μοναδικός κληρονόμος τής μεγάλης του περιουσίας.

Πέρασε όμως ένας χρόνος, κ' ακόμα ο κακός αδελφός δέν έβλεπε τ'ο σχέδιό του να πραγματοποιηται. "Υπέθεσε ότι οι κροκόδειλοι δέν θα είχαν μεγαλώσει ακόμα άρκετά, ώστε να γίνουν έπιθετικοί, και πήγε στον ποταμό να τούς δη. Μά μόλις έπάτησε μέσα στο νερό, οι κροκόδειλοι χύθησαν άπάνω του και τόν κατασπαραξάν.

"Έτσι τιμοσήθηκε για τή φθοροή του ψυχής ο κακός αδελφός. Γι' αυτό άπο τότε οι κροκόδειλοι τού ποταμού Νάχερ Ζέρκα δέν περδάνουν παρά μονάχα τής κακούς.

ΑΠ' ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

'Ο Θιέρρος περί τού χρήματος. Ναι μέν, αλλά... "Ένας τιμιός "Άγγλος πολιτικός. Τ'ο πάθημα τού λέρδου. "Η εύρωστία τού Τολστόη. Πώς έσωσε τόν Δουμπρόζε από πνίξιμο. Τι έπάγγελμα έκανε ο Δουμάς πατήρ κτλ.

'Ο Θιέρρος, όταν ήταν πρόεδρος τής γαλλικής Δημοκρατίας, εκάλουσε συχνά τ'α βράδια διάφορους πολιτικούς, οικονομολόγους, τραπεζίτας και επιστήμονας και συζητούσαν για όλα τ'α θέματα.

"Ένα βράδυ ο' έφαν κύκλο πολιτικών και οικονομολόγων έγινε το ζωηρό συζητήσις.

—Τί συζητάτε, κύριοι ; τούς ερώτησε πλησιάζοντας ο Θιέρρος, και είστε τόσο ξαναμμένοι ;

—Γιά τ'ο χρέμα, κύριε πρόεδρε. Πρέπει να τ'ο κυνηγή κανείς ή να τ'ο περιφρονή ;

—Μπ'α, μά είνε άπλούστατο. άπάντησε ο Θιέρρος. Πρέπει να τ'ο περιφρονή πολύ κανείς τ'ο χρέμα... Μά πρώτα πρέπει να τ'οχη !...

'Ο μέγας "Άγγλος πολιτικός Τόμας Μόρους, άνθρωπος άκεραίου χαρακτήρος και ύδεκάστος, όταν ήταν γαγγελλάριος, έπήρε μιά μέρα ως όδρον δυό πολυτιμότερες κροστοάλλινες φιάλες, τις όποιες τού έστειλε ένας λόρδος, για να τόν καλοπάση και να τού κάμη κάποιο ρουσαρέτι. 'Ο Μόρους διέταξε άμέσως να γεμίσουν τις δυό φιάλες κρασί, τις έδωσε στον ύπηρέτη που τού τις έφερε και τού είπε να τις ξαναπαρή στον κύριό του και να τού πη :

—'Ο κύριος γαγγελλάριος έχει ώροιά παλιό κρασί στην άποθήκη του κ' άποτε θέλετε στέλνετε έλευθερα τις φιάλες να σας τις γεμίξη !...
Κόκκαλο ο λόρδος.

'Ο Τολστόη ήταν φοβερά γεροδύναμος. Σωστός ταβρός. Δηγούντα μάλιστα πώς κάποτε έπνιξε με τ'α χέρια του ένα λίκνο.

Κάποτε έπήγε να τόν επισκεψή στη Γιασάνια Πολιάνα ο περίφημος "Ιταλός γιατρός και κοινωνιολόγος, ο έγγληματολόγος Δουμπρόζε. Μιά μέρα δέ που είδε τόν Τολστόη να κολιμπάει σ' ένα ποτάμι κοντά στην έπανί του, θέλησε να κολιμπήσιν κ' αυτός.

—Είνε όμηρικό τ'ο ποτάμι, τού παρατήρησε ο Τολστόη.

—Ξέρω κολιμπή τόσο καλά, όσο κ' εσύ, άπάντησε ο Δουμπρόζε, που ήταν κ' αυτός άντρας γερός.

Μά μόλις έπεσε στο νερό, τ'ο ποτάμι τόν παρέσυρε και θά πνιγόταν αν δέν έπευθεν ο Τολστόη να τόν άρπάξη απ' τ'α μαλλιά, να τόν σύνη ξέω και να τόν πετάξη στην όχθη σαν ένα δεμάτι άχρηστο !...

Μιά φορά ο 'Αλέξανδρος Δουμάς πατήρ, ταξιδεύοντας, γνωριάθηκε σε μιά επαρχιακή πόλη τής Γαλλίας μ' ένα μεγαλοβιομήχανο, ο όποιος, βλέποντας τήν εύθυμία, τ'ο παρουσιαστικό και τήν εύγλωττία τού Δουμά, που δέν ήξερε ούτε τ' όνομά του, ούτε τ'ο επάγγελμά του, τόν έπλησίασε και τού πρότεινε :

—Νέε μου, έλάτε να έργασθήτε μαζί μου και θά κάνετε τήν τύχη σας.

—Τί δουλειά θά κάνω ; Ρώτησε ο Δουμάς.

—Θά σας στείλω στις επαρχίες για παραγγελιοδότη. Με τήν εύγλωττία και τ'ο χέρι ποιήστε σεις, θά μου διαδώσετε μιά χωρά τ'α βιομηχανικά μου προϊόντα. Σας προσφέρω τετρακόσια φράγκα τ'ο μήνα...

Μισθός τεράστιος για κείνη τήν εποχή, μά ο Δουμάς έγγνεψε «όχι» με τ'ο κεφάλι.

—'Εστο πεντακόσια ! επέμεινε ο μεγαλοβιομήχανος.

—'Οχι.

—'Εξακόσια ; 'Οχτακόσια ;

—Μπ'α ! άπάντησε άδιάφορος ο Δουμάς. Κερδίω τ'α διπλά.

—Τά διπλά ; Και τί δουλειά κάνετε ;

—Σκοτώνω ανθρώπους...

'Ο μεγαλοβιομήχανος έφυγε τρομαγμένος. Δέν κατάλαβε πώς ο Δουμάς τούς φόνους που έλεγε τούς έκανε με τήν...πένα στα μπιστορηματά του κ' όχι με τ'ο σιλιέτο στα σισατά.

Κατά τήν έβδομηκοστή επέτειο τής ηλικίας τού μεγάλου "Αμερικανού εύθυμογράφου Μάρκ Τουάιν, ένας εκδότης τής Νέας "Υόρκης, θέλοντας να εκδώση μιά βιογραφία τού διασημού συγγραφέρος, άπευθύνθηκε σ' αυτόν, ζητώντας του να τού στείλη μερικές φωτογραφίες τών προγόνων του. Στην αίτηση αυτή τού εκδότη ο πνευματώδης συγγραφέας άπάντησε ως εξής :

"Αξιότιμη κύριε. Φωτογραφίες τών προγόνων μου δέν έχω. "Έάν όμως έπιμένετε να δημοσιεύσετε όπωσδήποτε τις εικόνες τών προγόνων μου, πηγαίνετε με τ'ο φωτογράφο σας στο Ζωολογικό κήπο, παρακαλάτε να ντύσουν μερικούς πιθήκους με άμφιείσεις τού περασμένου και προπερασμένου αιώνος και κατόπιν φωτογραφίστε τους. "Έτσι θάχετε άρκετές φωτογραφίες, ή όποιες θά μπορούσαν ν' άνακληρήσουν κάπως τις εικόνες τών μακρινών προγόνων μου.

