

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΤΗΣ ΦΙΟΡΙΤΑ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ, Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΚΟΡΗ



ΠΡΟΣΩΠΑ:

ΕΝΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ, ΕΝΑΣ ΦΤΩΧΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΩΜΟΡΦΗ ΚΟΡΗ.

(Σ' ένα εξοχικό μονοπάτι. Μια όμορφη κόρη περπατάει μόνη. Σέ λίγο έρχονται ένας πλούσιος άρχοντας κι ένας φτωχός ποιητής, οι οποίοι σταματούν την όμορφη κόρη).

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ. — Έλα μαζί μου, όμορφη κόρη. Έλα... Θα σε ντύσω με φορέματα πολύτιμα, θα σε στολίσω με διαμάντια άστραφτερά... Έλα μαζί μου...

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. — Έλα μαζί μου, πεντάμορφη παρθένα... Θα σου φέρω τριαντάφυλλα από λόρδα σου... Θα στολίσω με άνθημανες μορτίες τα ξανθά σου μαλλιά...

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ. — Έλα μαζί μου, έλα, χαριτωμένη κοπέλα... Θα σε πάρω στο μαριμαγέλιό μου παλάτι, που είναι χτισμένο στις όχθες ενός σκοτεινού ποταμού. Μέσα στο παλάτι αυτό, θα είσαι ενθρονισμένη, σαν βασίλισσα. Αμέτρητοι σκλάβοι και σκλάβες θα είναι στις διαταγές σου. Θα σε λαϊφώνω με άρωματα, μούλας ξυνήθης το πρωί και θα σ' αποκομμώνω το βράδυ με μουσικές και με τραγούδια.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. — Έγώ, ο χριστομυλλη παρθένα, θα σ' οδηγήσω, αν έρθεις μαζί μου, σε μία φτωχική σοφίτα. Άλλ' από εκεί πάνω όλος ο κόσμος θα είναι δικός μας και θα ζούμε σιμά, πολύ σιμά στ' αστέρια...

Η ΚΟΡΗ. — Άλλοίμονο!... Δεν ξέρω... Δεν ξέρω ποιόν από τους δύο να διαλέξω... Τόν άρχοντα με τα διαμάντια, ή τόν ποιητή με τ' αστέρια;

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ. — Τα διαμάντια θα τάχης δικά σου, στα χέρια σου. Τ' αστέρια θα τα βλέπης μόνο από μακριά.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. — Τα διαμάντια χάνονται πολλές φορές, τ' αστέρια μένουν.

Η ΚΟΡΗ. — Θεέ μου, δεν ξέρω, δεν ξέρω τί να διαλέξω!

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ. — Για συλλογίσου, όμορφη κόρη... Θα σου στολίσω τ' όμορφό σου κεφάλι με μία κορδωνα που θα λάμπη όλη, από τα πολύτιμα πετρώδια.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. — Πόσο όμορφότερα θα ηγαίονον στα χερσά σου μαλλιά τα δροσάτα λουλούδια της άνοιξης!

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ. — Αν έρθεις μαζί μου, ό κόρη, θα γίνης πολύ πλούσια. Θα είναι δικά σου όλα μου τα παλάτια, κι' όλοι μου οι θησαυροί.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. — Αν έρθεις μ' έμένα, γλυκειά χριστομυλληούσα, θα είναι δικός σου όλος ο κόσμος. Δεν θα σου άνηθουν όμορφένα και υπερφένα πλούτη. Ο ποιητής είναι βασιλιάς της φύσεως κι' όλος ο κόσμος είναι δικός του. Κι' ή γυναίκα που αγαπάει και τραγουδάει ο ποιητής, είναι κι' αυτή βασίλισσα του Σκότανοτ. Ναι... Το Σόταταν είναι το βάθος, άπλάνο από όποιο ύψος ο ποιητής την γυναίκα του αγαπάει...

Η ΚΟΡΗ. — Είναι σαν τραγούδι και σαν μουσική, τα λόγια σου ποιητή.

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ. — Είναι μόνο λόγια. Ποτέ δεν θα μπορέση να πραγματοποιήση όσα σου τάζει. Ποτέ δεν θα μπορέση να φτάση τ' αστέρια και να σου πλέξη μία κορδωνα άπ' αυτά. Ένώ έγώ, τα έγω πραγματικά και μπορώ να σου τα προσφέρω όποια όρα θέλεις τα πλούτη μου και τα διαμάντια μου.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. — Τα λόγια μου, δεν είναι λόγια άπλά. Είναι θαυματουργά, μάγια, τραγούδια, που

αυτού και των δύο ύπηρετών του.

Η λιτανεία αυτή έγινε πράγματι με μεγάλη ζωομορφοή και θεματοεική κατανύξη, γυροφ από το βελόωμα στο όποιο είχαν μεταφέρει τους τρεις μελλοθανάτους. Οι κατάδικοι άρχισαν να λένε διαφόρους ψαλμούς, στους όποιους άπαντοίσανε οι λαιστοίμενοι — συμπεριλαμβανομένου και του δημίου.

Κατόπιν ο Ζιλ ντε Ραί, άφοφ έξεφώνησε ένα σύντομο λόγο, προτρέποντας τους σπργαντωμένους να ζούν πάντοτε με τό φόβο του Θεού, πέρρασε μόνος τον άπ' τό λαμό του τη θηλειά και κλιότοπισε με τό πόδι του τό σκαμνί, από όποιο είχε ανέβει.

Όταν παρθέους την τελευταία του πνοή, έξ λειωντημένες γυναίκες, συνοδευόμενες από έξ Καρυλίτας μοναχούς, που κρατούσαν ένα φέρετρο, ξεγρήμεσαν τό πτώμα του και τό μετέφεραν στο κοιμητήριο μιάς μονής.

Όσο για τους δύο ύπηρέτες και συνενόχους του, μετά τόν άλαγχονισμό τους, τους έφαιξαν στην πυρά και τους άφρισαν εκεί να καούν δόξωληροι. Όστερα πήρανε τη στάχτη τους και την σκόρπισαν στους τέσσερες άνήμους...

ζατεβάζουν τ' αστέρα από ψηλά και κάνουν τ' άνθηζουν τα λουλούδια, άζουα και πάνα στα χόρνα.

Η ΚΟΡΗ. — Τι όμορφα, τί όμορφα τό είπες, ό ποιητή...

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ. — Πρόσεξε μίρη σε μαγική, γλυκειά κόρη, της ποιήσεως ή γοητεία. Είναι έπικίνδονη, πιστέψε με. Είναι έπικίνδονη για τις άδωδες σαν έσένα φυγές. Μπορεί να σε ξεγελάση και να σε παραστήσει για μια στιγμή. Μα όποτε θα ίδης πως τα λόγια ενός ποιητού, δεν είναι παραλόγια, λόγια, λόγια ζωήρια.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. — Η ποιήση φτάνει ως τα όργανα και μαρτυρεί τους θεούς. Είναι ή πιο γνήσια ιστορία. Έλα μαζί μου, κόρη, και δεν θα μετανοήσης.

Η ΚΟΡΗ. — Τι όμορφα, τί όμορφα που είπες!

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ. — Δεν ξέρω τί να σου πω για να σε σκοτώ από τα λόγια του ποιητού, όμορφη κόρη. Το καλύτερο που έχω να κάνω, είναι να άντιτάξω στα πλανητά του λόγια τόν ήρω τόν φτωχού και τόν διαμαντιόφ μου. (Βράζει από την ζήνη του έναν σάκκο χρυσάφι χρυσάφι και διαμάντια και τόν άδειάζει από πάνα της κόρης). Όλα αυτά είναι δικά σου, κι' άλλα άζουα, κι' άλλα πολλά, πανόφρα κόρη.

Η ΚΟΡΗ. — Τι όμορφα πετρώδια!... (Σκοβε για να τα πάρη).

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. — Με πιο λαιμαριά διαμάντια διαλεχτά, θα σε στολίσω έγώ ξανθή παρθένα...

(Δείχνοντας περιοριστικά τα διαμάντια του άρχοντα).

Μπορώτα τους τίποτα δεν είναι αυτά... Έλα μ' έμένα, κόρη, έλα μ' έμένα... Άδανάτη ή φασομάτα σου ή άγνη θα έξ μεσ' τα δικά μου τα τραγούδια, φως μου. Με τα τραγούδια μου κι' έσύ μαζί θα ζής αιώνα στις καρδιές του κόσμου... (Η κόρη δεν άγνίζει καν τα διαμάντια του άρχοντα).

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ. — Όλα να φέγομε μακριά άπ' έδώ, κόρη μου.

Ο ποιητή ξερομαζώνουν τις άδωδες καρδιές με τα πλάνα τους λόγια. Μην τόν άκούς. (Παίρνει από τό χέρι την κόρη και προχωρεί μερικά όήματα).

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. — Όλα τα πλούτη κι' αν χαρής (της γής.

τοφ τραγουδιό ή μαγεία θα σου λείπη. Και τοφ φτωχού ποιητή θα νοσταλγής τα λόγια, άναστενάζοντας με λιτή. (Η κόρη έκαστοροβάει σμα στον ποιητή).

Η ΚΟΡΗ. — Τραγουδίσσε πάλη, ποιητή. Είναι μερικό ποτό για μένα τα λόγια σου...

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. — Μεσ' στο παλάτι του άρχοντα, ξανθή.

όλοια μιά σκλαβα χριστοστολισμένη, μιά στην φτωχή σοφίτα μου θ' άνθή ή νεότη σου γλυκώ, και λυτρωμένη. Βασίλειά είναι τα χρυσάφια δεσιά, και δεν θα τα φοράς με περιφάνεια παντα, λαγυρά διως θάνατι τα χλωιά, τ' άνθηνα που θα σου φοράς στεφάνια.

Η ΚΟΡΗ. — Τι όμορφα!... Τι όμορφα!

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ. — Για τελευταία φορά σου λέω, κόρη: Έλα μαζί μου! Αχμοσε τις χιασμάς, τα τραγούδια και τ' αστέρια. Η μαγευτική μουσική σου θ' άκούς στο παλάτι μου, θα σε κάνουν να ξεχάσης τα τραγούδια του ποιητή. Η λάμπρης τόν πολυτίμων πετρωδιών μου θα σε θαυμάσουν.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. — Κρακά! δεν θα χόρτάση μου (σική)

την διαρυσμένη από έρωτα ψυχή σου, όσα κλειστή σε στίχους, μουσική, ή λέξι: Σ' αγαπώ...

Η ΚΟΡΗ. (περπατώντας στην άγκαλιά του ποιητή, έκστατική). —...Όρθό μαζί σου!

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ. — Δυστυχία μου!... Μοφ την πήρε... Μοφ την πήρε... Την κέρδισε αυτός ο φτωχός, με τόν πλούτο της ψυχής του, με τοφ τραγουδιό του τη δύναμη. Και τώρα... Τώρα καταλαβαίνω πως ο φτωχός είν' έγώ... Έγώ, ο δία μου τα πλούτη, κι' αυτός είναι ο πλούσιος, αυτός...

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. (εγκληματικά την κόρη). — Είναι δική μου. Κι' όλα είναι στη γή τα λουλούδια δικά σου, και τ' αστέρια στον οφανά. Και ή δική και ή άγνη. Έλα... Βασίλειό μου, είναι ή Πλάσι άζέρμα! (Φεύγοντας άγκαλιασμένοι σπαιτα, ενώ ο πλούσιος άρχοντας κοιτάει λυπημένος τα μάτια πλούτη του, τ' άχαρα πετρώδια του και τα χρυσασικά του).



Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. — Έλα μαζί μου, κόρη, και δεν θα μετανοήσης...