

ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΛΕ ΜΕΤΕΛ ΝΤ' ΟΥΒΙΑ (1580-1640)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΒΟΥΒΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ

(Αληθινή Ιστορία)



ΤΗΝ αλή της βασίλειος Φραγκίσκος Α', έμενε ένας εγγενής, στολισμένος με μεγάλα χρυσάσματα. Ο άρχων ντέ Μπωρεγκιά —έτσι λεγόταν ο εγγενής αυτός— έλαβε μέφος στους πόλεμους της Ιταλίας κι έδειξε την ανδρεία του σε πολλές μάχες. Και όταν ο βασιλεύς του κληρώσε και την Παβία, ο άρχων, αντί να γυρίσει στη Γαλλία, έμεινε στο Τουαίν, όπου ήταν παντού καλοποσδεμένος, σαν να βασίζονταν στην πατρίδα του.

Ένας από τους λόγους που έκαναν τον άρχοντα Μπωρεγκιά να μείνει στο Τουαίν, ήταν και η ομορφιά της Αθηνάρας, χήρας ενός εγγενούς από το Μπεδουόντε. Ο άρχων την αγάπησε τρελλά από την πρώτη στιγμή που την είδε σε μια μεγάλη δεξίωση. Και από τότε κάθε φορά που πήγαινε και την έβλεπε στο σπίτι της, δεν άφηνε καμιά εύκαιρία που να μη της εκδηλώσει το θαυμασμό του και τον έρωτά του. Έκείνη όμως είχε σχηματίσει τόσο κακή γνώμη για τους Γάλλους, ώστε δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν σταθεροί στα αισθήματά τους. Ο Μπωρεγκιά της άσπασε βέβαια, επειδή ήταν νέος, όμορφος, έξυπνος. Ομιολογούσε και η ίδια στον εαυτό της ότι αν απολάσσει να ξαναπαντρευθεί, θα προτιμούσε αυτόν τον ξένο από κάθε άλλον. Ωστόσο, φοβότανε μήπως δοκιμάσει αργότερα καμιά αόληρη απογοήτευση. Και γι' αυτό απόφευγε να του δείξει τη συμπαιδεία της. Η στάση της άπέναντί του ήταν πάντοτε ψυχρή κι εμπαρκτακή.

Ο Μπωρεγκιά, μαθημένος να βλέπει όλες τις γυναίκες να πέφτουν στην αγκαλιά του με μια ματιά του, πήρασε και περιόρισε όταν βρήκε τόσο αντίσταση από μέρος της Αθηνάρας. Και άρχισε να βρίζει δεξιά κι αριστερά τις γυναίκες, να λέει ότι είναι ιδιότροπες, απολίτιστες και αγάριστες και ότι, αν θέλει κανείς να τις κατακτήσει, πρέπει να τις κακομεταχειριζέται.

Ωστόσο, η καρδιά του έβρισκε διαρκώς από άσπλη για την όμορφη χήρα. Όταν την έβλεπε μπροστά του, άλλαζε χρώμα. Και όταν βασίζονταν μόνος μαζί της, της ζητούσε συγγνώμη για όλα είχε πει κατά των γυναικών, γονάτιζε στα πόδια της και την παρακαλούσε, κλαίγοντας, να τον λυπηθεί. Ο πόνος του ήταν τόσο ειλικρινής, ώστε όποια άλλη και αν βασίζονταν στη θέση της Αθηνάρας, δεν θ' άφηνε τον Μπωρεγκιά να υποφέρει περισσότερο. Μα η χήρα δεν ήθελε να υποκύψει τόσο εύκολα.

Μια μέρα, ο Μπωρεγκιά γάνηκε πραγματικά απελπισμένος. Η Αθηνάρα τον λυπήθηκε. Και για να του δώσει κάποια ελπίδα, του είπε ότι ο μόνος τρόπος να βεβαιωθεί για τα αισθήματά του και να τον συγχωρήσει για όλες τις συκοφαντίες των εναντίον των γυναικών, ήταν να κλείσει το στόμα του και να κάνει ένα χρόνο να μιλήσει...

Ο άρχων της άποζήθηκε τότε, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό:

—Θα υποκύψω στην προσταγή σου, θοράια μου δέσποινα. Τα τελευταία λόγια που λέω είναι αυτά: δεν θα ξανανοήσω το στόμα μου, αν δεν με το διατάξεις εσύ!

Και ο Μπωρεγκιά έκανε μια βαθιά υπόσχεση και έφυγε, αφήνοντας κατάπληκτη τη χήρα.

\*\*\*

Ο άρχων γύρισε αργά σπίτι του εκείνο το βράδυ και πλάγιασε άμέσως. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν οι υπηρέτες του πήγαινε στο δωμάτιό του να τον περιποιηθούν, τον είδαν να τους κοινοειάζει με νοήματα! Στην άγνη νουέιασε πως ήταν θαυμάσιος και μελαγχολικός και πως δεν είχε ορεθεί να μιλήσει. Μα όταν τον έπεσεκέθη κι ένας φίλος του και ο Μπωρεγκιά προσπαθούσε να συνεννοηθεί και μαζί του με γνεφίματα, όλοι φαντάστηκαν ότι ο κατεμένος ο άρχων είχε βουβαθεί πραγματικά...

Η είδηση αυτή έγινε άμέσως γνωστή σ' όλη την πόλη και πολλοί φίλοι του άρχοντος έτρεξαν άνησχοι να τον δούν σπίτι του. Έξενός τους έδωσε, πάντα με νουήματα, να καταλάβουν ότι ξαφνικά του συνέβη κάτι που τον έκανε να βουβαθεί, άποφρευγώντας όμως να τους εξηγήσει και την άφορη της βουβαίρας που τον έπασε. Και οι γιαιτοί που έτρεχαν κι' αυτοί να εξετάσουν το περίεργο φαινόμενο, έμειναν έκστατικοί, επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν τί είχε συμβεί...

Μεταξύ των φίλων του Μπωρεγκιά ήταν και άρκετοί γνωστοί της Αθηνάρας. Κι' όπως ήταν ελόμμενο, έτρεξαν να της άνακοινώσουν την παράξενη περίπτωση του Γάλλου. Η Αθηνάρα έμεινε κατάπληκτη, όταν το άκουσε αυτό, γιατί δεν γιναιζότανε ότι ο θαυμαστής της την αγάπησε τόσο πολύ, ώστε να κάνει πράγματι το βουβό, επειδή του το διατάξε εκείνη! Ωστόσο δεν είχε σε κανένα ότι αυτή μονάχα ήξερε τί συνέβαινε με τον Μπωρεγκιά.

Ο άρχων όστόσο δεν φανότανε καθόλου διασραστήμένος, επειδή έχασε τη λαλιά του. Έξακολουθούσε να διασεκδάει, όπως πρώτα, να

πηγαίνει στις δεξιώσεις και να δέζεται στο σπίτι του τους φίλους του, χωρίς να δείχνει την παραμικρή λύπη για το κακό που του συνέβη. Όταν όμως πήγαινε κι' έβλεπε την Αθηνάρα, το πρόσωπό του έπαινε περιόλητη έκφραση και προσπαθούσε να δώσει της άγαπημένης του να καταλάβει με απελπισμένα νοήματα, ότι φλεγόταν πάντοτε από έρωτα γι' αυτήν. Έπαινε με τα δυο του χέρια την καρδιά του, έκανε με γνεφίματα το νεκρό, για να της δείξει πως θα πεθάνει, αν δεν τον λυπηθεί επί τέλους.

Ωστόσο, η Αθηνάρα κοινοειάζε άρηγικά το κεφάλι της.

—Άδικα προσπαθείς να με συγχωρήσεις! του είπε μια μέρα. Σου είναι εύκολο να κάνει το βουβό στο Τουαίν, σε ξένο τόπο δηλαδή, μα κοντά από τους συγγενείς σου και από τους ανθρώπους που σε ξέρουν καλά. Είμαι όμως περίεργη να δω, αν θάρξει τη δύναμη να παύσει αυτή την κοινοειάζη και στο Παρισι, στην αλή του Φραγκίσκου, στον ίδιο το βασίλειο και τους αδικούς του...

Ο Μπωρεγκιά της άποζήθηκε τότε — με γνεφίματα πάντοτε — ότι ήταν πρόθυμος να εκπέσει και αυτήν την προσταγή της και ότι θα πήγαινε στη Γαλλία για να έπυβληθεί στην κοινοειάζη δοκιμασία στην αλή του βασίλειος και για να πείσει την άγαπημένη του ότι θα έκανε το πάν για να την κατακτήσει...

\*\*\*

Έτσι ο Μπωρεγκιά ξαναγύρισε σε λίγο στην αλή του Φραγκίσκου. Παρουσιάστηκε μπρος στο βασίλειο του, ο οποίος χάρησε πολύ βλέποντας το γνεναίο αυτό στρασιότη του, μα τον χαμέρησε με νοήματα. Ο Φραγκίσκος έμεινε κατάπληκτος, όταν είδε πως ο Μπωρεγκιά είχε βουβαθεί. Τού χάρον όμως παρακάλεσε τον άρχοντα να του εξηγήσει τί του είχε συμβεί. Εκείνος εξακολουθούσε να σοπαίνει. Ο βασίλειος προσάλεσε τότε όλους τους γιαιτούς του βασίλειου του και τους διατάξε να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να ξαναδώσουν στο βουβό τη λαλιά του.

Οι χειροδούγοι, άπό εξέτασαν τον Μπωρεγκιά, άρχισαν μια άτέλειστη συζήτηση για τα αίτια που προκάλεσαν τη βουβαίαρα, χωρίς όμως και να συμφωνήσουν σε κανένα σημείο. Όσο για τα μέσα θεραπευτικά του κακού, άλλοι προτεινανε βδέλλες, άλλοι καταπάσματα και άλλοι κοινοειάζη σε διάφορα μέρη του σώματος. Μα ο Μπωρεγκιά τους έδωσε να καταλάβουν ότι δεν είχε καμιά διάθεση να κοινοειάζη τα γιαιτικά του που έλεγαν. Στο μεταξύ, διάφοροι κοινοειάζητες και έμπειροί γιαιτοί, δέλεσσανόμο από την ελπίδα μιας καλύτερης άποδοσης, έπεσεκέθησαν το βουβό και του προτεινανε και αούτο διάφορα φάρμακα. Μα ο άρχων εξακολουθούσε να μη μιλήσει.

Τέλος, μια μέρα, έφτασε από την Ιταλία στην αλή της Γαλλίας μια εγγενής νεαρά, η οποία είπε ότι αυτή μονάχα θα μπορούσε να κάνει καλά τον Μπωρεγκιά, και ως μη είχε σπουδάσει ιατρική. Ο βασίλειος παρήγγειλε να την κοινοειάζουν μπροστά του. Και εκείνη επανέλαβε ότι θα έφτανε να ρηθροισή μονάχα μια λέξη σι' αούτι του Μπωρεγκιά, για να λυθεί άμέσως ο γνεσοδετής του. Πολλοί από τους αδικούς, που ήταν μπροστά, είχαν ότι αυτό είναι άδύνατο. Μα ο βασίλειος, που ήθελε να δοκιμάσει όλα τα μέσα για να ξαναβουβή ο άρχων τη λαλιά του, διατάξε να κλείσουν τον Μπωρεγκιά.

Όταν ο εγγενής μπήκε στη μεγάλη αίθουσα και άντικροσε την ξένη, που δεν ήταν παρά η ίδια η Αθηνάρα, έγινε κατακίτμος και άπλωσε το χέρι του προς το μέφος της. Εκείνη τον πληρώσε χαμογελώντας και έσκαψε και του είπε στο αούτι:

—Μίλησε!

Ο Μπωρεγκιά άνοιξε τότε, όστερ' από τόσο κακό, το στόμα του και φώναξε κατασπυγγινόμενος:

—Σας ευχαριστώ, Μεγαλειότατε, για το ένδιαφέρον που δείξατε για μένα και για τις προσπάθειές σας να με θεραπεύσετε. Μπορείτε τώρα να μάθετε όλη την αλήθεια, γιατί δηλαδή έκανα το βουβό τόσο κακό...

Και ο άρχων εξιστόρησε στο Φραγκίσκο την περιπέτεια του με την Αθηνάρα.

Ο βασίλειος γέλασε με την καρδιά του, όταν άκουσε αυτή την ιστορία. Και γνερνώντας στην Αθηνάρα, της είπε:

—Βεβαιώθηκες τώρα, θοράια μου δέσποινα, για την αγάπη του Μπωρεγκιά;

—Ναι, Μεγαλειότατε, άποζήθηκε η όμορφη χήρα. Και η μόνη μου επιθυμία είναι να τον ίκανοποιήσω για όσα υπέφευε προς χάρη μου... Είμαι έτοιμη να γίνω γυναίκα του, για να το άποδείξω ότι ξέσω να μένω κι' εγώ πιστή στον έρωτά μου...

Και πράγματι, σε λίγες μέρες, έγιναν οι γάμοι τους κι' έζησαν ευτυχισμένα.

