

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ «ΑΣΤΕΡΩΝ» ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

ΤΟ 59, Ο ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ «ΑΣΤΕΡΩΝ»,

(Ένα αποκλυπτικό άρθρο του Αμερικανού δημοσιογράφου Δ. Μ. Μοντγκόμερυ, για τις μαρτυρικές διατίτες των καλλονών της οθόνης)



ΑΘΕ κινηματογραφικό συμβόλαιο έχει μία άδυσπλητη οήστρα, την πιο δύσκολη και την πιο άτυχη από όλες. Ακρωτώνται άμεσως αν το βάρος του σώματος του όμορφου «αστέρου» που το υπέγραψε περάσει τα 58 κιλά...

Αυτός είναι ο έρριπτικός νόμος που τρομοκρατεί διαρκώς τους «αστέρες» του Χόλλυγουντ με το φόβο μιας ανεξέλεγκτης καταδίκης σε θάνατο. Μοιραίος αριθμός για τις καλλιτέχνιδες της οθόνης δεν είναι το «13» αλλά το «59». Όταν η ζυγαριά δείξει ότι το

βάρος του σώματος έφτασε τα 59 κιλά, τα πάντα σβένονται από τα μάτια ενός «αστέρου». Ένα κιλό παραπάνω, χίλια τίποτα για μια ομορφιά δημοφιλής και ποδαλής σάρκας, παρασέρνουν στην ανεπιθύμητη καταστροφή... Το συμβόλαιο ακρωτώνεται μόνο του, ή υποχρεωτικά διαγράφεται σταματώντας την ίδια στιγμή, το εκπληκτικό φως της οθόνης σβέννει άμεσα κι ο «αστέρας» που πάχυνε κατά ένα μόνο κιλό καταδικάζεται στην αφάνεια και στην εξορία από το Χόλλυγουντ...

«Έχετε πόσο υποφέρουν ή υποφέρεις «εσείς» της οθόνης» από αυτόν τον μοιραίο αριθμό! Τον βλέπουν παντού μπροστά στα μάτια τους.

Οι «αστέρες» τον τρέμουν, όπως ανατριχιάζουν με την ιδέα του θανάτου. «Όλη τους η φαινομενικά ευτυχημένη και φαντασμαγορική ζωή δεν είναι τίποτ' άλλο παρά ένας καθημερινός αγώνας με στενοχώριες και με δάκρυα... Ένα σκοπό έχουν στη ζωή τους: να κηρύξουν το πάχος! Προσπαθούν διαρκώς να βρουν τον καλύτερο τρόπο, την πιο αλάνθαστη μέθοδο για να μην ξεπεράσουν τα 58 κιλά, αλλά και να μη χάσουν τις «ουρές» τους κι' αδυνατίσουν όσο δεν χρειάζονται... Τι κάνουν λοιπόν; Διακρίνουν τα πάντα! Από τα πιο τρελά και κοπιαστικά σπόρ ως το γυμνό του άναντα. Οι «αστέρες» είναι πολύ δυστηγισμένες γυναίκες, γιατί δεν βλέπουν τίποτ' άλλο στα όνειρά τους παρά πλοισιόπαντα τραπέζια με έλεγκτα φαγητά και λιχουδιές απεριγράπτου απολαύσεως. Είναι υποχρεωμένες όμως να τρέφονται με όνειρα!... Είναι ή μόνες γυναίκες που αδιαφορούν τελείως για τη μαγειρική.

«—Κονρόστικα τόσο πολύ—» μου έλεγε εδώ και λίγο καιρό η Κάθριν Μπρόνκ, η περιρμηχη «Γυναίκα-πάνθηρ» του Χόλλυγουντ που έχει το ελαστικότερο σώμα απ' όλους τους «αστέρες»,—, ώστε καταλαβαίνω πολύ καλά ότι δεν θα μπορούσα ν' αντέξω... Με πιάνουν κάθε τόσο ύστερικές κρίσεις και ξεφωνίζω μόνη μου σαν τρελή: «Φτάνει! Φτάνει πειλά!...» Σιλόγγισμα μ' άτελεισία ορεκτικά πικάνικα, ψητά κινήρια κι' όμορφα γλυκά... Μά δεν μπορώ να δοκιμάσω τίποτα απ' όλα αυτά. Απολυθω διαρκώς την αόστηρή διατα που μου έδωσε ο γιατρός μου. Πίνω διαρκώς χυμούς φρούτων, τρώω όμα χόρτα σαν... Ξω, τρέφονται με γάλα και αυγά και τρώω αντί για ψωμί παξιμάδια!...

«Έπειτα απ' αυτή τη διατα, είμαι υποχρεωμένη να κάνω δύο ώρες την ημέρα σπόρ. Χορεύω, περνώ, κάνω τις πιο εκπληκτικές αεροβιακές ασκήσεις και κολυμπώ σαν ψάρι μέσα στη στέγνα του κήπου μου... Μόνο μ' αυτό το καθημερινό μαρτύριο κατορθώνω να διατηρώ λυγερό το σώμα μου και να συγκρατώ τη φήμη μου στο ύψος της...»

Το κολύμπι, αλήθεια, είναι ένα

σπόρ πραγματικά σωτήριο για τους «αστέρες».

«—Το περασμένο καλοκαίρι, μου έλεγε η Μπετίε Ντιάνελς, άγόρα στο Μάϊαμ μια κολλητιστή βιλλίτσα για να μπορώ να βρισκώμαι μέσα στη θάλασσα από το πρωί ως το βράδυ. Προέτεινε με κάθε τρόπο να ισορροπώ τη ζυγαριά στα 58 κιλά. «Αν δείξει λίγα δράμα περισσότερα, χάνω τον ύπνο μου, κι' η ζωή μου τότε γίνεται τόσο άτυχη, ώστε δεν βλέπω καμιά άλλη λύση παρά μόνο την αυτοκτονία!... Στο Μάϊαμ, λοιπόν, βρωθώ διαρκώς μέσα στο νερό και κάθε τόσο βγαίνα και ξεκουράζομαι στ' αερογυμνάσι. «Αλλοίμονο όμως!... Η θάλασσα με κάνει να πεινώ σαν λύκος». Τρέχω, λοιπόν, στη βίλλα μου με την όρεξη να καταβροχθίσω ένα δολοφόρο κοτάπουλο και τρώω ένα... πορτοκάλι! «Αν πεινώ ακόμη—και πεινώ, Θεέ μου, πεινώ!—αρκούμαι να καταβροχθίσω ως σημανήρονα κι' ένα παξιμάδι. «Όλη την ημέρα δεν κάνω τίποτ' άλλο παρά να συλλογίζομαι πότε θάρθη επί τέλους η ώρα του δείχνου, για να μπορέσω ν' απολαύσω μία μικρή αχνίσια κοτόκεττα. Μία μικροδάτη κοτόκεττα αξίζει για μένα περισσότερο απ' όλα τα μαργαριτάρια του κόσμου! Νομίζετε λοιπόν ότι μπορεί κανείς να υποφέρει μία τέτοια ζωή!... Θεέ μου!... Πόσο είμαι δυστηγισμένη!».

Η Λορέττα Γιούγκ τρέχει όλη την ημέρα μ' ένα ποδήλατο. Τη βλέπετε άξαφνα να ξετροβάλλει από μία γωνία του Μπέβερλι Χιλς και να χάνεται με αστραταία ταχύτητα προς τ' αερογυμνάσι της Σάντα Μόνικας σαν να την κυνηγάνε από πίσω δλοι οι αστυνομοί του Χόλλυγουντ. Δεν συμβαίνει όμως τίποτα τέτοιο... Η Λορέττα Γιούγκ απόλυστα κάνει σπόρ!...

«—Το ποδήλατο, μου εξομολογείτο, δεν επιτρέπει στο πάχος να μαζευτεί στις γάμπες. Σκληραίνει τους μύς του και κάνει δυνατή και λιγερό τη ράχι!... Λατρεύω το ποδήλατο, γιατί μ' αυτό βρῆκα τη σωτηρία μου. Ζυγίζω πάντα λιγότερο από πενήντα οκτώ κιλά.»



Η θελκτική «Αύρων Βάκ

Η «Αύρων Βάκ, ένας από τους πιο χαριτωμένους «αστέρες» της «Φόξ Φίλμς», όταν ήρθε από την Αγγλία, είχε μία κομψή και λεπτή σιλουέττα, που την εξήμευαν όλες η γυναίκες του Χόλλυγουντ. Πριν περάσει όμως λίγος καιρός, η «Αύρων Βάκ ειχε με τρόπο ότι έφουσκωσε σαν... μπαλόνι! Μπροστά λοιπόν στον τρομό των 59 κιλών, η «Αγγίδα ήθελες άρχισε ένα σκληρό κι' ανούραστο αγώνα κατά του πάχους.

«—Η αλλαγή του κλίματος, μου έπτε, ήταν για μένα ένας φομερός έρριπτης. Κάθε έδουάδα... κερδίσα κι' από ένα κιλό κι' όπως έβλεπα, το πάχος αυτό θα εξακολουθούσε και θα μεταμορφωνόμουν σε λίγο σ'ενα γυναικείο Φάπτε»... Άρχισα λοιπόν με μία τριπλή άτελεισία να κάνω όλα τα σπόρ. Πηρόδσα τους φράγτες, στεκόμουν όρθια με το κεφάλι προς τα κάτω, έδνα δυνατές κλωτσιές σ' ότι εύρισκα μπροστά μου, γυρομοσκαζόμουν από τις σκάλες, έκανα δρόμους ταχύτητας και δρόμους άνοτης, έπαίζα τένις, κρικετ, γκόλφ, μάχη-όγκ, πάγκ-πόγκ και, τέλος, κατέληξα να παλεύω μισή ώρα κάθε μέρα... Αυτό το τελευταίο σπόρ μ' έσωσε από το πάχος. Η δασκάλα μου της πάλης, μία χειροδύναμη γυναίκα που ήταν άλλοτε πρωταθλήτρια του Λος Άντζελες, μ' έκανε να χάσω μέσα σε τρεις μήνες όλο το περιτό πάχος και ν' αποκτήσω πάλι τη συνθησιμένη μου σιλουέττα. Είμαι τώρα πολύ ευτηγισμένη που κατορθώσα να βρω τον τρόπο για να μη παχύνω. Τρώω δτι μ' άρέσει κι' έπειτα... παλεύω μισή ώρα την ημέρα και στέλνω στο διάβολο το περιτό πάχος μου... Ένα τέτοιο θαύμα, υπερφαναύμου ότι μόνο εγώ μπορώ να το καταφέρω στο Χόλλυγουντ!»

Έκτός όμως από τους «αστέρες» που αγωνίζονται για ν' αδυνατίσουν, υπάρχουν και πολλοί άλλοι που προσπαθούν διαρκώς να παχύνουν. Η Μαίρη Πίφορντ δεν άνολουθεί

καμιά διαίτα, τρώει περισσότερο από κάθε άλλη γυναίκα κι' όμως δεν παχαίνει ποτέ της.

Το ίδιο σύστημα ακολουθεί κι' η Γκρέτα Γκάρμπο. Τρώει χωρίς να ακολουθήσει αυστηρή διαίτα, αποφεύγει όμως πάντα τα βαρέα φαγητά. 'Η Γκρέτα Γκάρμπο έχει μία ιδιαίτερη προτίμηση στα γλυκά. Καταβροχθίζει κοινά όλοκληρα με σοκολατάκια και το συνηθισμένο γλυκάκι που προσφέρει στους καλεσμένους της είτε ή πενταγκα... Κι' όμως, παρ' ό'ν αυτά, η «Σφιγγα του Χόλλινγουντ» δεν παχαίνει...

Έκείνη που βασανίζεται διαρκώς από τον τρόπο του πάχους είναι η Τζόαν Κράουφορντ. 'Εδώ και λίγο καιρό πάχυνε τόσο πολύ και φοβήθηκε σε τέτοιο σημείο, ώστε έσπευε πειλ να τρω... 'Η δυστυχισμένη Τζόαν δεν τολμούσε να δοκιμάσει τίποτα! 'Επανε μόνο το χυμό ενός λεμονιού και ροζάνιες από το πρωί ως το βράδυ ένα μικροσκοπικό παξιμαδάκι. 'Υστερα από τέσσερες ημέρες το αποτέλεσμα αυτής της νηστείας ήταν η γενική εξάντλησις της. 'Η Τζόαν έχασε το χρώμα της, την όμορφιά της και κινδυνεύει να χάσει και την υγεία της. Οί γιατροί τότε της ώρισαν μία ειδική διαίτα, την οποία έσπευε ν' ακολουθήσει με μεγάλη αυστηρότητα επί τρεις μήνες. Της έδωσαν δηλαδή 90 «συνταγές» φαγητών. 'Από το πρωί της σήμια ως το βραδινό δείπνο, τα πάντα είχαν υπολογισθή με ακρίβεια σε γραμμάρια. 'Η Τζόαν Κράουφορντ έσπευε να πίνει γάλα, να τρώει χόρτα, μικρά μπαρμπέκια και φρούτα, αν δεν ήθελε να χάσει για πάντα την υγεία της. Αυτές όμως η τροφές ήταν υπολογισμένες από τους γιατρούς με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο δεν την πάχυναν, αλλά επέτρεπαν στον οργανισμό της να εξαντλή το περιττό πάχος.

Μ' αυτή τη διαίτα, η Τζόαν Κράουφορντ μπόρεσε ν' αποβάλει τον μοριακό όφισμό των 59 κλών και να διατηρήσει την όμορφιά της.

Στό Χόλλινγουντ τώρα, κάθε βράδυ, από τους δέκα «αστέρες» οι πέντε, πούν κοιμηθούν, κόβουν σε μικρά κομμάτια ένα φρούτο της Καλλιφορνίας που μοιάζει σαν νεράντζι, και το ρίχνουν μέσα σ' ένα μεγάλο φλιτζάνι με θετικό νερό. 'Επειτα το σκεπάζουν και το αφήνουν έτσι να διαλυθή και να κρυώση... Το πρωί το «αρώμαζο» αυτό είναι έτοιμο και πίνεται, όση άφθια και αν προζαλεί, γιατί είναι ένας από τους άσπινδότερους εκχυθούς του πάχους.

Όσο, τώρα, για τη διαίτα που ακολουθούν για να διατηρήσουν το κανονικό βάρος τους, είναι διαφορετική για κάθε «αστέρα». 'Ο γιατρός, αφού εξετάσει πρώτα τον οργανισμό τους, της καθορίζει ύστερα από ένα σασό επιστημονικό υπολογισμό για ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα...

Βάσις αυτής της διαίτας είναι ο χυμός του πορτοκαλλιού και τα παξιμαδάκια για το πρόγευμα, τα φρούτα και τα όμα χόρτα για το γεύμα, και για το δείπνο ή άρνιες, ζωολέπτες, το σπανάκι και τ' αυγά.

Καθώς βλέπετε λοιπόν, η μεγαλύτερη χαρά για μία «βασιλίσα της όδόνης» είναι να μπορεί να περάσει λίγες ημέρες δίχως να κάνει το καθημερινό απόρ και δίχως ν' ακολουθήσει την αυστηρή διαίτά της. Αυτό όμως είναι ένα τροχόλο όνειρο, που δεν μπορεί να πραγματοποιηθή ποτέ στο Χόλλινγουντ.»

A. M. ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ

ΑΝΕΜΟΝΕΣ

ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

Τα μεγάλα έργα ούτε κι' αυτοί άζωκη οί γίγαντες δεν μπορούν να τα πραγματοποιήσουν χωρίς κόπους και προσπάθειες.

—'Υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων, οι όποιοι είναι πρόθυμοι να κάμουν το καλό, αλλά κανείς δεν έχει το θάρρος ν' άρχισή πρώτος.

—'Η ώραιότης της καρδιάς καθρεφτίζεται στο πρόσωπο.

—'Όπως το μαραμένο λουλούδι δέχεται τη δροσιά, έτσι κι' η συντημική καρδιά το βάλεσμο της παρηγορίας.

—'Ο Γουέσλεϋ λέει: «Πρέπει να στέκεστε στην άκρη αϊσού του κόμου, έτοιμοι να πετάξετε, έχοντας τα πόδια σας στη γη, τα μάτια σας και την καρδιά σας στον ούρανό.»

—'Εκείνος που αναλαμβάνει να μορφώσει τον έαυτό του συντελεί στην αναμόρφωση της κοινωνίας περισσότερο από όλους τους έθνοσωτήρας και τους ήθιολόγους που φωνασούν ή γρονθιάζουν.

(Α α β α ρ ε τ)

—'Η ευτυχία πραγματοποιείται μόνον μέσα στην οικογένεια. Κάθε άλλη αναζητήση της ευτυχίας έξω άπ' το σπίτι, αποτελεί μάταιονία. (Σ υ α ί τ λ ς)

—Πολλοί άνθρωποι γίνονται δοϋλοι γιατί δεν έχουν τη δύναμη να προφέρουν έγκαιρώς ένα «όχι». (Γ ε ρ ό λ δ ο ς)

—'Η κοινωνική αναμόρφωση καθιστερεί τρομερά, όταν συμβαλλούμε τους γείτονες και ξεχνάμε εντελώς να συμβουλέψουμε τους έαυτούς μας.

(Α λ φ. Κ ά ρ ρ)

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΦΥΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΦΥΪΑ ΤΟΥΣ!

Ό μαύρες που ήθελε να τον ζωγραφίσουν λευκό! Οί μεγάλοι άνδρες και το «γνώθι σκεπτόν». Ό μεγάλες καύμες του Κικέρωνος. Πώς ε Πετράρχης και ε Τάσσοσ περιφρονούσαν τα ποιητικά τους άριστουργήματα. 'Η μεγαλύτερη φιλοδοξία του Ρισελιέ. Ό Μιχαήλ 'Αγγελος και ή εχύρωτική.

Ό 'Ερρόκος Χάινε, σε κάποιο έργο του, αναφέρει την ιστορία ενός μαύρου ήγεμόνος, ο όποιος εξέφρασε κάποτε την έπιθυμία του σ' έναν Ερρωτικό ζωγράφο να τον ζωγραφίσουν λευκό!

Ό καθέννας από μάζ — προσθέτει συμπαρασηματικά ο μεγάλος Γερμανός ποιητής — μοιάζει συχνά με τον μαύρο εκείνον ήγεμόνα, γιατί προτιμάει να ζωγραφίζεται στο κοινόν με μορφή και χρώμα πολύ διαφορετικώτερο από εκείνο που πραγματικά έχει. Οί άνθρωποι αποζηνοια πάντα, θέλοντας να παρουσιαστούν διαφορετικώτεροι άπ' ό τι είναι...

Και πράγματι, το ελάττωμα αυτό είναι τόσο ανθρώπινο, άλλα και τόσο δυνατό, ώστε δεν υπάρχουν να το αποφύγουν ούτε αυτοί που λέγονται μεγάλοι άνδρες.

'Η ιστορία των γραμμάτων και των τεχνών μάζ παρέχει άφθονα παραδείγματα, από τα όποια αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν άνθρωποι που να έχουν το «γνώθι σαυτόν».

'Ετσι συμβαίνει ώστε πολλοί άνθρωποι ν' άγνοούν τις φυσικές κλίσεις των, τις ικανότητές των, τις όποιες αν καλλιεργούσαν, μπορούσαν να φθάσουν μιά μέρα στην έπισηρία ή και στη δόξα.

'Υπάρχουν επίσης άφθονα παραδείγματα μεγάλων άνδρων, που παρεγνόσαν τις πραγματικές τους ικανότητες κι' επέδειξαν πράγματα που ήσαν έξω από τον φυσικό προορισμό τους.

Ό Κικέρων, λόγιος χαρμόν, ο όποιος ήταν σπουδαίος συγγραφέας και ρήτωρ μεγαλοφυής, ήθελε να διακρινεται και ως μεγάλος πολιτικός. Κάθε άλλο όμως ήταν παρσι μεγάλος πολιτικός. Ούτε ώριμμένες άρχές είχε, άλλαζε διαρκώς φρονήματα και τότε ήταν με το κόμμα του Καίσαρος και τότε με του Πομπηίου.

Ό Κικέρων επέχειρσε επίσης να έπισηρή και ...τον Πήγασσο, άλλα δεν τα κατάφερε. Κι' ο μόνος καίριος της ζωής του ήταν που δεν μπόρεσε να γράφει καλά ποιήματα.

Ό Πετράρχης, πάλι, ο μέγας ποιητής της 'Ιταλίας, περιφρονούσε τα άριστουργηματικά του ποιήματα κι' έλεγε πως δεν είχαν καμιά αξία, ενώ αντίθετος είχε σε μεγάλη έκτιμηση ένα μετροίο «Περί 'Αφρικής» έργο του, για το όποιο πίστευε πως θα τον άποθανάτιζε.

Ό μεγάλος επίσης 'Ιταλός ποιητής Τορκουάτος Τάσσοσ δεν ήταν διόλου εχύρωσθημένος από τα έργα του, που είχαν πραγματική ποιητική αξία. Καί, ενώ όλος ο κόσμος εθαίμαζε και θαυμάζει την «Ατελευθέρωθεσσα 'Ιερουσαλήμ», αυτός υπεργημενούταν για ένα πολύ κατώτερο έργο του, την «Κατακτηθεσσα 'Ιερουσαλήμ».

Ό καρδινάλιος Ρισελιέ, ο μεγάλος αυτός Γάλλος πολιτικός, έζηλευε τρομερά τον μεγάλο ποιητή Κορνήλιο, γιατί του έπεσάζε τη δόξα του ως... ποιητού. Μιά μέρα, μάλιστα, έρωθήσε τον ποιητή Δεμαρέ:

—Ποιά νομίζετε ότι είναι ή μεγαλύτερη φιλοδοξία μου;

—Μά... το να κάνετε ευτυχισμένη τη Γαλλία! άπάντησε ο κόλαξ ποιητής.

—Πόσο άπατάσαι, φίλε μου! άπάντησε ο Ρισελιέ. 'Η μεγαλύτερη λαχράρα μου είναι να γράφω ποιήματα.

Όσο κι' αν προσπαθούσε όμως, όσο κι' αν παιδεύονταν, δεν μπορούσε να γράφει ούτε καν μετρία στυχοργήματα. Κι' ούτε μπόρεσε ποτέ να νιώσει ότι ήταν άπ' τη φύσι πλασμένος μόνο για την πολιτική.

'Αλλά κι' ο Φρειδερίκος ο Β', ο μέγας βασιλεύς της Πρωσσίας, είχε κι' αυτός τη λόξα του. Μιά μέρα που ο περίφημος Γάλλος μαθηματικός ντ' Αλαμπέρ τον συγχαιρόταν για το ευτυχές για την Πρωσσία τέγμα του έπαικτοτός Σιλεσιακού πολέμου, ο φιλόδοξος αυτοκράτωρ άπάντησε:

—Κι' όμως θα προτιμούσα ναγράφα την «Ατταλίο του Σατοβριάνδου, παρσι που νίκησα στον πόλεμο αυτόν.

Ό Μιχαήλ 'Αγγελος, πάλι, ο μεγαλύτερος καλλιτεχνής της Αναγεννήσεως, εθαίμαζε περισσότερο μιά μελέτη του περσι «Οχυρωτικής Τέχνης», από τα ζωγραφικά και γλυπτικά του άριστουργήματα.

