

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

TOU JEAN JOSEPH-RENAUD

Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ



ΠΡΟΣΩΠΑ:

ΙΑΚΩΒΟΣ, 35 χρόνων — ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, 30 ετών.

(Σ' ένα κομψό, μικρό σαλόνι. Νύχτα άργά. Ο Ίάκωβος και η Μαγδαληνή επιστρέφουν από το θέατρο.)

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. (Βγάζει το έπιανοφόρι της και το πετάει επάνω σε μία πολυθρόνα).— Δέν μπορώ να τόν υποφέρω πειά το φίλο σου, τόν Μιριώ.

ΙΑΚΩΒΟΣ.— Γιατί; Τι σου έκανε; ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Νά, ενώ μου έλεγε «καλησπέρα», μου έσφιξε πάρα πολύ το χέρι. Και στό θέατρο, καθώς καθόταν κοντά μου, άγγιξε μέ τό γόνατό του τό γόνατό μου.

ΙΑΚΩΒΟΣ.— Σπουδαία πράγματα! ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Τι λές, Ίάκωβε; Δέν τό βρούσκες λοιπόν καθόλου σπουδαίο νά ένοηθούν έτσι τί... (Διστακτικά), τί γυναίκα σου; ΙΑΚΩΒΟΣ.— Ο Μιριώ είχε πάντα μία αδυναμία γιά σένα...

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Άλλά! η αδυναμία αυτή γίνεται δύο και πό ό-χρήσιμη. Δέν θέλω νά μάς συνοδεύη παντού ό Μιριώ. Δέν θέλω νά έρ-χεται στό σπίτι μου.

ΙΑΚΩΒΟΣ.— Έλα, μίη έννευρίζεσαι... Αυτή τή στιγμή δέν είνε έδω ό Μιριώ. Έμιαστε μόνοι μας, έμεις ό δύο.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Πόσο είμαι έντιμιωμένη όταν έμιαστε μόνοι μας, αϊ δύο μας, Ίάκωβε! (Γέροντας στον ώμο του). Μ' άρθεσαι τόσο νά σέ κοιτάξω κοντά μου, καί μόνο δεξό μου, τήν ώρα αυτή, πού όλα σιωπούν. Μοι φαίνεται ότι μόνον εσύ κα' έγώ υπάγομε στόν κόσμο.

ΊΑκωβος.— Μά, ξερός... Ή υποθέσεις... Ή κρίσεις...

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Κι' όμως μοι'λεγεσ άλλοτε ότι σου δίνω δύναμη, σου φέρνω τύχη... (Βλέπει άσφρα δύο γράμματα άπάνω σ' ένα τραπέζι).— Ά, δύο γράμματα γιά μένα!... (Παίρνει τά γράμματα). Τά έφερε, φαίνεται, ό ταχυ-δοφέας τό βράδυ, όταν έλειπα. Τό ένα είνε τής μοδίστρας μου. Τό άλλο... (Κυτάζει τό φάκελλο). Μοι είνε άγνωστο αυτό τό γράμμα. Μά... Πώς μοι άρθεσαι νά διαβάξω τήν έπιγραφή; «Κυρία Ίακώβου Ντενέλ». (Φιλεί τόν φάκελλο).

ΙΑΚΩΒΟΣ.— Είσαι παιδί. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Σε άγαπώ τόσο! Κι' είνε μία άπειρη χαρά γιά μένα νά μου δίνουν τό όνομά σου, νά μέ θεωρούν γυναίκα σου. Μήπως δέν μοι έχεις πει πολλές φορές, πώς είμαι ή γυναίκα σου, μπροστά στό Θεό. Κάι όμως... Θά ήθελα νά μέ παρουσιάσης καί έπίσημος στόν κόσμο γιά γυναίκα σου. Μοι έχεις υποσχεθεί πώς θά μέ πάρης μία μέρα. Μά δέκα χρόνια τώρα άδικα περιμένο νά έπιληρωσης τήν υποσχεσί σου.

Ο Ίάκωβος, χωρίς νά πη τίποτα, άνάδει ένα τσιγάρο).

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Δέκα χρόνια περιμένο, Ίάκωβε... Άν μ' άγαπάς άληθινά, πρέπει πειά νά μέ παντρευτεί. Μοι φαίνεται πώς άξίζω νά γίνω γυναίκα σου. Δέν είνε έτσι, Ίάκωβε; Μά τήρες άγνή σάν τό ζώο στό έν άγκυλιά σου. Θυμάσαι; Πές μου, θυμάσαι; Σε είχα άνοητήσει πάρα πολύ, δέν μπορούσα νά σου άντισταθώ, δέν μπορούσα νά μη σέ πιστέψω... Καί σου είμενα πιστή. Ήμουν πάντα γιά σένα μία καλή σύντροφος, μία πιστή φίλη.

ΙΑΚΩΒΟΣ.— Πούξ ξερεί ώστόσο!... Ίσως άν παντρευόμαστε δέν θά μ' άγατούσης τόσο...

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. (παυρώνοντας τά χέρια της).— Πώς μπορώ νά τό λές αυτό, Ίάκωβε; Έγώ σέ λατρεύω σάν θεό μου. Γιά σένα έρωτεύθηκα τά πάντα. Δέν ήμουν καμιά έλαφράκιμη μπανιέτα. Ήμουν κόρη καλής οικογενείας. Σ' άγάπησα τρελλά, καί σ' άκούθηκα μέ τυχόν έπιποσόνην. Οί δικαί μου μ' άνήθηκαν. Ή φίλες μου μέ περιφρόνησαν. Πολλές παντρευμένες γυναίκες μέ ζητιάζουν μέ καταφρόνηση, έπειδή ξερούη ότι δέν είμιασε παντρευμένη. Καί ό-μως... Πές μου... Δέν ήμουν πάντα υπάδεια καλής σύζυγος; ΙΑΚΩΒΟΣ.— Μαγδαληνή... Μά στενωχορείς μ' αυτά πού μοι λές. Δέν καταλαβαίνεις ότι δέν είνε δυνατόν νά παντρευτούμε τώρα. Πώς νά σου τό πώ, Δέν θ' άκούστη τόσο καλά ό γάμος μας. Θά πουν: Πήξε τή φιλενάδα του.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. (συντριμμένη).— Θεέ μου!... Γιατί μέ περιρίνετε έτσι;

ΙΑΚΩΒΟΣ.— Ναι, Μαγδαληνή. Ο γάμος μας θά ήταν καταστροφή για τίς υποθέσεις μου, γιά τό μέλλον μου...

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. (ταπεινωμένη).— Καλά, καλά... Καταλαβαίνω. Σε στενωχορώ. Τέλος πάντων... χωρίς μέ όν δτι μπορείς. Χάριξέ μου μόνο μερικέσ στιγμέσ από τή ζωή σου. Μά είνε τώρα κάμψους κα-

ρός πού έρχεσαι τόσο σπάνια! Κι' αυτό μ' έννευρίζει πολύ... (Άνοίγει μηχανικά τό δεύτερο γράμμα). Μπάλ... Ένα κομμάτι από έρη-μευόδα. (Διαβάξει): «Άγγέλλομεν τούς άρραβόνιας τής δεσποινίδος Σολάνγης Γκουράν, κόρης τού μεγαλοεπιμηγάνου κ. Γκουράν, μέ τόν κύριον Ίάκωβον Ντενέλ...» (Η Μαγδαληνή χλωμαίξει καί κλονίζεται. Μά φωνή κομμένη). Ίάκωβε!... Δέν είνε άληθεια... Πές μου πώς δέν είνε άληθεια...

Ο Ίάκωβος παίρνει τό χαρτί από τά χέρια τής Μαγδαληνής, τό σαλακώνει καί τό πετάει μακριά.

ΙΑΚΩΒΟΣ.— Ηθέλα νά ξερω πούξ σου τό έπιταί αυτό. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Πές μου λοιπόν πώς δέν είνε άληθεια. Πές μου πώς δέν είνε δυνατόν νά μ' έγχαταλείρης...

ΙΑΚΩΒΟΣ. (Αποφασιστικά).— Άγαπητή μου... Πρέπει νά είσαι λογική. Στη ζωή δέν κάνουμε πάντα ό,τι μάς άρθεσαι. Μή μέ κρίνεις άισθητά. Τά οικονομικά μου τώρα τελευταία μέ τήν κρίση δέν πάνε τόσο καλά... Μόνον ένας καλός γάμος μπορεί νά μέ σώση. Βοή-θια μία λαμπρή ένταξία... Έδύστασα τήν άσχη, αλλά τέλος τ' άπο-φάσισα.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. (μέ βαθύ πόνο).— Ίάκωβε!... Πώς τοίμάξ, πώς έχεις τό κουράγιο νά μου λές τέτοια πράγματα! Σ' έμένα μιλάς έπι, πού δέκα χρόνια τώρα δέν ζω παρ ό γιά σένα; Σε μένα πού θυ-σάσα τά πάντα γιά σένα; (Σεσάει σέ λυγμούς).

ΙΑΚΩΒΟΣ. (ανάδοντας ένα δεύτερο τσιγάρο).— Μαγδαληνή, σέ παρακαλώ, σέφυο πού πύζαμα... Θά προτιμούσα βέβαια νά πάρω έσένα, αλλά αυτό θά ήταν ή καταστροφή μου καί ή καταστροφή σου...

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Γιατί ή καταστροφή μου; ΙΑΚΩΒΟΣ.— Γιατί τί θά γίνουσιν όταν έ-γώ δέν θά είχα χριμάτα;

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Σερός πώς δέν σ' άγά-πηρα γιά τά χριμάτα σου. Άλλοτε, έχω πε-ράσει μέ χαρτερία καί μέ χαρά, μπορώ νά πώ, άρκετές δύσκολες μέρες μαζί σου.

ΙΑΚΩΒΟΣ.— Άφησε τούς φουαντισμούς, άγάτη μου. Τήν έπομένη τού γάμου μου θά σου δώσω ένα σημαντικό ποσό...

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. (σάν νά μην άκουσε τί τής ειπε).— Θεέ μου!... Θεέ μου!... Τι θά γίνω!...

ΙΑΚΩΒΟΣ.— Τι θά γίνης; Μά είσαι νέα ά-κάμα, είσαι όμορφη. Μπορεί κάποιος άλλος, πού άνεξάρτητος από μένα, νά σου έξασφαλίση μία άνετη ζωή.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. (μέ άγανάκτηση).— Ο Μιριώ; Γι' αυτό λοιπόν τόν κάλυψες κάθε τό-σο έδω; Γι' αυτό δέν θυμωες γιά τόν αϊθάδη τού τραπέζι σ' έμένα;

ΙΑΚΩΒΟΣ.— Γιατί όχι κα' ό Μιριώ; Βέ-βαια, δέν είνε κανένα. Άδονξ αλλά είνε κα-λός καί τόσο πλούσιος!

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. (έξαλλη).— Ά, θέλεις νά μέ παραχωρήσης στόν Μιριώ, γιά νά μίη έχης πειά καμιά έννοια γιά μένα;

ΙΑΚΩΒΟΣ.— Θά σου έξασφαλίσω ένα καλό ποσό, άγάτη μου.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. (κλαίοντας).— Ά, Ίά-κωβε, είσαι άκαρδος, είσαι σκληρός!... Σε μένα μιλάς έτσι, σ' έμένα, σ' έμένα πού σου έδωσα τή ζωή μου.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Φύσασα μίη σκοτωθώ καί γίνω σκάνδαλο καί ματαιωθώ ό γάμος σου; Αυτό δέν φοβάσαι; Μά όχι, έννοια σου. Δέν θά σκοτωθώ. Δέν άξίζει νά σκοτωθώ γιά σένα. Φύγε... φύγε...

Ο Ίάκωβος φεύγει, χωρίς νά γυρίση νά ιδή πίσω του).

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. (μόνη).— Ναι, θά είμαι γυναίκα. Δέν τόν αγα-πώ πειά... Είμαι νέα κα' όμορφη άκόμα. Μπορεί νά μ' άγα-φήσ κά-ποιος άλλος... Πούξ ξερεί!... Θά ζήσω... Θά έρωτεύω... Θά νική-σω... Κι' άφού δέν τόν αγαπώ πειά... (Παίρνει μία φωτογραφία τού Ίακώβου από μία έταξέρα)... άφού δέν τόν αγαπώ, θά στείλω τή φωτογραφία του. Δέν θέλω πειά νά τόν βλέπω... Τόν μισώ... (Κυτάζει προσεκτικά τήν φωτογραφία). Άγάτη μου!... (Τήν φιλεί). Σ' άγαπώ!... Ω, πόσο σ' αγαπώ!... Σ' αγαπώ, καί άξ μου φέρθηκες τόσο σκληρά τόσο άναδρα!... Δέν μπορώ, δέν μπορώ νά ήρω χωρίς έσένα... Σ' αγαπώ καί τώρα όπως σ' άγαπούσα καί άλ-λότε. Δέν έχω τή δύναμη νά ζήσω, σ' άγνωστό. Πρέπει νά πεθάνω, νά πεθάνω... Μά όχι τώρα... Όχι τώρα... Δέν πρέπει νά γίνη σκάν-δαλο καί νά έπιποσισή ό γάμος σου... Πρέπει, γιά τή δική σου έντυ-χία, νά κάνω έπιμονή, καί νά υποφέρω τό μαρτύριό μου... Άχ, σκλη-ρός, σκληρός... κα' άγαπημένε!... (Σκύνει άπάνω στη φωτογραφία, κλαίοντας άπελευωμένα.)



ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Ά, Ίάκωβε, είσαι άκαρ-δος, είσαι σκληρός!...