

πέσο στην αγκαλιά σου...

— Πούς είναι; Πώς τον λένε; ούφλαξε ο Ούλλιαμ.

— Θα το μάθεις σε λίγο. Έχω τη φωτογραφία του και τ' όνομά του σ' ένα φράξελο που είναι κάτω απ' το προσκέφαλό μου. Σ' έξορκίζω όμως να μην τον ανοίξεις, παρά μονάχα όταν θα φτάσης στον πρώτο σταθμό. Λυπήσου μιά έτοιμοθάνατη και μη θέλησεις να τη ντροπιάσης στις τελευταίες της στιγμές. Όρκιζεσαι ότι θα μ' άκουσής, Ούλλιαμ;

— Ναι! έστέναξε μ' ένα πηγμένο κλάμμα ο χουσοσθήρας.

— Εύχαριστώ, αγάπη μου, ψυχήσε ή Μάμτελ. Συγνώρεσε με...

Και με τὰ λόγια αυτά, έγριψε τὸ κεφάλι της ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά καὶ ξεψύχησε.

Ὁ Οὐύλλιαμ Νταϊου τότε, τρελλὸς ἀπ' τὴν ἀπελευσία του, ὑπάκουσε σὲς τελευταίες θελήσεις τῆς νεκρῆς καὶ ὅταν τὴ σκέτασε κάτω ἀπὸ τὸ χιόνι, ἄρπαξε τὸν παλιὸ φράξελο, ἔβλεπε τὰ σινιάλα στὸ ἐλασθὸ τοῦ γι' ἄκουσε μὲ λύσσα, μὲ τὸ καμουτσάκι στὸ χέρι, γὰ νὰ φτάσῃ ὅσο μπουρὸς γρηγορώτερα στὸ Ἑλάν Τάουν.

Ποιὸς ἦταν ἄραγε ὁ κλέφτης τῆς ἀγκίτης του; Ποιὸς εἶχε ξεγελάσει τὴν ἀγαπημένη του Μάμτελ, πὸ κοιτότανε τώρα κάτω ἀπὸ τὰ χιόνια τῆς Ἀλάσκας;

Ὅταν ὅμως ἔφτασε στὸ Ἑλάν Τάουν, τὸ βράδυ τῆς ἄλλης ἡμέρας, καὶ ἀνέβη τὸν παλιὸ φράξελο, ὑπακούοντας τιμὰ στὴν τελευταία θέληση τῆς Μάμτελ, ὅπως τῆς εἶχε ὁρκισθεῖ, δὲν βρῆκε τίποτ' ἄλλο, παρὰ τὴ φωτογραφία του μ' αὐτὰ τὰ λόγια:

«Οὐύλλιαμ, συγνώρεσε αὐτὸ τὸ ψέμμα μου... Σ' ἀγαποῦσα πάντα καὶ πάντα σοῦ ἔδωκα πιστή. Μὰ ἤθελα νὰ σὲ κάνω νὰ ζήσης, νὰ μὴ θυσιασθῆς ἄδικα καὶ ἐνὸς καὶ γι' αὐτὸ σοῦ εἶπα αὐτὸ τὸ μόνον ψέμμα τῆς ζωῆς μου. Μὴ μὲ ξεχάσεις, ἀγαπημένε μου καὶ σοῦ εὐχόμαι ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδιάς μου νὰ ζήσης εὐτυχισμένος...
Μ α μ π ε λ».

Ὁ Οὐύλλιαμ Νταϊου τότε, ὁ τρελλὸς χουσοσθήρας πήρε μιά βθετιά ἀνάσα, σὺν νὰ ἔφυγε ἓνα ἀβάσταχο βάρος ἀπὸ τὸ στήθος του, καὶ μὲ δάκρυα σὰ μάτια ἔγριψε τὸ κεφάλι του καὶ φίλησε τ' ὄνομα τῆς ἀγαπημένης του γυναίκας πάνω στὴ φωτογραφία.

ΕΝΤΟΥΡΑΝΤ ΣΤΙΟΥΑΡΤ ΧΟΥΑ-ΙΤ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Η ΓΑΤΟΦΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ

Ὅπως ξέρετε βέβαια, ἡ γάτα εἶναι τὸ πῶ εὐερέθιστο καὶ ὀξύγλωστο ζῷο, ἀλλὰ εἶναι συγγρόνος καὶ τὸ πῶ ἀγαπητὸ μεταξὺ τῶν κατοικιδίων, ἰσὺς ἐπειδὴ εἶναι τόσο χαδιάρικο καὶ τόσο καθαρό.

Σὲ κανένα μέρος τοῦ κόσμου δὲν τρώγεται τὸ κρέας τῆς γάτας.

Κι' ὅμως ὑπῆρξαν περιπτώσεις ἐσχάτης ἀνάγκης, πὸ οἱ ἄνθρωποι ἀναγκάστηκαν νὰ φάνε καὶ γάτους. Ἡ περιστασιεὶς αὐτῆς συμπέπτωκε μὲ τοὺς μεγάλους λιμούς καὶ κυρίως μὲ τὴς πολιορκίες φρουρίων ἢ πόλεων, κατὰ τὴς ὁποῖες οἱ πολιορκουόμενοι ἐστεροῦντο κάθε ἄλλης τροφῆς.

Στὴ νεώτερη ἑλληνικὴ ἱστορία ἀναφέρονται δύο περιπτώσεις γατοφαγίας: Ἡ πρώτη κατὰ τὴν πολιορκία τοῦ Ναυπλίου ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ τῆς ἐπαναστάσεως καὶ ἡ δευτέρα κατὰ τὴν πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

Ἡ πολιορκία τοῦ Ναυπλίου, πὸ ἄρχισε ἀπὸ τὴν 1ην Ἀπριλίου τοῦ 1821 καὶ κράτησε μέχρι τέλος Νοεμβρίου τοῦ 1822, ἔφερε στὴν ἐσχάτη ἀπόγνωση τοὺς πολιορκημένους Τούρκους, οἱ ὁποῖοι, μετὰ τὴν καταστροφή τοῦ Δράμιου, ἔχασαν πλέον κάθε ἐλπίδα σωτηρίας. Ἡ προμήθειές τους εἶχαν ἐξαντληθεῖ καὶ κάθε προσδοκία ἀναλήψεως ὡς τὸν εἶχε χαθεῖ. Ἐτοί, μονάχα ὁ θάνατος ἀπὸ τὴν πείνα ἢ ἡ ἐξευτελιστικὴ παράδοσις τοὺς ἄπεινε ὡς λύσις τὸν δεινὸν τους.

Πολλοὶ ἀπ' αὐτοὺς, οἱ πῶ ἀδύνατοι, ἄρχισαν τότε νὰ πεθάνουν ἀπὸ τὴν πείνα κατὰ δεκάδας. Ἄλλοι παραγκοῦσαν ἀπὸ τὴς στερησεὶς καὶ μερικὸι, ὅσοι μπουρῶσαν, αὐτομόλοῦσαν στὸν ἑλληνικὸ στρατὸ. Ἀναφέρεται τότε, ὅτι ὅσοι ἀπέμειναν στὴν πολιορκημένη πόλι, βρέθηκαν στὴν τραγικὴ ἀνάγκη νὰ συντηρηθοῦν ἀπὸ τὴς γάτες, τὰ μόνον ζωντανὰ κατοικίδια πὸ εἶχαν ἀπομείνει στὸ Ναῦπλιο. Καὶ τὸ φοβερότερο ἀπ' ὅλα εἶναι, ὅτι ἀναγκάστηκαν νὰ φάνε ἀκόμα καὶ πτώματι σκοτωμένων ἀνθρώπων!

Ὅταν τέλος κατελήφθη τὸ Ναῦπλιο, δὲν βρέθηκε οὔτε ἓνας γάτος μὲσα στὴν πόλι.

Κατὰ τὴ μεγάλη ἐπίσης πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου, ὅταν ἄρχισαν νὰ λιγοστεύουν τὰ τρόφιμα, τὸ σπηρέσο τῶν ἀνδρῶν κατέβηκε σὰ 50 δράμα φρομῶ τὴν ἡμέρα. Κι' ὅταν ἔλειψε καὶ αὐτὸ, οἱ πραγματικοὶ ὑπερασπιστὰ τοῦ φρουρίου βρέθηκαν στὴν ἐσχάτη ἀνάγκη νὰ φάνε τοὺς γάτους τῆς ἠρωτικῆς πόλεως!

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ

Ὁ Ὅθων στὸς Ξηρόμερο. Ἡ εὐχή τοῦ βλαχοδημάρχου. Ἡ ὑπερφανεία τοῦ Ροῖδη. Ὁ Ἀνδρούτσος καὶ τὰ κανόνια τῶν Τούρκων. Τὸ πείσμα τοῦ ἠρώς. Ὁ Κωνσταντῖνος καὶ ὁ Βενιζέλος στὴν Ἡπειρο, κτλ. κτλ.

Ὅταν ὁ ἀλησμόνητος βασιλεὺς Ὅθων ἐπισκέφθη τὴν πρωτεύουσα ἐνὸς δήμου, τῆς ἐπαρχίας Βονιτοῦ καὶ Ξηρομέρου, ὁ δήμαρχος πὸ τὸν προσεφώνησε, τοῦ εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἔξης:

— Μεγαλειότατε, σοῦ εὐχόμαστε νὰ τεκνογονήσης, νὰ κάμης μαζὲς πολλὰ παιδιά, καὶ σὲ τούτο ὀλοῦ θά... σ υ ν τ ε λ ἔ σ ο υ μ ε !
Κόκκαλο ὁ Ὅθων.

Ὁ Ἐμμ. Ροῖδης, χωρὶς νὰ εἶνε ματαδόξος, ἦταν ἄνθρωπος εὐφρῆς καὶ ὑπερήφανος.

Μιά μέρα ἓνας ἀποτυχῶν ποιητῆς τοῦ εἶπε:

— Νομίζετε λοιπόν, ὅτι ἔχετε μεγάλη ἀξία;

— Ὅταν ἐξετάζω τὸν ἑαυτὸ μου, ὡς πρὸς ἐμὲ, ἀπάντησε ὁ Ροῖδης, τὸν βρίζω νὰ ἔχη πολὺ μικρὴ ἀξία, ὅταν δῶς τὸν συγκρίνω μὲ τοὺς ἄλλους, τοῦ ἀναγνωρίζω μεγάλη ἀξία!...

Ὁ Ὀδυσσεὺς Ἀνδρούτσος εἶχε ἀνοίξει κάποτε μὲ τοὺς ἄνδρες τοῦ τοιφεζιδι μὲ τὸς Τούρκους, κοντὰ στὴν Ἁγία Μαρίνα, σ' ἓνα θαλασσινὸ χωριὸ τῆς Φθιώτιδος. Οἱ Ἕλληνες ἦσαν πολὺ λίγοι καὶ ὀπλισμένοι μὲ τοιφεζία μόνον, ἐνὸς οἱ Τούρκοι, πὸ ἦσαν διπλάσιοι, διέθεταν καὶ ἱπποὶ καὶ πυροβολικό.

Στὰ κανόνια ὅμως τοῦ ἔθροῦ ἀπάντησε μὲ κανονιὲς τὸ πολεμικὸ καθάρτι τοῦ φρασινοῦ Βιζβίχι, πὸ ἦταν ἀγυροβολημένα ἐκεῖ κοντὰ. Τὸ ἀποτέλεσμα ὅμως ἦταν μηδαμινὸ. Ὁ Ἄνδρούτσος μὲ τοὺς γενναίους του, προφυλαγμένους πίσω ἀπὸ τὰ χαρακώματα πὸ ἀνοῖξαν γὰ μιά νύχτα, πολεμοῦσε ἠρωτικά. Σὲ κάποια στιγμή ὅμως, ἐνὸς ἔτρεχε ἀκάλυπτος στὸ χαρακώμα, δίνοντας διαταγὲς στοὺς ἄνδρες του, ἄκουσε τὸ σφύριγμα μιάς ὀδοῦς πάνω ἀπ' τὸ κεφάλι του καὶ εἶδε τὸ φέσι του νὰ τινάζεται μακριά.

Ὁ ἀφορήτος ἀρματολὸς, χωρὶς νὰ ταραχθῇ διόλου, ἔσκυψε, πήρε τὸ φέσι τοῦ καί ἀφοῦ τὸ τινάξε, μοιροῦνισε, σφίγγοντας τὰ δόντια του:

— Τὶ νὰ σὰς κάμω, ὀρε παληοσκῶλα, πὸ ἔχετε τὸ Φράγγο πὸν σὰς φάνει ἐτόπιος! Ἄς ποῦναινε καὶ μὲνα καὶ θὰ βλέπατε πόσο καλύτερα ξέρω νὰ σὰς παίρνω τὰ φέσα.

Ἐγὼ θὰ σὰς τᾶταωνα

Ὅταν ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος βρισκόταν μαζὲ μὲ τὸν πρωθυπουργὸ Βενιζέλο στὸ στρατόπεδο τῆς Ἡπείρου, κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ 12, ἔτρεχε μιά μέρα νὰ συναντηθοῦν μ' ἓναν ἀλοῦτὸ χωρικό.

— Τὰ παιδιά βιάζονται νὰ μοῦν στα Γιάννενα, ἀφεντάδες, εἶπε, χαρετίζοντας ἀφέλειστα ὁ χωρικός.

— Ἐχρῆς δὲν, τοῦ ἀπάντησε ὁ βασιλεὺς. Ἄλλα καὶ αὐτὸ δὲν θ' ἀρήσῃ νὰ γίνῃ.

Τὴν ἴδια στιγμή, ὁ χωρικός ἔβγαλε τὴν καπνοσωκούλα του καὶ ἔδωσε στὸν Κωνσταντῖνο νὰ σφίρη τσιγάρο.

Ὁ βασιλεὺς πήρε ἀπ' τὸν καπνὸ τοῦ ἀγέλου Ἡπειρώτη καὶ τοῦ πρόσφερε κατόπιν ἓνα τσιγάρο ἔτοιμο ἀπὸ τὰ δικὰ του. Ὑστερα, γύρισε γὰ νὰ προσφέρει τσιγάρο καὶ στὸν πρωθυπουργό.

— Θα προτιμοῦσα, ἀπάντησε ὁ Βενιζέλος, νὰ σφίρω τσιγάρο ἀπ' τὸν καπνὸ τοῦ πατριότη ἀπὸ δῶ, ὁ ὁποῖος φαντάζομαι θὰ εἶνε ἐκ τῶν ἀρίστων.

— Ἀπὸ ποῦτ' Ἀρίστου, κοιμάρει, διαμαρτυρήθηκε ὁ χωρικός. Εἶνε ἀπὸ τὸ δικὸ μου τὸ χωράφι, καπνός... φλωρί!

Ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ πρωθυπουργὸς ἐγέλασαν τότε μὲ τὴν καρδιά τους.

Νὰ τώρα καὶ μερικὲς προλήψεις τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου:

— Δὲν πρέπει ἡ μανάδες ν' ἀφίνουν τὰ ροῦχα τοῦ παιδιοῦ τους νὰ στεγνώσουν τὴ νύχτα ἔξω, γιὰ τὴ κάμουν ἡ καλὲς Κυράδες καὶ τὰ μαγειώνουν. Κι' ὕστερα ἄμα τὰ βάλει τὸ παιδί, μαυρίζει τὸ κρέας τοῦ καὶ πεθαίνει.

— Ὅταν τὰ μεσάνυχτα κρᾶζει, χωρὶς αἰτία καὶ ἀφορμὴ, κανένας πετεινός, δὲν πρέπει νὰ βῆς ἀπὸ τὸ σπίτι σου, γιὰ εἶναι τὴ στιγμή βγαίνει στὸ σεργιάνι τοῦ ὁ Τρισατάρατος ὁ τραγογένης μὲ τὴς καλὲς Κυράδες.

— Ὅποιος ἔχει πῶν τῶν ματιῶν, γὰ νὰ τοῦ περάσῃ, πρέπει νὰ γυρίσῃ τρεῖς φορὲς γύρω ἀπὸ μιά ἐκκλησία, μὲσα στὸ μεσημέρι.

