

ΕΥΘΥΜΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΖΟΡΖ ΟΡΕΟΝ

Η ΓΚΑΦΑ ΤΟΥ κ. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ



«...Σας στέλνω λίγα μαλλιά απ' την πλεξούδα μου, άρκετά για να κατασκευάσετε ένα δαχτυλίδι. Στη χρυσή πλάκα, που θα βάλετε από πάνω, χαράξετε τις λέξεις: «Μέ τρυφερή άγάπη...»

«Δεν πρέπει να ξεχάσετε ότι ο σύζυγός σας δεν ξέρει τίποτε. «Αν μοιρέσει περάσει άπάνε από τό σπίτι μου να σας εξοφλήσω τό λογαριασμό. Θα μέ βρήτε έντελώς μόνη. Καταλαβαίνετε».

Η κ. Πέιστ έγραψε τό γράμμα της αυτό με χοντρή πέννα και σταθερό χαρακτήρα, που φανέρωνε ψυχική ήρεμία. Κι' όταν τό τέλειωσε, τό στούπωσε με τό στουπόχαρτο, τό ξαναδιάβασε, τό έκλεισε μέσα σ' ένα φάκελλο και θύηκε να τό ρίξει στό ταχυδρομείο για να τό λάβη έγκαιρώς ο κοσμηματοπώλης της κύριος Κάρνφιξ.

Πλησίαζε ή ήμερα της έπετειού του γάμου της και τό δαχτυλίδι αυτό τό καμωμένο με τό άρωατα ξανθά μαλλιά της, ήθελε να τό χροιστ στον άγαπημένο της σύζυγο.

Γράφοντας ή καλή κυρία: «ο σύζυγός μου δεν ξέρει τίποτε», ήθελε να ειπεί ότι ο κοσμηματοπώλης δεν έπρεπε ν' αποκαλύηη τό άθώο της μυστικό στον άνδρα της, τόν άποιο ήθελε να εκπλήξει με τό δώρο της.

Τό έφερε όμως ή κατάρα να γυρίσει ξαφνικά νωρίς σπίτι του ο ταγματάρχης κύριος Πέιστ τό βράδυ αυτό πού ή γυναίκα του περίμενε τόν κοσμηματοπώλη της.

Ο κ. Πέιστ άνοιξε την έξώπορτα με τό κλειδί, πού είχε πάντοτε μαζί του, κι' έτρεξε άμέσως στό μικρό σαλονάκι της γυναίκας του, για να την συναντήσει. «Αλλά τότε τόν βρήκε εκεί και κάθησε σέ μία πολυθρόνα περιμένοντάς την.

«Άξαρνα, εκεί πού καθόταν, τού κατέβηκε να ποζάρη στη γυναίκα του για εννομήντης και να την εκπλήξει άναφροντιάς της τί έκανε τόν καιρό πού αυτός έλειπε.

Τό πρώτο πράγμα πού έπεσε στό μάτι του ήταν τό στουπόχαρτο. Τό πήρε στά χέρια του και τό σήκωσε ψηλά στό φώς.

Μά... τί ήταν αυτά πού διάβαζε;... Θεέ μου!... Πλησίασε στον καθρέφτη για να ιδεί μήπως γελάωτανε

Τότε όμως τούρθε κάτι σαν ζαλάδα. Τό στήθος του άρχισε να δράζει. Άφροί έβγαιναν απ' τό στόμα του, πού άνοιγόυλινε σαν τό κατάκι μιάς χυτρες με φασουλάδα, πού θράζει σέ δυνατή φωτιά. Έλξε διαβάσει με δυσκολία στό στουπόχαρτο αυτές τις κομμένες λέξεις:

«Φίλε... Σας έίλω μέσα στό φάκελλο... μαλλιά από την πλεξούδα μου... Περάστε άπάνε. Θα είμαι μόνη—Καταλαβαίνετε».

Τρελλός από όργη, ο ζήλοτυπος κι' εύέξατος σύζυγος, έτρεξε σ' όλα τά δωμάτια, έψαξε δεξιά κι' άριστερά, άπλόητρε με δυο πιστόλια και πάλι γύρισε στό σαλονάκι της γυναίκας του.

Σέ λίγο άκούστηκαν θήματα. Ο ταγματάρχης πινάχηκε όρθιος. Η πόρτα άνοιξε σιγά κι' ο ύπνρής έμπασε μέσα στην αίθουσα ένα άσχημάνθρωπο τούσον δά, κοιτούλη και λεπτοκαμωμένο.

«Ο ταγματάρχης περίμενε πίσω απ' την πόρτα άθέατος. Κι' όταν ειλε πώς έφυγε ο ύπνρής, πήγε σιμά στον έπισκέπτη του και άρχισε να τόν ρωτά, χαμογελώντας διασμένα και σφίγγοντας τις γρο-Τό ξαναδιάβασε και τότελευς σ' ένα φάκελλο.

—Ήρθατε να ιδήτε την κυρία Πέιστ;

—Μάλιστα, άπάντησε ο άνθρωπάκος, πού άρχισε να μη ξέρη τί τού γίνεται.

—Τό όνομά σας; Ξαναρώησε κάπως άγρια ο γενναίος ταγματάρχης.

—Κάρνφιξ, κύριε... Τού καταστήματος «Κ Α Ρ Ν Ι Φ Ε Ξ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ι Α Σ».

—Λαμπρά, Πήρατε κανένα γράμμα τό πρωί απ' την κυρία μου, με τριχες απ' την κοιτάδα της μέσα; Σάς έδινε ραντεβού γι' άπόψε, ξ;

—Μά γιατί ρωτάτε; άπάντησε ο Κάρνφιξ, χάνοντας την ύπομονή του.

—«Αν αγαπάς τή ζωή σου, τό καλύτερο ποηεις να κάνης είναι να τό δουλώηεις και να μη θυάλης; Ξεφώνισε ο δυστυχισμένος Κάρνφιξ, άνατηδώντας τρομαχμένος απ' τό κάθισμά του.

—Κάτσε σι' αυγά σου!... Και λέγε γούγορα, διτι έχεις να ιδής, διτι ξέρεις προτού να σέ μουσκάρω, θρονοσφώνησε ο ταγματάρχης έξαγορευμένος.

Ο δύστηνος ο Κάρνφιξ μη μπορώντας να κάνει και διαφορετικά, άρχισε να λήη:

—Είνε αλήθεια, ότι ή κυρία Πέιστ μουέγραψε σήμερα... αλλά...

σας παρακαλώ, κύριε, άφήστε με να σας έξηγηήσω...

—Δεν είναι άνάγκη... Τά ξέρω δια! φώναξε έξω φρενών ο κατά φαντασίαν άπατημένος σύζυγος και προχώρησε με σφιγμένες γροθιές ίσα πάνω στον κοσμηματοπώλη.

—Καλά, φίλτατέ μου κύριε, άπάντησε ο άθώος Κάρνφιξ, χαμογελώντας. Άφου τό μάθατε... Τί να γίνη; Τί θέλατε να κάνω έγώ, άφου ή κ. Πέιστ τό ήθελε;

—Τό ήθελε, λέει... Τό ήθελε!... άρχισε να ούρλιαζε ο ταγματάρχης. «Α, τό τέρας, τό τέρας!...

—Ήουχάσατε, κύριε, ψήθωσε ο Κάρνφιξ, μη καταλαβαίνοντας γιατί θυμώνει έτσι ο κ. ταγματάρχης. Δεν είναι μόνο ή κυρία σας... Όλες ή γυναίκες σκαρώνουν κάτι τέτοια. Κι' έγώ τις βοηθάω φυσικά.

—Άτιμη!... Άπατάς λοιπόν κι' άλλους; ούρλιαζε ο κ. ταγματάρχης.

—Μέ συγχωρείτε, κύριε, άπάντησε ο κοσμηματοπώλης, πού τάχε πειά τέλειωσ χαιμένα. Δεν είμαι άπατεώνας!... Η κυριές έκτιμούν την τέχνη μου.

Ο ταγματάρχης είχε φουάξει. Τόση... άνάδεια δεν την περιμένα πού και ποτέ.

—Εμά τί βρίσκουν τάχα σ' αυτή τή μαϊμού ή γυναίκα; σέ-έτρεκε. Και γυρίζοντας στον κοσμηματοπώλη, τού ειπε:

—Και δεν σνλλογιότρε ποτέ, άθλιε, τούς άντρες των γυναικών και τά παιδιά τους;

—Και για πού λόγo, παρακαλώ;

—Μά σν είσαι χειρότερος κι' απ' τό διάβολο!...

—Μά τί μωρό να κάνω; Να τις δωξω δεν μπορώ, βέβαια, άφου έχονται μόνες τους. Μήπως τις τραβάω με τό ζόρι; Με προτιμούν, μάλιστα, έμένα άνάμεσα σέ τούσους άλλους!...

—Άνάθεμα!... ούρλιαζε ο ταγματάρχης... Σκάσε λοιπόν, πήηκε. Μη μιλάς πειά, ζαρωμένη σάτρε! Θα σου κόψω την παιηόγλωσσά σου, παληάνθρωπε! Κι' όρησε καταπάνα στον ζαρωμένο κ. Κάρνφιξ, πού απ' την τρομάρα του γίνηκε πού κίτρινος κι' από φλουρί.

—Πριν με σκοτώσετε, κύριε, ειπε τέλο; ο κοσμηματοπώλης, λέστε μου σέ τί έπταλά;

—Συγχρόνωσ μία σκέψης φοικαία πέρουσε απ' τό μυαλό του, πού τούέφερε μία κρυβάδα θανατερή, σ' όλο του τό σώμα και τόν έκανε να τρέμη σαν τό δουλόρο: «Αν ο ταγματάρχης είναι τρελλός;... Αν είναι μανιακόσ;...»

—Άκου θράσος!... Ρωτάς και σέ τί μούφταιξες!... ούρλιαζε ο ταγματάρχης. Μά, μου κατέστρεψες τό σπίτι μου... μούβλεπες την ευτυχία μου, τί γαλήνη μου... Τί άλλο ήθελες άκόμα να μού κάνης, συχαμένο διαδολούητρο;... Άρνίεσαι λοιπόν διτι έχεις σχέσεις με τή γυναίκα μου;

—Τώρα καταλαβαίνω την τρομερή παρεξήγησή! φώναξε ο δυστυχισμένος Κάρνφιξ, πού λίγο άκόμα και θα τό κινάρονε απ' την τρομάρα του μπρός στον άγριόμένο εκείνο γίγαντα, πού τού πρότεινε τό πιστόλι του. Κι' άμέσως διηγήθηκε στον ταγματάρχη τί είχε μεσολαθήσει μεταξύ αυτού και της κ. Πέιστ.

Άλλά τού κυρίου ταγματάρχη τούχε ριζωθεί ή ύποψια για καλά μεσ τό μυαλό, και για να βεβαιωθεί τέλειωσ, ύποχρέωσε τόν πολυάπλο κ. Κάρνφιξ να παίξει τό ρόλο τού έρωτευμένου στη γυναίκα του, όταν θάμπαινε στό δωμάτιο, ενώ αυτόσ κρινόμενος μέ-

σα στην ντουλάτα θα έμάντευε πλέον την αλήθεια.

—Μόλις μπει ή γυναίκα μου μέσα, ειπε στον κ. Κάρνφιξ, θα πέσης μπρός στά πόδια της και θα της μιλήσης για άγάπη. Έτσι μόνο θα ιδω πώς θα σου φερθή και θα καταλάβω τί τρέχει. Άλλά, κύπταξε, μη προσπαθήσης να με γελάσης, γιατί άλλοίμοιο σέ σένα!

Ο κοσμηματοπώλης δέχτηκε και ο κ. ταγματάρχης μπήκε μέσα στη ντουλάτα άπλισμένος με τά δυο τόν πιστόλια.

Έπειτα από λίγο μπήκε στό σαλόνι ή κυρία Πέιστ.

—Συνώνμη, κύριε Κάρνφιξ, αν ούς έκανα να περιμένετε, ειπε.

—Α! Κυρία μου, δέσποινα της καρδιάς μου, μη μού ζητάτε συγγνώμη!... Όχι, χίλιες φορές όχι, έγώ να πέσω στα πόδια σας, να τά φιλήσω, να τά δροξώ με τά δάκρυα τού φλογερού έρωτός μου!

Η εκπλήξης κι' ο τρόμος της κυρίας Πέιστ δεν είχε όρια.

—Ελα να φύγομε μαζί, ώραιε μου άγγελε, συνέχισε ο Κάρνφιξ.

—Άφησε κεινό τό μαντιράχαλο τόν άντρα σου...

Ένας μπάτσος άταφρε στο πρόσωπο τού Κάρνφιξ. Η κυρία Πέιστ τόν άρπαξε απ' τά μαλλιά και τού φώναξε:

—Τρελλάθρηκες, Κάρνφιξ!... Βλάκα!... Γεροξεκούτη!... Τή στιγμή αυτή ένας κρότος άκούστηκε στην ντουλάτα.

Ήταν ο κ. ταγματάρχης, ο όποιος πήδησε έξω σκαμένος στα γέλια. Άγκλησε με συγνώμη τή γυναίκα του, τή φίλησ κι' ύστερα... φίλησε και τό δύστηνο τόν Κάρνφιξ, για να τόν άποζημώση για όσα τραβήξε άδικα τών άδίκων.

