

ΙΠΠΟΤΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΔΟΥΜΑ, ΠΑΤΡΟΣ

Η ΔΥΟ ΑΡΤΕΜΙΔΕΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)



ΠΟΤΕ δὲν ἦταν πὸ εὐχαλο ἅτ' αὐτό, Κι' ἂν ἀκόμα ἴσθηζε κανένας κίνδυνος, ὁ ἄνθρωπος πού στεκόταν κάτω ἅτ' τῆ βελανιδιά, δὲν θὰ διατάζε νά τὸν ἀψηρήσῃ, μὴλὶς θ' ἀντίκριζε τὸν βασιλέα του.

Σὲ διάστημα εἴκοσι φορές λιγότερο ἅτ' ὅσο θὰ χρειασθῆ στὸν ἀναγνώστη γιὰ νὰ διαδόσῃ τὶς γραμμὲς αὐτές, ὁ Ἑρρίκος Β' διέσχισε τὰ τρακόσια-τρακόσια βήματα πού τὸν χώριζαν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος κρατοῖσε στὰ χέρια του τὴ σωτηρία του.

Ὁ Ἑρρίκος, γιὰ νὰ τὸν προσεδοποιήσῃ, ἔβγαλε μιά κραγιὴ ἀτονωσσοῦ καὶ ἰψώνοντας τὴ χερί του, ἄρχισε νὰ τὸ σαλεύη ζωηρά. Ὁ ἀγνωστος τὸν εἶδε κι' ἔκανε μιά κίνησι. Ἐτοιμαζόταν χωρὶς ἄλλο νὰ τὸν βοηθήσῃ.

Μά, ὦ φρένη! Τὸ ἀρνησιασμένο ἄλογο τοῦ βασιλέως προστάρισε μπροστά ἀπὸ τὸν ἀγνωστο καθάλλωθι, χωρὶς αὐτὸς νὰ κἀν τὴν παραμικρὴ χειρονομία γιὰ νὰ τὸ συγκρατήσῃ.

Ἐκανε μάλιστα λίγο πίσω γιὰ ν' ἀποφύγῃ κάθε συγκρούσι μαζὶ τὸν.

Ὁ βασιλεὺς ἔβγαλε μιά δευτέρη κραγιὴ, λύσσασ καὶ ἀειλουσίας αὐτὴ τῆ φοιά.

Ἐνοιωθεῖ τώρα κάτω ἅτ' τὰ πέταλα τοῦ ἄλόγου του ν' ἀνητήθῃ ὄχι περὶ χῶμα, ἀλλὰ πέτρα. Εἶχε φτάσει στὸν μοιραῖο βράχο, κάτω ἅτ' τὸν ὁποῖο ἔχασσε ἡ ἀβυσσοῦ.

Ψιθύρισε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ξέμπλεξε τὰ πόδια του ἅτ' τοὺς ἀκαθάρτους κι' ἄφησε τὸν ἑαυτό του νὰ πέσῃ κατά γῆς, στήν τύχη.

Καθὼς τινάχτηκε ἀπότομα, πῆγε κι' ἔπεσε σὲ δεκαπέντε βήματα ἀπόστασι ἅτ' ἐκεῖ. Μά κάτωτω θάψιμα θὰ ἔγινε χωρὶς ἄλλο καὶ κολύπησε πάνω σ' ἕνα χλοῖσιμο ἰνυροματάκι ἀπὸ χῶμα, στὰ μαλακά. Ἐταῖ δὲν ἔπαθε τίποτε.

Ἦταν περὶ καρφός! Ἡ ἀβυσσοῦ ἀνοίγόταν σὲ εἴκοσι βημάτων ἀπόστασι ἅτ' ἐκεῖ.

Ὅσο γιὰ τὸ ἄλογο του, ξεφνιασμένο γατί δὲν ἔνοιωθεῖ περὶ τὸ βάρος του, φάνηκε νὰ λιγοστεῖ ἴλιγο τὴν ὀμίη του. Ἐταῖ, μὴλὶς ἔφτασε στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, βλέποντάς τὴν σκοτεινὴ ἀπὸ κάτω του, τραβήχτηκε ἀπότομα πίσω μὲ τὰ μάτια τετανωμένα ἅτ' τὸν τρόμο καὶ μὲ τὴ χαιτή του ἀνορθωμένη.

Ἄν ὁμοῦς ὁ βασιλεὺς βρισκόταν ἀκόμα ἐπάνω του, θὰ γραμμιζόταν σίγουρα μαζὶ του μέσα στὸ χάος.

Ὁ Ἑρρίκος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε θεορμὰ τὸν Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία του κι' ἀφοῦ σπύνησε, καθιστήγασε καὶ ξεανακαθάλλωθε τὸ ἄλογο του, ὄφρησε ἀμέσως, γεμάτος ὀργή, ἐναντίου τοῦ ἀγνωστοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε κάνει τίποτε γιὰ νὰ τὸν σώσῃ.

Ὁ ἀγνωστος ἐξαικολουθοῦσε νὰ παραμένῃ στήν ἴδια θέσι, ἀκίνητος πάντοτε καὶ τυλιγμένος μέσα στὸν μαῦρο τὸν μανδύα.

— Ἄθλιε! τοῦ φώναζε ὁ βασιλεὺς δταν ἔφτασε σ' ἀπόστασι πού ὁ ἄλλος παροῦσε νὰ τὸν ἀκούσῃ. Δὲν εἶδες λοιπὸν τὸν κίνδυνο πού διέτρεχε; Δὲν μ' ἀνεγνωρίσασε, βασιλοκτόνε; Μά κι' ὁ βασιλεὺς σου ἂν δὲν ἦ μωρὸν, εἶχεσ καθίρον νὰ σώσῃς κάθε ἄνθρωπο, πού θὰ διέτρεχε ἕναν τέτοιον κίνδυνο, ἀφοῦ γιὰ νὰ τὸ κἀνθῃ αὐτὴ, δὲν εἶχε παρὰ ν' ἀπώσῃς τὸ χεῖρ σου, ἔτσι;

Ὁ ἀγνωστος οὔτε κινήθηκε, οὔτε ἀπάντησε.

Ἀνασήκασε μόνο λίγο τὸ κεφάλι του, πού τὸ ἔκρυβε ἅτ' τὰ μά-

τια τοῦ Ἑρρίκου τὸ πλατύγρο καπέλλο του. Ὁ βασιλεὺς ἀπατήγασε τότε, ἀναγνωρίζοντας τὴ χλομή καὶ θλιμένη φροναγομία τοῦ Γαβριήλ. Στάσασ ἀμέσως καὶ σαύνοντας τὸ κεφάλι του, ψιθύρισε πλὴν σιγᾶ:

— Ὁ κόμησ ντὲ Μονγκομερύ! Τότε δὲν μπορῶ νὰ πῶ τίποτε! Καὶ χωρὶς νὰ προσθήσ ἔξῃ, σπαρήνισε τὸ ἄλογο του καὶ ξεαναγύρισε κατὰζοντας στὸ δάσος.

— Δὲν μὲ σκότωσε, ψιθύρισε κυριοκίμως ἀπὸ μιά θανάσιμη ἀνατοχήλα, μὰ μὲ ἄφησε νὰ σκοτωθῶ!...

Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ Γαβριήλ ἔλεγε μ' ἕνα πένθημο χαμόγελο: — Νοκῶθο τὴ λεία μου νὰ ἔρχεται καὶ τὴν ὄρα μου νὰ πλησιάζῃ.

VI

ΑΝΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ἐπειθὶ οἱ γάμοι τῆς κόρης τοῦ Ἐλισάβετ μὲ τὸν Φίλιππο Β' τῆς Ἰσπανίας θὰ γινότουαν στίς 28 Ἰουνίου, στίς 25 τοῦ μηνός ὁ Ἑρρίκος Β' εἶχε ξεαναγύρισε στὸ Λούβρο περισσότερο μελαγχολικός καὶ βοθημένος σὲ σκέψεις ἀπὸ ποτέ.

Μετὰ τὴν τελευταία ἐμφάνισι τοῦ Γαβριήλ, ἡ ζωὴ του εἶχε καταντήσῃ ἀληθινὸ μαρτύριο. Ἀτέφηνγε τώρα τὴ μοναξιά καὶ ζητούσε διαρκῶς διασκεδάσεις γιὰ ν' ἀπασχολή τὴ σκέψῃ του.

Δὲν εἶχε μὴλὶς οὐ κανένα γιὰ τὴν μοιραία αὐτὴ σπύνησι κι' ἔνοιωθεῖ τὴν ἀνάγκη ν' ἀνοίξῃ κάποιον, σ' ἕναν ἄνθρωπο ἀγαπημένο του, τὴν καρδιά του. Δὲν ἔφηνε δὲ κανέναν ἄλλο καλύτερο ἅτ' τὴ λατρευτὴ τὸν κόρη Ἀρτέμια.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 26 Ἰουνίου, ἡ Ἀρτεμὶς ἦταν ὀλομόνωχη καὶ σπύλογομένη μέσα στὸ δωματίου τῆς, δταν ἔξαφνα μὰ ἅτ' τὶς γυναῖκες τῆς ἀκολοθίας τῆς, πρῆχοντάς βασιτικά μέσα, τῆς ἀνήγγειλε τὴν ἐπίσκεψῃ τοῦ βασιλέως.

Ὁ Ἑρρίκος, ὁ ὁποῖος παρουσιασθήσε σὲ λίγο, ἦταν σοβαρός, ὁποῦς πάντα. Ἐλεῖτ ἀπὸ τὶς πρώτες διακρίσεις, ὑπῆρχε κατ' εὐθείαν στὸ θέμα, σὰν νὰ ἤθελε ν' ἀπαλλαγῇ μὰ ὄρα ἀρχιτέρα ἀπὸ τὶς θλιβεροῦς ἔνοιους του.

— Ἀγαπημένη μου Ἀρτεμὶς, εἶπε βοθίζοντας τὰ βλέμματά του μέσα στὰ μάτια τῆς κόρης του, εἶνε πολλὸς καρφός πού ἔχουμ νὰ μιλήσομ μαζὶ γιὰ τὸν κῆριο ἰστοκόμεθα ντ' Ἐξιμέσ, ὁ ὁποῖος ἔχει πάρει τώρα τὸν τίλο τοῦ κόμητος ντὲ Μονγκομερύ. Πῆς μου, ἔχεισ καρφὸ νὰ τὸν δῆς;

Ἡ Ἀρτεμὶς, ἀκούγοντας τὸ ὄνομα τοῦ Γαβριήλ, χλοῖμασε κι' ἀνατιχίασε.

— Μεγαλειότατε, ἀπάντησε, εἶδα μὰ φορὰ μόνο τὸν κῆριο ντ' Ἐξιμέσ μετὰ τὴν ἐπιστροφή μου ἅτ' τὸ Καλαί.

— Καὶ πού τὸν εἶδες, Ἀρτεμὶς; ὠτίησε ὁ βασιλεὺς.

— Στὸ Λούβρο, σ' αὐτὸ τὸ διαμέρισμα, Μεγαλειότατε.

— Πᾶνε δεκαπέντε μέρες ἀπὸ τότε. Δὲν εἶν' ἔτσι;

— Πρᾶγμα, Μεγαλειότατε, ἀπάντησε ἡ Ἀρτεμὶς. Ἐχουμ πάρσει δεκαπέντε μέρες.

Ὁ βασιλεὺς ἔβλεπε γιὰ μερικές στιγμὲς σιωπηλός, ἐνῶ ἡ Ἀρτεμὶς τὸν κίτταξε προσεκτικά καὶ φοβισμένη, προσπαθώντας νὰ μαντεύσῃ τὴν ἀφορμὴ τὸν ἀπροσδοκῆτον αὐτὸν ἐρωτήσεων. Μὰ ἡ σπορὸ ἡ φροναγομία τοῦ πατέρα τῆς φανόταν ἀδιαπέραστη.

— Μεγαλειότατε, συγχωρήστε με, τοῦ εἶπε τότε συγκεντρωμένος ὀλο τῆς τὸ θάρρος. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ σᾶς ρωτήσω, γατί ἔπειτ' ἀπὸ μὰ τόσο μακρὸν ἰστοκόμεθα μ' ἔκεινον πού ἔσωσε τὸ Καλαί, μοῦ κἀνετε



ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙ (Πίναξ τοῦ Πέτρου Τζιόρντι).

σήμερα την τιμή να μ' επισκεφθίτε για να μ' ερωτήσετε, όπως φαίνεται, άποικιστικά γι' αυτόν;

—Θέλεις να τὸ μάθης, Ἄρτεμις; ρώτησε ὁ βασιλεὺς.
—Μάλιστα, Μεγαλειότατε.

—Ἔστω λοιπόν! Θὰ τὰ μάθης δια! εἰτε ὁ Ἐρρίκος. Κι' εὐχομαι ἡ ἐμπιστοσύνη μου αὐτῆ πρὸς ἐσένα νὰ προκαλέσῃ τὴν δική σου πρὸς ἐμένα. Μοῦ εἶπες συχνά, ὅτι μ' ἀγαπᾷς, παιδί μου. Εἰν' ἀλήθεια αὐτό;

—Τὸ εἶπα καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνω, Μεγαλειότατε! φώναξε ἡ Ἄρτεμις. Σὰς ἀγαπᾶω ὡς βασιλέα μου, ὡς εὐεργέτη μου καὶ ὡς πατέρα μου.

—Μπορῶ λοιπὸν νὰ τὰ φανερώσω δια στὴν τρυφερὴ κα' ἀγαπημένη μου κόρη, εἶπε ὁ Ἐρρίκος. Ἄκουσέ με, Ἄρτεμις.
—Σὰς ἀκούω μ' ὅλη μου τὴν καρδιά, Μεγαλειότατε.

Ὁ Ἐρρίκος τῆς διηγήθηκε τότε τὶς δύο συναντήσεις του με τὸν Γαβριήλ. Τὴν πρώτη, μέσα στὴ γκαλερία τοῦ Λούβρου καὶ τὴ δεύτερη, στὸ δάσος τοῦ Φοντανμενιλά. Περιέγραψε στὴν Ἄρτέμιδα τὴν στάσι πού εἶχε κρατήσει ὁ νέος εὐγενὴς στὶς δύο αὐτὲς συναντήσεις καὶ πῶς τὴν πρώτη φορά δὲν χαρῆτηκε τὸν βασιλέα του καὶ πῶς τὴ δεύτερη δὲν θέλησε νὰ τὸν σὸση.

Ἡ Ἄρτεμις, ἀκούοντας αὐτὴ τὴ διήγησι, δὲν μπόρεσε νὰ κρύψῃ τὴν θλίψη τῆς καὶ τὸν τρόμο τῆς. Ἡ συνάντησι πού τόσο φοβόταν μεταξύ τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ Γαβριήλ, εἶχε συντελεσθῆ καλὰς δύο φορές καὶ μποροῦσε νὰ ἐπαναληφθῆ πὸ ἐπικίνδυνη καὶ πὸ τρομερὴ ἀκόμα.

Ὁ Ἐρρίκος, χωρὶς νὰ φαίνεται ὅτι ἀντιλαμβάνεται τὴν ταραχὴ τῆς Ἄρτέμιδος, τελειώσε τὴ διήγησί του, λέγοντας:

—Αὐτὲς εἶνε πολὺ σοβαρὲς προσβολές. Δὲν εἰν' ἔτσι, Ἄρτεμις; Εἶνε σχεδὸν ἐγγλήματα ἐσχάτης προδοσίας. Κι' ὅμως ἐκρηκνῶ ἀτ' ὄλους αὐτὲς τὶς προσβολές, γιατί αὐτὸς ὁ νέος ἰπέφερε πολὺ ἐξ αἰτίας μου, παρ' ὅλες τὶς ἐνδοξῆς ὑπηρεσίες πού προσέφερε στὸ βασιλείο μου καὶ γιὰ τὶς ὁπίες χωρὶς ἄλλο θ' ἄξιζε ν' ἀνταμειφθῆ πολὺ καλύτερα.

Καὶ καρφώνοντας στὴν Ἄρτέμιδα τὸ διαπεραστικὸ του βλέμμα, πρόσθεσε:

—Ἀγνοῶ, θέλω ν' ἀγνοῶ, Ἄρτεμις, ἀν ξέρεις τὴ κακὴ ἔχω κάνει στὸν κύριον ντ' Ἐξμές.... Θέλω μονάχα νὰ μάθης, ὅτι ἀν σώτηρα γιὰ τὶς προσβολές του, τὸ ἔκανα μόνο καὶ μόνο γιατί ἀναγκωρίζω, ὅτι τὸν ἀδίκησα καὶ μετανοῶ γι' αὐτό. Μά, πές μου, ἡ σωτὴ μου αὐτὴ δὲν ἰσοδυναμεῖ με ἀπρονουσία; Αὐτὲς ἡ προσβολές δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν ὡς συνέγεια ἄλλες πὸ σοβαρὰς ἀνάγια; Δὲν πρέπει νὰ φυλαχτῶ ἐπὶ τέλους ἀπὸ τὸν κύριον ντ' Ἐξμές; Γιὰ δι' αὐτά, Ἄρτεμις, θέλησα φιλικὰ νὰ ρθῶ νὰ σε συμβουλευθῶ....

—Σὰς εὐχαριστῶ γι' αὐτὴ τὴν ἐμπιστοσύνη, Μεγαλειότατε, ἀπάντησε με δόνην ἡ Ἄρτεμις.

—Ἡ ἐμπιστοσύνη μου εἶνε πολὺ φυσικὴ, Ἄρτεμις, εἶτε ὁ βασιλεὺς. Ἐ, λοιπόν; ἐπρόσθεσε, βλέποντας ὅτι ἡ κόρη του δίσταζε νὰ μιλήσῃ.

—Ἐ, λοιπόν, Μεγαλειότατε, ἀπάντησε ἡ Ἄρτεμις, καταβάλλοντας μὰ προσπάθεια, νομίζω πῶς ἡ Μεγαλειότης σας ἔχει δικιο.... κα' ὅτι θὰ κάνῃ φρόνιμα ἴσως, ἀν πρόσεχε τὸν κύριον ντ' Ἐξμές.

—Φαντάζεσαι λοιπόν, Ἄρτεμις, ὅτι ἡ ζωὴ μας διατρέχει κινδύνους; ρώτησε ὁ βασιλεὺς.

—Ὁ! δὲν λέω ἕνα τέτοιο πράγμα, Μεγαλειότατε! φώναξε ἡ Ἄρτεμις ζωηρά. Μὰ ἐπειδὴ, καθὼς φαίνεται, ὁ κ. ντ' Ἐξμές ἔχει θυχεὶ βαθύτατα, πρέπει νὰ ρωτᾶται κανεὶς....

Ἡ δυστυχισμένη Ἄρτεμις στάθηκε τρέμοντας καὶ με τὸ μέταπο μουσκεμένο στὸν ἰδρώτα. Αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς καταδόσεως τοῦ Γαβριήλ, πού τῆς ἐπέβαλε ἡ συγκίνησί τῆς καὶ ἡ στογῆ τῆς, ἔκανε τὴν καρδιά τῆς νὰ ὑποφέρει ἀφόρητα.

Μὰ ὁ Ἐρρίκος ἐρήμηνεσε με ἄλλον τρόπο τὸν πόνο τῆς.

—Σὲ καταλαβαίνω, Ἄρτεμις! εἶπε σηκωνόμενος καὶ κἀνοντας μὲ

μεγάλα βήματα βόλτες στὸ δωμάτιο. Ναι, τὸ προσιθανόμουν. Πρέπει νὰ δυσπιστῶ πρὸς αὐτὸ τὸν νέο. Μὰ τὸ νὰ εἶ ἀδύνατον με τὸ σταθὶ τοῦ Δημοκλέους κρεμασμένο πάνω ἀτ' τὸ κεφάλι μου, αὐτὸ εἰν' ἀδύνατον. Οἱ βασιλεῖς ἔχουν ἄλλες ὑποχρεώσεις ἀπὸ τοὺς εὐγενεῖς.... Θὰ φροντίσω ν' ἀσφαλισθῶ ἀπὸ τὸν κύριον ντ' Ἐξμές....

Κι' ἔκανε ἕνα βῆμα σὺν νᾶθελε νὰ βγῆ ἔξω. Μὰ ἡ Ἄρτεμις ἔτρεξε καὶ ριχτήκε μπροστά του.

Τί! Ἐπρόκειτο νὰ λάβῃ μέτρα κατὰ τοῦ Γαβριήλ!... Νὰ τὸν συλλάβῃ, νὰ τὸν φυλακίσῃ ἴσως... Καὶ ἦταν αὐτὴ πού τὸν εἶχε προδοῦσε!...

—Μεγαλειότατε, μὰ στιγμὴ! φώναξε, Μὲ παρεξηγήσατε! Σὰς ὀρκίζομαι, ὅτι μὲ παρεξηγήσατε. Δὲν ὑπάρχει κανένας κίνδυνος γιὰ τὸ ἱερὸ κεφάλι σας! Καμμιά ἀτ' τὶς ἐξομολογήσεις τοῦ κυρίου ντ' Ἐξμές δὲν μ' ἔκανε νὰ ὑποθέσω, ὅτι ἔχει συλλάβει τὴν ἰδέα ἐγκλήματος ἐναντίον σας. Ἄν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θὰ σὰς τὸ φανερώνα ἐγὼ πρώτη.

—Αὐτὸ εἶνε σωστό, εἶτε ὁ Ἐρρίκος σταματῶντας. Μὰ τότε, τί ἤθελες νὰ πῆς, Ἄρτεμις;

—Ἦθελαν νὰ πῶ ἀπόλυτα, Μεγαλειότατε, ὅτι θὰ κάνετε καλὰ ν' ἀποφεύγατε αὐτὲς τὶς δυσάρεστες συναντήσεις, κατὰ τὶς ὁπίες ὁ προσβεβλημένος κόμης ντῆ Μονμορανού ξεχάσας τὸν σεβασμὸ πού χροασταίε στὸν βασιλέα του. Μὰ ἀπὸ τὴν ἔλλειψιν αὐτῆ τοῦ σεβασμοῦ ὡς μὰ βασιλοκτονία ὑπάρχει ἀπόστασις, Μεγαλειότατε. Δὲν θὰ ἦταν λοιπὸν καθόλου ἀξιοπρεπὲς γιὰ σὰς, Μεγαλειότατε, νὰ ἐπανορθώσετε τὸ κακὸ πού κάνετε στὸν κύριον ντ' Ἐξμές με μὰ καινούργια ἀδίκια.

—Ὅχι βέβαια κα' οὕτε ἦταν αὐτὸς ὁ σκοπὸς μου, ἀπάντησε ὁ βασιλεὺς. Ἡ ἀπόδειξις εἶνε ὅτι ὠπασα. Κι' ἀφοῦ διαλύεις τὶς ὠπψεις μου, Ἄρτεμις, καὶ μὸν λές ὅτι μπορῶ νὰ εἶμαι ἡσυχος....

—Νὰ εἰσθε ἡσυχος! τὸν διέκοψε ἡ Ἄρτεμις ἀνατριχιάζοντας. Μὰ δὲν προχώρησα ὡς τὸ σημεῖο αὐτό, Μεγαλειότατε! Μὲ ποιά τρομερὴ εὐθύνη μ' ἐπιβαρύνετε... Νομίζω ἀπειναντιάζω, ὅτι ἡ Μεγαλειότης σας πρέπει νὰ φυλάγεται, νὰ κρυσέχη.

—Ὅχι, εἶτε ὁ βασιλεὺς, δὲν μπορῶ πάντοτε νὰ φοβάμαι καὶ νὰ τρέμω. Ἐδῶ καὶ δύο βδομάδες δὲν εἶω περὶ. Πρέπει νὰ τελειώσῃ ἡ ἀγωνία αὐτὴ. Ἀτ' τὰ δύο πράγματα πρέπει νὰ γίνῃ τὸ ἕνα: ἡ ἐμπιστευόμενος στὸ λόγο σου, Ἄρτεμις, νὰ συνεχίσω ἡσυχος τὴ ζωὴ μου, σκεπτόμενος τὸ βασιλείο μου, ἢ νὰ κάνω τὸν ὑποκόμιμα ντ' Ἐξμές ἀνώτατον νὰ με βιάσῃ, ἀναθέτοντας τὴν φροντίδα αὐτῆ σ' ἐκεῖνους πού τὸ καθήκον τους εἶνε νὰ φυλάινε τὸ πρόσωπό μου.

—Καὶ ποιὸς εἶνε λοιπὸν αὐτοί, Μεγαλειότατε; ρώτησε ἡ Ἄρτεμις.

—Μά, ἀπάντησε ὁ βασιλεὺς, ὁ κύριος ντῆ Μονμορανού ἐν πρώτοις, ὁ κοντόσταυλὸς μου.

—Ὁ κόμης ντῆ Μονμορανού! ἐπανέλαβε ἡ Ἄρτεμις ἀνατριχιάζοντας.

Τὸ βδελυρὸ ὄνομα τοῦ Μονμορανού τῆς θύμισε ὅλες συγχρόνως τὶς δυστυχίες τοῦ πατέρα τοῦ Γαβριήλ, τὴ μακρὰ καὶ σκληρὴ του φυλάκισιν καὶ τὸν θάνατό του. Ἄν ὁ Γαβριήλ ἔπεφτε κα' αὐτὸς στὰ χεῖρα τοῦ κοντόσταυλου, ἡ ἴδια ἀσφαλὸς τυχὴ θὰ τὸν περμένε. Ἦταν χαμένος!....

Ἡ Ἄρτεμις εἶδε τότε με τὴν φαντασί τῆς ἐκείνου πού τόσο ἀγαποῦσε, ριγμένο σὲ μὰ φυλακὴ χωρὶς ἀέρα καὶ νὰ πεθάνῃ σ' αὐτὴ μέσα μὰ νύχτα ἢ μᾶλλον νὰ πεθαίνη, ὅπως ὁ πατέρας του, ἔπειτ' ἀπὸ εἰκόση χρόνια, καταρώμενος τοὺς ἀνθρώπους καὶ πρὸ πάντων τὴν Ἄρτέμιδα, πού τὸν εἶχε προδοῦσε.

Ἡ Ἄρτεμις μέσα σὲ λίγες στιγμὲς τὰ σκέφθηκε ὅλα αὐτά. Συνηθὰ ἀπὸ τὶς σκέψεις τῆς, ἀκούοντας τὸν βασιλέα νὰ τὴ ρωτᾷ:

—Ἐ, λοιπόν, Ἄρτεμις, ποιά συμβουλή μοῦ δίνεις; Ἐπειδὴ μπορεῖς νὰ ξερῆς καλύτερα ἀπὸ μένα τοὺς κινδύνους πού διατρέχω, ὁ λόγος σου θὰ γίνῃ νόμος μου. Πρέπει λοιπὸν νὰ πάψω ν' ἀσχολοῦμαι με τὸν κ. ντ' Ἐξμές ἢ όχι;

(ἀκολουθεῖ)

ΓΑΥΠΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ



Ο ΣΑΛΤΙΜΠΑΓΚΟΣ (Έργον τοῦ Ἴταλῶ γλύπτου Γκασπιάρρα).