

κίας. Άποφύγει όμως να κάνει λόγο για τις σημερινές. Έξεταιζει μόνο τις γυναίκες, ή όποιες ζούσαν μέσα στα χαρμάτα και βελανιδιές ή ή δαλίσιες είχαν κι' έχουν (άν υπάρχουν ακόμη) τα πιο κανονικά και τα πιο όμορφα πόδια, γιατί περπατούν πάντα με σανδάλια ή και τελείως ξεπόλιτες άπάνω στ' ανατολίτικα χαλίδια...

Τά πιο εύνητα πόδια όμως τά έχουν ή 'Ισπανίδες, ή όποιες και γι' αυτό άκριβώς είνε ή καλύτερες χορεύτριες. Η 'Αγγλίδες έχουν βαρειά, χοντρά και άνδρικά πόδια. Η Σουάβες πάλι έχουν τά πιο τρυφερά και τά πιο άρμονικά πόδια άπ' όλες τις άλλες γυναίκες. Υπόδειγμα γυναικειού ποδιού, ό 'Αγγλος δόκτωρ θεωρεί τό ποδί της 'Αμερικανίδος, γιατί ή γυναίκες του Νέου Κόσμου άγατούν περισσότερο άπ' όλες τά στόμα και τό φουτίγκ, δηλαδή την πεζοπορία... Γι' αυτό, τά πόδια τους μπορεί νά είνε λίγο νευρώδη, αλλά κερδίζουν σε όμορφες γραμμές και σε κανονικές αναλογίες. Όσο για τις Κινέζες, ό «εντικειωριστάς» του βασιλέως της 'Αγγλίας όμολογεί ότι έχουν πράγματι μικροσκοπικά πόδια, εξηγεί όμως ότι τά παραμορφώνουν τόσο με τά μαρτυρικά παπούτσια τους, ώστε όχι μόνο είνε τερατώδη, αλλά και δέν μπορούν νά θεωρηθούν ως πόδια!... Πλησιάζουν νά μοιάσουν με άπλές ζώων!... Εύτυχώς πού ή μοντέρνες Κινέζες έχουν εξευρωπαϊσθεί πιά κι' έχουν καταργήσει αυτές τις βάρβαρες συνήθειες. Στο όσωτεροκόσμο της Κίνας βασιλεύει ακόμη ή μόδα της παραμορφώσεως των ποδιών, γιατί όλες ή γυναίκες εξακολουθούν ακόμη νά φορούν τά μαρτυρικά εκείνα σανδάλια τους πού είνε φτιαγμένα από σκληρά δέρματα και σιδερένια έλάσματα...

Μά είνε όστόσο καιρός νά ξαναγυρίσουμε στους 'Αμερικανούς χειροποδιστάς. Άπό την έκθειαν λοιπόν των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού, βλέπουμε ότι τά 60 ο)ο των άνδρών και τά 75 ο)ο των γυναικών πού ζούν στις πόλεις, έχουν 72 παραμορφώσεις στα πόδια τους!... Η διαφορά τώρα πού παρουσιάζουν ή γυναίκες όφείλεται στο ψηλό τακούνι τους. Τό ψηλό τακούνι είνε ό κυριώτερος έχθρός της όμορφιάς του γυναικειού ποδιού. Για ν' άποδείξουν μάλιστα τις τρομακτικές παραμορφώσεις πού λαβαίνουν τά γυναικεία πόδια άπ' αυτό, πήρανε τ' άποτύπωμα του πέλματος 2.000 γυναικών άπό 15 μέχρι 60 χρόνων και τά μελέτησαν προσεκτικά, κάνοντας τή σύγκρισή τους με μερικά άποτυπώματα του πέλματος των γυναικών της άρχαίας 'Ελλάδος και της Αίγυπτου, πού βρέθηκαν άπάνω σε πλινθούς κατά τις άνασκαφές των τάφων. Άπό τή σύγκρισή λοιπόν αυτή φαίνεται καθαρά ότι ή όμορφη κορμοστασία των γυναικών του άρχαίου κόσμου όφείλετο στο φυσικό βάδισμα. Τό ποδί δηλαδή μιάς άρχαίας 'Ελληνίδος, πού φορούσε σανδάλια, πατούσε μ' όλο τό πέλμα και γι' αυτό διατηρούσε τις κανονικές αναλογίες του και τήν όμορφιά του. Σήμερα όμως ή γυναίκες πού φορούν ψηλό τακούνι, πατούν μόνο στις μύτες των ποδιών και άπάνω σ' αυτές άκριβώς πέφτει όλο τό βάρος του σώματος. Τό ποδί λοιπόν παίρνει μιά λοξή κλίση, τά όστά του παραμορφώνονται και τά δάχτυλα συμπιέζονται και χάνουν τό σχήμα τους...

Μόνο τό μεγάλο δάχτυλο του ποδιού μιάς γυναίκας της εποχής μας έχει 12 παραμορφώσεις τόσο άσθητικές, όσο κι' όργανωτικές!... Χειρότερη τύχη έχουν τ' άλλα δάχτυλα και ιδίως τό μικρό, πού τεινεί νά... εξαφανισθεί, καθώς και όλα τά όστά του ποδιού, πού, όπως είπαμε, δέχονται όλο τό βάρος του σώματος...

Αυτές λοιπόν ή 72 παραμορφώσεις του γυναικειού ποδιού, τις όποιες ανακάλυψαν οι έπιστήμονες της 'Εθνικής Χειροποδικής 'Ενώσεως, ύστερα άπό τον μεγάλο διαγωνισμό τους, τρομοκράτησαν τόσο τις 'Αμερικανίδες, ώστε ίδρυσαν άμέσως μιά τεραστία όργάνωση, τον 'Ενωμένο Σύλλογο γιά τά φυσικά πόδια, με τον σκοπό νά κάνουν διαλέξεις και προαγάνδα στις 'Ηνωμένες Πολιτείες γιά τήν κατάργηση του ψηλού τακουνιού.

Είνε ζήτημα όμως άν θά πετύχουν τήν κατάργησή του, γιατί ή γυναικεία φιλαρέσκεια ακολουθεί πάντα τή μόδα κι' ή μόδα σήμερα δέν έννοει ακόμη νά εγκαταλείψη τό ψηλό τακούνι.

ΔΥΟ... ΝΤΟΥΒΑΡΙΑ

Στό δικαστήριο δικάζταν κάποτε ένας σωφός, κατηγορούμενος ότι έξ άμελείας του παρέσυρε και διεμίλισε ένα γέροντα κουφό.

Ό πρόεδρος έρωτά έναν άπό τους μάρτυρες:

— Δέν μπορούσε ό κατηγορούμενος νά σταματήσει τό αυτοκίνητό του όταν είδε μπροστά του τον γέρο; Πόσο μακριά ήταν;

Και ό μάρτυς, κυττάζοντας γύρω στην άθουσα, άπάντησε:

— Μά θάταν άπό τήν άφεντιά σου, κύριε πρόεδρε, ως τό... Άλλο ντιουβάρει εκεί κάτω!...

Κόκαλο ό πρόεδρος.

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ

Ό γυιός του Κωνσταντίνου Κανάρη σπουδαστής στο Παρίσι. Πώς τον περιγράφει ένας Γάλλος φίλος του. Η καταστρεφής των Ψαρρών. Πώς ούθηκε ή γυναίκα του Κανάρη και τή δούε της παιδιά. Έπί ώρες στη θάλασσα, κ.τ.λ.

Ίδου τί γράφει γιά τον γυιό του Κωνσταντίνου Κανάρη ένας Γάλλος συγγαρηνός του παρελθόντος αιώνας, ό όποιός είχε ταξιδέψει στην 'Ελλάδα:

«Όταν ή νέα 'Ελλάς άγωνιζόταν γιά τήν άνεξαρτησία της, ένας άπό τους πολλούς ήρώας πού διέπρεψαν ήταν και ό Κωνσταντίνος Κανάρης.

Ό μεγαλειότερος γυιός του Κανάρη Νικόλαος έστάλη άπό τον πατέρα του στο Παρίσι γιά νά σπουδάση μακριά άπό τις ταραχές και τους κινδύνους του πολέμου. Έσπούδασε στο Διδασκαλείο της Σαιντ Μπάρμπ, όπου τον έγγνώρισα τό 1829.

Ήταν τότε έντεκα έτών, παιδί συμπαθητικό, με εύγενικά χαρακτηριστικά και φωτεινά έξυπνα μάτια.

Διηγόταν τή φυγή του άπό τά Ψαρά, τό νησί της πατρίδος του, με τέτοιον τρόπο, ώστε νά προκαλή τή συγκίνησή σε όσους τον άκουγαν.

Ίδου ή διήγησι του έξυπνου 'Ελληνοπούλου, όπως μπόρεσα νά τή διατηρήσω στη μνήμη μου:

— Μίναμε στα Ψαρά, μās ελεπε, στο πατρικό μας σπίτι και πιστεύαμε ότι είμαστε ήσυχoi. Άλλά μιά μέρα άκούσαμε ξαφνικά μακρινούς ύπόκωφους κρότους, πού όλοένα γίνονταν πιο καθαροί... Σε λίγο, μεγάλη άνησυχία μās κατέλαβε όλους και πολλοί κάτοικοι άρχισαν νά τρέχουν στο ναό του 'Αγίου Νικολάου.

Ό αδελφός μου κι' έγώ βρισκόμαστε κοντά στη μητέρα μας, έπάνω στην ταράτσα του σπιτιού μας, όταν οι άνθρωποι της ύπηρεσίας μας έτρεξαν και μās φώναξαν:

— Φυλαχθήτε!... Κρυφτήτε!... Έφτασαν οι Τούρκοι!...

Η μητέρα μου έπηρε τον αδελφό μου κι' έμένα άπό τό χέρι και βγήκαμε τρέχοντας έξω άπό τήν πόλι. Φτάσαμε σε μίαν άκρογιαλιά και καθήσαμε γιά νά ξεκουραστούμε. Όταν σηκώθηκε ή μητέρα μου νά ρίξει μιά ματιά γύρω, είδε ότι εχόντοσαν κατ' έπάνω μας Τούρκοι. Χωρίς νά χάσει τότε καιρό, έβγαλε τό πλάτι της φόρεμα, έδεσε τον μικρό μου αδελφό στις πλάτες της και πιάνοντας έμένα με τό δεξί της χέρι, ρίχτηκε στη θάλασσα. Ηξερε καλό κολύμπι κι' έγώ επίσης τά κατάρρενα καλά νά πλέω πλώι της.

Άφοι περάσαμε έτσι μισό μίλλι κολυμπώντας, άγνωστώσαμε ένα καιμί.

— Σώστε μας, Χριστιανοί!... φώναξε ή μητέρα μου.

Μά τό καρδί, είτε γιατί δέν άκουσε κανείς τίποτα, είτε γιατί δέν ήθελαν νά μās γλυτώσουν, συνέχισε τό αδέμνισμά του.

Σε κάμψη ώρα πέρασε κι' άλλο καρδί άπό πούν κοντά μας.

Η μητέρα μου φώναξε πάλι ζητώντας βοήθεια, μα δέν έλάσαμε καμιάν άπάντησι.

Άπελπισμένοι εξακολουθούσαμε νά κολυμπάμε επί μισή ώρα άκόμα. Τά μπράτσα μας είχαν παρολύσει, τά μέλη μας είχαν κοπέι.

Θά πνιγόμαστε ασφαλώς, άν δέν προνούσε εκείνη τή στιγμή ένα άλλο έλληνικό καρδί.

— Σώστε τή φαμίλια του Κανάρη!... φώναξε πάλιν ή μητέρα μου.

Αυτή τή φορά μιά βάρκα ήθε και παίγοντάς μας, μās άνέβασε στο καρδί, πού έντυχε νά τό κυβερνή ή ίδιος ό πατέρας μου. Είχαμε σωθεί!...

Όταν ό μικρός Νικόλαος Κανάρης έπέφερε τό όνομα της μητέρας του, τό πρόσωπό του άλλαξε έκφρασι, τά μάτια του σπινθηροβόλουν, ό τόνος της φωνής του γίνονταν πιο συγκινητικός.

Στήν άρχή της διαμονής του στο Παρίσι, όταν κατά τους περπάτους μας συναντούσαμε καμιά ώραία γυναίκα και τον ρωτούσαμε πώς τήν εδρισκε, τό ύπερήφανο 'Ελληνοπούλο μās άπάντούσε:

— Η μητέρα μου είνε εκατό φορές ώραϊότερη άπό αυτή!... \*

Ρώτησαν κάποτε τον Σωκράτη, τί ιδέα έχει γιά τις γυναίκες.

Κι' ό σοφός 'Αθηναϊός άπάντησε:

— Η γυναίκες είνε σαν τις μέλισσες. Κάνουν μέλι, αλλά και κεντρίζουν!...

