

ΠΡΟΣΩΠΑ :

ΖΙΑΜΠΕΡ, 35 χρόνων. ΦΕΡΝΑΝΔΑ, 27 χρόνων, γυναίκα του. ΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ.

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΤΟΥ GASTON ARTHUIS



Η ΓΥΝΑΙΚΑ

ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ

ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Ζιλμπέρ ! Άκουσε. Θα σου μιλήσω σήμερα καθαρά. Ή θα εγκαταλείψης οριστικά τα σχέδιά σου και τα όνειρά σου και θα προσπαθήσης άμέσως να βρής κάποιον πιο θετική εργασία για να κερδίσης πολλά χρήματα, όπως τόσο άλλοι γνωστοί μας, οι οποίοι πλουτίζουν χωρίς να καταγίνονται μ' εφευρέσεις, ή σου τ' όρχίζομαι, Ζιλμπέρ ! — Θα πάω να βρω...

(Πολύ πρωί. Στο εργαστήριον του Ζιλμπέρ. Παντού γύρω, μηχανήματα και σχέδια. Ο Ζιλμπέρ κάθεται μπροστά σ' ένα γραφείο και μελετάει διάφορα χαρτιά. Έξαφνα μπαίνει μέσα η Φερνάνδα, μ' ένα ροζ πενιούρα, ειγμένο επάνω από τ' ορυχτικό της. Κυττάζει τόν Ζιλμπέρ και κοιτάει με όϊκτο τ' ό κεφάλι της).

ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Άκούα είσαι εδώ; ΖΙΑΜΠΕΡ, (χωρίς να γυρίσει να την ιδί). — Άκούα... ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Ξέρεις ότι ξημέρωσε; ΖΙΑΜΠΕΡ, (γυρίζει και την κυττάζει χαμογελώντας). — Καλημέρα λοιπόν, αγαπημένη μου. ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Καλημέρα... Δεν πλάγιασε; πάλι καθόλον όλη τη νύχτα. Πρώ όλίγον άνοιξα ξάφνα τ' ό μάτια μου και είδα τ' ό κροβάτι σου άδειανό... Δεν μπορώ να καταλάβω τί ειγωριστήρι βρίζεις, βουσανίζοντας έτσι τόν έωτο σου. ΖΙΑΜΠΕΡ. — Σου τ' όκτα πολλές φορές, Φερνάνδα, 'Ελάζω να κάνω μι' ό σπουδαία εφεύρεσι...

ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Ελπίζεις;... Όραία ! Κι' έτσι περνάει ό καιρός με τίς ελπίδες μόνο. ΖΙΑΜΠΕΡ. — Και όμως...

ΦΕΡΝΑΝΔΑ, (διακόπτοντας τον, ζωηρά). — Τι κατόρθωσες ως τώρα; Καλύτερα να ήσουν λιγώτερο φιλόδοξος και να έκανες κάτι πρακτικώτερο... Ό μπαζάλι; τής γειτονιάς μας είναι πολύ πλουσιώτερος από σένα!

ΖΙΑΜΠΕΡ, (προσπαθώντας να κρατήση την ψυχραιμία του). — Φερνάνδα, πήγαινε να κοιμηθής μερικές ώρες άκούα. Σηρώθησες πολύ νωρίς και είσαι νευρωμένη...

ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Εξωριστώ... Δεν νυστάζω καθόλον. Κι' αισθάνομαι πολύ καλά τόν έωτό μου. (Προχωρεί προς τ' ό γραφείο και χτυπάει με τή ροχιά της τ' ό χαρτιά, πανω άπ' τ' ό όποια είναι σκυμμένος ό Ζιλμπέρ). 'Ό! αυτά είναι άνοησιες!

ΖΙΑΜΠΕΡ. — Και πού τ' ό ξέρεις εσύ, Φερνάνδα, πώς είναι άνοησιες; (Ή Φερνάνδα γελείει ειρωσικά). Άκουσε, Φερνάνδα... Μου φαίνεται ότι έχεις άδικο... Μπορεί να μην κερδίω όσα κερδίσει ό μπαζάλι; τής γειτονιάς μας, αλλά δεν μ' όζει τίποτα, νομίζω... Και δεν πρέπει να με ειρωνεύεσαι για τίς επιστημονικές μου άσχημιες...

ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Άν πετύχω τ' ό σκοπό μου — δεν θ' ό γίνω μόνον έυδοξος, αλλά και πλουσιος. ΖΙΑΜΠΕΡ. — Κι' αν δεν τόν πετύξεις; ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Θα παρηγορηθώ με τήν ιδέα ότι προσάβησα όσο μπορούσα. Σκέψου, Φερνάνδα, ότι τόσο επιστημονικές θυσιαστικων άναζητήσωντας κάτι καλό για τήν ανθρωπότητα ! Δεν είναι μάλιστα λίγος αυτό που σακευτήσθηκαν ή κάμπαν ζωντανή κατά τ' ό περυσιατό τους. Αυτό λοιπόν σου ζητώ να βρω έγω, είναι κάτι που θ' ό φέρει τήν τούτ' ανθρωπότητα. Θεωρητικώς, τ' ό έχω βρει κιόλας... Απομένει μόνον ή εφαρμογή τής εφευρέσεώς μου στην πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να εργαστώ άκούα ένα-δύο χρόνια. Κι' ή εργασία που έχω να κάνω, είναι πολύ κοραστική, πολύ όδινηρη, μπορώ να σου πώ, Σε όλο αυτό τ' ό διάστημα μου χρειάζεται κι' ή δική σου βοήθεια και ενθάρρυνσις. Πρέπει να έχης ύπομονη, πρέπει να μ' εμψυχώνης και να μου δείχνης εμπιστοσύνη. Έχω ανάγκη από τήν ύποστηρίξι σου. (Ή Φερνάνδα σωπαίνει). Πες μου λοιπόν, Φερνάνδα, μπορώ να βασισθώ στην ύποστηρίξι σου;

ΦΕΡΝΑΝΔΑ, (βγαίνει ένα καθορσάκι από τήν τσέπη του πενιούρα της και τ' ό δίνει στον Ζιλμπέρ). — Κύτταξε... Κύτταξε πώς κατάντησες με τίς άγχιονιές σου και με τίς μελέτες σου... Είσαι κατ' όλο, τ' ό μάτια σου είναι κομμένα, τ' ό χείλι σου κίτρινα, Φαινεσαι άσχημος, άρρωστος, γέρος ! Καλύτερα να σεσηθής να σώσης πρώτα τόν έωτό σου κι' έμένα, παρά τούς άλλους !... Δεν μπορώ πάλι να περμένω ! Τ' ό χρόνια περνούν και μαζί μ' αυτά κι' ή ζωή μας ! ΖΙΑΜΠΕΡ. — Μόλις δύο χρόνια έχομε που είμαστε παντρεμμένοι, Φερνάνδα...

ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Κι' είναι λίγα δύο χρόνια; Και θέλεις να περιμένω δύο χρόνια άκούα; Μά είναι φοβερό να χάσω άκούα δύο χρόνια από τή ζωή μου, από τή νεότη μου ! Θέλω να χαρώ, να διασκεδάσω, θέλω τίς ώρες αυτές που κείσεσαι και άγρυπνάς εδώ, να τίς περνάς μαζί μου στους χορούς, στις έορτές, στα θέατρα... ΖΙΑΜΠΕΡ. — Έτσι όμως θ' άργουνοιόσα πάλι.

ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Θ' άργουνοιόσες διασκεδιζώντας, κι' όχι κάθε νύχτα, όπως τώρα.

ΖΙΑΜΠΕΡ. — Φερνάνδα... Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Άν θέλεις εσύ, αν με βοηθήσης με τήν αγάπη σου, με τήν ύπομονη σου, με τήν ενθάρρυνσι σου, θ' ό επιτύχω πολύ πού γρήγορα άπ' όσο ύπολογίζω.



ΖΙΑΜΠΕΡ. — Άστειεύσαι, βέβαια ! ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Καθόλον, Έχω πάλι άπελιυσθεί μαζί σου. ΖΙΑΜΠΕΡ. — Τόν έχεις λοιπόν διαλέξει κιόλας τόν άντιζατωσάτι μου.

ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Τι σε νοιάζει; ΖΙΑΜΠΕΡ. — Πες μου τ' όνομά του, αν είσαι πραγματικά ειλικρινής. Ή φοβάσαι; ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Έ, λοιπόν, θ' ό σου τ' ό πώ ! Είναι ό Ντεβαλέξ... Μου είπε πώς μ' αγαπάει και είναι πρόθυμος να μ' παντρευθώ, αν σέ χωρίσω !

ΖΙΑΜΠΕΡ. — Και φροντίζεσαι πώς έγω θ' ό δώσω έτσι εύκολα τ' ό διαζύγιο; Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν, Φερνάνδα, πόσο σ' αγαπώ; ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Άν μ' αγαπάς πραγματικά, θ' άφήσής τίς φανταστικιές σου και θ' ό προσπαθήσης να κερδίσης χρήματα, πολλά χρήματα. Είμαι νέα και ζωιά, μου άρέσει ή πολυτέλεια, θέλω να διακριθώ στον κόσμο, να γλεντήσω, να ζήσω...

ΖΙΑΜΠΕΡ. — Φερνάνδα, σέ ίκετεύω, περιμένα λίγο άκούα... Θα γίνω κι' έγω πλουσιος μι' μέρα. ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Όχι ! Όχι ! Άκού εμπίνεσις να μην εγκαταλείψης τίς χιμαρές σου, θ' ό πάω σήμερα, σήμερα κιόλας, να βρω τόν Ντεβαλέξ. Και για ν' αποτύγης τ' ό σκάνδαλο, θ' άναγκασθής να μου δώσης διαζύγιο.

ΖΙΑΜΠΕΡ. — Φερνάνδα μου, σέ ίκετεύω ! Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Και μη νομίζεις πώς μόνο για τ' ό καλό τής ανθρωπότητας εργαζόμαι... Εργάζομαι και για σένα !... Ναι, θέλω να μπορέσω να σκορπίσω μι' μέρα στα πόδια σου πλούτη, πολλά πλούτη, για να μπορέσης να ικανοποιήσης κάθε σου όνειρο...

ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Μιά μέρα... Μιά μέρα... Πότε θάβη αυτή ή μέρα; Ποτέ !... Πάντως έγω θ' ό φύγω άπόης. Δεν θ' ό με ξαναϊδής πάλι ! Άκούε; (Ό Ζιλμπέρ τήν κυττάζει με άπεριόρηστο πόνο). Ποτέ πάλι !...

(Μπαίνει μέσα ένας ύπηρέτης μ' ένα όγκωδες γράμμα κι' ένα μπλόκ).

Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ. — Κύριε, έφεραν από τ' ό συστημένο γράμμα για σέ... Πρέπει να ύπογράφετε έσεις ό ίδιος. (Ό Ζιλμπέρ ύπογράφει στο μπλόκ και παίρνει τ' ό γράμμα. Ό ύπηρέτης ξαναπαίρνει τ' ό μπλόκ και φεύγει).

ΖΙΑΜΠΕΡ. — Από πού μου στέλνουν τάχα αυτό τ' ό γράμμα; (Άνοίγει τ' ό γράμμα). Ά, είναι από τήν 'Εταιρεία στην όποιαν άνεκοίνωσα προχθές τ' ό σχέδια τής εφευρέσεώς μου... Θεέ μου !... Δέχονται να εξαγοράσουν από τώρα τήν εφευρέσι μου, και μου στέλνουν για προκαταβολή ένα τσέκ ότατακόσιον χιλιάδων φράγγων.

ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Σου στέλνουν τ' ό τσέκ; ΖΙΑΜΠΕΡ. — Μάλιστα, Νά το...

ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Ό, καλέ μου Ζιλμπέρ. (Τόν άγκαλιάζει). Καλά τ' ό έλεγες !... Δεν θ' ό πάνε άδικο οι κόποί σου. Ή εφεύρεσής σου είναι κάτι θετικό, αφού τήν προαγοράζουν. Θ' ό σου φέρη τήν δόξα, τόν πλοίο !... Και για να επιτύγης άκόμη πού γρήγορα, έτσι όπως μου είπες πριν, θ' ό ύποστηρίξω όσο μπορώ με τήν αγάπη μου !...

ΖΙΑΜΠΕΡ, (σερχόμενος τής ελαφρά). — Όχι, όχι, εξαγορώ, Δεν μου χρειάζεται τίποτε ! Πήγαινε στον Ντεβαλέξ σου ! ΦΕΡΝΑΝΔΑ. — Ζιλμπέρ !...

ΖΙΑΜΠΕΡ. — Πήγαινε, σου λέω... Είσαι ελεύθερη. Δεν σε κρατώ... Άλλοίμονο ! Κατάλαβα πόσο μικρή και ταπεινή ψυχή έχεις. Φερνάνδα ! Δεν μπορώ να σ' αγαπώ πάλι. Κι' όμως... Σ' ελάτρευα. Κι' είχα τήν ιδέα ότι θ' ό ήσου μι' άφοσιωμένη, μι' ιδανική σύντροφο. Νομίζα ότι θ' ό μπορούσους να είσαι κάτι παραπάνω από μι' γυναίκα ! Πίστευα πώς θ' ό γινόσους ή εμπνευστότα μου, ή όδηγήτρο μου, ή συνεργάτις μου σχεδόν... Μά, έσθ δεν είσαι παρά μι' όμορφη γυναικούλα που δεν λογαριάζει παρά μόνο τ' ό λούσα και τ' ό χόρημα. Είμαι μι' κούκλα... Κι' έγω έχω ανάγκη από μι' γυναίκα με ψυχή ! Πήγαινε, πήγαινε όπου θέλεις, σέ όποιον θέλεις !... Έγω θ' ό μεινω εδώ μόνος μου, με τήν προσάβια μου, με τήν αγάπη μου στην επιστήμη και τήν ανθρωπότητα, με τίς ελπίδες μου και τήν πίστι μου σέ κάτι άνωτερο και άγνό. Σε ότι δεν μπορέσες να κούσης εσύ... Πήγαινε... (Ή Φερνάνδα φεύγει ταινωμένη, με σκυμμένο κεφάλι. Ό Ζιλμπέρ μένει για μερικές στιγμές σκεπτικός, ύστερα σκύβει και πάλι με ζήλο και με πίστι επάνω στα χαρτιά του).