

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ



ΙΑ φορά ζούσαν σ' ένα χωριό δύο πολύ αγαπημένοι κοιμητάροι, που ο ένας ήταν παπάζ κι' ο άλλος λαϊός. Ο λαϊός είχε μεγάλη οικογένεια, πολλά παιδιά και λίγα έσοδα και γι' αυτό παραζάλισε μιά μέρα τόν κοιμητάρο τόν παπά, που ήταν άσημος, να πάρη ένα από τιά παιδιά του για ύπνηρέτη, έστω και γιά τή φρονιά μονάχα.

—Μετά χαράς, εύλογημένη μου, απάντησε ο παπάς. Φέρε μου τή πρώτη σου παιδί, που είνε λιγάκι ξεβγαλμένο και μπορεί να μου κάνει δουλειές, κι' εγώ θα τόχω σαν παιδί μου. "Αν έχει μάλιστα υναλό, θα τή μάθω και γράμματα, θα τή κάνω άναγνώστη και — που ξέρεις; — και μιά μέρα μπορεί να τ' αφήσω και στό πόδι μου.

Ο φτωχός ο χωρικός άκουσε με πολλή άνακοιφρία τήν άπόφασή αυτή τού παπά και δέν ήξερε πώς να τόν ευχαριστήσει.

Έξαινες τής ημέρας όμως είχε έσθει στό χωριό από τή μαζονική πείνη δτον ζούσε, χρόνια τώρα, καλά άποκαταστημένος, ο άδελφός τού χωρικού. Είχε πονέσει τούς δικούς του και ήσθε να τούς δη. Σάν είδε από κοντά τή φτώχεια τού οικογενειάρχου άδελφού του, τού άγόρασε ένα άμπελά και μερικά χωράκια γιά να τόν άνακοιφίση με τή εισοδήματά και τού άποσέφθηκε να πάρη στην πόλη μαζί του τή μεγαλύτερο άνημέ του, να τή μάθη γράμματα και να τή βάλη σέ δουλειά.

Ο οικογενειάρχης όμως βρόδθηκε σέ πολύ δύσκολη θέση, γιάτι φρόδταν μήπως αυτό καιροφανόταν στόν κοιμητάρο τόν παπά.

Ο παπάς όμως, όταν άκουσε τή νεο αυτό σχέδιο, έκανε πώς δέν τόν έννοιασε κι' έτσι τή παιδί πήγε με τόν πατέρα του στην πόλη...

Υστερα από πέντε χρόνια, τή παιδί γύρισε στό χωριό του να ιδή τούς γονείς του και τ' άλλα τού τ' άδελφία, γιά λίγες μέρες. Ήταν πολύ ευχαριστημένο και δηρόταν ένα σωρό πράγματα και θαύματα που είχε μάθει στό σχολείο του στην πόλη.

Ο πατέρας του τότε σκέφτηκε να τή πάρη στόν κοιμητάρο τόν παπά, να τή ιδή κι' εκείνος και να τή εξετάση άν έμαθε πολλά γράμματα.

Ο παπάς τούς καθοδέχτηκε και σαν άκουσε τήν επήμηιά τού κοιμητάρου του, άρχισε να εξετάη και να ρωτάη τή παιδί:

— Έμαθες λοιπόν πολλά γράμματα στην πόλη, έ...

— Έμαθα κάμποσα, δέσποτά μου.

— Γιά πές μας, αλήθεια, τή γάτα πώς τή λένε;

— Γαλή, απάντησε τή παιδί.

— Πρόσεχε!... Γαλή λένε τόν μικρό γάτο. "Εγώ σέ όστρησα πώς λένε τή γάτα βαθειά έλληνικά.

— Μα, γαλή τή λέγαν α' άρχαίοι "Ελληνες, δέσποτα, διαμαρτυρήθηκε τή παιδί.

— Κι' όμως ή γάτα λέγεται έλληνικά γ ρ α τ σ ο υ ν ι σ τ ρ α, παιδί μου, επειδή γραστονάει... Κατάλαβες;... Αλλά δέν πειράζει... Μπορεί να μη θυμόσουν. Ξέρεις, τολάχιστον, να μās πής τή φωτιά πώς τή λένε;

— Η φωτιά λέγεται... πύρ, δέσποτα.

— Πάλα άνοησίες μās λές!... Σερνάς ότι ή φωτιά λέγεται χ α ρ ά; Δέν είδες, όταν είσαι κρυμμένος και ξεσπώνεις τή φωτιά, τί χαρά που νοιώθεις;... "Αυ' τή στίτι πώς τή λένε;

— Τό σπίτι; Οκία!

Ο παπάς έμπηξε τή γέλια:

— Οκία; Τί θα πη οκία, παιδί μου;... Τό σπίτι λοιπόν, γιά να σέ μάθω εγώ, λέγεται ά ν ά π α ψ ι, επειδή σ' αυτό ο άνθρωπος ά-

προσπαθούσε τώρα να κρύψη τόν σώματός της τις γυμναστές, με κάποια περασή, που τήν έκανε πολύ έπιθυμητή και πολύ λαχταριστή ακόμα...

— Ντροπή σου, κ'άν' έπιλοχίας άνθρωπος, έσύ!...

Τί να πη;

Η καιτοδύναμος ασφάλεια ήταν ο λάκκος, τόν όποιο γιά τόν άλλον έσπασε κι' έπαισεν ο ίδιος!...

Ήταν ο Θωμάς, που θέλησε να θέση τόν δάκτυλό του στόν ύπνο τών ήλων...

Καί τώρα, πούδ' από και μέσα θα τόν έσωζες;

Οχι βέβαια ο Σπατόγαννος, ο όποιος πηδούσε κάθε βράδυ τόν μαντρότοχο γιά τή Μαροδία, αλλά και γιά τις τετρατάχες τού πατέρα της τις κόττες.

Κι' έχασε ο Τηγανήτας, έν μια νυκτι και μόνη, και τή ένδαλιά του και τήν κατακαμένη του τήν ύπνηρη...

ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜ.

ναπαύεται από τούς κόπους τής ημέρας... Τά σκαμιά, τούς πάγκους και τιά ρέστα, αυτά πώς τιά λένε;

— Κορδέλες, καθίσματα, τραπέζια, απάντησε τή παιδί.

— "Οχι, παιδί μου, όχι... Αλλά τιά λένε ά π ο ρ ο ύ μ π ι α, έπειδή σ' αυτά άκοιμάται τή κορμί του ο κοιρασμένος... Ξέρεις, τολάχιστον να μās πής τή νερό πώς τιά λένε;

— "Υδωρ, απάντησε τή παιδί.

Ο παπάς κώνησε άπελασμένος τή κεφαλή του.

— "Αλλομονο! έστε. Δέν ξέρεις πώς τή νερό, παιδί μου, τή λένε φ τ ή ν ε ι α ;... Φτήνεια τή λένε, επειδή είνε τή πιο φτηνό πράγμα τού κόσμου, γιάτι ο καλός Θεός μās τούδισε άφθονο! Κατάλαβες;

Υστερα, γυρίζοντας στόν πατέρα τού παιδιού, ο παπάς επρόσθεσε:

— Κοίμα στό φρονιά που ξεδούτρησε γιά δαίτο τή... ζωντανό, πέντε χρόνια! Τή παιδί σου δέν έμαθε τίποτε, κοιμητάρο μου... "Αλλά, καλά να πάθης, γιάτι ήθελες μεγαλεια και πολιτείες. "Αν μου τή άφιξη έμένα, θα είχε μάθει τώρα δια τιά γράμματα του και βή τήν τάξη τής εκκλησίας. "Ετσι κι' έσύ θα τή ελγες κοντά σου, κι' έμένα θα βοηθούσε, κι' αυτός ο ίδιος μιά μέρα θα γινόταν παπάς. "Αλλά και τώρα, άν θέλεις, είνε ακόμα καιρός. "Αφησέ μου τή παιδί σου κοντά μου, κι' εγώ θα τού μάθω άτ' δια.

Ο καιρομώρης ο χωρικός, αγράμματος καθώς ήταν, πίστεψε τόν παπά και δέχτηκε όσα τού έπτε. Ευχαριστούσε μάλιστα τόν Θεό που τού έδωσε φρονιά να πάρη τή παιδί του να τή εξετάση ο δέσποτας, κι' έτσι να φανή τή σωστό.

Τή παιδί στην αρχή δέν ήθελε με κανέναν τρόπο να μείνη στού παπά τή στίτι. Μα μη απορρόντας να κάνει κι' άλλους, άποφάσισε να καθήση, όσπου να βρη ευκαιρία να φύγη από τήν πόλη.

Ο παπάς έπρεβε τιά γέλια του από ευχαριστία που τιά είχε καταφέρει να βάλη τή παιδί στίς δουλειές του και να τή έχη σαν σζάβο του. "Όσο γιά γράμματα, όταν έβλεπε στα γέλια του κανένα βιβλίο, τού τούπαιρνε και τού έλεγε:

— "Εσύ δέν ξέρεις ακόμα τήν άφρα και θέλεις να διαβάσης άτ' αυτά τιά βιβλία που δέν τιά καταλαβαίνω ούτ' εγώ! Θα μάθης πρώτα τιά γράμματα που θα σου δείξω εγώ κι' έχωμε καιρό γιά να μάθης να διαβάσης και στα βιβλία.

Τού παιδιού ή στενωχώρια μεγάληνε, γιάτι δέν μπορούσε να πη τόν πόνο του ούτε σ' αυτούς τούς γονείς του, οί όποιοι πίστευαν τυφά στην πανσοφία τού παπά.

Άποφάσισε λοιπόν να φύγη μόνος του γιά τήν πόλη, αλλά να εκδικηθή πρώτα και τόν παπά.

Μιά Κυριακή, ή παταδιά πήγε από νωρίς στην εκκλησία, άφίνοντας μόνο του τή παιδί να συγυρήση τή στίτι, γιάτι άποπειτούργα θα δεχόντουσαν μωσαφιρέους.

Τή παιδί, όταν έμεινε μόνο του, σκέφτηκε κι' έβαλε σ' ένέργεια ένα ένα άναμμένο δαυλί, τήν έβλαψε μέσα στην άποθήκη τού σακού.

Σέ λίγο άρχισε να φωνάζη ο καινός κι' ή φωτιά στό στίτι τού παπά. Τή παιδί τότε έτρεξε στην εκκλησία.

Τήν ώρα εκείνη ο παπάς μοφραζε τή αντίδορο στούς πιστούς.

— Παπά!... Παπά!... τού φώναζε. "Η γ ρ α τ σ ο υ ν ι σ τ ρ α έβαλε χ α ρ ά στην ά ν ά π α ψ ι σου, κι' άν δέν προφτάσει ή φ τ ή ν ε ι α, άλλομονο στό έχει σου και σ' δια σου τ' ά π ο ρ ο ύ μ π ι α!...

— Τί μου τωματοναός, βρέ εύλογημένο μου; ρώτησε ο παπάς.

Τή παιδί επανέλαβε τιά ίδια λόγια.

Μά ο παπάς ούτε και τότε κατάλαβε, γιάτι είχε ξεχάσει τις σοφίες του αυτές, που τις είχε φρονίσει γιά βαθείες έλληνικούςδες. Στατροκατήθηκε μόνο και γυρνώντας στούς άλλους, έπτε:

— Θα τρελλάθηκε τή δυστυχισμένο!...

Όταν όμως γύρισε στό στίτι του και τή είδε να καίγεται, πήγε να τρελλάθη άτ' τή κακό του. "Άρχισε λοιπόν να τραβάη τιά γένεια του και να λήη:

— Τρουάρα μου και λαχτάρα μου!... Τί ήθελα εγώ να κάνω τόν σοφό;... Φωτιά στα μπατζάκια σου, δέσποτα!...

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

Τή πλούτη είνε πράγματα φευγαλέα και άσταθή, ένθ ο χαρακτήρη είνε κάτι διαρκές.

Η κακία πίνει αυτή ή ίδια τή περισσότερο μέρος από τή δηλητηριό τής.

Όλα περνούν, άφίνοντας πίσω τους τήν άηδία, τήν άνησυχία και τήν πλξη εκείνη, που άποτελει τή βάθος τής ανθρώπινης ζωής.

Μ π ο α λ ώ.