

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ' ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

ΙΧΕ φτάσαι, φαίνεται, μὲ τὸ πρώτῳ πρωινῷ βαθόφασι ἀπὸ τὸ Γιβραλτάρ.

Ἡ νέα γυναῖκα ντύθησε γενήγοφα, πῆρε ἄπλι θητάρι τὸ περιστόφορο καὶ κατέβησε κάτω.

Σπάντησε τὸν Τάταρο στὴν πόρτα, πράγμα ποὺ ἔδειχνε πῶς δὲν κριθόταν καθόλου ἀπὸ αὐτούς. Ἀτεναγτίας φαίνεται σάν νὰ τοὺς θέλει μὲ τὴν ἐπιμονὴ παρουσία του:

Μάθετε δὲν δὲν μπορεῖτε νὰ μοῦ φίνετε. Δὲν δὲν τὸ καταρράσσετε ποτὲ αὐτό. "Οτού και νὰ πάτε, θὰ σᾶς ἀσθενοῦσιν πατούν!" Ο 'Ιδαν 'Αντρεγιέντις ὅρκοπορεια στὴν Παναγία τοῦ Κά-

ζαν.... Μᾶς ἀνήρει!....

Καθὼς ἡ Πρίσκα πέρασε πάλι του, τοῦ μῆμος φρουσκά καὶ τὸν παρασάλεσε νὰ τὴν εἰσαγάγῃ. Εκείνος ὑπάκουεις ἀμέως.

Ἡ Πρίσκα βάθις χωρὶς νὰ βιάζεται, μὲ γαλήνη καὶ πεποίθησα στὸν ἁυτὸν της. Ο 'Τάταρος τὴν ἀκολουθοῦσε ἀπὸ ἀστάσας, μὲ σε-

βασόδ. "Οταν ἔφτασαν σ' ἓνα ἐγκινού μέρος, ἡ νέα τοῦ ἔκανε νόμα νὰ πλησιάσῃ. Τότε ὁ Τάταρος ἔδηγε τὸ κατέλλο καὶ ἀκούσεις δοσ τοῦ εἶτάν, μὲ τὰ μάτια καρφωμένα στὴ γῆ, σάν ἀπρέπεις ἀρχοταῦ σπινοῦ.

— Μᾶς παρακαλοῦσθε ἀπὸ τὴν 'Ιταλία, τοῦ ελτε ἡ Πρίσκα. — Σᾶς ἔστω! Ελτε ὁ πάτερ ἐστατήσει τὸν Κιρκώφ. Βρισκόσαστε τώρα στὴν ἵπησια τοῦ στρατηγοῦ Ροστούφ: Μᾶς ἔνοχετε, Νά γίλα ρούβλα γιὰ νὰ μὴ σᾶς ἔπανταντήσουμε ποτὲ πάτε στὸ δρόμο μας....

Μά εἶκονος κούνησε ἀρνητικά τὸ κεφάλι του. Τότε ἡ Πρίσκα χλωμάσει καὶ ἔθγα-
λε τὸ περιστρόφο της.

— Δὲν δὲν μοῦ κίληψε πεύ τὸ παι-
δι μου! φαναξε.

Κι ἐπομέστηκε νὰ τὸν πυροβολήσῃ. Μᾶς ξαφνά, δ ὁ Τάταρος ῥίγτησε γο-
νατοῦτος μπρὸς στὰ πόδια της καὶ ἴ-
γνωντας βετερικά τὰ χέρια του πρὸς
εὐτίκη, τῆς ελτε :

— Λάζ δράκουμα, κυρία, δὲν δὲν
εἴμαι πεύ στὴν ἵπησια τοῦ πρίγκη-
πος στρατηγοῦ Ροστούφ. Ἀτεναγτίας
ὁ πρίγκηπος μὲ ἔδωξε ἀπὸ κοντά του,
γιατὶ δὲν θέλησα νὰ κίληψε τὸ παιδί
της αὐτοῦ ὑμητότης. Παρακαλοῦσθ-
αντοῦ τὴν αὐτοῦ ὑμητότητα μὲ τὴν ἐλ-
πίδα δὲν δὲν θέλησε νὰ δελτήσῃ
νὰ μὲ προσέλθῃ στὴν ἵπησια του.

Καθὼς ὁ Τάταρος θέλει τὰ λόγια
αὐτὰ, τὰ μάτια του είχαν πλημμύρισε
ἀπὸ δάκρυα.

Ἡ Πρίσκα τότε τὸν διέταξε νὰ ση-
κυνθῇ καὶ τὸν ὑδήγησε κοντά στὸν 'Ι-
δαν, ὁ ἀπόλος έδεινε κατάταρτος, βλέ-
ποντάς την τὸν Κιρκώφ, τὸν ἔπιθε στὴν ἵπη-
σια του.

Ἐκείνος ῥίγτησε πάμι γονατοῦτος μπρὸς στὸν πρίγκηπα, ἔταν-
λαβε τὶς δεσμεῖς του καὶ τὸν προσέφερε τὶς ἵπησεις του.

Καθὼς μιλοῦσε, ὁ γίγας αὐτὸς ἔκλαιγε στραφατικά σὰν παιδί
ἔξι χρόνων. Ο 'Ιδαν τὸν ὑπέβαλε ἔνα σορὸς ἐρωτήσεις.

"Ἔτοι ἔμαδε πῶς είχε μείνει ἔπι ελαστικέτε χρόνια στὴν ἵπη-
σια τὸν Κιρκώφ, μέχρι τοῦ γέρου πρίγκηπος. Τότε ὁ στρατηγὸς Ρο-
στούφ, ὁ θεῖος τὸν Κιρκώφ, τὸν ἔπιθε στὴν ἵπησια του.

"Ολα αὐτὰ θανάτωσεν ἀφεβῆν. Κατάπιον ὁ Τάταρος ἔνεγρε πῶς δικαζεῖται
νὰ ματαγάγῃ τὸ παιδί του 'Ιδαν. Νά κλέψῃ τὸ παιδί ἐνὸς Ρωμανόφ! Καλλιέργεια νὰ τοῦ ἔκθενται τὰ χέρια! Θὰ έδεινε τὴ λοΐ του γιὰ τὸν 'Ι-
δαν 'Αντρεγιέντις; «Ολι» ή Ρωσία θὰ έδεινε τὴ ζωή της γιὰ τὸν
'Ιδαν 'Αντρεγιέντις δ ελτε.

Ο 'Ιδαν ἔζησε καὶ τὸν πάτερα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Πιστεύει
κατόπιν στὰ λόγια του Τάταρού του τοῦλάρχιστου ἔκανε πῶς τὰ πιστεύει.

— Καλά! τοῦ ελτε. Σὲ πιστεύει μάζι μου! Σέρεις νὰ γράψει;

— Οχι, ὑμητότης!

— Ει, λοιπόν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθεις καὶ νὰ μάζι! Δὲν δὲν πιστεύεις τοῦ

— Ο 'Ιδαν, θέλω νὰ μήν έρθει

