

τε να φαντασθίτε πώς τούς ἀτήγγειλε! Τους στραγγάλισε!... Ἐγὼ μόνον ποὺ δὲν ἔλαγα ἀπὸ τὴν ἀτελειά μου. Μοῦ ἄρεσε τόσο ἡ Ρίτα, ἡ Ρωξάνη μου!...

Τὸ ἴδιο βράδι ὁ Πιέρος ἦρθε στὸ δωμάτιό μου κατακόκκινος ἀπὸ τὴ χαρὰ του καὶ μοῦ εἶπε μὲ τὰ μάτια πεταγμένα ἔξω ἀπὸ τὴ κόγχη: — Ἔρεις;... Τῆς τὰ εἶπα δια! Μοῦ φαίνεται ὅτι μ' ἀγαπάς, γιατί δὲν μοῦ ἔδωκε κομμὰ ἀπάντησι...

— Κι' ἐσύ τί κάνεις;... τὸν ρώτησε τρέμοντας ἀπὸ τὸ φόβο μου. — Τί ἤθελες νὰ κάνω;... Τῆς εἶπα μόνον μὲ τρυφερότητα: «Ἐλπίζω ὅτι αἴριο τὸ βράδι θὰ μοῦ δώσετε μὰ ἀπάντησι... Δὲν εἶνε ἔτσι; Κι' ἐγὼ ἀπόψε θὰ γράψω γιὰ σὰς ἕνα ὄμορφο ποίημα... Πῶς σοῦ φαίνεται; Αἴριο τὸ βράδι λοιπὸν θὰ τῆς πῶ ἐκεῖνο τὸ ποίημά σου, ποὺ ἀρχίζει ἔτσι: «Ἀρσέ με νὰ φίλησὼ μὰ γλῶσσά σου χεῖλη...». Καὶ νὰ εἶσαι βέβαιος ὅτι θὰ τὴν κατακτήσω!...

Δὲν ἀμφεβάλλα, μὰ καὶ δὲν διάστασα νὰ τοῦ πῶ: — Ἄκουσε, Πιέρο... Αὐτὸ τὸ ποίημα νὰ τὸ ἀπαγγεῖλῃς πρὸ σιγά, πρὸ ἤσυχου... Ὅχι μὲ στόμφο... — Μὲ στόμφο; Νομίζεις λοιπὸν ὅτι δὲν ἀπαγγέλλω ὑπέροχα; — Ὑπέροχα, ὄχι... Ὁ Πιέρος μοῦ γύρισε τὶς πλάτες μὲ περιφρόνησι καὶ μοῦ φώναξε καθὼς ἔδρανε: — Μάθε, φίλε μου, ὅτι οἱ στίχοι σου κερδίζουν ὅταν τοὺς ἀπαγγέλλω ἐγὼ!...

\*\*\*

Τὸ ἄλλο βράδι, ὅταν ὁ Πιέρος ἄρχισε πάλιν ν' ἀπαγγέλλῃ τὸ ποίημά μου, βγήκα ἀδιαισθητῶς στὸν κήπο καὶ κινιόμηντας τὰ ἀσημένια νερά τῆς λίμνης, ἄρχισα νὰ συλλογίζομαι μὲ μὰ πικρὴ μελαγχολία τὴ Ρίτα, τὴ Ρωξάνη μου...

Πόσο ἴμῳν δυστυχισμένοι! Ἄν εἶχα τὸ θάρρος τοῦ Σιφράν, τοῦ ἀληθινοῦ Σιφράν, θὰ φανέροναι στὴ Ρίτα ποῖός ἴμῳν πραγματικά, θὰ τὴν ἔπαιρνα στὴν ἀγκαλιά μου καὶ θὰ ἔβριγα μαζὺ τῆς ἑπάνω σ' αὐτὴ τὴ λίμνη ποὺ χανότανε ἐκεῖ κάτω, ἀνάμεσα στὰ βουνά...

Ἐκεῖνη τὴ στιγμὴ ὅμως ἄκουσα σιγανὰ βήματα κοντά μου... Ποῖός ἦταν ἄραγε; Γύρισα φοβισμένος τὸ κεφάλι καὶ εἶδα τὴ Ρίτα!... Ναι, τὴ Ρίτα, τὴν ἀγάπη μου!

— Ἐλάτε, ἐλάτε μαζὺ μου!... μοῦ εἶπε καὶ μ' ἄρπαξε ἀπὸ τὸ χέρι. Πᾶνε νὰ κάνομε ἕνα γύρο στὴ λίμνη μὲ τὴ βάρκα... Δὲν μπορῶ πειά! Δὲν ὑποφέρεται!

Κι' ἔτρεξε πρῶτη, γιὰ νὰ ριζῆ τὴ βάρκα στὸ νερό. Ἐπειτα πήδησε μέσα καὶ κάθησε στὸ τιμόνι. Ἐγὼ τὴν ἀκολουθοῦσα σὰν μεθυσμένος, σὰν νὰ ἔδλετα ἕνα γλυκό ὄνειρο...

Ὅταν ἀνοικτήκαμε στὴ λίμνη, ἡ Ρίτα μὲ παρακάλεσε νὰ καμπιλῶ ἀργά-ἀργά καὶ ἄρχισε νὰ μοῦ λέη μὲ τὴ σαγηνευτικὴ φωνὴ τῆς:

— Δὲν μπορῶ πειά νὰ ὑποφέρω τὸν φίλο σας... Θέε μου! Τὶ σαγῆλός ποῦ εἶνε κι' αὐτός κι' οἱ στίχοι του καὶ τὰ γράμματά του!... Ἐπειτα, ἔβρινα δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ ποιηταὶ! Τοὺς μισῶ!... Ναι, ναι!... Τοὺς μισῶ! Τώρα μάλιστα τοὺς μισῶ ἀκόμη πρὸ πολὺ...

Κι' ἔπειτα, γέροντας πρὸς τὸ μέρος μου, φώναξε θριαμβευτικά, καθὼς μὲ χύταξε στὰ μάτια:

— Ἐβρινα μοῦ ἀρέσουν οἱ φιλάθλοι!... Ἄ! τρελλαινόμεαι γι' αὐτούς! Εἶνε τόσο εὐχάριστοι!... Δὲν ξέρετε πόσο μ' ἀρέσει ἡ συντροφιά σας... Ἐσεῖς, μάλιστα! Εἰσάστε τόσο συμπαιθητικός... Σὰς ἀγαπῶ!...

Κι' ἀφίροντας τὸ τιμόνι, ἔπεσε στὴν ἀγκαλιά μου κι' ἄρχισε νὰ μὲ φιλεῖ σὰν τρελλή!...

ΓΟΥΔΑΤΕΡ ΟΤΤΟΛΕΓΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Η.. ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ!...

Ἐνας συνταγματάρχης κάποτε, ἐπ' εὐκαρίῃ τοῦ προδρισμοῦ του σὲ ὑποστράτηγο, παρέδωσε σ' ὄλους τοὺς ἄνδρες τοῦ συντάγματός του μεγαλοπρεπεῖς γεῦμα. Πρὶν ἀρχίσουν νὰ τρῶνε, ὁ συνταγματάρχης σηκώθηκε κα' ἔβγαλε ἕνα μικρὸ λόγο στοὺς στρατιώτες του, ὁ ὁποῖος τελείωσε ὅς ἔβλεπε:

— ... Καὶ τώρα ἐμπρός, γενναῖοι μου! Ἐπιτεθίτε κατὰ τοῦ γεύματος αὐτοῦ, σὰν νὰ ἐπρόκειτο περὶ ἔγχρῳ! Ἐξοντώστε ὅλα τὰ φαγητά!... Φάτε τα!...

Στὰ ἐπιδόρμια τὰ μάτια τοῦ συνταγματάρχου ἔπεσαν ἐπάνω σ' ἕναν ἀπαξιωματικό, ὁ ὁποῖος γέμισε τὸ σακκάδι του μὲ κομμάτια κρέατος καὶ μουσκάλες γεμάτες κρεατὶ.

— Τί κάνεις ἐσὺ ἐκεῖ;... τὸν ρώτησε μὲ θυμὸ ὁ συνταγματάρχης.

— Ὑπακούω στὶς διαταγές σας, στρατηγέ μου. — Δηλαδή; — Δὲν μᾶς εἶπατε νὰ ἐπιτεθοῦμε κατὰ τῶν φαγητῶν σὰν νὰ ἐπρόκειτο περὶ ἔγχρῳ; Λοιπὸν, κι' ἐγὼ, δὸς μὲ ἔγχρῳ δὲν μπόρεσα νὰ... σκοτώσω, τοὺς ἀχμωλοῦσῳ!...

Ὁ συνταγματάρχης γέλασε μὲ τὴν καρδιά του.



ΑΠ' ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ «ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ»

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΜΕΚΔΟΤΑ

Ἡ συνάντησις δυὸ ἐσπερμένων. Τὸ σαλτο μορτάλε τοῦ Κοζάκου. Ἡ περιόδια τοῦ Αὐδουδεῖκου 18ου. Ἐπὶ πόλεμο ἔνους! Ὁ ἄπιστος ἀρχαῖωνιστικὸς. κτλ. κτλ.

Ὅταν ὁ Πιέρος ὁ Μέγας τῆς Ρωσσίας πῆγε στὴν Κοπεγχάγη, ἐφιλοξενήθη, ὡπὼς ἦταν φροῖδ, στ' ἀνάκτορα τοῦ βασιλέως τῆς Δανίας Φρειδερίκου τοῦ Δ'.

Μιά μέρα οἱ δυὸ μονάρχαι ἐτήγαν ἐκδρομὴ σ' ἕναν πύργο τοῦ βασιλέως τῆς Δανίας, ὁ ὁποῖος βρισκόταν χτισμένος στὴν ἀκρὴ ἑνὸς γρεμοῦ. Ὅταν βγήκαν στὸν ἐξώστη τοῦ πύργου αὐτοῦ, ὁ Τσάρος ἄρχισε νὰ ἐξηγῆ τὸν βασιλεῖα τῆς Δανίας τὸ πολιτικὸν του πρόγραμμα.

— Θέλετε, τοῦ εἶπε, τέλος, νὰ σὰς δώσω μιά ἰδέα τῆς ἐξουσίας μου καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ στρατοῦ μου;

Καὶ χωρὶς νὰ περμιένῃ ἀπάντησι, ἔκλεισε ἕναν Κοζάκο τῆς ἀκολούθῳν του καὶ δείχνοντάς του τὸ γρεμῖο, τὸν διέταξε:

— Πήδησε!

Ὁ Κοζάκος χύταξε τὸν Τσάρο, τὸν ἐχαίρησε στρατιωτικὰ καὶ χωρὶς διαταγῆ πῆδησε σὸ νενο.

— Πῶς σὰς φαίνεται αὐτό; ρώτησε ὁ Πιέρος ὑπερήφανα τὸν βασιλεῖα τῆς Δανίας. Ἐγείτε ἐσεῖς τέτοιους ἡνιχμούς;

— Ἐντυχῶς ὄχι!... ἀπάντησε ὁ Φρειδερίκος.

\*\*\*

Ὅταν μετὰ τὴν πτώσι τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντος ἀνήλθε στὸ θρόνον ὁ Λουδοβίκος 18ος, θέλησε νὰ περιηγηθῆ τὰ περὶ ἄκροα τῶν Παρισίων. Στὴν περιόδια του ὅμως αὐτῆ, λησιμόνησε νὰ περῶσθ ἀπὸ τὸ Μονμωρανού καὶ γι' αὐτὸ ὁ δήμαρχος τοῦ μικροῦ αὐτοῦ προαστεῖου ἔστειλε στὸ βασιλεῖα τὸ ἀκόλουθο παραπονητικὸν γράμμα:

«... Ἡ ἡμετέρα κοινότης ἐστερήθη τῆς εὐτυχίας νὰ θαυμάσῃ καὶ προσκυνήσῃ ἐκ τοῦ πλησίον τὴν Α. Μεγαλειότητα... Μήπως σὰς ἔχουν πεῖ, Μεγαλειότητα, ὅτι ὁ δρόμος εἶνε ἀδιάβατος; Αὐτὸ δὲν εἶνε ἀληθές. Ἰσαῖσα μάλιστα, τὰ γ α ἰ δ ο υ ρ ἄ κ ι α ἀνεβαίνουν ὡς ἐδῶ μὲ μεγάλη εὐκολία καὶ γι' αὐτὸ θέλομαι νὰ πιστεύομε ὅτι δὲν θὰ μᾶς ἀσηθῆτε μίαν προσεχῆ ἐπίσκεψιν!...

Ὅταν διάβασε τὸ γράμμα αὐτὸ ὁ βασιλεῖς, ἐγέλασε μὲ τὴν καρδιά του καὶ σὲ λίγες μέρες ἔμπαινε θριαμβευτικά στὸ Μονμωρανού περὶ πόλεμο ἔνους!

\*\*\*

Ὅταν ἡ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας Βικτωρία παρεχίμασε στὸ Βαλμοράλ τῆς Σκωτίας, σὲ μίαν ἑταιρίαν τῆς, ἔμαθε μιά μέρα ὅτι μίαν κοπέλλα ποὺ κατοικοῦσε ἐκεῖ γύρω, βρισκόταν σὲ μεγάλῃ ἀτελειᾳ, γιατί τὴν εἶχε ἐγκαταλείπει ὁ ἀρραβωνιαστικός τῆς, προτιμώνας μίαν ἄλλη ποὺ εἶχε 200 λίρες πρῶτα.

Ἡ ἀγαθὴ βασίλισσα συγχωρήθηκε τόσο ἀπ' αὐτὴ τὴν ἱστορία, ὥστε εἰδοποίησε τὴ νέα ὅτι θὰ τῆς ἔδινε 200 λίρες μόλις θὰ βρισκόταν ἕνας νέος ἀρραβωνιαστικός γι' αὐτὴ.

Ὅταν τὸ ἔμαθε αὐτὸ ὁ ἄπιστος ἀρραβωνιαστικός, ἔσπευσε νὰ τὰ ξαναγρεῖξῃ μὲ τὴν πρώτη του μνηστῆ. Ἡ Βικτωρία ὅμως εἰδοποίησε τοὺς γονεῖς τῆς νέας ὅτι θὰ ἔδινε τὸ ποσὸν ποὺ ὑποσχέθηκε, ἂν ἡ κόρη τοῦς ἔβρισκε ἀρραβωνιαστικὸν ἱκανὸν νὰ τηρῆ τοὺς ὄρκους του, κι' ὄχι ἕναν ἄπιστο κι' ἐπιτόλαιο.

Ἐπειτα ἀπ' αὐτὸ, ὁ ἄπιστος ἀρραβωνιαστικός ἔβρισε στὰ κρῆνα τοῦ λουτροῦ κι' εὐφρόνησε ἕνας ἄλλος τίμιος νέος, ὁ ὁποῖος παντρεύθηκε τὴν κόρη ποὺ προκοδόθηκε ἡ βασίλισσα.

\*\*\*

Τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἠθλοποῦ ἐξαντλεῖ τοὺς γρήγορα σωματικῶς καὶ διανοητικῶς ἔκτεινον, ποὺ ἀφροσιώνονται σ' αὐτὸ. Ὁ περιφημὸς Ἀγγίλος ἠθλοποῖός Ἰαβλάντ ἔλεγε μὲ μεγάλῃ του θλίψῃ τὰ ἔξῃς σχετικῶς: «Ὅλα περᾶνε σύντομα γιὰ μᾶς. Ὅλα! Ἡ χαρὴς κι' ἡ λύπης κι' ἡ ζωὴ ἡ ἴδια. Αὐτὰ τὰ δάκρυα ποὺ χύνουμε, αὐτὰ τὰ χαμόγελα ποὺ σκορπίζομε ἐπάνω ἀπὸ τὴ σκηνή, μᾶς φέρουν πρόωρα στὸν τάφο!...

Ἐν τούτοις ἰάχρους καὶ ἔξαιρέσεις. Μερικοὶ ἠθλοποῖοι π.χ. ἔφτασαν σὲ βαθύτατο γῆρας, χωρὶς νὰ πάθουν, μέχρι τὴν τελευταίαν τους στιγμὴν, νὰ παῖξουν.

Ὁ μακροβιώτερος ὅμως ἠθλοποῖός ἦτο ὁ Γάλλος Ἰωάννης Νοεῖλ, ὁ ὁποῖος πέθανε τὸ 1892 σὲ ἡλικία 118 ἐτῶν, χωρὶς νὰ πάθῃ οὔτε ἡμέραν νὰ παῖξῃ.

\*\*\*

Κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, ὁ νεαρός κόμης ντε λά Ροζαζλέν ἐξήγγειρε ἐναντίον τῶν ἐπαναστατῶν τοὺς χωρικοὺς τῆς Βανδέας, τοὺς ὁποῖους ἄλλοτε διοικούσε ὁ πατέρας του.

Πρὶν τεθεῖ λοιπὸν ἐπὶ κεφαλῆς τον γιὰ νὰ τοὺς ὀδηγήσῃ στὸ Παρίσι, τοὺς εἶπε:

— Φίλοι μου... Ἄν ζῶσε ἀκόμα ὁ μακαρίτης ὁ πατέρας μου, θὰ εἶχατε βέβαια ἐμπιστοσύνη σ' αὐτὸν καὶ θὰ κάνατε ὅτι κι' ἂν σὰς ἔλεγε, Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀκόμα παρὰ ἕνα παιδί. Μὲ τὴν ἀνδρεία μου ὅμως θὰ φανῶ ἄξιός τῆς ἀρχηγίας καὶ θὰ σὰς διοικήσω τίμια καὶ γενναῖα. Ἄν προχωρήσω ἐμπρός, ἀκολουθήστε με. ἂν ὀπισθοχωρήσω, σκοτώστε με, κι' ἂν πεθάνω, ἐκδικηθῆτε με!...