

ΜΙΚΡΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΣΥΛΒΑ

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ



ΛΟΤΕ, στά παλιά καλά χρόνια, ζούσε μιά καλόκαυδη και πονετική βασίλισσα, που όλη της η σκέψη ήταν πάντα δοσμένη στους ανθρώπους τους άδικημένους από τη Μοίρα. Νύχτα και μέρα συλλογιζότανε πώς θά μπορούσε ν' ανακουφίξη καλύτερα τους δυστυχείς, τους άρρωστους και τους φτωχούς που ζούσαν στο βασιλείο της.

— Λένε, σκεφτόταν η καλή βασίλισσα, πώς η δυστυχία, ή φτώχεια και ή αθλιότητα, δέν εύρισκε όμως καμιά λύση. Πρωτεύονταν ή καλή βασίλισσα, πώς θά μπορούσε ν' απαλλάξη τους υπηκόους της από τη δυστυχία και με ποιά τρόπο θά λιγόστευε τη φτώχεια. Δέν εύρισκε όμως καμιά λύση. Προσευχότανε και παρακαλούσε πάντα το Θεό νά τή φωτίση, μα από μεταξύ ή δυστυχία απλώνονταν όλοένα πιά πολύ στο βασιλείο της.

της, γεννούν την καλοσύνη και τη συμπόνια. Κι' ακόμα πώς ό πόνος κι' ή χαρά είνε διδύμα αδέρφια, παιδιά τής ζωής. Έγώ λοιπόν, που είμαι εύτυχιωμένη και δέν μου λείπει τίποτε, πρέπει να κάνω ό,τι μπορώ για τό καλό των πονεμένων ανθρώπων.

Μιά μέρα τέλος, ή καλή βασίλισσα πήγε σε μιά ερημική έκκλησία, γονάτισε μπρός στον Έσταιρωμένο και με δάκρυα στά μάτια άρχισε να προσεύχεται :

— Κύριε και Θεέ μου!... Χάρισέ μου τή δύναμη να δώσω τήν εύτυχία στους ανθρώπους που δυστυχούν!... Δείξε μου τόν τρόπο να τους κάνω εύτυχιωμένους. Κάνε το αυτό και ρίξε σε μένα όλες τίς δυστυχίες τους.

Όταν, σε λίγο, ή καλή βασίλισσα έβγαυε από την έκκλησία, είδε να φέρνονν καθισμένο επάνω σε μιά καρέκλα έναν νέο παρόλυτο, άρχό κι' έξαντλημένο. Τόν παρόλυτο αυτό νέο ή βασίλισσα τόν ήξερε από καιρό και τόν συμπαθούσε. Μα κι' αυτός σκόταν κι' άμαρτούσε τή βασίλισσά του, γιατί πολλές φορές τόν είχε παρηγορήσει.

Όσο μιλούσε εκείνη, τόσο τά μάτια του νέου έλαμπαν από ζοή, λες καί κάθε λέξη τής βασίλισσας ήταν καί μιά ένσει ζωογόνας στο σώμα του άρρώστου.

Κι' ή καλή βασίλισσα μοιράζε σ' άλλους λόγια, λόγια μαγικά, γλυκά λόγια, που γιάτρειναν και πού παρηγορούσαν για πάντα. ένώ συγχρόνος φρότανε τή δική της καρδιά με τους πόνοους των άλλων και τό σώμα της με τίς άρρώστειες τους.

Όταν γύρισε στο παλάτι, ήταν χλωμή, σαν μαρμαρένο ρόδο, κι' έξαντλημένη τόσο, ώστε αναγκάστηκε να πέση στο κρεβάτι της.

Όταν ή βασίλισσα, ύστερ' από άρκετόν καιρό, άρχισε να γίνεται καλιά, πλήθη φτωχών, δυστυχιωμένων κι' άρρώστων είχαν περικυλώσει τό παλάτι, ζητώντας άπ' αυτή να τους θεραπεύση, όπως είχε θεραπεύσει με τά μαγικά λόγια της τόν νέο παρόλυτο.

Όταν ή βασίλισσα, ύστερ' από άρκετόν καιρό, άρχισε να γίνεται καλιά, πλήθη φτωχών, δυστυχιωμένων κι' άρρώστων είχαν περικυλώσει τό παλάτι, ζητώντας άπ' αυτή να τους θεραπεύση, όπως είχε θεραπεύσει με τά μαγικά λόγια της τόν νέο παρόλυτο.

δοκιμασία αυτή, χωρίς ποτέ να λιγοστέψη την αυτοθυσία της.

Μιά μέρα παρουσιάστηκε στη βασίλισσα μιά φτωχή γυναίκα του λαού καί τής είπε :

— 'Α! καλή μου και πονόψυχη βασίλισσα! Τό μοναζιόβό μου παιδί, τό φώς των ματιών μου, πεθανε.... Ξέρω πώς μονάχα έσύ μπορείς να σώσης τό παιδί μου. Μην άρνηθείς αυτή τή χάρη σε μιά χήμα γυναίκα. Χάρισέ της τή μόνη χαρά κι' έλπαδα που έχει στη ζωή!...

Η βασίλισσα, άν και πολύ έξαντλημένη, πήγε στο σπίτι τής χήρας.

Στάθηκε μπροστά στο κρεβάτι του έπομοθόνατου νέου και χωρίς να μιλήση, άπλωσε τό χέρι της και τ' άνοήκτισε πάνω στα κλεισμένα μάτια του.

Άμέσως έκείνος άρχισε να ξαναζωντανεύη. Άνέπνε κανονικά και τά ώφρα του χείλη πήσαν σε λίγο τό ροδαλό χρώμα τής ύγιαιας. Τότε ή μητέρα του νέου με δάκρυα στα μάτια έπεσε και φίλησε τά πόδια τής άγιας γυναίκας.

Μαίψη όμως συμφορά περιμενε τήν άγαθή βασίλισσα. 'Όταν γύρισε στο παλάτι, βρήκε τό παιδί της άρρωστο βαρεία. Άμέσως κατύλαβε πώς αυτή ή άρρώστεια ήταν ή έξαιγορά τής ζωής του παιδιού τής χήρας. Καί με τήν καρδιά της γεμάτη πόνο και άγωνία, άρχισε να παρακαλή τόν Θεό να σώση τό παιδί της.

— Κύριε!... Έλεγε. Πάρε άν θέλεις τή ζωή μου, μα σώσε τό παιδί μου! Δέν μπορεί ν' άνθέξη ή ψυχή μου σ' αυτή τή θυσία που ζητάς από μένα!...

Τό άρρωστο όμως βασιλόπουλο μέρα με τήν ήμέρα μαραινότανε και τέλος ένα πρωί του φθινατούρου, έκλείισε για πάντα τά ώφραία του μάτια.

Άπό τήν ήμέρα που πέθανε τό παιδί της, μαύρισε άπ' τόν πόνο ή ψυχή τής βασίλισσας και δέν μπορούσε πιά να κάνει τά θαύματά της.

Όλος ό κόσμος άρχισε να τήν κακολογή και να τήν καταριέται, γιατί όλοι πίστευαν, ότι δέν ήθελε πιά να σώξη τους ανθρώπους, ένώ μπορούσε να τό κάνει αυτό.

Άρχισε τότε κι' αυτή ν' αναθεματίζει τήν τύχη της. τόν έαιτό της κι' όλους τους ανθρώπους.

Σκοτεινός και πένθιμος τής φαινόταν ό ουρανός και δέν ύπληχε κι' αυτήν δικαιοσύνη, ούτε στη γή, ούτε πέρα άπ' αυτόν τόν κόσμο. Αυτό που ποτέ δέν παρανοήθηκε, παραπονιόταν τώρα για τή σκληρότητα του Θεού!

Μερόνυχτα δολόγληρα άγρυπνούσε με τίς θλιβερές της σκέψεις.

Τέλος τήν ήπρε μιά νύχτα ένας έννοος βαθός...

Τότε, τής φάνηκε πώς ή πόρτα άνοιξε κι' ό γυός της μπήκε μέσα στην κάμαρά της, ώφραός και γελαστός σαν άγγελος. Κάθησε πλάι της και τής φίλησε τό χέρι.

Άνάντες κι' ή άνάσα που έβγαυε άπ' τό στήθος του, πλημυίαζε τήν κάμαρα από μιά υπερχόσμα εύωδιά ρόδων.

Όλο του τό σώμα σκόοιζε γύρω τήν εύωδιά τής χαράς και τής εύτυχίας.

— Μητέρα! τής είπε κι' ή φωνή που άντήχησε στ' αυτά της σαν χαρομένη καυτίλα τής Άναστάσεως. Μην κλαίς!... Είμαι κοντά σου! Μού έδωσες τή μεγαλύτερη εύτυχία, που άνοιξε τούς ουρανούς! Με άφησαν να γυρίσω έδώ προς χάρη σου, γιατί δικαιοσύνης για τους άλλους. Μητέρα, μην κλαίς! Είμαι πάντα κοντά σου. Έχω να σου πώ όμως κάτι : Πόσο, αλήθεια, γελαστήρες θταν νόμισες πώς είχες τή δύναμη να κρατήσεις στους ώμους σου όλες τίς δυστυχίες και τά βάσανα του κόσμου! Τήν πλάνη αυτή πρέπει να τήν πληρώσης με πόνοους και με δάκρυα. Γιατί από θέλημα Θεού, ό κόσμος είνε «Κουλάς δικαίων». Κάνε λοιπόν ύπομονή, μητέρα μου, γιατί πολύ γοήγορα θά ξελαπαρώσης άπ' τίς θλίψεις και τά βάσανά σου! 'Όστόσο, δίνε παρηγοριά στους άλλους, άπου ελπίζεις στη μέλλουσα ζωή. Θάνατος δέν ύπάρχει. 'Ό θάνατος είνε μιά ώφραία αναγέννησης, που άν τήν είχες γνωρίσει, δέν θάκλαιγες τώρα, μητέρα μου, για τόν χαμό μου, αλλά θά χαρούσυνα.... Είνε άνάγκη να ύπάρχει πάντα στον κόσμο φτώχεια, πέννα, θλίψη και πόλεμος για να έξυλειώνονται ό άμαρτωλοί. Άλλοίμονο! Κανείς δέν πρέπει να επηχειρήση να κάνει τόν κόσμο αυτόν Παράδεισο!...

Όταν ζήτηνος ή βασίλισσα, έννοιωσε στην ψυχή της μιά γαλήνη πρωτογενόριστη.

Άρχισε και πάλι να έλεη τους φτωχούς, δέν επηχείρησε όμως ποτέ να γιάτρειψη άρρώστους και να δώσει στους δυστυχείς απόλυτη εύτυχία.

Έπειτα άπ' αυτή τήν τελεία γνώση τής ζωής, ή άγαθή βασίλισσα περιμενε με λαχτάρα τήν ήμέρα που θά τήν καλούσε ό καλός Θεός να πάη κοντά στο άγαπημένο παιδί της.

