

ΑΠ' ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

Η ΚΛΑΡΑ ΜΠΟΥΚΙ' Η ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ



Η Άνναπέλλα

μία και να κλείσει τις πόρτες, γιατί από τόν πολύν συνωτισμό κινδύνευαν οι θαυμαστές της ώραιας βεντέτας να πάθουν από άσφυξία!...

Μολαταύτα κάποιος παρισινός ρεπόρτερ, ό όποιος είδε την Κλάρα Μπού από πολύ κοντά, δέν έμεινε και τόσο ένθουσιασμένος μεζύ της.

«Η περίφημη βεντέτα, γράφει, δέν είνε και τόσο ώραία, γοητευτική στην πραγματικότητα, όσο είνε στην όθονη. Τό δέμα της είνε άγρο και γεμάτο μιμικρία. Τό έλλάττωμα αυτό δέν διακρίνεται βέβαια στον κινηματογράφο. Άλλωστε ή Κλάρα θα μακιγιαρίζεται, με πολλή προσοχή, όταν παίξει».

Ένας άλλος όμως δημοσιογράφος, ό όποιος έγινε δεκτός από την Κλάρα Μπού στο ξενοδοχείο όπου μένει, γράφει ότι να μόν ή διάσημη ήθοποιός δέν είνε τόσο ώραία, όσο φαίνεται στον κινηματογράφο, άλλ' είνε πολύ συμπαθητική, πολύ χαριτωμένη, ευγενική κ' άπελής και ή συντροφιά της είνε κυριολεκτικά γοητευτική.

Πάντως όλοι βρίσκουν, ότι ή Κλάρα Μπού χάνει πολύ, με τά κοστούμια από που φορεί στον δρόμο, κ' ότι είνε πολύ πιο θελκτική με τά έλαφρά φορέματα που φοράει μέσα στο σπίτι.

Η Κλάρα αγαπάει πολύ τό Παρίσι και σκέφτεται να μείνη στη γαλλική πρωτεύουσα κάμποσον καιρό άκόμα.

Έκτός από την Κλάρα Μπού, βρίσκεται αυτές τις ήμέρες στο Παρίσι και ή περίφημη Ζανέτ Μακντόναλντ.

Και ή γόρσα αυτή της όθονης δέν περιφρονείται στο να μοιάζει μόνο φωτογραφίες της με ιδιόχειρες αφιερώσεις, όπως ή Κλάρα Μπού. Τραγουδάει και παίζει στα καλύτερα παρισινά θέατρα κ' οι παρισίνοι τρέχουν να την ίδουν από κοντά και να την θαυμάσουν. Άκούνε άχόρταγα τη γλυκεία της φωνή, κατ' εΐθειαν από τά ώραία της χείλη, χωρίς την μεσολάβη κανενός μικροφώνου.

Φαίνεται δε ότι ή εξακουμένη ήθοποιός είνε τόσο ώραία στην πραγματικότητα όσο και στον κινηματογράφο. Τό σώμα της είνε άρμονικότατο, τά μάτια της πολύ μεγάλα, ζωηρά κ' έκφραστικά, μ' ένα θαυμάσιο φωτεινό πράσινο χρώμα. Τά μαλλιά της είνε πιο λαμπέρα και πιο χουκά κ' άτ' τό... χουσάφι. Τό χαμόγελό της τέλος είνε θελκτικότατο. Η χαριτωμένη αυτή βεντέτα δέν παίζει μόνον για δικό της όφελος στα παρισινά θέατρα. Είνε τόσο καλόκαρδη, ώστε λαμβάνει συχνά μέρος σε διάφορες φιλανθρωπικές παραστάσεις. Τελευταία έπαιξε ύπέρ του «Συλλόγου Άναπήρων» και ή εισπράξεις ήσαν πολύ έκανοποιητικές.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Λεμπρέν ευχαρίστησε με θερμά λόγια ευγνωμοσύνης την ώραία ήθοποιό. Και ή Μακντόναλντ τού ελεπε, με πολλή μετροφοροσύνη:

— Δέν είνε και σπουδαίο, ότι έκανα ως τώρα, κ. πρόεδρε. Πρέπει να κάνω πολύ περισσότερα.

Όπως ή Κλάρα Μπού, έτσι κ' ή Ζανέτ Μακντόναλντ, λατρεύει τό Παρίσι. Την συγκινούν από πάντων ή αϋθόρμητες κ' εγκάρδιες εκδηλώσεις τού παρισινού Κοινού.

Στην Άμερική, ελεπε στους παρισινούς δημοσιογράφους ή θελκτική βεντέτα, ό κόσμος δέν είνε τόσο ένθουσιασμένος, όπως εδώ. Άλλωστε έμεις οι ήθοποιοί τού κινηματογράφου πολύ στανίως μεθόυμε με τις έπαιφμιές τού Κοινού. Παίζουμε μόνο μπροστά στους σκηνοθέτες και τούς μπροσεσάριους, και όταν ό κόσμος χειροροτεί

(Η Άνναπέλλα στην Ούγγαρια, ξετρελλαμένη με τούς Τσιγγάνους και τά μαγικά τους βιολιά)

τό παιξίμό μας στην όθονη, έμεις δέν άκούμε τίποτα!...

Στό στούντιο τού Σινεμά—Πατέ, στο Παρίσι, γυρίζεται κατ' αυτιάς ένα νέο άστυνομικό κινηματογραφικό έργο, με τόν τίτλο: «Ένα Άνθρώπινο Κεφάλι».

Σκηνοθέτης τού έργου αυτού είνε ό Ζυλιέν Ντιβιλιέ, ό όποιος είχε σκηνοθετήσει από όλίγων μηνών, με πολλή έπιτυχία, και τό περιφημο έργο: «Η Κοκκινότρυχα», τό όποιον λίαν προσεχώς θα προβληθή και στην Έλλάδα.

Την κρινοσύρια ταινία «Ένα Άνθρώπινο Κεφάλι», θ' άρχίσουμε κάπως να την ίδούμε στην Άθήνα, γιατί μόλις τώρα γυρίζεται στο Παρίσι. Φαίνεται όστόσο ότι είνε ένα πολύ πρωτότυπο κ' έξαιρετικού ενδιαφέροντος δράμα.

Όπως σ' όλα τ' άστυνομικά έργα, πρόκειται πάλι για κάποιο έγκλημα, άλλ' αυτή τη φορά ό θεατής έξρου άμέσως από την άρχή ποιός είνε ό ένοχος. Ό,τι μένει να μάθουν είνε αν ό άστυνομός θα μπουρέση ν' αποδείξει την άδωότητα ενός άδικως κατηγορουμένου άδίου.

Στό έργο αυτό παίζουν ό διάσημος κίτρινος ήθοποιός Ίγκνίζινοφ στον όλο του φρονιά και ό Χάρου Μπού στον όλο του άστυνομικού. Η περίφημη Τζίνα Μανές ένσαρκώνει πάλι θαυμάσια την μορφαία γυναίκα, στο πρόσωπο της Ένας, φίλης τού ένοχου. Έπίσης ή χαριτωμένη άσπιδός Ντάμια, τραγουδάει σ' αυτό τό φίλμ διάφορα παθητικά τραγούδια, νέες της έντελής «αρεισιάνες».

Η Μάρλεν Ντήτριχ, ή όποία βρίσκεται τώρα στο Χόλλυγουντ, θυμώνει πολύ όταν παρομοιάζουν τό παιξίμό της με τό παιξίμο της Γκρέτα Γκάρμπο.

— Μπορεί, λέει ή αίνγματική βεντέτα, μπορεί να θαυμάζω την Γκρέτα, αλλά δέν υπάχει κανένας λόγος να την μιμηθώ. Καθέμια από μās έχει διαφορετικό ταλέντο. Εκείνη είνε ή Γκάρμπο, κ' εγώ είμαι ή Ντήτριχ. Μή με παραβάλετε λοιπόν, ούτε παρακαλώ, με καμμία άλλη καλλιτέχτρια, όση και με την Γκρέτα. Έγώ θέλω να έχω άτομικότητα στο παιξίμο μου, και πιστεύω πως έχω άρκετή.

Όπως θα ξέρετε, ή μεγάλη καλλιτέχνης φορεί με άπειρη χάρι τά άνδρικά κοστούμια, κυβού την έχουμε δει άλλωστε σε μιά σκηνή τού έργου «Μορφοζ», τό όποιο προβλήθηκε και στην Άθήνα.

Και στο νέο έργο που γυρίζεται τώρα στο Χόλλυγουντ, «Η Ξανθή Άφροδίτη», ή Μάρλεν Ντήτριχ παρουσιάζεται πάλι ντυμένη άνδρικά, έπάνω στη σκηνή ενός μουζικ-χόλ.

Η «Ξανθή Άφροδίτη» γυρίστηκε σε δύο γλώσσες, γερμανικά και γαλλικά, και, καθώς φαίνεται, ή Ντήτριχ ξεπερνάει στην ταινία αυτή σε τέχνη και σε χάρι κάθε άλλη της δημιουργία.

Η τόσο αγαπητή τού Κοινού και χαριτωμένη βεντέτα Άνναπέλλα, βρίσκεται τώρα στην Ούγγαρια, όπου γυρίζει ένα νέο φίλμ, με τόν άπλό τίτλο: «Μαρία».

Τό θέμα αυτού τού έργου είνε παλιό από ένα παλιό ούγγαρέζικο θρύλο. Πρόκειται δηλαδή, όπως έξήγησε σχετικά ή Άνναπέλλα, περί τού μαρτυριου μιάς γυναικάς και μιάς μπέρας.

— «Θ' άκούσετε άληθινή τσιγγάνικη μουσική στο φίλμ «Μαρία», γράφει σ' ένα παρισινό περιοδικό ή χαριτωμένη πρωταγωνίστρια. «Η διάφορες τσιγγάνικες δεχτήστρες που άκούτε στο Παρίσι και σ' άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, δέν είνε τίποτα μπροστά στη γνήσια τσιγγάνικη μουσική που άκούω εγώ στην Ούγγαρια, και που θ' άκούσετε σε λίγο κ' έσεις χάρις στο φίλμ: «Μαρία». Τραγουδούν σ' αυτό δύο χιλιάδες τσιγγάνοι και τσιγγάνες! Για μένα ή Ούγγαρια είνε μιά πολύ ποιητική χώρα. Μου φαίνεται ότι εδώ όλες ή γυναικές είνε ώραιες και τά δένερα διαρκώς άνθισμένα. Έχει εδώ, από πάντων, άκακίες γεμάτες πάντα με λουλούδια. Όταν δέν εγγάζουμαι, μ' άρέσει να κάνω μικρονοούς περιπατους στην έσοχή. Ά, είνε τόσο ώραιες ή ούγγαρέζικες έσοχές! Και παίζουν τόσο γλυκά οι τσιγγάνοι, οι τσιγγάνοι με τά τραγούδια τους και με τά βιολιά τους τά μαγικά!...

> Κλείνω τά μάτια μου όταν τούς άκούω και ή μουσική τους με ταξιδεύει στις χώρες τών όνείρων.

> Ά, τό τραγούδι τών τσιγγάνικων βιολιών!... Είνε μιά έκείσια, ένα παράπονο, ένας ύμνος, μιά κραυγή. Δέν ξέρω κ' εγώ τί είνε!...

> Η καρδιά μου εκείνη τή στιγμή είνε ένα δεύτερο βιολί, που δονείται από τή μελωδία τού πρώτου...».



Η Τζίνα Μανές.