

Η ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ

40.000 ΜΙΚΡΟΒΙΑ Σ' ΕΝΑ ΦΙΛΙ



"Ένας περίεργος Σύλλογος του Λονδίνου κατά του φιλήμα-
τος. Πόσα μικρόβια φιλοξενούν τα γυναικεία χείλη. Η ά-
σθενείες που μεταδίδονται μ' ένα φιλί. Κίνδυνος-θάνατος!...
Ποιά χείλη έχουν περισσότερα μικρόβια. Ζήτη το μυστα-
κι!... Θα καταργηθούν λοιπόν τα φιλήματα ; κτλ. κτλ.

Άπ' όλους τους λαούς της γης
μόνο οι Άνατολίτες ξέρουν να μι-
λάνε μ' όμορφιά, με χάρη και με περιθώρια για τον έρωτα. Θέλτε
να σάς θυμώσουμε ένα παλιό έπιγράμμα τους; Άκούστε το:

- Τι εινε πιο γλυκό από το ύδρομελι;
- Η όρσος της αύγης;
- Και πιο γλυκό από τη όρσο της αύγης;
- Το μέλι της Χύμλα.
- Και πιο γλυκό από το μέλι της Χύμλα;
- Το νέκταρ.
- Και πιο γλυκό από το νέκταρ;
- Το φιλί.

Δέν εινε ύμορφο; Που θα εύρισκε κανεις καλύτερα λόγια για να
έκθεση τη γλύκα του φιλιού; Υπάρχουν όμως κι άνθρωποι που βλέ-
πουν μ' ένα πολύ πρακτικό βλέμμα τη ζωή και τον έρωτα και που προ-
σέχουν πάντα να κάνουν μόνο κάθε τι που εινε υγιεινό και ωφέλιμο.
Αυτοί οι ψυχροί και άτυποφοροι άνθρωποι εινε οι Άγγλοι. Θα το
μυτέψατε από την πρώτη στιγμή. Έχουν την αφέλεια να νομίζουν
επι μόνο τα ωφέλιμα και τα υγιεινά πράγματα εινε ωραία. Τι παρε-
ξήγησι! Γιατι τις περισσότερες φορές μιά άρεσι μόνο εινε επι-
βλαβής ή άχρηστα. Κι' αυτό άκριβώς άποτελει την τρελή νότα, τη
χάρη και την όμορφιά της ζωής μας. Μά οι Άγγλοι εινε άδεκατοι
σ' αυτά τα ζητήματα. Δέν κάνουν τρελλες αυτοί! Ρυθμίζουν τα πάντα
με τη λογική, την αυστηρή και άτεγκτο λογική τους.

Έσχάτως λοιπόν στο Λονδίνο ιδρύθηκε ένας παράξενος «Σύλλογος
ύγιεινής και προστασίας του έρωτος», ο οποίος έθεσε ως σκοπό του
την απαγόρευση και την κατάργηση του φιλιού! Φανταζόσαστε ποτε επι
μορφοδες να συμβή ένα τέτοιο πράγμα; Κι' όμως εινε αλήθεια! Δέν
χρειάζεται μάλιστα καμμία άλλη απόδειξι, αν άμφιβάλλετε, από την
προκρίτη που έδημιούσε ο σ' όλες τις άγγλικές εφημερίδες και ή ό-
ποια καταλήγει στην έξιξι άμήμη για την αφέλεια της εκκλησι προς
όλο τον κόσμο: «Ω άνδρες, ω γυναίκες,
μη φιλείστε πειά! Αναλογιθίτε τους
κινδύνους που διατρέχετε. Καταργήσατε
πειά αυτή τη βάρβαρη συνήθεια της έ-
παρής των χειλιών. Προς Θεού! Μη φι-
λείστε!»

Μά γιατί; Γιατι αυτός ο φόβος; Τι συμ-
βαίνει; Ποιους κινδύνους διατρέχουμε σάν
φιλούμε τα χείλη, τα τόσο έπιθυμητά, ενός
άγαπημένου προσώπου; Γιατι αυτός ο σκλη-
ρός εξοστρακισμός του φιλιού από τον έρω-
τα; Η άπάντησι σ' όλες αυτές τις άνησυ-
ρες ερωτησεις εινε έτοιμη, κι' όχι μόνον αυ-
τό, αλλά και τρομακτική. Προσέτε: «Ο δόκτωρ Ουίλλιαμ Μέλλορς,
ο πρόεδρος του περιφήμου αυτού συλλόγου ύπερ της καταργήσεως της
έπαρής των χειλιών, ισχυρίζεται επι όταν σάς φιλάει ένα πρόσωπο,
σας μεταδίδει, ουτε λίγο ουτε πολύ, 40,000 μικρόβια!...

Μιά τέτοια δήλωσι, ότως καταλαβαίνετε, προκαλεσε άληθινή ανα-
στάτωση στην Άγγλία κι' έγινε άφορη να κηρύξουν άνασταχή και να
κρατούν στάσι ουδέτερα όλοι οι ερωτευμένοι του Ηνωμένου Βασιλείου.
Άχ! Οι δύστηνοι! Νά νομίζουν μέχρι χθες επι μ' ένα φιλί τους με-
τέδιδαν όλη τη φιλόρα της καρδιάς τους και να παρουσιάζεται ξαφνι-
κά ο δόκτωρ Μέλλορς και να τους βεβαιώνη επι δέν έκαναν τίποτε
άλλο φιλώντας, παρά να μεταδιδουν σαράντα χιλιάδες μικρόβια!...

Μερικοί όστόσο επιστήμονες θάλησαν να εξακριβώσουν με το μι-
κροσκοπιο αν εινε όσχο ο συνάδελφός τους και αν ύπάρχει, πράγματι,
κανεις σοβαρός λόγος, ο οποίος να δικαιολογή τέλος πάντων την έ-
δρωσι αυτού του συλλόγου κατά του φιλήματος.

Δυστυχώς όμως ά άποτελέσματα της μικροβιολογικής αυτής έξε-
τάσεως με το μικροσκοπιο έπιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του δόκτω-
ρος Μέλλορς. Εινε αλήθεια λοιπόν επι με κάθε φιλί μεταδίδομε άρκε-
τά, όχι όμως και 40,000 μικρόβια! Έκαναν μάλιστα οι εν λόγω έπα-

περξ και εισεπήδησαν εις αυτών εκ του τοίχου του γείτονος οίκου.
Αίφνης δ' εμφανισθείς εις την τάλαρι αυτήν γυναίκα και μηδέν
ειπών, ένευσεν εις τον Ταχιρ, ίνα την απαγάγη, μόλις άγρουσαν το
28ον έτος της ηλικίας της». Ετυχώς, κατά τη σύλληψη της Φρο-
σώνης παρεβέθηρε κάποιος γνωστός της, ο Κουτζαλέξης, που παρα-
κολούθησε τη σκηνή και μιά έξεστραση λεπτομερέστατα και πώς έ-
γινε ή σύλληψις και τι διαμειβήθηκε μεταξύ του Άλλη και της Φροσώ-
νης την τράχηλ και θυελλώδη εκείνη νύχτα.

Αυτά όλα όμως στο προσεχές φύλλο.

ΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

στήμονες και την έξιξι διαπίστωση,
στην όποιαν δέν ειχε προσέξει καν-
εις μέχρι σήμερα. Έξακριβώσαν δηλαδή επι τα βαμμένα χείλη εινε
πιο πολύ επικίνδυνα από τα άβαφα. Τα χείλη λοιπόν που έχουν βα-
φει με το κρούξι, μεταδιδουν κατά μέσον όρον 707 μικρόβια, ενώ τα
«φυσικά» χείλη μεταδιδουν μόνο μισή χιλιάδα μικροβίων και για την
άκριβεια 534.

Γεννιεται όμως μιά δικαιολογημένη άπορη. Πώς έγινε αυτή ή έ-
ξακριβωσι; Με ποιά τρόπο οι σοφοί αυτοί Άγγλοι επιστήμονες έ-
βαλαν κάτω από το μικροσκοπιο δυό όμορφα γυναικεία χείλη;

Άκούστε λοιπόν. Το πείραμα ήταν εύκολο. Έδιάλεξαν στην τύχη
μερικά κορίτσια και τα παρακάλεσαν να φιλήσουν το καθένα κι' από
ένα από τα ειδικά ένεκτα υφάσματα που μεταχειρίζονται για τις ανα-
λύσεις τους οι μικροβιολόγοι. Κατόπιν τα κορίτσια αυτά, στα όποια
τά κορίτσια, μαζί με το φιλίμα, άφησαν επάνω τους και τα μικρόβια
των χειλιών τους, τα έβαλαν ιδιαίτερος για την έέπασι, όπως λένε.
Υστερα έκαναν τη μικροβιολογική ανάλυσι και ανακάλυψαν διάφορες
στρατες μικροβίων, που μόνο τα επιστημονικά όνόματά τους μιάς κά-
νουν ν' ανατριχιάζουμε.

Θέλτε λοιπόν να μάθετε τι είδους μικρόβια μεταδίδονται μ' ένα
τρομερό ή περιπαθέστατο φιλί; Ορίστε: Πρωτ' άπ' όλα άνευαλύθητι
ο στρεπτοκόκκος βίρινας, μικρόβιο που παρατηρείται στις παθολο-
γικές περιπτώσεις της ένδοκαρδίτιδος. Η ένδοκαρδίτις, καθώς ξε-
ρετε, εινε μιά φλόγωσις της μεμβράνης που έπενδυει τις κοιλότητες
της καρδιάς. Έπειτα έρχεται ο στρεπτοκόκκος κομμονίσις, ο στα-
φυλοκόκκος άλμπους κι' ένα άλλο μικρόβιο, που γενικά δέν θεω-
ρείται ως μεταδοτικό. Η ανάλυσις όμως άπεκάλυψε και την παρου-
σία του σταφυλοκόκκου άούρουσις που βρίσκεται στον άερα, στο έ-
δαφος, στο νερό κτλ. και που παρατηρείται (μην τρομάξετε) στις πε-
ριπτώσεις της όστεομυελίτιδος και της βρογχοπνευμονίας. Δέν τε-
λειώσαμε όμως άκόμη. Έχουμε και τον μικροκόκκος νασαρρόλις
που βρίσκεται στη μύτη και στο λαιμό κάθε υ-
γιούς ανθρώπου, καθώς επίσης και κάθε κρω-
μένου ή πάσχοντος από ασθένειες των ανα-
πνευστικών όργάνων. Το μικρόβιο αυτό μπορεί
να προκαλήσι κατάρροην και... πνευμο-
κόκκουσις.

Τι σημαίνουν τόρα όλα αυτά τα... λατιν-
ικά; Πάρα πολλά σοβαρά πράγματα. Σημαί-
νουν επι οι υγιείς, γιατί, φυσικά, δέν κάνουμε
διόλου λόγο για τους άρρώστους, έχουν πάν-
τα λόγιο στα χείλη τους άρκετες εκατοντά-
δες μικρόβια. Το περίεργο μάλιστα σχετικώς εινε επι περισσότερα
μικρόβια φαυλάζουν στα χείλη των άνδρων, παρά στα χείλη των γυ-
ναικών. Και για να είμαστε άκριβείς, τα άνδρικά χείλη μεταδιδουν
612 μικρόβια κατά μέσον όρον, τα δέ γυναικεία μόνον 534...

Το πιο άφάνταστο όμως άπ' όλα εινε επι ενώ με τη μικροβιολογι-
κή εξέτασι των γυναικείων φιλιών διαπιστώθη επι τα βαμμένα χείλη
έχουν πάντα πιο πολλά μικρόβια, τα άνδρικά χείλη που έχουν μυστα-
κι δέν φιλοξενούν παρά μόνον 293 μικρόβια. Άς χαρούν λοιπόν οι
αμυστακοφόροι. Αυτοί εινε οι λιγώτερο επικίνδυνοι και φυσικά θ' άρ-
χίσουν να συγκεντρώνουν τις συμπάθειες των γυναικών.

Μά ός εξέτασουμε κι' ένα άλλο ζήτημα, το πιο σπουδαίο άπ' όλα.
Τα μικρόβια αυτά εινε άραγε επικίνδυνα; Οι επιστήμονες μιάς άπαν-
τούν: Πολλά, όχι όμως όλα. Έπειτα κι' αυτά τα πολλά, που μπορού-
σαν να μιάς φιλοδορήσουν μερικες άρρώστειες, δέν το κατορθώνουν
συνήθως, γιατί εινε πιο δυνατός ο όργανισμός μας και τα έξουθενε-
ρήσθη. Έχει εξακριβωθεί μάλιστα και κάτι άλλο, κι' αυτό πολύτιμο
φέρεσι πάλι την καρδιά μας στον τόπο της... Οι επιστήμονες δηλαδή
μιάς λένε επι τα μικρόβια πεθαίνουν γρήγορα, μόλις βρεθούν σε μιά
θερμοκρασία πιο χαμηλή από τη θερμοκρασία του σώματος. Και μιά
τέτοια θερμοκρασία βρίσκεται άκριβώς στα χείλη και στις παλάμες
των χειρών. Υπάρχει όμως και μιά άλλη καθησαστική διαπίστωσις.
Έπι 250,000 προσώπων, μόλις έ να θά διέτρεχε τον κίνδυνο να κολ-
λήση καμμία άρρώστια μ' ένα φιλί. Ήσυχαστε λοιπόν. Ο εκκεντρι-
κός «Σύλλογος ύγιεινής και προστασίας του έρωτος», θά διαλυθθί πολύ
γρήγορα. Τίποτε δέν δικαιολογεί πειά την ύπαρξί του.