

ΕΥΘΥΜΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΜΙΝΟ ΝΤΟΛΕΤΤΙ

ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΣΤΙΣ ΑΔΕΛΦΕΙΣ



Τί πλήξις, Θεέ μου, στο «Ξενοδοχείο των Άλπεων»!...

Ο ροδονόκιμος καθηγητής της ορυκτολογίας αναστέναζε βαθεία και τράβηξε πάλι κοντά του το μικρό τραπέζι του παιγνιδιού.

— Πάίζουμε ένα μπριτζ; ρώτησε τον Άγγλο δόκτωρα Πέρμαν.

— Γιές, του άπαντησε εκείνος. — Άς παίζουμε, μιά και δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο...

Ο δόκτωρ Πέρμαν αναστέναζε κι αυτός, δίχως να το θέλη. Ασφαλώς θα είχε καλύτερη... Έβλεπε από τα μεγάλα παράθυρα, τρεις ημέρες τώρα, λυσσασμάνους ή χιονοθύελλα και κρατούσε φιλο...

λασιασμένους τους τελευταίους ένοικους του Ξενοδοχείου. Είχαν τελειώσει πια οι άγνες τών χειμερινών σπόρ. Είχε φύγει πια δίλος ο καλός κόσμος. Και μόνο αυτοί, μόνο αυτοί οι δυστυχημένοι άπομέναν σ' αυτό το μικρό «Παλάς» που ήταν χαμένο στους πρόποδες του Λευκού Όρους.

Οι τελευταίοι ένοικοι ήταν τέσσερες: ο καθηγητής της ορυκτολογίας, ο Άγγλος δόκτωρ, ένας δικηγόρος από το Παρίσι κι ένας έμπορεύσιμος από τη Λυών. Κι οι τέσσερες δέ είχαν μαζί τους τις γυναίκες και τις κόρες τους. Η γυναίκες μάλιστα στενοχωριόντουσαν περισσότερο άπ' τους άνδρες. Είχαν έξαντλήσει πια όλες τις φιλαρίες τους, όλα τα κουτσομπολιά τους και δεν έβλεπαν τίποτε άλλο, άπό το πρωί ως το βράδυ, παρά να παραπονιούνται για τις μονότονες ή μέρες τους...

Ο Ξενοδόχος έβλεπε τόν κίνδυνο που τόν άπειλούσε και πάσιζες να σώσει την κατάσταση, για να μήν του φύγουν κι αυτοί οι τελευταίοι του πελάτες. Είχε διατάζει να μένη άνοιχτό το καλοριφέρ όλη τη νύχτα, δίχως καμιά οικονομία!...

Είχε προσθέσει κι ένα γλυκό στο πρόγευμα και κάθε βράδυ, ύστερα από το δείπνο, προσέφερε στους πελάτες του ένα σωρό έλεκτά λικέρ. Μά δεν βαρύνετε... Τίποτα δεν εύχαριστούσε πια αυτούς τους ανθρώπους. Ο ροδονόκιμος καθηγητής της ορυκτολογίας ζητούσε κάθε τόσο το δρομολόγιο τών τραίνων κι ο Άγγλος δόκτωρ τόν λογαριασμό.

— Τόν λογαριασμό; Θέλετε τόν λογαριασμό; τόν ρωτούσε δελιά ο Ξενοδόχος.

— Γιές! Θέλω τόν λογαριασμό. Ο δυστυχός Ξενοδόχος, άπελαισμένος, έσκυβε το κεφάλι και χαμόγελον άπό μπροστά τους, με την έλπίδα ότι, πούς ξέρει, μπορεί ν' άλλαζαν πάλι γνώμη και να μένανε ακόμα λίγες μέρες στο «Ξενοδοχείο τών Άλπεων»...

Έξαρνα όμως ή τύχη έπεσε σάν άερολίθος! Ο Ξενοδόχος έλαβε ένα τηλεγράφημα από κάποιον κύριο Μορέλ, που του ζητούσε να του κρατήσει δυό δωμάτια για την επομένη... Έπί τέλους! Αυτός ο καλός κύριος Μορέλ ήταν ή σωτηρία!...

Ο Ξενοδόχος, πονηρός σάν έμπειρος διπλωμάτης, το άπόγευμα, την ώρα που όλοι οι πελάτες του έπαιζαν το τάι τους στο χαλί, φώναξε τόν «μπαίτ» και του έλεγε δινάτα για να τόν άκούσουν και οι άλλοι:

— Έτοιμάστε δυό δωμάτια στο πρώτο πάτωμα...

— Πότε θάρθουν οι κύριοι, ρώτησε εκείνος.

— Άβριο!

Ο καθηγητής της ορυκτολογίας και ο Άγγλος δόκτωρ σταμάτησαν το μπριτζ τους.

Η κυρίες έμειναν κατάπληκτες.

— Έρχεται κάποιος;

— Πότε;

— Ποιοι εινε;

— Εινε ξένοι;

Ο Ξενοδόχος έδωσε μερικάς άόριστες απαντήσεις κι έπειτα, εύχαριστήσιμος διατάζει να κλείνουν τη νύχτα τα καλοριφέρ...

Όλοι οι ένοικοι του Ξενοδοχείου έβλεσαν άμέσως την πλήξη τους. Η κυρίες την άλλη μέρα φέρσαν την πύδη άμορφη τουαλέτα τους, οι κύριοι περιποιήθηκαν όσο μπορούσαν καλύτερα τόν έαυτό τους κι ή συζητήσεις ξανάρχισαν, όπως πρώτα, με ζωηρότητα.

Πούς να ήταν άραγε αυτός ο κύριος Μορέλ; Πούς άλλος θα ήταν μαζί του; Η γυναίκα του; Όχι δά!... Τί ανάγκη είχε τότε να ζητήσει δυό δωμάτια; Όστε δέν ήταν με τη γυναίκα του... (Γι' αυτό είχαν άμορφστολιστεί ή δεσποινίδες). Μπορεί όμως να έρχότανε και με κανένα φίλο του και να ήταν κι' οι δυό τους δυό σοβαροί και καθώς πρέπει κύριοι, (γι' αυτό ή έξαιρετική κάτω τουαλέτα κάθε κυρίας). Πότε ώστόσο θα έφθαναν αυτοί οι μυστηριώδεις ξένοι;... Πόσο άργούσαν, Θεέ μου!...

Ο κύριος Μορέλ έφτασε επί τέλους!

Δέν τόν συνώδεσε όμως ούτε ή γυναίκα του, ούτε κανένας σοβαρός και ήλικιωμένος φίλος του, άλλα ή αδελφή του!... Μιά άμορφη νέα είκοσι χρόνων, ξανθιά, κομφούστα, χαριτωμένη. Ο Μορέλ πάλι ήταν ένας λεπτός και μελαγχρονός νέος, τόσο συμπαθητικός!...

Έκανε μάλιστα ότι δέν προσέχε τους πελάτες του Ξενοδοχείου που τόν κιντάζαν με περιέργεια το πρώτο βράδυ, όταν κατέβηκε με την αδελφή του στην τραπέζια. Τους φέβησε όμως με μεγάλη ευγένεια στο τραπέζι. Όλος ο κόσμος τώρα είχε αλλάξει. Όλοι είχαν ξαναβρεί την ευθύμια τους. Η δεσποινίς Κλαίρη, ή κόρη του καθηγητού της ορυκτολογίας, έπαυε να σταβοιαντάζει την αμισση Πέρμαν, την γυναίκα του Άγγλου δόκτωρος και δέν διαφανόσε πια με τη γυναίκα του Παρισιανού δικηγόρου. Όλες ή κυρίες προσέχανε τόν γοητευτικό κύριο Μορέλ. Όλοι οι κύριοι πάλι ήταν ξετρελαμένοι με την άμορφη δεσποινίδα Μορέλ, την γλυκειά, την κοιμητή, τη χαριτωμένη Έλιάννα.

Ο Ξενοδόχος έτριβε τα χέρια του από τη χαρά του. Περιφάνια! Τώρα μπορούσε να κόμη το πρώινó γλύκισμα και να καταργήσει τα βραδινά λικέρ. Κανείς δέν παραπονιότανε πια. Κανείς δέν ζητούσε το λογαριασμό ή το δρομολόγιο τών τραίνων...



Οι πελάτες τόν κιντάζαν με περιέργεια...

Υστερ' από μιά εβδομάδα, μιά κι είχε γλυκίσει ο καρδός, οι ένοικοι του Ξενοδοχείου άποφασίσαν να κάνουν μιά έκδρομη ως την άπέναντι κορυφή του Μάρμαθα.

Ξεκίνησαν λοιπόν χαρούμενοι και, κατά το μεσημέρι, συνάντησαν μιά παλιρά κι' έρημη καλύβα, μισοσκεπασμένη από τα χιόνια...

Η δεσποινίς Μορέλ θέλησε νό την έπισκεφθί κι' άπόμεινε κατενθουσιασμένη.

— Ξέρεις; είτε στόν άδελφό της. Άν μπορούσα, θά καθόμουν πάντοτε εδώ πέρα... Τί άμορφα πού εινε, ανάμεσα στα χιόνια...

Έκείνος χαμογέλασε πονηρά και κιντάζε τη δεσποινίδα Κλαίρη, που χαμήλωσε άμέσως τα μάτια της, σάν ν' ατρούπησε...

Έπειτα προχώρησαν πάλι κι' ύστερ' από δυό ώρες έφτασαν στην κορυφή του Μάρμαθα. Έκει πέρα όμως ή γυναίκα του Παρισιανού δικηγόρου φρόνιζε μιά στιγμή τρομαγμένη:

— Πού εινε ο κύριος Μορέλ; Ο Άγγλος δόκτωρ ρώτησε κι' εκείνος:

— Κι' ή δεσποινίς Μορέλ;

Τι ειναν γίνει λοιπόν οι δυό αδελφοί; Άρχισαν να τους φωνάζουν. Ο Θεέ μου! Μήπως έπαθαν τίποτε; Οι έκδρομείς κατέβηκαν γρήγορα από την κορυφή κι' άρχισαν να ψάχνουν εδώ κι' εκεί μέσα στα χιόνια. Ο κύριος Μορέλ όμως και ή αδελφή του είχαν γίνει άφαντοι!...

— Λέτε να τούς συνθή κανένα δυστύχημα; ρώτησε μιά στιγμή ή δεσποινίς Κλαίρη, έτοιμη να κλάμει.

— Δέν το πιστεύω... Άπάντησε ο Άγγλος δόκτωρ. Ο κύριος Μορέλ, όπως κατάλαβα, εινε ένας πρώτης τάξεως άλπιστής!...

— Μά τότε λοιπόν;

— Ξέρω κι' εγώ... Έκανε ο Παρισιανός δικηγόρος. Έκείνο πού δέν μπορώ να καταλάβω εινε αυτή ή μυστηριώδης έξαράνισή τους... Κάθηναν, βρέ αδελφέ, ως διά μαγείας!...

Την ώρα που βασίλευε ο ήλιος οι έκδρομείς, ψάχνοντας πάντα να βρουν τούς χαμένους συντρόφους των, είχαν φτάσει πάλι κοντά στην έρημη καλύβα. Φαντάζεσε τώρα τη χαρά τους, όταν ανακάλυψαν εκεί τριγύρω κατά ληνή θημάτων. Έτριξαν άμέσως προς την καλύβα, όταν έξαρνα στάθηκαν περιεργοί μπροστά στή μισοκλειστή πόρτα της. Είχαν άκούσει από μέσα τη φωνή του κυρίου Μορέλ και της αδελφής του!...

— Τί τέρελλα κι' αυτή ή δική σου, Έλιάννα! Έλεγε ο κύριος Μορέλ.

ΠΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ κ. ΛΩΑΝ. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΡΟΥΠ)

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ

(Γραμμένες για τὸ «Μπουκέτο»)



ΠΗΓΑ λοιπόν, συνέχισε ὁ Νέγρη, καὶ ᾄθρα τὸ Διάδοχο. Τὸ λέω : — Ὑψηλότατε, ἐγὼ ἐπίστευα πῶς ἐφ’ ὅσον εἶσθε Σεῖς ἀντιβασιλεῖς, δὲν θὰ ἐγέμυζε ἡ Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως μετὰ μεταβολὲς πρὸς φέρον ἄναστασιαί σουσ ὑπαλλήλους καὶ στὸν τόπο! Καὶ ὅμως ἡ μεταβολὲς αὐτὲς φέρουν τὴν ὑπογραφή σας.

— Καὶ τί σὰς ἀπάντησε ὁ Κωνσταντῖνος ; ῥώτησε ὁ κ. Ναυτιλιότης.

— Ἐκοίμησε τὸ κεφάλι του θλιβερά, ἐξασολούθησε ὁ Νέγρης, καὶ μοῦ εἶπε : — Σεῖς

ξέρετε καλύτερα ἀπὸ μὲνα τὰ καλὰ τῆς συναλλαγῆς...

Τὸν διάλογο αὐτὸν ὁ κ. Ναυτιλιότης τὸν ἀνεκοίωσε στὸ Γαβριηλίδη.

— Γράψε τὸν ἀμέσως, εἶπε ὁ Γαβριηλίδης, καὶ ἔδωκε ἐντολὴ νὰ φέρῃ τὸ κύριο ἄρθρο ἀπ’ τὸ φύλλο τῆς ἐπομένης καὶ στὴ θέσι του νὰ δημοσιευθῇ ἡ συνέντευξις Κωνσταντῖνου καὶ Νέγρη!

Τὸ τί ἐξασολούθησε τὴν ἄλλη μέρα δὲν λέγεται.

Διαφενόσεις ἐπὶ διαφενόσεων. Ἐπιστολαὶ τοῦ Νέγρη στὶς ἄλλες ἐφημερίδες. Ἀρθρα τῶν ἄλλων ἐφημερίδων, ὅτι δὲν εἶνε ὁ Νέγρης ἐξ ἐκεῖνων πρὸς λέγε τῶν ἐπεισὶ ιστορίεσσ δημοσιογράφοι καὶ τὰ ῥέστα...

Κι’ ὁ Γαβριηλίδης ἀπάντησε μετὰ τὸ ἐξῆς λακωνικῶς :

«Ὁ συντάκτης πρὸς ἐγράφε τὴν συνέντευξι Νέγρη - Διαδόχου εἶχε φωτογραφικὴν δύναμιν καὶ διαφενόσεις δὲν χωροῦν !»

Ὅταν ἦταν ὑπουργὸς τῶν Ναυτικῶν ὁ Ἀνδρέας Μισοῦλης, εἶχε γένει γιὰ μὲνα ἡ καλύτερα τυχῆ πληροφοριοφῶν, ὅχι μόνον τοῦ ὑπουργεῖου του, ἀλλὰ καὶ γενικώτερα. Ἀντιθέτως ὅμως ἡ «Ἀκρόπολις» ἐδημοσίευσε ἄρθρα ἐναντίον του, γροαμένα ἀπὸ κάποιον εἰδικὸν στὰ ναυτικὰ ζητήματα καὶ μετὰ εἶχε φέρεῖ σὲ δύσκολη θέσι, νὰ βλέπω τὸν ὑπουργὸν καθὲ βράδι.

— Θὰ μὰς κλείσουν τὶς πόρτες τοῦ ὑπουργεῖου, εἶπεγ στὸ Γαβριηλίδη, με-

— Μὰ δὲν εἶνε ὁμοῦφα ἐδῶ πέρα, Ἀλβέρτο μου, τοῦ ἀπαντοῦσε ἡ ἀδελφὴ του.

— Τί θὰ λένε ὁμοῦ οἱ ἄλλοι ;
— Μπᾶ! Καὶ τί σὲ νοιάζει τί θὰ ποῖνε αὐτὲς ἡ μαϊμούδες !... Ἀς ποῖνε ὅ,τι θέλουν... Μήπως δὲν εἶμαστέ «ἀνχόγκνιτο» ;...

— Ναι, δὲν λέω... Κι’ αὐτὴ ἡ τρέλλα εἶνε δική σου... Γιὰ φαντάσου !... Νὰ μὰς νομιζοῦν ὅλοι ἀδελφια, νὰ ἔχουμε χωριστὰ διαμιάτια, νὰ λέμε ἓνα σαρὸ φρενιές, καὶ νὰ εἰμᾶστε δύο τρυφεροὶ ἐρασταὶ πρὸς κρύβον ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο τὸν ἐρωτὰ τους !...

— Δὲν ξέρεις πόσο με διασκεδάει αὐτὴ ἡ κωμωδία, Ἀλβέρτο ;
— Κι’ ἐμένα !... Μὰ εἶλα τώρα... Θέλεις νὰ γινῶσιμε στὸ Ξενοδοχεῖο, Ἐλιάντα ;

— Ἀς μείνωσιμε ἀκόμη λίγο, Ἀλβέρτο... Εἶνε τόσο ὁμοῦφα ἐδῶ πέρα !...

Κι’ ἓνας ἤχος φιλήματος ἀκούσθηκε.

Οἱ ἐκδρομῆσσ πρὸς κρυφάκιζονταν, μετὰ καταβασμένα μούτρα, ἀπομακρύνθησαν σιγά-σιγά ἀπὸ τὴν καλύβα. Δὲν μιλούσε κανεῖς τους. Μόνον ὁ καθήμενός τῆς ὀρθολογίας βῆσε μὰ στιγμή τὸ θάρρος νὰ ρωτήσῃ :

— Μὰ ἦσαν ἄραγε ἐκεῖνοι ;...
— Γιές, τὸ ἀπάντησε ἔφη ὁ Ἄγγλος δόκτωρ Πέρινας.

Ὅταν ἐφτασαν λοιπὸν στὸ Ξενοδοχεῖο, ὁ ῥοδοκόκκινος καθηγητῆς τῆς ὀρθολογίας φώναξε ἀμέσως στὸν Ξενοδόχο :

— Τὸ δρομολόγιόν τῶν τριάντων !... Γρήγορα !...
— Τὸ λογαριασμὸ ! Γράψιαξε ὁ Ἄγγλος δόκτωρ.

Ὁ Ξενοδόχος τὰ ἔχασε !... Τί Ἐφρητικὴ καταστροφὴ ἦταν αὐτὴ !
— Θέλετε τὸ λογαριασμὸ ; ῥώτησε δειλὰ, ὅπως πάντα.
— Γιές ! Θέλω τὸ λογαριασμὸ.

Καὶ τὸ ἄλλο πρωὶ τὸ «Ξενοδοχεῖο τῶν Ἄλπεων» ἀδειασε... Ἄπομιναν ὁποῖοσδήποτε διὰ πελάτες : ὁ κύριος Ἀλβέρτος Μορέλ καὶ ἡ ἀδελφὴ του...



ταβίδων καὶ τὰ ὑπουργικὰ παρτάνα...

— Ἀς τὶς κλείσουν... Ἐσὺ τὴ δουλειὰ σου καὶ τὰ ἄρθρα τῆ δουλειὰ τους !!

Εἰτυχῶς ἐσταμάτησε γρήγορα ἡ πολεμικὴ αὐτὴ, γιατί ἐταξείδεψε σὸ ἐξωτερικὸ ὁ γράφων.

Καὶ ὁ ὑπουργὸς νομιζοντας ὅτι τὸ χρωστοῦσε αὐτὸ στὴ δική μου μεσολάθρα, μ’ ἐγέμυζε διαρκῶς μετὰ εἰδήσεισς καθὲ βράδι, πρὸς τὶς ἐγγραφὲς μόνον ἡ «Ἀκρόπολις» καὶ ἔκανε τοῦς ἄλλοις συναδέλφοις νὰ σκάζον ἀπὸ τὸ κακὸ τους !

Ἄλλη πρωτοβουλία τοῦ Γαβριηλίδη ἦταν τὸ ἀνοιγμα εἰδικῆς στῆλης γιὰ τὴν κοσμικὴ κίνησι, πρὸς ἔχει τῶρα τόσο διαδοθὲ ὁ ὅλο τὸν Τύπον τῶν Ἀθηνῶν, τῶν ἐπαρχιῶν καὶ τῶν περιοδικῶν ἀκόμη. Τὴν ἀνόμισε τὴ στήλῃ αὐτὴ τὸ «Σαλόνη» τῆς «Ἀκρόπολεωσ» καὶ περιέγραφε μετὰ εἰδικῶν συντάκτη τὴν κίνηση τῶν σαλονιῶν τῆς ἐποχῆς. Εἶχε μάλιστα τότε συσταθεῖ κι’ ὁ σὺλλογος τῶν «Φίφτυ-τὸν» καὶ ἡ ὄλη ἦταν ἀρχετὴ. Ὁ πρῶτος συντάκτης τῆς κοσμικῆς κινήσεωσ, ἕνας καλὴς οἰκογενείας νέωσ, δευτῶσ καὶ συνεσταλμένωσ, ἀλλὰ καὶ κοσμικόσ, τὰ κατὰφερεν ἀρχετὰ καλὰ στὴν ἀρχῇ. Ἀργότερα ὅμοιωσ μῆτε στὴ φυλακή... γιὰ κατάχρησι τῆς δημοσιογραφικῆς δυνάμειωσ. Ἐννοεῖται ὅτι ὁ Γαβριηλίδησ μόλιωσ μωρίστηκε πρὸς συνέβαινε κατὰ τέτοιω, τὸν ἔπαφεν ἀμέσως.

Ἦτοτε ἀνέλαβε τὴν στήλῃ αὐτὴ συνεχῶσ μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ πτωπατῆ τῆσ, ἡ ὁποῖα τῶν Ἀθηνῶν, ἤδη κυρία Συναδνοῦ, ἡ ὁποῖα ἐδημοσιούργησε κατὰ ἑστῆσ ἀπὸ δημοσιογραφικῶν τῶν κοσμικῶν συγκεντρώσεων. Οἱ ἀναγνώσται τοῦ «Μπουκέτο» γινωσκῶν τὴν Μοντῖν ἀρχετὰ καλὰ, ὥστε περικεῖνοι ἡ συστάσεισ.

Ὁ πόθος τοῦ Γαβριηλίδη ν’ ἀνοίγητῃ μὰ στὴν ἐποῖν «Ἀκρόπολι» πρὸς ἔχει ἐνδιέφερε τοῦς κοσμικοὺς κύκλουσ, ἦταν καλῶσ.

Ὅταν ὁ κ. Πῶλ τοῦ συνέστησε γιὰ πρῶτὴ φορὰ τὸν συμβαθέσοπατο διευθυντῆ σήμερα τοῦ «Ἄργου τοῦ Τύτου» κ. Θεοδ. Καλογερίου, ὁ Γαβριηλίδησ ἐχαίρθησε τὴν γινωσκία του ὡσ ἐξῆσ :

— Νὰ ἕνας πρὸς χρειάζετῃ γιὰ τὰ σαλόνη, νὰ περιέγραφε τὴν κίνησι.

Κι’ ἐφώναξε ἀμέσως τὸν διαχειριστῆ του, τὸν Κουρήν, στὸν ὁποῖο εἶπε :

— Νὰ δώσετε στὸν νέον χρῆματα γιὰ νὰ ράψῃ ἀμέσως ἓνα φράκο καὶ ἓνα σμιόλι !

— Τί λέσ, ἰξόγια μου ! ἀπάντησε μετὰ τὴν Κερκυραϊκὴν προφορὰ του ὁ διαχειριστῆς. Ἐγὼ δὲν ἔχω πεντάρα γιὰ τὸ ἀρῶνιο χρῆσι τοῦ φύλλου !

— Ἀχ, αὐτὲς ἡ ἀπανταῖεσ ! Ποτὲ δὲν θὰ λειψοῦν ! ἀνασπένταξε ὁ Γαβριηλίδησ. Καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν τὸ «Σαλόνη» ἐβράδυνε λίγα χροῖα νὰ φανῇ στὴν «Ἀκρόπολι»...

Ποτὲ δὲν εὐχαριστιόταν—ἔπωσ εἶπαμε—ὁ Γαβριηλίδησ ἀπὸ κατὶ τὸ σνηθημένω καὶ τὸ ταπεινὸ. Καὶ δημοσιογικῶ μυσλὸ, ὅπως ἦταν, προσπαθόουσε νὰ ἐμφανίσῃ μετὰ τὴν «Ἀκρόπολι» κατὶ τι τὸ καινοῦργω κατὶ τὸ πρῶτοτύπο. Ἦταν ἐπαναστατῆσ σ’ ὅλα καὶ ἠθελε νὰ ἐξχωρίθῃ γενικῶσ ἡ «Ἀκρόπολι» ἀπ’ ὅλεσ τὶς ἐφημερίδεσ, μετὰ πρωτοτυπία δική του, Γαβριηλιδική. Ἐδημοσίούργησε κοινὴ γνώμη γιὰ τοῦσ πρῶτοι ἐφρητικὸν νόμουσ πρὸς δημοσιευθῆσαν τότε, μετὰ τῶν ὁποῖων καὶ τῆσ «Κυριακῆσ ἀναπαύσεωσ». Σήμερα ὅμοιωσ μετὰ τὸν τελευταῖο, ἀπγορευέτο ἡ ἐκδοσις τῶν πρωϊνῶν ἐφημερίδων καθὲ Δευτέρῃ. Ὅλοι οἱ ἄλλοι συναδέλφοι του τὸ παραδέχθησαν αὐτὸ, χωρὶς ἀντιφρῆσεισ. Ὁ δημοιογὸσ τοῦ νόμου ὅμοιωσ, ὁ Γαβριηλίδησ, δὲν μπορούσε νὰ τὸ... ἀνεχθῇ ! Καὶ καθὲ Δευτέρῃ μεσομῆρι, ἐξῆδιθε τὴν «Ἀκρόπολι» σὲ μισὸ σχῆμα, χωρὶς ἀγγελῆσ, καὶ μετὰ σημαντικὴν ὄλη ἀπὸ τὶς εἰδήσεισ τῆσ Κυριακῆσ καὶ τῆσ Δευτέρῆσ, πρὸς κικλοφοροῖσε ὄφρσ ὀλόκληρησ ἀπὸ τῶν ἀτογεμιπιανῶν φύλλων !

Φυσικῶσ ἦταν ἐντὸσ τοῦ νόμου καὶ ἐντὸσ τῶν ἀρχῶν του, νὰ κἀμῃ κατὶ τὸ πρῶτοτύπο καὶ νὰ μὴ στερηθῇ τοῦσ ἀναγνώσταισ του, οἵτε μὰ μέρα, ἀπὸ τὴν «Ἀκρόπολι». Ἄλλ’ ἦταν μακρὰ ἀπὸ τὸ γενικὸ συμφέρον ὀλων τῶν ἄλλων ἐφημερίδων.

Τότε εἶχε τσακωθεῖ καὶ μετὰ τὸ Πρακτορεῖο τοῦ Τσαγγάρη καὶ εἶχε δημοιογῆσι τὸ δικὸ του, ὅπως ἐγράφαμε ἤδη. Γιὰ νὰ χτυπήση δὲ τὸ Πρακτορεῖο ἀκόμη περισσότερο, εἶχε δημοιογῆσι συνδρομῆσ καὶ γιὰ μὰν... ἐβδομάδα ἀκόμη (λεπτὰ 35) καὶ εἶχε κἀμῃ πρακτορεῖα τὰ... κληρονομία, τὰ ὁποῖα πωλοῦσαν τὴν «Ἀκρόπολι».

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Ἡ συνέχεια.