

ΟΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ

ΚΙ ΗΤΑΝ..

Κι ήταν σαν παρμυθι και σαν όνειρο
'Η άγάπη μας που πάνω στ' άνθημά της
Μαράθηκε σαν λουλούδι, και σφάλισε
Τ' ανέγγιχτα, σαν κρίνον, πέταλά της.

Κι ήταν σαν πεταλούδα κι η ψυχούλα μου
Που μάταια α τρανιζόντας τό κρίνο
Ξεψύχθηκε, θωρώντας το, κατάχλωμο
Κι έγειρε, πω χλωμότερη από 'κείνο...

ΒΕΤΑ Π.

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ

Λευκά χρυσάνθεμα κρεββάτι οκόρμα θιμμένα μου σιγάκια
θέ να μου πλέξουν για να γειρω- θά παλλούν στ' άγνά τους χείλη.
ύργο της μάνας μου τ' ό μάτι, Κι' άργά τη νύχτα σ' όνειρο της,
θά στάζει της στοργής τ' ό αίφρο... θά δούν στα κάτασπρα νιμμένα,
Τό δειλ σ' έρημα σοκάκια, κίατοια ψυχούλα τόν καϊμό τους
θά περπατούν σκυφτοί α φίλοι, με τραγουδάκια νά γλυκαίνη.

ΝΟΤΗΣ Κ. ΡΥΣΣΙΑΝΟΣ

ΧΙΝΟΠΩΡΟ

Νά είσαι κάτου σέ μι' άκόρη
γωνίτσα, τώρα τ' άποστέρμα
του χιονώρου, σάν φωτάν άχρόφεργα
μέσα στά σύννεφα τ' άστέρια.
Μέσ' στό σκοτάδι που δίω και άπλώ-
(γεται
και μεγαλώνει αγάλια μετ' άγιάσι,
ν' άκούς τό βήμα της κελής σου πουφ-
(γεται
στό γνώριμο ρυθμό του, και τό νάζι.
Νά πάρης καλύτερα άπό τά χείλη της
και σάν έρθει γλυκειά-γλυκειά κοντά
(σου
νά πιάνης τά χεράκια της φιλιώντας τα
νά τά θερμαίνης μέσα στά δικά σου.

Πάτρα, 29/12/32
Ι. ΚΑΡ-ΑΜΠΑΛΗΣ

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΤΟΥ ΚΙΤΤΥ ΕΒΕΡΣΤ

Η ΓΡΗΑ ΚΑΙ Η ΝΕΡΑΪΔΑ

Μιά φορά κι' έναν καιρό, την εποχή που ίπάρχαν Νεραΐδες, ζούσε
μιά γρηούλα, ή οποία κατοικούσε μέσα σέ μιά μοτιλίλια του Ξυδιού.
Είχε μιά μικροσκοπική σκάλα, γιά ν' άνεβοκατεβαίνη και ή μοναδική
έπίπλωσι της ήταν ένα κρεββάτι, μιά καρέκλα κι' ένα τηγάνι.

Μιά μέρα που ή γρηά είχε βγει νά κάνει έναν περιπατο στό δάσος,
είδε ένα μικρό ψαράκι στην άκρη μιάς δεξαμενής. Ήταν σχεδόν νε-
κρό. Ή γρηούλα τό λυτήθηκε, τό πήρε και τό έθριξε πάλι στη δεξα-
μενή. Τό νερό άρχισε άμέσως νά κοχλάζει και σέ λίγο μιά ώραία Νε-
ραΐδα παρουσιάστηκε άπάνω από την επάρνειά του.

— Είμαι τό ψαράκι που έθριξες στό νερό, καλή μου γρηούλα, ελπε
ή νεράδα. Μ' έχεις υποχρεώσει πολύ με την καλοσύνη σου αυτή. Ζή-
τησε μου ό,τι θέλεις κι' άμέσως θά σου τό δώσω.

Ή γρηούλα φοβήθηκε στην άρχή, αλλά ή Νεραΐδα την κούταζε με
τόση σιελάθεια, ώστε στό τέλος ξεθάρρησε κι' άποκριθήκε:

— Ω, καλή μου, ώραία μου Νεραΐδα! Κατοικώ μέσα σέ μιά μο-
τιλίλα του Ξυδιού, μέ είπειδή είμαι πολύ στενόχωρα εκεί μέσα, θά ή-
θελα ένα μικρό σπίτι.

— Πήγαινε και θά τό εύρης, απάντησε ή Νεραΐδα και Ξαναθυ-
ήθηκε στό γαλάζιο νερό.

Ή γρηούλα έτρεξε γρήγορα-γρήγορα στό μέρος που κατοικούσε
και στή θέσι της μοτιλίλιας της βρήκε ένα μικρό καταπράσινο σπι-
τάκι.

Τόση ήταν ή χαρά της, που όλη τη βδομάδα δέν έκανε τίποτ' ά-
λο παρά νά κοποθετή τά έπιπλά της, πότε' εδω και πότε' εκεί, ώσπου νά
βρής την καταλληλότερη θέσι. Μ' όλες της τίς προσπάθειες όμως, τό
σπίτι φανόταν πάντοτε άδειο, γιατί στό ένα δωμάτιο ύπηρεζε μόνον ή
καρέκλα, στό άλλο τό τηγάνι και στό ά-
λο τό κρεββάτι της.

Όταν τέλος κατάλαβε ή γρηούλα ότι
δέν μπορούσε νά νοικοκυρηγή τό σπίτι
της μ' εκείνα τά λίγα έπιπλά, σκέφτηκε
ότι ή ώραία Νεραΐδα δέν θ' άνόταν νά
της δώσει μερικά πράγματα ίν της τά ζη-
τούσε.

Μιά και δυό λοιπόν πήγε στη δεξαμε-
νή και φώναξε με γλυκειά φωνή:

— Νεραΐδα!... Όραία μου Νεραΐδα!
Τό νερό άρχισε νά κοχλάζει και σέ λί-
γο παρουσιάστηκε ή Νεραΐδα.

— Καλή μου γρηούλα, τί θέλεις; ρώ-
τησε.

— Ω, καλή μου Νεραΐδα, τό σπιτάκι
μου εινε όραίο, του λειπουν όμως πολλά
πράγματα ακόμα. Τι κολλή που θά ή-
σουν, άν μουδίνεις μερικά τραπέζια, με-
ρικά σερβίτσια, καμιά καρέκλα και κα-
νένα ντουλάπι γιά τά πράγματά μου.

— Πήγαινε και θά τά βρής, απάντησε ή Νεραΐδα και βυθίστηκε
πάλι στό νερό.

Ή γρηούλα έγύρισε τρεχάτη στό σπιτάκι της και όπως της είχε
πεί ή Νεραΐδα, τό βρήκε γεμάτο από ώραία έπιπλά.

Όστε' από λίγες μέρες όμως, ή γρηούλα άρχισε και πάλι νά έ-
πιθυμεί καινούργια πράγματα και δώρα. Ένα άμαξάκι, νά βγαίνη πε-
ρίπατο, γιά νά μήν κορυφάται περπατώντας μέ τά πόδια της.

Πήγε λοιπόν πάλι στη δεξαμενή και φώναξε θαρρετά:

— Νεραΐδα!... Καλή μου Νεραΐδα!...
Τό νερό κόχλασε πάλι κι' ή Νεραΐδα παρουσιάστηκε.

— Άχ, καλή μου Νεραΐδα, δώσε μου ένα άμαξάκι κι' ένα άλογάκι
γιά νά βγαίνω περίπατο, ελπε ή γρηά.

— Πήγαινε σπίτι σου και θά τά βρής. Άλλά πρόσεξε νά μήν εί-
σαι πολύ ένοχλητική κι' άπληστη, ελπε ή Νεραΐδα κι' έξαφανίστηκε.
Ή γρηούλα έτρεξε σπίτι της και μπροστά στην πόρτα της βρήκε
ένα κομψότατο άμαξάκι μ' ένα ψαρι άλογάκι.

Κατόπι όμως άρχισε νά έπιθυμεί πάλι και κάτι άλλο.

— Ω, νά μπορούσε ή Νεραΐδα — σκεπτόταν — νά μου δώσει ακόμα
μιά ύπηρετρια, μεταξοτά φορέματα, χρήματα, δροσερά νειάτα κι' ένα
πλήθος έροτοχτυπημένα παλληκάρια γύρω μου... 2.

Μέ τίς σκέψεις αυτές τραβήξε Ξανά στη δεξαμενή και φώναξε:

— Νεραΐδα!... Κυρά Νεραΐδα!...
Τό νερό κόχλασε κι' ή Νεραΐδα παρουσιάστηκε μπροστά της.

— Ω, καλή μου Νεραΐδα, δώσε μου μιά ύπηρετρια, κανένα μετα-
ξωτό φόρεμα, μερικά χρήματα κι' ένα πανέμορφο παλληκάρι νά μου
κρατάη συντροφιά.

— Τι... φώναξε ή Νεραΐδα. Δέν ευχαριστήθηκες λοιπόν μ' όσα
σου έδωκα ως τώρα; Είσαι τόσο άπληστη;... Πήγαινε γρήγορα στό
μικράκι του Ξυδιού... Έκει σου άξίζει νά κατοικής.

Αυτά τά θυμωμένα λόγια ελπε ή ώραία Νεραΐδα
κι' έξαφανίστηκε, γιά νά μήν Ξαναπροσασθί πάλι,
στά βόθη της γαλάζιας δεξαμενής.

Κι' όταν ή γρηούλα έγύρισε πίσω, τό όραίο σπατά-
κι της είχε έξαφανισθεί και στή θέσι του βρισκόταν ή
παύλα μοτιλίλια του Ξυδιού!

Ό μύθος όλοϊ πάς δέν πρέπει νά είμαστε άπληστοι,
πώς δέν πρέπει νά ζητάμε άπ' την τύχη τά πάντα, κι'
όταν ακόμα μās φέρονται γαλάθουλα κι' εύνοϊά.



πολιτεία του Κάνσας.

Άφού είδαν κι' άποβειαν οι λησται, τόν σκότωσαν και πέταξαν τό
πτώμα του σ' ένα δάσος, κοντά στην πόλι του Κάνσας. Συγχρόνως εί-
δοποίησαν τηλεφωνικώς την άστυνομία νά πάη νά τό βρή.

Όταν οι άστυνομικοί πήγαν στό μέρος του δάσους που τούς είχε
ύποδειξει ό μιστηριώδης τηλεφωνητής, έβρισκαν. Έλειπαν δέκα κομ-
μάτια κρέας άπ' τά διόσφρα φαγα νά μέρη του σώματος του Ρόθμαν!...
Έπιπλέον τό πτώμα Ξεφερε ίχνη κι' άλλων φριχτών βασανιστηρίων,
τά όποια είχε ύποστει ό άρχιμάστος.

Ό που σινηθισμένος τρόπος, με τόν όποιον κλέβουν οι λησται τά
παιδιά τών πλουσιών, εινε ό εξής: Βάζουν στό μάτι ένα παιδι πλου-
σίας οικογενείας, τό όποιον νά βρισκείται ως οικότροφος σέ κανένα
λύκειο. Ένα πρωϊ λοιπόν, την ώρα του μαθήματος, τηλεφωνούν εν
μέρους δήμεν της οικογενείας του στη διεύθυνσι του λυκείου, ότι εινε
άρρωστος βαρεία ό πατέρας του παιδιού — ή ή μητέρα του ή κανένας
άλλος συγγενής του — και παρακαλούν νά παραδώσουν τόν μικρό στό
αυτοκίνητο που θά στεύουν νά τόν πάρη.

Φυσικά, ή διεύθυνσις του λυκείου δέν φέρει αντίρρηση. Κι' όταν
έρχεται με τό αυτοκίνητο ό άνθρωπος της συμμορίας, του παραδίδει
τό παιδι.

Έξ άλλου, τούς ζώντες ή τίς γυναίκες τούς άπάγουν οι λησται
μέ τόν εξής τρόπο:

Παρακολουθούν, έξτι ήμερες πριν, τό θύμα τους, ώστε νά ξεροιν
σέ ποδ μέρος — έξοχως ως επί τό πλείστον — σινηθίζει νά πηγαίνη
τακτικά. Και όταν τό έξαμωβόσουν αυτό, όχτώ-δέκα συμμορίτες άνε-
βαίνουν μιά μέρα σ' ένα αυτοκίνητο και του στήνουν καρτέρι σ' ένα
άτομο σιμείο, άπ' τό όποιο θά περάση.

Μόλις φτάσει τό αυτοκίνητο του εκεί, τό δικό τους
αυτοκίνητο μπαίνει μπροστά μ' ένα ό μισοί συμμο-
ρίτες, με τά πιστόλια σπ' χείρας, άναγκάζουν τόν σω-
φέρι νά σταματήση, οι άλλοι μισοί κατεβαίνουν, φορ-
τώνονται τό θύμα και τό άνεβάζουν στό αυτοκίνητό
τους, τό όποιο φεύγει άσταχώς γιά ένα άπ' τά είδι-
κά σπία που διαθέτετε ή συμμορία.

