

μεγάλα και φωτεινά μάτια της κι' εκύτταξε βαθειά μέσα στα μάτια του Άνδρέα.

Εκείνος τότε, χωρίς να ξέρη τί κάνει, την αγκάλιασε σφιχτά κι' έννοιωσε τὰ φλογισμένα χείλη της να' ένώνονται με τὰ δικά του σ' ένα παθητικό και' ατέλειωτο φιλή!...

Τοῦ φάνηκε πὸς ἔπιπαινε γιὰ πρώτη φορά σ' έναν άγνωστο και' μυστηριώδη τόπο, μακριά, σπῆν άκρη τῆς ζωῆς, κοντὰ στὰ σύνορα τοῦ θανάτου, ἀπ' όπου αρχίζει πάλι ἡ αἰωνιότητα...

Ἡ Τζούλια ἐτρόβησε σὲ λίγο τὰ χείλη της κι' ἔγειρε τὸ κεφάλι της, μεθυσμένη ἀπὸ τὸν ἔρωτα, ἀπάνω στὸν ἴδιο του.

— Τί κάναμε!... Ἐίπε ἀναπονηχάζοντας. Δὲν ἔπρεπε νὰ ζυγήσωμε τίς αἰσθήσεις μας... Κοιμόντουσαν τόσο καλά ἢ φτωχές καρδιές μας... Γιατί τὸ ἔκανες αὐτό, Άνδρέα;...

Εκείνος δὲν εἶπε τίποτα, μόνο τὴν ἐτρόβησε πάλι στὴν ἀγκαλιά του και' τὴν ἐφίλησε ἀκόμη μιά φορά στὸ στόμα κι' ἔπειτα σπὰ μάνα και' στὸν λαιμό, σάν τρελλός και' σάν ἀπελπισμένος...

Ἡ ὄρα πέρασε δίχως νὰ τὸ καταλάβουν κι' ὅταν γύρισαν στὴν σκοτεινὴ βίλλα, εἶχε πιά νυχτώσει...

Μπήκαν μέσα ἀργά, δίχως νὰ μιλάνε, σάν δυὸ σκιές... — Εἶχαν σχεδὸν ἀποκοιμηθεῖ, τὸν εἶπε ὁ ἄρρωστος ὅταν τοὺς εἶδε. Ἄναψε τὴ λάμπα. Ἄνδρέα... Δὲν σὰς βλέτω καθαρά...

Τὸ δωμάτιο φωτίστηκε αἰσώς κι' ἐφάνηκε ἀκόμη πὸ μελαγχολικό και' πὸ πένθιμο. Ὁ κλειστός αἶρας τοῦ ἐμύριζε φάρμακα και' μαριμαίνα λουλουδία...

— Τί ἔχετε; Γιατί δὲν μιλάτε;... Τοὺς ρώτησε μ' ἕνα περιεργό βλέμμα ὁ ἄρρωστος. Μοῦ φαίνεται κι' οἱ δυὸ χλωμοί...

— Δὲν εἶνε τίποτα, τοῦ ἀπάντησε ἡ Τζούλια. Ἐχὼ ἕναν μικρὸ πονοκέφαλο...

— Κι' ἐσύ, Άνδρέα; Γιὰ ἔλα πὸ κοντὰ... ἔχεις κάτι στὸν ἴδιο... Ἐλα πὸ κοντὰ νὰ ἰδῶ τί εἶνε...

Ὁ Άνδρέας ἔρριξε μιὰ λοξὴ ματιὰ στὸν ἴδιο του και' εἶδε τότε ὅτι ἀπάνω στὸ μαῖο ἄρασμα εἶχε ἕνα μεγάλο ἄσπρο λευκὸ ἀπὸ τὸ πονοφαρισμένο μάγουλο τῆς Τζούλιας πὸ εἶχε ἀκοιμηθεῖ ἀπάνω του.

— Μὰ ἔλα λοιπὸν κοντὰ, ξαναφώνησε ὁ ἀδελφός του. Τί εἶνε αὐτό;...

Ὁ Άνδρέας ἐληπίσασε δευλιὰ κι' ὁ ἄρρωστος τότε ἐσήκωσε τὸ ἄσπρὸ κι' ἀδύνατο χέρι του και' θέλησε νὰ πιιάξῃ τὸν ἴδιο τοῦ ἀδελφοῦ του.

— Δὲν εἶνε τίποτα, εἶπε ἐκείνος στενοχωρημένος και' χαμηλώνοντας τὰ μάτια. Κάπου θὰ ἀκοιμητήκα και' κερδίστηκα... Ἐἶνε λίγη σκόνη...

— Σκόνη;... Ναι, ἔχεις δίκιο... Τοῦ εἶπε ὁ ἄρρωστος πὸ εἶχε καταλάβει ὡστόσο ὅτι ἦταν πονῆρα, πονῆρα ἀπ' τὸ πόσο τοῦ Τζούλιας. Κι' ἔπειτα, χαμογέλασε πικρὰ κι' ἔγειρε πάλι πίσω στὴν πολυθρόνα του... Τὰ μάτια του ἔκλεισαν...

Μὰ κάτω ἀπ' τίς κλειστὲς βλεφαρίδες εἶχε μαζεῖται μιὰ δλόκληρη θάλασσα δακρύων. Τὰ δάκρυα τοῦ ἄρρωστου, τὰ δάκρυα τοῦ πικρομένου, τὰ δάκρυα τοῦ ἀνθρώπου πὸ δὲν περνεῖται πιά τίποτα ἀπ' τὴ ζωὴ και' τὴν ἀγάπη...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Ο ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

Όταν ὁ ἀρχαῖος τύραννος Πεισίστρατος ἀποφάσισε νὰ παντρευτῆ γιὰ δεύτερη φορά, σκέφτηκε νὰ πάρῃ μιὰ γυναίκα ἐνάρετη και' καλοκαρδῆ, ἡ ὁποία μετὸ χαρακτήρα της θὰ τοῦ παρέχῃ τὴν ἐγγύησι ὅτι θὰ σεβόταν και' θὰ τιμοῦσε τὴ μνήμη τῆς πρώτης του γυναίκας.

Τὴν ἀπόφασί του αὐτὴ τὴν ἀνακοίνωσε στὰ παῖδιά του, τὰ ὁποῖα τὸν ρώτησαν τότε μήπως εἶχε κανένα παράπονο μαζί τους, γιὰ νὰ θέλῃ νὰ ξαναπαντρευτῆ ἔστω και' μετὰ ἐνάρετη γυναίκα.

— Κάθε ἄλλο, τοὺς ἀπάντησε ὁ Πεισίστρατος, εἶμαι μάλιστα τόσο εὐχαριστημένος ἀπὸ σὰς, ὥστε παντρεύομαι και' δεύτερη φορά γιὰ ν' ἀποκτήσω κι' ἄλλα παῖδιά, πὸ νὰ σὰς μοιάζουν.

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΝΟΥΝ

Ποιοὶ δὲν πρέπει νὰ πίνουν ποτέ τους οἰνοπνευματώδη ποτὰ; Στὴν ἐρώτησι αὐτὴ ἀπάντησε τελευταῖα ὁ δακρυκρῆμένος Γάλλος γαιοφύξ Λεβανουά, ὁ ὁποῖος ἀσχολήθηκε εἰδικῶς μετὴν ἐπίδρασι τοῦ ἀλκοὸλ στὸν ἀνθρώπινο ὄργανισμό. Ἴδου τί λέει:

- 1) Δὲν πρέπει νὰ πίνουν ὅσοι ἔχουν μεταξὺ τῶν προγόνων τους ἀλκοολικούς, παράφρονες ἢ νευροπαθεῖς.
- 2) Ὅσοι ἔκαναν κατάχρησι οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν κατὰ τὴ νεότητά τους.
- 3) Ὅσοι εἶνε νευρικοί, δεξήθιμοι ἢ μελαγχολικοί.
- 4) Ὅσοι τρέφονται ἀτελῶς και' ἀνεπαρκῶς.
- 5) Ὅσοι ἔχουν παλῆ τραύματα τοῦ κρανίου ἢ ἔχουν ὑποφέρει ἀπὸ ἐγκεφαλικά νοσήματα ἢ ἔχουν προσβληθεῖ ἀπὸ ἥλασι.
- 6) Ὅσοι ὑποφέρουν ἀπὸ μεγάλη σωματικὴ ἀδυναμία.
- 7) Ὅσοι ἀσχολοῦνται μετὰ ἐκνευριστικῆς και' κοπιαστικῆς ἐργασίας σὲ κλειστὸς χώρους.



ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ-ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΙΑ ΚΩΜΕΙΔΥΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΦΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ.

Στὰ γαλανὰ σου τὰ νερά, με εὐθύμη παρηγοριά και' μάτια δουραζομένα θαλάσσια πεισματάρια, λεικαίνον κόρες με χαρά τὸ δάιμο πανί τους, θαυμάζουνε μέσ' τὸ νερὸ τὰ δροσερὰ τους κάλλη και' χαμογέλο τρυφερὸ ἀφίουν ἕνα-ἕνα.

Καὶ τραγουδοῦν στὴν ἀμμουδιά με πῆθο και' λαχτάρα τὸν πόνο ποῖχουν στὴν καρδιά μετὴ γλυκεῖα φωνή τους.

Θάλασσα πεισματάρια ζουφλὴ και' παιγνιδιάρια, λεικαίνον στ' ἀσρογάλα και' τραγουδᾶνε μετὰ χαρὰ τὰ δροσερὰ τους κάλλη.

Στὴ γαλανὴ σου ξαστεριά, ἢ μία μετὴν ἄλλη.

Κυρὰ Παγώνα

Ἡ ματιὰ σου μετὰ ζαλιζει τρέχω πίσω σου κρηφὰ τὰτ! τὰτ! τὰτ!

Σάν τὴν μίγῃ πὸν λέκτριζει μωχογράφης και' ρουφὰ χὰτ! χὰτ! χὰτ!

Μίχος

Τ' εἶνε τοῦτα ὁρὲ πὸ κρένησις γιὰτ' αὐτοῖνο βόλτες φέρνεις πίσω μοῦσαι Σατανά!...

ὄλλη νύχτα στὰ στενά;

Κυρὰ Παγώνα

Μίχο μου ὁ νοῦς μ' ἀνά (φρτὴ) τρέμ' ὄλο μ' τὸ κορμὶ (φρτὴ) πὸ! πὸ! πὸ! πὸ! ρουφρήξ με στὴ στιγμή ἄχ! σ' ἀγαπᾶ!

Μίχος

Ὁ Θεὸς νὰ σὲ φιλίῃ εἰς τὸ σβέρκο σοῦ κολλᾶει ἀπὸ ἔρωτα γρηῖς σάν τὴ μίγῃ πὸ κρηῖς.

Μονοῖα Μίχου

Τώρα πὸ τοὺς ἔχω και' τοὺς δυὸ στὸ χέρι τώρα πιά γιὰ δ' αὐτὴνε καινὸ δὲ βάνω δὲ θὰ λυθῶν 'μπρός της σάν τ' ἀλειμαίνεροι και' με λόγια τὸν καρὸ μου δὲ θὰ χάνω. Τώρα πὸν βαστάω κοπέλλο και' κοντοῦρα τώρα θὰ μπορῶ νὰ λῶναι και' νὰ δένω τώρα πιά δὲ θάχω στὸ μαλὸ σκουτοῦρα και' δὲ θὰ ἔρλειν τὸν χαντακομένο. Θὰ τοῦ πῶ: Ἐτραβήξου ὁρὲ, σὶρε πέρα και' μὴν ἐπιμειβαίνεις στὰ καθήκοντά μου «σὶρε... μὴ σοῦ πᾶρ' ὁ Διάβολος τὸν πατέρα κ' ἡ Λενὰ θὰ ῥέχεται τοῦ κοκοῦ κοντὰ μου!» Οὐτὸ μ' ἕνα σμάρκο ἔβχω δυὸ τρυγόνια τὴ Λενὰ τοῦτέστιν και' προαγωγὴν μου γιὰτὶ θ' ἀγγυσιούν τοῦτα τὰ γαλόνια και' θὰ στέκουν σοῦσα στὴν διαταγὴν μου. Τώρα πὸν τοὺς ἔχω και' τοὺς δυὸ στὸ χέρι τώρα πιά γιὰ δ' αὐτὴνε καινὸ δὲ βάνω ἔστω' ἀπὸ λίγο θὰ τὴν κάνω ταῖο, και' με λόγια τὸν καιρὸ μου δὲ θὰ χάνω.

Στίχοι Ε. ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ "ΛΥΡΑ ΤΟΥ ΓΕΡΩ-ΝΙΚΟΛΑ,,

Νικόλας

Κρατώντας ἀπ' τὸ χέρι τὸ παιδί του, Μετ' ἄλλο ἀκοιμηθῶντας τὸ ραβδί του, Ἐβγήκ' ὁ Σαραβογιώργης μιά φορά Γυρεύοντας 'ς τὸν κόκο τὴ χαρά.

Κατίνα

Ἐπέρασε βουνά, λαγκάδια, δάση Πελάγη δὲν φοβάται νὰ περάσῃ. Χωριά και' πολιτεῖες περταεῖ, Καὶ τὴν ζητεῖ, τοῦ κόκο τὴν ζητεῖ.

Νικόλας

Ἀνέθῃ σὲ χρυστάλλινα ποτάμια, Π' ἂν τᾶβλεπε θὰ τοῦ ὄθιναν τὰ μάτια! Τοῦ κόκο! δὲν τὴν βρίσκει οὔτ' ἐκεῖ, Ἄχ! μὴτε 'ς τὰ παλάτια κατοικεῖ.

Κατίνα

Καὶ τρέχει και' γυρίζει νύχτα μέρα, Κι' ἡ Μοῖρα δὲν ἀφίνει τὸν πατέρα Τὰ μάτια του ν' ἀνοίξῃ μιὰ φορά Καὶ νὰσῃ στὸ παιδί του τὴ χαρά.

Στίχοι Δ. ΚΟΚΚΟΥ

