

τας άπ' τήν πόρτα, υποκλίθηκε με προσποιητό σεβασμό σέ κάποιον που στεκόταν, άθέατος άπ' τίς γυναίκες, στο διάδρομο, και του είπε με έπισημη φωνή, γεμάτη καλωσύνη και κοροδία :

—'Ορίστε... Περάστε μέσα, έξοχότατε κύριε δόκτωρ... 'Η κόρη μου άσθενεί βαρύνως και περιμένει νά μου τήν γιατρέψετε...

Και τότε, στο άνοιγμα της πόρτας, φημισμένος όχι μόνο άπ' τό φώς της λάμπας, μα και άπό μιá ανεκλάλητη ψυχική χαρά κ' εδύναμια, ξεπρόβαλε δειλά και διαταχτικά ένας κομψός, καλοδεμένος νέος, με συντηρητικά κ' εύλαφρη χαρακτηριστικά.

'Ήταν ό Ντονά!...

'Η Ζοζέττα άπόμεινε έκστατική... Μιά άνείπωτη συγκίνηση, θερμή και γλυκειά, παράλυσε τό κορμί της κ' έδωσε τή λαλιά της. Τά χέρια της έτρεμαν έλαφρά και τά άστράφτερα της μάτια ρωτούσαν άφωνα πότε τόν χαμογελαστό άκόμη πατέρα της, και πότε τόν συγχυμένο άπ' τήν ξαφνική του εύτυχία καλό της...

'Ο κ. Φαβιέ, άποκάρισε νά μιλήσει πρώτος. Γύρισε πρós τήν άμίλητη άκόμη κόρη του, και δείχνοντάς της τόν Ντονά, της είπε :

—Σου τόν πέτυχα, που λές, τό φιλαράκο στο δρόμο, κοντά στο σπίτι μας, τήν ώρα που γυρίζα άπ' τό καφενείο. Δέν με χωρούσε ό τάπος εκεί μέσα, όσο σ' έννοιωθα, λιγούκιλη Ζοζέττα μου, πικραμένη άπ' τά λόγια που έρεσάμισα τό άπόγευμα... Μόλις τόν βλέπω, λοιπόν, σαστισμένο άπ' τήν ξαφνική μου παρουσία, τόν ρωτώ για πού έτρεχε έτσι διασπαστός... Κι' αϊτός, πό σαστισμένος άκόμη, μου άπαντάρει πώς έτρεχε για τό γιατρό... Πουός εινε άρρωστος άπ' τούς δικούς σου; τού λέω, 'Η κόρη σου ή Ζοζέττα, μου λέει... Και πού ξέρεις εσύ, άν εινε άρρωστη ή κόρη μου; τού λέω. Μά έκείνος πού τάχωσε δίόττελα, πιάστηκε σάν τό λαγό στα πράσσα, κ' άρχισε νά μου λέη ένα σωρό άσυνωρτισίες... Στα τελευταία αναγκάστηκε νά μου πη τήν καθαρή αλήθεια, και μιá που εινε έτσι τά πράγματα, παιδιά μου, και θέλετε σώνει και καλά νά ζευγαρώσετε, πάρτε τήν ειγή μου και ζήστε εύτυχιόμεινο!...

Τά δύο παιδιά κιντήχτησαν με άπερίγραπτη λατρεία. Τά στοργικά λόγια του γρονθάρη μα κ' άνε κτήμητον πατέρα της Ζοζέττας, τούς χάριζαν όριστικά τά κλειδιά του Παραδείσου...

Κι' ενώ ή Ζοζέττα τραβούσε ντροπαλά τό σεντόνι, για νά σκεπάσει τούς γυμνούς της ώμους, ό Ντονά άκόμητρε έλαφρά τά χείλη του στα υπερδεμένα της μάλλια, κ' ό κ. Φαβιέ ξερόδριξε άπ' τή συγκίνηση του, μουρμουρίζοντας στην άνίδρη και σαστισμένη άπ' τήν έκπληξι της θειά-Μάρθα :

—Τί νά κάνης... 'Ετσι εινε ό κοηρός... Τήν εύτυχία του παιδιού του θέλει... Μιά που ή κόρη μου δοίκε μονάχη της τό γιατρό, με γιά της, με χαρά της... 'Εμένα μ' έριτσε που έμαθα πώς εινε καλό και τίμο παιδί!...

Μά ή θειά-Μάρθα άκόμη δέν είχε καταλάβει!...

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΗΤΑΝ Ο ΔΑΜΑΡΤΙΝΟΣ

'Όταν ό ποιητής Δαμαρτίνος, μετά τήν επανάσταση του 1848, έγινε ύπουργός τόν 'Εξωτερικών, χροστούσε στην «Επιθεώρηση τών Δύο Κόσμων» 2.000 φράγκα, τά όποια είχε πάρει ως προκαταβολή συνεργασίας του. Μιά μέρα λοιπόν ό διευθυντής της «Επιθεωρήσεως» Μπιλόξ, τόν έπισκέφθη στο ύπουργείο, όπου ένγενετο δεκτός φιλικώτατα άπό τόν ποιητή-ύπουργό. 'Ετοιμαζόταν δέ νά φύγη σέ λίγο, όταν ό Δαμαρτίνος τόν εκράτησε ξαφνικά και του είπε :

—'Αλήθεια, σάς χροστώ δύο χιλιάδες φράγκα.

Και άνοιξε τό συρτάρι του, έτρεξε άπό μέσα δύο χιλιοφραγκα χαρτονομίσματα και τά έτεινε στο Μπιλόξ.

—Μάλιστα, είπε τότε ό Μπιλόξ, μου χροστάτε δύο χιλιάδες φράγκα, άλλ' άν θέλετε νά καθαρίσω ό λογαριασμός μας, πρέπει νά θυμηθίτε ότι κ' έγώ κάτι σάς χροστώ.

—Τί ; ρώτησε ό ποιητής.

—'Αρμυνείτε τή «Μασσαλιώτιδα της Ειρήνης», τό ποιήμα σας που δημοσεύθηκε στην «Επιθεώρηση» ;

—Μά τό ποιήμα αυτό εινε μόλις δύο σελίδες. Δέν άξιζαν καν τόν κόπο νά τίς αναφέρετε!...

—Με συγχωρείτε, κύριε ύπουργέ, άπάντησε άξιοπρεπώς ό Μπιλόξ. Στίχοι Δαμαρτίνου καλοπληρώνονται πάντοτε και ή «Επιθεωρήσις» έννοει νά πληρώσει γι' αϊτούς ό,τι σείς όριστετε.

—'Ας ξεφλήσουμε έτσι, άφού τό θέλετε, είπε τότε ό Δαμαρτίνος. Πιστέψετε με όμως ότι τό κάνω μόνον επειδή τό θέλετε σείς.

Και ό ποιητής έβαλε πάλι τά δύο τραπεζογραμμιάτα στο συρτάρι του κ' εκλείδωσε...

Δύο χιλιάδες φράγκων για δύο σελίδες στίχων! Τόσο είχε εκτιμήσει ό ποιητής τό ποιήμα του!...

Η ΕΡΗΝΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΑΛΗΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ

ΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΓΑΠΑΜΕ

(Του ΜΑΡΜΟΝΤΕΑ)

Πρέπει ν' αγαπάμε.

Μάταιη εινε ή σοφία που μάς συμβουλεύει νά ζητούμε τήν εύτυχία άλλου. Τό τόσο γλυκό αυτό αγαθά, για νά τό θρούμε, ένας μόνος τρόπος υπάρχει : Ν' αγαπάμε! Μάταιους ίσκιους κινηγάει ή σοφία, όταν ζητάει τήν εύτυχία άλλου...

Μόνη ή αγάπη δίνει αξία στη ζωή. Δέν ζή κανείς πριν αγαπήσει. Μέσα στην έρημιά και τή στέρησι της αγάπης μαραινεται ή καρδιά 'Ο πόθος εινε της άληθινής εύτυχίας τό γλυκοχάραμα, τά χάδια και τά φιλά, τό μεσημέρι. Δέν ζή κανείς πριν αγαπήσει... Μεσ στην έρημιά και τή μόνωσι μαραινεται ή καρδιά.

Ψυχρή λογική, γιατί προσπαθείς νά μάς συγκρατήσεις και νά μη μάς αφήσεις νά εργαταλειφθούμε στο θρησκευτικό παραίτημα ; Τρέλλα εινε τάχα τό νά ζητήη κανείς τή μεγαλειότερη εύτυχία στην αγάπη, στην αιωνία αγάπη ;...

Πρέπει ν' αγαπάμε.

Κίτταξε, παντού ή πλάσι, γύρω, μάς δίνει τό σοφό αυτό μάθημα. 'Απ' τά βάθη της καρδιάς της, ή 'Ιρις μου, ή αγαπημένη μου 'Ιρις, σάς λέει σιγανά, με τήν γλυκειά της φωνή, πολύ καλύτερα παρ' ό,τι τό τραγουδι μου :

—'Αγάπα!... Μονάχη ό έρωτας χαρίζει τήν απόλυτη εύτυχία!...

ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ

(Του ΠΑΡΝΙ)

Πάνε όχτώ μέρες τώρα, αγαπημένη μου, που ένα σκληρό καθήκον με κρατεί στις πεδιάδες αυτές, μακριά από σενα. Κι' όμως πονώ... Πονώ, γιατί δέν είσαι σμά μου... 'Αμποτε νά μη αισθανθής παρ' μόνον τής χαρής της αγάπης. 'Η εύτυχία με ζώνει στο χαρούμενο αυτό μέρος. Κι' όμως είμαι ληπημένος... Τών νέων σου φίλων ή κοινοχ εύθυμία δέν μπορεί νά διώξη ούτε στιγμή τή θλίψη μου, και μάταια προσπαθούν ν' άνοξουν τήν καρδιά μου στην χαρά. 'Ανακατώνοντας με τήν εύθυμία τους τήν παραπονετική και έρωτιάρική μου φωνή, ζητώ άπ' τή νύχτα, άπ' τή μέρα ζητώ, τό λατρευτό πλάσμα που δέν μπορεί πια νά μ' άκούση... 'Εσένα!

'Αλλοτε, όταν θροσκάμουνα μακριά σου, ύπέφερα τήν πλήξι. 'Η έλπίδα με παρηγορούσε. Μά τώρα ό έρωτάς μου δέν μπορεί πια νά ύπομεινη ούτε τίς πιο λιγούμερες άπουσίες σου. 'Ο,τι δέν είσαι σύ μου γίνεται μοσητό. 'Α! μου πήρες όλες μου τίς απολαύσεις. Μ' έκανες νά χάσω ό,τι άλλοτε μου άρεσε και μ' έκανε εύτυχιόμεινο. 'Εσύ μονάχη μου άπομεινεις, γλυκειά μου αγαπημένη. 'Ομως μου φτάνεις, τ' όραζόμια στους Θεούς, και τίποτε δέν έχασα, άν μ' αγαπάς άκόμη!...

ΒΛΕΓΕΙΟ

(Του ίδιου)

Χαρά σ' εκείνον που αγαπά!... Γιατί ή αγάπη εινε εύτυχία που μάς μεθά και γεμίζει τή ζωή μας μάγια. 'Αγαπάτε... Γιατί σ' αν περάσει ή αγάπη δέν ζούμε πια. Έβραυμε ότι ήσαν ψέμματα οι δοκίμοι, ότι γρήγορα ή αγάπη ό έρωας μάς ξεγελά, ότι ή άδιώτητα εινε προσοτήριος μονάχη, και ότι εινε όνειρο ή εύτυχία.

ΒΛΕΓΕΙΟ

(Του ίδιου)

'Ω, άν ποτέ αγάπησε άνθρωπος στη γή, άν οι Θεοί ζήλησαν ποτέ θνητό, αυτό έγινε τόν καιρό όπου γεμάτος πύσι και ειλικρίνεια, ήμουν εύτυχιόμεινος, και ήμουν εύτυχιόμεινος μαζύ σου!

Δεσμός γλυκύτερος δέν ύπηρχε στον κόσμο. Λιγώτερο τρυφερά αγαπάει άδελφός τήν άδελφή του, νεύπαντρος νέος τήν ώμορφη γυναίκα του, φίλος καλός τόν αγαπητό του φίλο.

'Ω, σύ που ύπηρξες ή πιστή φίλη μου, δέν είσαι πια τίποτε για μένα... Νά που κατόντησε ή αγάπη σου που μ' έκανε με τούς δοκίμους σου νά πιστεύω πως θάνα αιώνια!... 'Εβδισε, χάθηκε, και ή άστατη καρδιά σου σέ νύχτες μαύρες έλλαξε τίς μέρες τίς λαμπρές της ζωής και του έρωτός μου!...

