

ΜΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΤΟΥ «ΡΟΚΑΜΒΟΛ»

Ο ΠΟΝΣΟΝ ΝΤΥ ΤΕΡΡΑΪΤ Γ ΚΙ' Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΤΟΥ

Οι κυριώδεις του μυθιστοριογράφου με τον νοικοκύρη του Γκραπιγιάρ. Πώς τον εξεδίχηθη στην «Ανάστασι του Ροκαμέλ». Η έρρανη νεκ κι' ο σκληρόκαρδος νοικοκύρης της. Η περίφημη δίχη του Πονσόν ντύ Τερράϊτ επί δυσφημίας. Η άπεφαις του δικαστηρίου. Όπου ο Τερράϊτ πληρώνει τὰ σπασμένα.



ΤΑΝ ο Πονσόν ντύ Τερράϊτ, ο πασιγνώστος συγγραφέας του «Ροκαμβόλ», καθόταν στο πικτιό πάτωμα ενός σπιτιού της οδού Βιβέν, στο Παρίσι, είχε διαρκώς ένα σωρό ιστορίες με το νοικοκύρη του. Οι κυριώδεις αὐτοί, πού είχαν πάντα άφορητή την άτακτη πληρωμή του έννοιου, άρχισαν μία έποχή να γίνονται άντιόφοροι κι' ο Πονσόν ντύ Τερράϊτ άναγκάστηκε πιά να φύγη από τ' άσπαστο ένδειο διαμέρισμα, πού του άρεσε τόσο κι' όπου είχε περάσει τόσα χρόνια...

Δυσχερестιμένος λοιπόν από την άναγκαστική ένδεινη έξοσι, ο συγγραφέας του «Ροκαμβόλ» άποφάσισε να ένδειξη το νοικοκύρη του. Το πράγμα δέν ήταν δύσκολο. Όταν έχει γράψει κανείς ένα σωρό τόμους για τον «Ροκαμβόλ» και τις καταληκτικές του περιπέτειες και συνεχίζει το μυθιστόρημα αυτό, δέν δύσκολα γίνεται να βάλει σ' έναν τόμο το πρόσωπο ένός άρρακτικού και φιλάργυρου σπιτονοικοκύρη, τον ίδιο τέλος τον σπιτονοικοκύρη του, τόν Γκραπιγιάρ.

Έκείνο τον καιρό ο Πονσόν ντύ Τερράϊτ έγραψε την «Ανάστασι του Ροκαμβόλ», την όποια το «Πτί Ζουρνάλ» άρχισε να δημοσιεύει ως έπιφυλλίδα στις 25 Οκτωβρίου 1865.

Το μυθιστόρημα άρχισε α' ένα πρόλογο, στον όποιο περιγραφόταν ή ζωή των άλωσοδεμένων καταδικών στα κάτεργα της Τουλόν, κι' ύστερα άκολούθησε το πρώτο μέρος, με τον τίτλο «Η Όρρανή», πού έφευγε πάλι τον άναγνωστή στο Παρίσι.

Η ήρωίδα του μυθιστορήματος αὐτοῦ, μία νέα και φτωχή όρφανή, φροντίσει για τη συντήρησι της παλιής δασκάλας της, την όποια θεωρεί ως μητέρα της και την όποια φωνάζει α' αὐτό τ' όνομα...

Το δούστιγο κορίτσι έργάζεται άπ' το πρωί ως το βράδυ για να κερδίση λίγα χρήματα. Την ήμέρα δίνει μαθήματα ζωγραφικής και πιάνο και τη νύχτα κάνει διάφορες μεταφορές για κάποιον έξόδη. Το μεσημέρι τρώει μονάχα ένα κουλούρι, περιορίζει όλα τὰ έξόδη της τουαλέτας της και φέρει πρόστιμα μάλλινα φορέματα. Παρ' όλα όμως αὐτὲς τις οικονομίες της και τὸν άγόνος της, δέν κατορθώνει να βγῆ από τη μιζέρια κι' ή δύστιχη όρφανή καλύτερα διό ένδεινα στο νοικοκύρη της.

Στην έπιφυλλίδα λοιπόν της 21ης Νοεμβρίου του 1865, ο Πονσόν ντύ Τερράϊτ παρεμβάλλει έναν άργόσχολο νέο, ο όποιος έχει άποφασίσει να διαφθείρη την όμορφη όρφανή και βάζει στο στόμα του τ' ακόλουθα λόγια:

«Δέν πληρώνει πιά το νοίκι της! Ο Θεός των έρωτευμένων με βοηθάει! Ο νοικοκύρης της δικαιολογεί τον χαρακτήρα του με το γελότο και μισητό όνομά του: τον λένε Γκραπιγιάρ!».

Την άλλη μέρα πάλι ο μυθιστοριογράφος βάζει την ίδια την όρφανή να λέη:

«Θάρρη πάλι αύριο ο νοικοκύρης! Αὐτός ο άνθρωπος εινε άπαισιος!... Με περιούζει κριως ιδρώτας όταν συλλογίζομαι ότι μπορεί να μου στείλη τον δικαστικό κλητήρα για να με πετάξη στο όρομο!...».

Στο φύλλο της 23 Νοεμβρίου ήπληχε ένας όλοκληρος διάλογος μεταξύ του θυρωρού του σπιτιού και της νεαρῆς όρφανῆς. Ο θυρωρός, ένας καλός άνθρωπάκος, καταλαβαίνει τη δύσκολη θέσι της νοιάρισσας και δέν ξερεί πώς να της διαδίδση τη σκληρή άπόφασι του νοικοκύρη. Δέν βρίσκει λόγια να της την εϊπή. Στραφογυρίζει το κασκέτο στα χέρια του κι' έπειτα χαμηλώνει τὰ μάτια και της λέει:

— Ήρθε πάλι ο κ. Γκραπιγιάρ! — Ω! Το περίμενα! τού άπαντά ένδεινη. Έλπίσω όμως ότι θα μπορούσα να τον πληρώσω γρήγορα. Σε τρεις ήμέρες τελειώνει ο μήνας και θα πάρω καμμά ένκατοστή φράγκα

από τον έκδότη μου, για τον όποιον εργάζομαι τις νύχτες...

— Α! τὴ διαζόπτε ο θυρωρός, ύστερ' από τρεις ήμέρες θα εινε πιά άργά!... Δέν τον ξεέρετε καλά τον κ. Γκραπιγιάρ! Εινε τρομερός άνθρωπος! Δέν συλλογίζεται άλλο παρά μονάχα τα λεφτά του!... Ήρθε χδὲς κι' όταν έμαθε ότι δέν μου εϊχάτε άκόμη πληρώσει το νοίκι σας, άγούρισε από το θυμό του και θέλησε να με πετάξη κι' ένδεινα έξω με τις κλωτσιές!... Έπειτα έφυγε κι' ύστερ' από μία ώρα έστειλε ένα δικαστικό κλητήρα για να σας κἀνη κατάγγει! Εινε έννας άνθρωπος δίχως καρδιά και εϊμαι βέβαιος ότι δέν ύπάρχουν τρεις νοικοκύρηδες σαν κι' αὐτόν μέσα στο Παρίσι. Καταλαβαίνω τη στενωχόρια σας. Μά αὐτὸς δέν παίρνει από λόγια! Εινε έννας βασιτοβόσκος αὐτὸς ο άνθρωπος!...».

Την άλλη μέρα ο ίδιος ο Γκραπιγιάρ μπαίνει στη σκηνή. Η δύστιχη όρφανή τον παρακαλεί με δάκρυα στα μάτια να λητηή την άρροστη μητέρα της:

— Αχ! κίρις! Γιατί εϊσαστε τόσο σκληρόκαρδος!... Εινε ύρροστη ή μητέρα μου κι' άναγκάστηκα να φωνάξω το γιατρό!...».

Ο άσυγνήτος όμως νοικοκύρης, αντί να την παρηγορήσει, της άπαντάει μ' αὐτὰ τ' άσπλαγχα λόγια:

— Πρίν φωνάξει κανείς το γιατρό, πληρώνει πρώτα το νοίκι του! Κι' έπειτα, μήπως δέν ύπάρχει για τους άπόρους ο γιατρός του δήμου; Μου λέτε ότι ή μητέρα σας εινε άρροστη. Ένας λόγος περισσοτέρως για να πάη να πεθάνη άλλωδ. Κηδεία στο σπίτι μου; Α! εγχαριστώ πολύ! Δέν μου άρέσει διόλου... Αν μπορέσετε να με πληρώσετε ως το τέλος του μηνός, δηλαδή μέσα σε τρεις μέρες, θ' άποφύγω την κατάγγει.

Όταν έδημοσιεύτηκαν ή έπιφυλλίδες αὐτὲς στο «Πτί Ζουρνάλ», ο πραγματικός Γκραπιγιάρ, ο πρώην νοικοκύρης του Πονσόν ντύ Τερράϊτ, φανταζε ότι διαμαρτυρήθηκε στη διεύθυνσι της ένδεινης, γιατί από τις 25 Νοεμβρίου ο «Γκραπιγιάρ» του μυθιστορήματος εϊνε «Ντυραγιάρ». Έπί πλέον το «Πτί Ζουρνάλ» έδημοσίευσε και την ακόλουθη ύποσημείωσι στο μυθιστόρημα, για να δικαιολογήση την άλλαγή του όνόματος:

«Έκ τυπογραφικού λάθους, το όνομα Ντυραγιάρ άνεγραφή και' άλλον τρόπον εϊς τὰς προηγουμένας έπιφυλλίδας».

Οι τυπογράφοι, καθώς ξεέρετε, πληρώνουν πάντα τα σπασμένα. Ο πραγματικός όμως Γκραπιγιάρ δέν ίκανοποιήθηκε από αὐτή τη

διόρθωσι του δήθεν τυπογραφικού λάθους και στηρίζομενος στον περὶ Τόπου νόμον, ύπέβαλε μήνυσι επί «έξυδούσει και δυσφημίας δημοσία», κατά του Πονσόν ντύ Τερράϊτ, του συγγραφέως των έπιφυλλίδων, και του Μιλλό, του ιδιοκτήτη και έκδότου του «Πτί Ζουρνάλ».

Η δίχη εϊνε στις 2 Φεβρουαρίου του 1865. Ο Πονσόν ντύ Τερράϊτ προσάβησε σ' αὐτή η' άποδείξη την καλή του πίστι, δέν ένδειάξε, εϊπε, αὐτό το όνομα από έξχθρα και για να βίξη τον κ. Γκραπιγιάρ. Το έπηρε τυχαία, άνάμεσα στα πιο κοινά όνόματα...

Ο Γκραπιγιάρ όμως διαμαρτυρήθηκε με τον ζωηρότερο τρόπο.

— Το όνομά μου, εϊπε, δέν εινε ένα από ένδεινα πού μπορούν να έρθουν εύκολα στη μνήμη ένός συγγραφέως, γιατί δέν εινε διόλου κοινό!... Αν κυττάξει κανείς το «Εβουήτηριο των 25,000 διευθύνσεων» του Παρισίου, δέν θα βρη κανένα άλλο πρόσωπο να εχη αὐτό το όνομα, παρά μόνον ένεινα!...

Το δικαστήριο παρεδέχθη κατόπιν αὐτοῦ τις άποψεις του Γκραπιγιάρ και κατεδίκασε τον συγγραφέα του «Ροκαμβόλ».

Στην άπόφασι του άναφέρει ότι ο Πονσόν ντύ Τερράϊτ, «ο όποιος ήτο έννομος τού μηνυτοῦ κατά το 1863 —1864, έμ προθέσεως και με τον σκοπόν να βλάβη τον τελευταίον, έδωσε το όνομα τού πρώην ιδιοκτήτη του εϊς τον φιλάργυρο σπιτονοικοκύρη του μυθιστορηματός του... Έμφανείται έξ άλλου ότι και ή δημοσιονγια άκόμη του προσώπου αὐτοῦ στο μυθιστόρημα, δέν εϊνε άπ' τον συγγραφέα, παρα μόνο πρὸς τον σκοπόν



Ο Πονσόν ντύ Τερράϊτ.

ΠΑΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ κ. ΑΘΑΝ. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΡΟΥΝ)

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ

(Γραμμένες για το «Μπουκέτο»)



Δ'.
ΑΙ, ο Γαβριηλίδης δεν πετοει ποτέ χαρτί που να μη το είχαν χρησιμοποιήσει κι' από τις δυο μεριές!

Μεταξύ των επιστολών που ήρχοντο στην «Ακρόπολι», ήταν και επιστολάι προς το προσωπικό της εφημερίδος, τις οποίες παρέδιδε ο διευθυντής στον μικρό Ναπολέοντα προς διανομήν.

Την εποχή αυτή είχε προσληφθεί ως συντάκτης στην «Ακρόπολι» και ο φίλος κ. Γεώργιος Ασημάκης.

Κοιμήτορας, με τα γυαλάκια του, τα όποια ήταν τότε της μόδας, ώστε τα φορούσαν και μερικοί για να κάμουν τον μοντέρνο και για να στρωθούν στ' αληθινά, μισοκλεισμένους, φρεσκοξυρισμένους πάντοτε, και χωμένοι σε κάτι πανύψηλα γυαλιστερά κολλάρα, είχε τις μεγαλύτερες κατακτήσεις μεταξύ των Αρσακειών της εποχής! Ο Στάι τον έλεγε... Α σ χ η μ α κ η !

Και για να δικαιολογήσει τις κατακτήσεις του, εξηγούσε ότι ό... Α σ χ η μ α κ η σ κάνει φερατά, στο... Αρσάκειο κ' ότι κοιμώσεται μαζί του έτοιμες έρωτικές επιστολές, σ' άλλη τσέπη για τις ξανθές και σ' άλλη για τις μελαχρινές Αρσακειάδες!

Όσα όμως γράμματα κι' αν είχε μαζί του ο Ασημάκης, αν ήταν αληθινά τα λόγια του Στάι, δεν έφταναν ποτέ ούτε στο ένα τρίτον των επιστολών που λάβαινε στο γραφείο από τα διάφορα κοριτσάκια!

Συνέθη όμως μιά μέρα ν' άνοιξη, ως αιτία της μωπίας του, ο Γαβριηλίδης μερικά έρωτικά γράμματα, απευθύνόμενα στον κ. Ασημάκη, να τα διαβάσει και στο τέλος να καταλάβη ότι δεν... απευθύνοντο προς αυτόν!

Φαίνεται λοιπόν ότι έγέλασε πολύ με το πάθημά του και διότι, κατά περιεργή σύμπτωση, μερικές απ' τις επιστολές αυτές έφεραν ως υπογραφήν το όνομα Σοφία. Καλεί λοιπόν τότε με τον Ναπολέοντα τον Ασημάκη στο γραφείο του, του παραδίδει τις επιστολές του και του ζητάει γλαστός συγγνώμην για το άκοσμο άγνοια των φακέλων. Τέλος δέ του λέει :

— Μά γιατί, μητρέ Ασημάκη, τα μπλέκεις όλο και με Σοφίες;... Έσύ καθώς πιάς, γρήγορα θά γίνης... Πάνσοφος!

Φαίνεται λοιπόν ότι η ευχή του διευθυντού έπιασε. Ο Ασημάκης έβαλε άμεσως μυαλό κι' αντί να λαβώνη πλέον τα φορτία των έρωτικών επιστολών στα γραφεία της «Ακρόπόλεως», ειδοποίησε τα... φίματά του να του τα στέλνουν στο Πόστ Ρεστάιν!

Προτού προχωρήσω στη συνέχεια των αναμνήσεών μου, δημοσιεύω εδώ ένα γράμμα που έλαβα από τον βουλευτήν Θηβών, άλλοτε συντάκτην της «Ακρόπόλεως», κ. Β. Κωλέττον, σχετικώς με την προφήτιδα των Μπαλτσίων, την οποία άνεφερα στην άρχη.

Ίσως μάλιστα για την προφήτιδα αυτήν είχε άσοληθεί άλλοτε εκτενώς το «Μπουκέτο», γιατί ή ίδια από τη μιά μεριά κι' από την άλλη κάποιος άγνωστος γιατρός που παρίστανε τό... Χριστό στη Δουβραίνα κι' έκανε «θαύματα», είχαν άναστατώσει όλοκληρή ή Βιοικία και την Φθιώτιδα!

όπως του δοθεί ή ευκαιρία να παραδώση το όνομα και το πρόσωπον του μνηντού εις τον περιγέλον και την περιφρόνηση του κοινού».

Παραδέχεται άκόμη το δικαστήριο ότι τα άναφερόμενα άποσπάσματα του μνηστορηματός του Πονοδών ντ' Τερράγι «έξυδρίζουν και δυσφημοϋν τον μνηντού, διότι ο άναγνωστής δύναται να φαντασθή ότι ο μνηντής Γκραυιάρ διαπράττει εις όλην του την ζωήν παρομοίας σκληρότητας, πράγμα το όποιον θίγει την τιμήν και την όπλήφιν αυτού».

Τό δικαστήριο λοιπόν κατέδικασε τον Πονοδών ντ' Τερράγι σέ πρόστιμο 1000 φράγκων και σέ απόζημίωση 500 φράγκων για ψυχική όδύνη του μνηντού. Τόν διάταξε άκόμη να δημοσιεύση με έξοδα του στο «Πι τι Ζουρνάλ» την άπόφασιν αυτήν, καθώς και σέ δυό άλλες εφημερίδες της έκλογής του μνηντού.

Ο Μιλλώ, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδος, «άλληλλάγη πάσης κατηγορίας, διότι ήγγειοι έδη ήπληξε εν Παρισίοις ένας ιδιοκτήτης άκινήτων, φέρων τό όνομα του μνηντού».

Ο Πονοδών ντ' Τερράγι όμως έκανε έφρασι, ή όποια κι' έδικάστηκε την 1η Μαρτίου του 1866. Μά τό Έρετίο δεν έκανε τίποτ' άλλο, παρά να έπαυρώση την προσηγομένη άπόφασιν... Κι' έτσι ο συγγραφέυς του «Ροκαμβόλ» την έπαθε... Χιώτικη και πλήρωσις τά... σπασμένα!

Η επιστολή του κ. Κωλέττου έχει ως έξης:

«Αγαπητέ Κρούιν,
«Εδιάβασα τό χθεσινό «Μπουκέτο» και έζησα προς στινμήν και έγώ, έξ άφορηής των δημοσιογραφικών σου αναμνήσεων, εις την ώραιάν εκείνην έποχήν του άλημονήτου Γαβριηλίδη. Δεν ήμπορώ λοιπόν ν' άνθέξω εις τόν πειρασμόν, όπως σου κάμω γνωστόν ότι ή ιστορία της προφήτιδος των Μπαλτσίων έχει και συνέχειαν! Ο άπεισταλμένος τόν όποιον ήπειλησεν, όπως γράφεις, ο άείμνητος Γαβριηλίδης, ότι θά στείλη επί τόπου διά τό ζήτημα αυτό, εύρεθη. Και ήτο ο ύποφαινόμενος, ο όποιος μίαν ώραιάν προΐων έλαβεν εις τάς Θήβας κατεπειγόν του Γαβριηλίδη τηλεγράφημα, να μεταβή εις Μπαλτσία και γράψη εν πάση λεπτομερεία τά εκεί συμβαίνοντα. Πειθόμενος εις τά σήματα του Μεγάλου εκείνου Διδασκάλου, εγκατέλειπα τις «Δικογραφίες», με τίς όποιές τότε ήσυχούμην, και εξεστράτευσα εις τά Μπαλτσία, έμεινα εκεί μια μέρα και μιά νύκτα, έρυσσών τους πάντας και τά πάντα, έκοιμήθηκα στην ίδια εκκλησία, που ή νέα Πυθία χρησιμοποιούσε, και διαπιστώσας ότι πρόκειται περι ύστερηής γυναικος κτλ., διέπραξα και άπεστείλα εκτενείς σχετικώς περιγραφάς, τάς όποιάς ύπεριτιμήσας μάλιστα ο Γαβριηλίδης τάς έδημοσίευσεν εις την ύπειν του κυρίου άθρον του, με την φωτογραφίαν της κεφαλής της προφήτιδος, την όποιαν κεφαλήν και του συναπέστειλα επί πίνακι... φωτογραφικώ».

Ταύτα προς συμπλήρωσιν των δημοσιογραφικών αναμνήσεών σου, άί όποία άποτελούσαι μίαν επί πλέον άπόδειξιν ύτι δεν έπεσα έξω, συστήσας σε έκτοτε ως νέον με «δημοσιογραφικό κέφι», εινε φρικόν να προκαλέσουν τό ένδιαφέρον προκειμένου μάλιστα περι του Γαβριηλίδη, πρό του βαιμού της μνήμης του όποιου οί φίλοι και θαυμασταί του στεκόμαστε πάντοτε γονυκλιείς».

Με άγάπη
ΒΑΣ. ΚΥΡΕΛΛΟΣ
'Αθήνα 26)12)1932.

Και τώρα συνεχίζουμε.
Ουδέποτε ή «Ακρόπολις» έξεδίδετο όπως έκδίδοντα σήμερα ή εφημερίδες, ως μία άπλή δηλαδή εφημερίς. Είχε και... παραγράδας, διάφορα παιδιά δηλαδή. Άλλοτε την «Εσπερινήν Ακρόπολι», άλλοτε την «Κυριακήν Ακρόπολι», άλλοτε την «Υπερωκεάνειο Ακρόπολι» για τους μετανάστες. Όλες αυτές ή έκδόσεις, όπως και μερικών φυλάδιων και μνηστορημάτων που εξέδιδον τον καρχίνον που κατέρωγεν όλες τις εισαγωγές της κητέρας. Αν έλειπαν ή έκδόσεις εκείνες, ή «Ακρόπολις» δεν θά ύφίστατο τον μαρμασιώ που έδοκιμασε κατά τά τελευταία ιδίως χρόνια πρό του θανάτου του διευθυντού της, ο όποιος ανεγκέντρωσεν εις τό πρόσωπό του όλη την «συνταξί» της εφημερίδος του!...

Τότε εξέδιδετο και τό Α. Ο. Δ. Ο., μοναδικό περιοδικό στο είδος του την εποχή εκείνη. Λίγο άργότερα, άνέλαβε ο Γαβριηλίδης και την έκδοσι της «Παγχοσμίου Ιστορίας» που εξέδιδον οί «Τάμεις» του Λονδίνου στο ίδιο μάλιστα χαρτί και με τά ίδια κλισέ της Έγγλέζικης έκδόσεως. Τά έξοδα — εις βάρος πάντοτε της «Ακρόπόλεως» — ήσαν φυσικά γιγάντια, τό κοινόν δεν ήταν για τέτοια βιβλία και ή «ιστορία», αφού βγήκαν 9—10 τεύχη, άπέθανε, μολοντί ή ιστορίες δεν πεθαίνουν ποτέ!

Πού τόλμούσαν όμως οί διαχειρισταί της «Ακρόπόλεως» να μιλήσουν για τις έκδόσεις εκείνες και τις δαπάνες των στο διευθυντή!
— Έγώ θέλω μόνο τό χαρτί της «Ακρόπόλεως» να εξασφαλίσετε, τους έλεγε, και τά άλλα εινε δική μου δουλειά!

Με συγχωρείτε, έτόλμησε κάποτε να τόν διακόψη ο μακαρίτης Σοφοκλής Φαρμακίδης, όταν ήτο διαχειριστής της «Ακρόπόλεως». Είνε και δική μας δουλειά, γιατί από μας ζητάτε να πληρώσωμε και τά έξοδα εκείνα.

Τότε ο Γαβριηλίδης έπηρε τον Φαρμακίδη από διαχειριστή που τά κατάφερε αρκετά καλά, και τόν έκανε... άφθρογράφο της «Ακρόπόλεως», όπου τά κατάφερε καλύτερα, διαρπώσας μέχρι της εποχής που έφυγε για τη Γερμανία, για να επιστρέψη άργότερα και ν' αναλάβη διευθύνει στο Ύπουργείο της Έθνικής Οικονομίας, όπου και άτυχώς άπέθανε, νεώτατος, μετά λίγον καιρό.

Η ανάθει στον Φαρμακίδη της διαχειρίσεως της εφημερίδος ήταν κάπως περιεργη. Είχαμε προσηγομένως διαχειριστή τόν Βασίλη Καζάνογλου, έναν αγαθώτατο άνθρωπο από την Κασσάρα, ο όποιος έγινε κατάν εφοριακός υπάλληλος και άπέθανε πρό τινος.
ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Η συνέχεια.

