

Η ΑΓΟΝΙΑ ΕΚΟΣ ΑΚΘΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΠΑΝΤΟΤΕ...

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ

(Η τραγωδία της ζωής του ενδόξου ήθοσιου του Κινηματογράφου)



Ένα τελευταίο σκίτσο του Σεβαλιέ

είνα ένας δημοσιογράφος, στενός φίλος του Σεβαλιέ γίνεται πιο συμπαιθικός, γιατί δεν θαυμάζει πια κανείς σ' αυτόν μονάχα τον καλλιτέχνη, μα και τον άνθρωπο που έχει τη δύναμη και τον ήρωισμό να πνίγει τον πόνο του για να κάνει τον κόσμο να γελά...

Μα ποιο ένε το μυστικό αυτό;

Μιά δαμόκλειος σπάθη κρέμεται από το κεφάλι του Μωρίς Σεβαλιέ! Ο θάνατος, ένας θάνατος ξαφνικός και άπρόοπτος, τον απειλεί διαρκώς, από στιγμή σε στιγμή. Κάθε πρωί που ανοίγει τα μάτια του, ο Σεβαλιέ δεν γνωρίζει αν θα τον βρή το βράδυ ζωντανό!...

Πρώ δύο περίπου έτων, ο Σεβαλιέ είχε πει σε κάποιο ρεσώρτερ ενός αμερικανικού κινηματογραφικού περιοδικού:

—'Από τον καιρό του πολέμου, ζω μια ζωή δανεική. Μιά μέρα όμως το δάνειο αυτό θα εξαντληθή. Και τότε... αντίο Μωρίς!

Το κοινό, που άκουσε τον Μωρίς να λέει με άμμητο μπριό τα τραγουδάκια της 'Ερωτικής παρελάσεως', άγνοει ότι ο καλλιτέχνης αυτός είχε πληγωθεί σοβαρώτατα στις άρχες του πολέμου.

Δεκαεννιά ακριβώς μέρες ύστερ' από την έναρξη των εχθροπραξιών, ο Μωρίς Σεβαλιέ, ο οποίος είχε δεχτεί ένα τραύμα δίδως κατάσθηα και συνελήφθη μάλιστα και αιχμάλωτος, μετεφέρθη σ' ένα γερμανικό νοσοκομείο, σ'α μέτωπθεν.

Όταν έγινε καλά, (τρόπος του λέγειν, γιατί οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βγάλουν το θραύσμα από το στήθος του), τον μετέφεραν στο στρατόπεδο των αιχμαλώτων. Εκεί, η υπερβολική άγγαιρεία και η ανθυγιεινές συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε, χειρότερεψε την κατάσταση του καλλιτέχνηου...

Και οι μήνες περνούσαν, φρικιαστικά μονότονοι.

Κατά το δεύτερο χρόνο της αιχμαλωσίας του, ο Σεβαλιέ άπελαιμένος, έκανε ένα άπονευσιμένο διάθημα, για να κατορθώσει να επιστρέψη στη Γαλλία. Το διάθημα αυτό θα μπορούσε να του στοιχίσει τη ζωή. Πλαστογράφησε μερικά πιστοποιητικά του 'Ερβιφρού Στανφού κ' έτσι κατάφερε να πάρη από το γερμανικό έπτελειο την άδεια να μεταβή στο γαλλικό στρατόπεδο ως... 'Ολλανδός νοσοκόμος.

'Αν τον άνεκάλωπταν, θα τον τουφέκιζαν την ίδια στιγμή.

Μα ο Θεός τον λυτήθηκε και ο Μωρίς Ξαναβρέθηκε ένα πρωί στο άγαρμημένο του Παρίσι.

Έννοείται ότι μόλις γύρισε στη Γαλλία, η πρώτη του δουλειά ήταν να πάη να τον κητάξουν οι γιατροί και να ύποβληθη σε άλληλαλλήλους άκτινοσκοπήσεις. 'Ολοι όμως οι ειδικοί που τον εξέτασαν, κούνησαν μελαγχολικά το κεφάλι τους, γιατί η κατάσταση του ήταν πολύ σοβαρά, σχεδόν άπελειστική. 'Αν του έκαναν έγχείρηση για να βγάλουν το θραύσμα, δεν ύπρχε ούτε μία στις χίλιες έλπιδα να ζήση...

Ο Μωρίς, έλάνω στην άπελεισία του τότε, άπεφάσισε να Ξαναγυρίσει στο Μέτωπο.

'Αφού ούτως ή άλλως ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, προτιμούσε να πεθάνη σ'α χακαώματα, στη μέθη του πολέμου, παρά σ' ένα χειρουργικό τραπέζι, άναίσθητος από το χλωροφόρμιο... 'Αφού η μέρες της ζωής του ήταν μειωμένες, γιατί να μη τις θυσιάση για την πατρίδα του;

Οι στρατιωτικοί όμως γιατροί δεν έλαβαν ύπ' όψη τους την παράκληση του Μωρίς και τον άπλήλωξαν κάθε στρατιωτικής ύπηρεσίας. 'Η άεργία έγινε άφορη ή να χειροτερέψη η νευρική του κατάσταση... Οι γιατροί, με τις άυστηρές οδηγίες που του είχαν δώσει να μη καθάβη τον παρακμικό κόπο, τον είχαν καταδικάσει σε μία τεμπελιά

που τον άπελειζε...

Τέλος, μία μέρα, ο Σεβαλιέ, άηδισμένος από τη μονότονη ζωή του, άπεφάσισε ν' άψηφήση τις συμβουλές των γιατρών του και να Ξαναγυρίσει στο θέατρο, στο άποιο είχε τόσες έπιτυχίες πριν από τον πόλεμο...

'Αγαπούσε το μουζικ-χάλλ. Τα χειροροτήματα του λήθους τον μεθούσανε. Και άφου κατέκτησε και πάλι το Παρίσι, παρακαρίστηκε ένα πρωί για την 'Αμερική, για ν' άποκτήση δόξα παγκόσμιο...

Ήμερα, ο Μωρίς Σεβαλιέ ένε ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνης του κόσμου.

Είτε τον θαυμάζει κανείς, είτε δεν τον θαυμάζει, ένε ύποχρεωμένος να όμολογήη ότι ο Μωρίς άποτελεί μία ξεχωριστή καλλιτεχνική μορφή. 'Η σιλουέτα του, το βλάμκο ύφος του, το χαμόγέλο του, η άφέλεια και η έξυπνάδα του γοητεύουν όχι μονάχα τις αισθηματικές μυνηνίτες του Παρισιού, μα και το κοινό της Νέας 'Υόρκης, του Λονδίνου, της Γιοκοχάμα, του Βελιγράδιου — και αυτών ακόμα των μακρινών πόλεων της Σενεγάλης και της 'Ινδοκίνας.

Όταν παίζει ο Μωρίς, έχει ένα κέρι διαβολομένο, που μεταδίδεται σ'άν ήλεκτρισμός στην αίθουσα.

Μόλις όμως Ξαναγυρίσει σπίτι του, το μέτωπό του ρυτιδώνεται και η λάμψη του βλέματός του θολώνει. Μιά με μονοσυλλαβα, δεν χαμογελά, άποφύγει τον κόσμο, ένε νευρικός, άπότομος, δξύθυμος.

Μερικοί, έπιτόλαια κρίνοντας τα πράγματα, τον κατηγορούσαν ότι ένε έγωιστής, περήφανος, ότι έχει σχηματίσει μεγάλη ιδέα για τον έαυτο του...

Γιατί όμως δλ' αυτά;

Γιατί ο Μωρίς δεν θέλησε ποτέ να κάνει την παρακμική νύξη για την άγονία στην όποια ζή και για τη μορφαία άπειλή που κρέμεται πάντοτε πάνω από το κεφάλι του.

—'Πάνε πολλά χρόνια που τελείωσε ο πόλεμος αυτός—συνηβίξει να λήη—και δεν πρέπει να τον θυμάμαστε.

Κι' έτσι, έλάχιστοι μόνον φίλοι του γνωρίζουν το μυστικό του, την πληγή του που έχει θέσει τη ζωή του σε διαρκή κίνδυνο. 'Ο πολύς κόσμος Ξέρει άπλώς ότι ο Μωρίς πληγωθήκε σοβαρά στον πόλεμο και ότι ύπέφερε στην αιχμαλωσία του. Αυτό μονάχα γνωρίζει — και τίποτε περισσότερο. 'Η φράση όμως της πληγής του Σεβαλιέ ένε πολύ σοβαρά.

Το θραύσμα που μήησε στ'ο στήθος του — και που δεν μπόρεσαν να βγάλουν οι γιατροί — δεν βρίσκεται στους πνεύμονας, αλλά σ'α περικάρδιο, τον μεμβρανόδη δηλαδή σάκκο που περιβάλλει την καρδιά. 'Αν άποπειραθεί λοιπόν κανένας γιατρός να το βγάλη, ύπάρχη κίνδυνος ν' άγγίξη με κάποιο χειρουργικό έργαλειό την καρδιά και να μείνη ο Μωρίς σ'όν τόπο.

Τι πρέπει λοιπόν να γίνη; 'Ολοι οι γιατροί που εξέτασαν τον καλλιτέχνη του συνέστησαν άπόλυτη ήσυχία, ν' άποφύγη τις δυνατές συζητήσεις και τις άπότομες χειρονομίες. 'Ενα φιλικό χτύπημα στην πλάτη του Μωρίς, μπορεί να προκαλέση το θάνατο του!...

Πράγματι, ο Σεβαλιέ κινδυνεύει άπό στιγμή σε στιγμή να πεθάνη από κεραυνόβολο θάνατο! Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ένε πάντοτε σιωπηλός και δύσθυμος, γιατί ζητά τη μοναξιά και γιατί το μέτωπό του ένε αλμυρωμένο από βαθείες ρυτίδες;

Σ'το μεταξύ οι γιατροί του συνιστούν να μη κινείται και να μη κοιμάται. Συμβουλές άχρηστες σχεδόν σ' ένα ήθοσιό που κινηματογράφου — σ' ένα ήθοσιό μάλιστα που όφειλε τη δημοτικότητα του στις ζωηρές χειρονομίες του...

—'Νά πίνετε, του λένε οι γιατροί, μα πολύ λίγο. Να κανίζετε, μα πολύ λίγο. Να μη θυμώνετε πολύ... Να μη κάνετε τούτο, να μη κάνετε εκείνο...

Όταν ο Σεβαλιέ παίζει, του συμβαίνει συχνά να λησμονήση το μορφο θραύσμα και τότε ένα χαμόγελο — ένα χαμόγελο που γοητεύει εκατομμύρια θεατών — φωτίζει το πρόσωπό του.

Μά ένας άπότομος πόνος στην καρδιά τον έπαναφέρει στην πραγματικότητα. Το χαμόγέλο του χάνεται τότε και σβένεται η φλόγα που έλαμπε σ'α μάτια του...

Αυτό ένε το τραγικό μυστικό του Μωρίς Σεβαλιέ.

Ο ήθοσιός αυτός που διασκεδάει με το παίξιμό του όλο σχεδόν τον κόσμο, ένε ένας δυστυχής που δεν μπορεί να νιώσει καμμία χαρά σ'τη ζωή του.



Ο Σεβαλιέ στην τελευταία του ταινία 'Αγάπα με άπόψε'

ΖΑΚΥΘΙΝΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΔΙΣΤΙΧΑ

Κοιμούμαι κι' όνειρεύομαι πώς σε φιλώ στο στόμα
ξυπνάω κι' άκούω τη μουρδία σ'α χείλη μου άκόμα.
Τό περισσότερο στη φωνή σου κομμάτι με το ταίφι,
κι' έγώ κομμάτι μοναχός σ'άν το λαγό σ'τη φτέρη.