

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΣΑΡΑ ΦΟΛΕΪ*

Η ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ

(“Όταν ή νύφη είνε άσχημη κι’ έ γαμπρός δύσκολος)



TAN βγήκε, όχι και τόσο εύκολα, από το φρούριο του Κουστρέν, όπου ο πατέρας του, ο Φρειδερίκος-Γουλιέλμος ο 1ος, τον είχε φυλακίσει ως λιποτάκτη, ο νεαρός Φρειδερίκος κατάλαβε πειά ότι εδόν μόνος τρόπος για να τή βγάλή πέρας ήταν να υπακούση τον βασιλέα και να παντρευτεί...

Μόνο έτσι ο διάδοχος έβλεπε ότι θα κερδίζε πάλι την εύνοια του πατέρα του, θα μπορούσε νάχη λίγα χρήματα και θα χωρόταν μια πύλο μεγάλη έλευθερία.

Έλύθησαν ώστόσο από τόν καιόν του όσο συλλογιζόταν ότι τόν υποχρέωναν να παντρευτεί, γιατί

δέν του άφερσε ακόμα τόν θραϊόν φύλον. Προτιμούσε τή κνήγια και τή στρατιωτικά γυμνάσια.

“Ελεϊτα, ή πριγκήπισσα πού τού έδιναν για γυναίκα, ή Έλισάβετ τού Μπρουνσβίχ-Μπεβέρν, ήταν μια εφραχή άρραβωνιαστικιά, όπως τήν έλεγε, κι’ από μέτρια οικογένεια. Ήταν μια ελιποτένια!”

Χωρίς αυτόν τόν γάμο όμως, δέν έπρεπε να έλπιζε τίποτε από τόν πατέρα του, γιατί ο Φρειδερίκος-Γουλιέλμος έεχε μέσα στην καρδιά του τήν Έλισάβετ. Τήν αγαπούσε σάν παιδί του.

Η Έλισάβετ ήταν ξανθή, με άνεφραστα μάτια, άνοστα κι’ ώχρογάλανα. Τό χρώμα τού προσώπου της θα ήταν κάτασπоро, αν δέν έμεναν άκόμη στή μάγουλά της ή κοκκινάδες τής άνεμολογιάς. Τά χαρακτηριστικά της ήσαν λεπτά, χωρίς όμως νάταν δεκαέξι χρόνων. Τό πρόσωπό της όμως έεχε μια τέτοια παιδική έκφραση, πού νόμιζε κανείς ότι ήταν μόλις δώδεκα. Περιπατούσε με τόν στήθος μπροστά, ντυνόταν πολύ άσχημα, στεκόταν άσχημα και μιλούσε άσχημα... “Έπρεπε να μαντεύη κανείς τί ήθελε να πη. Γι’ αυτό, τίς περισσότερες φορές, δέν μιλούσε, μόνο άπαντούσε μ’ ένα ήλιθιο χαμόγελο πού φανέρωνε τή μαύρα και στραβά δόντια της. Ήταν ακόμα άδέξια και δειλή κι’ αεχόρνε σάν χήνα...”

Αυτή ήταν, για τόν βασιλέα Φρειδερίκο-Γουλιέλμο, ή γλυκεριά, ή σεμνή και φρόνημη νύφη πού δνειρευόταν για τόν γιού του!... “Ένα καλό και ήσυχο κορίτσι...”

Μιά μέρα ο βασιλέας είδοποίησε, μ’ ένα γράμμα του, τόν Φρειδερίκο ότι έπρεπε τέλος να πάρη μια άπόφαση για τόν γάμο και να τού άπαντήσει.

Μόλις έφγγαν οι κατάσκοποι τού πατέρα του και δέν ήπιχε φόβος να τόν άκούσουν, ο νεαρός διάδοχος ξεέσπασε σ’ έναν τρομερό θυμό, κι’ άρχισε να φωνάζη:

—Νομίζον λοιπόν ότι θα με κάνουν να τήν αγατήσω με τόν ξύλο; Κάθε χρόνο, αυτό τόν ζών θα γεράνη και θ’ άσχημαίνη περισσότερο!... Μά όταν θάρρη κι’ ή δική μου ή σειρά να κάνω δ,τι θέλω, θα τή στείλω στην όρηγ τού Θεού και ξερω ξέγω πως θα τή κάνω να κλείση τόν στόμα της και να μη παραπονιέται!... Ορκίζομαι ότι με τόν γάμο αυτό θα γίνη δυστυχημένη μια γυναίκα παραπάνω σ’ αυτόν τόν κόσμο!... Τή μου και τή φοβάμαι σάν τή χολέρα! Θεέ μου!... Τί έκανα λοιπόν;... Δέν καταλαβαίνον ότι αυτός ο γάμος με ντροπιάζει;...

“Όταν σε λίγο ο νεαρός Φρειδερίκος παρουσιάστηκε στή βασιλέα πατέρα του, προσποιήθηκε ότι ήταν δλόχαρος κι’ έτοιμος να υπακούση τυφλά στίς διαταγές του. Τού είπε μάλιστα με μια άφάνταστη ύποκρισία:

—“Άς γίνον δλα όπως θέλει ή πριγκήπισσα... Έγώ θα κάνω δ,τι με διατάζει ο καλός μου πατέρας...”

Η δούκισσα τού Μπρουνσβίχ λοιπόν και ή πριγκήπισσα Έλισάβετ πήγαν σέ λίγες μέρες στή Βερολίνο για τούς άρραβώνες. “Ύστερα όμως από τήν επίσημη δεξίωση σ’ άνάκτορα, ο Φρειδερίκος, ή μητέρα του κι’ ή αδελφές του, όχι βέβαια μπροστά στή βασιλέα, αλλά μπροστά στούς ύπηρέτες, άρχισαν να έξερεθίζουν ο ένας τόν άλλο, να κακολογούν τίς ξένες και να εκφράζονται γι’ αυτές με τόν πιο σκληρό και περιφρονητικό τρόπο:

—“Η μητέρα μοιάζει σάν χοντρή ταβερνιαρίσσια! Άρχισε ή βασίλισσα. “Όσο για τή κόρη της, Θεέ μου, τί άπαισιο πλάσμα!...”

Οι άλλοι τότε ξεέσπασαν σ’ ένα σωρό ύπερβολές: —Τό γέλιο της μου σφίγγει τήν καρδιά!... Είπε μια αδελφή τού

Φρειδερίκου.

—Τί άδέξια πού είνε! Λές κι’ είνε ένα κούτσουρο!...

—Και τί οικιάχτρο! Ό ένας γοφός της είνε πύ ψηλά από τόν άλλο!...

—Είδατε τή μάτια της; Άλλοθωφρίζουν!...

—Και τή δόντια της; Τό σουλάκι μου έχει καλύτερα!...

—Σήμερα τόν πρωί ήμουν στην τουαλέτα της, τούς έμπιστευθήκα ή πριγκήπισσα Σαρλόττα. Είνε ένας σωστός σκελετός αυτό τόν δυστυχημένο τόν κορίτσι!...

“Ο Φρειδερίκος, όταν άκουσε και τήν τελευταία αυτή λεπτομέρεια, έχασε τόν χρώμα του.

—Είθε να κνήη ο Θεός τούς Μπεβέρν κι’ δλη τή γενιά τους!, έφώναζε άπελπισμένος κι’ έπεσε στην άγκαλιά της μητέρας του.

Παρ’ δλ’ αυτά όμως, οι άρραβώνες έγιναν στίς 10 Μαρτίου 1732. Η δύσττυχη Έλισάβετ, πού ήταν τήν ήμέρα αυτή άκόμη πύ άσχημη, όπως τήν είχαν στείλει με είκοσιέσσερες μεγάλες μπούκλες, έβρισκε τόν Φρίτσην τής πολύ άμορφο, μά δέν τολμούσε να τού τόν πη. “Α! πόσο θα ήθελε να τραγανή μαζί τόν μπωλιόνια με δίστιχα, να φλερτάρη και να χορεύη λιγάκι!... Ό άρραβωνιαστικός της όμως, μόλις συγκρατούσε τή δάκρυα τόν από τόν πείσμα του...”

“Όταν αντίλλαξαν τούς άρραβώνες κι’ εύλογήθηκαν, ο Φρειδερίκος έγύρισε άμέσως τήν πλάτη του στην Έλισάβετ και δέν καταδέχτηκε να τής ρίξη ούτε μια ματιά. Κι’ ή μικρή πριγκήπισσα έφυγε από τόν Βερολίνο άταρηγόρητη. Άγαπούσε τόσο τόν άμορφο διάδοχο.

Για να μην τή ξεχάση ο Φρίτσην της, τού έστειλε κάθε τόν ταμακιέρες από πορσελάνη... Έκείνος όμως, κάθε φορά πού έλάμβανε ένα τέτοιο δώρο της, τόν έσφαινονόιζε στήν τούχη και τόν έκανε θρήναμα.

—Δέν θέλω τίποτα από τή χέρια της! Ξεφώνιζε σάν τρελλός. “Άς μ’ άφήσει ήσυχο αυτή ή παρακάθα!...”

Οι άρραβώνες διήρκεσαν δεκαέντε μήνες. Σ’ όλο αυτό τόν διάστημα ο διάδοχος, αν και έκανε πάντα ότι ήταν κατενθουσιασμένος με τή μνηστή του, προσπαθούσε με κάθε τρόπο και με κάθε πονηρία να χαλάση τόν συνοικέσιο αυτό. “Έφτασε μάλιστα στή σημεία ν’ άφήνη να διαδίδεται, όσο άπίστευτο κι’ αν ήταν, ότι ή κ. φόν Βρέεχ θ’ άποκότισε σέ λίγο... Ένα παιδί απ’ αυτόν!... Η είδηση αυτή ώστόσο δέν έπείραζε καθόλου τόν πατέρα του, τόν βασιλέα χοντρο-Φρειδερίκο—Γουλιέλμο, πού έξακολούθουσε ήσυχος να διασκεδάη και να μεδών, όπως πάντα.

—“Άκόμη καλύτερα! Έλεγε στούς αδελφούς του ο βασιλέας. “Ο Φρίτς θ’ άποκτήση κι’ ένα άλλο παιδί από τήν Μπεβέρν! Θα τάχη ξεγυάρι.

“Έτσι ο Φρειδερίκος δέν έιχε πειά καμιά άλλη έλπίδα σωτηρίας, εκτός αν έβλεπε τόν πατέρα του να πεθαίνη από άποληξία...”

Τήν άνοιξη τού 1733 ο μελλοντικός έπρεπε να έτοιμαστή για τούς γάμους του. Ο νεαρός διάδοχος όμως προσάθησε να κερδίση καιρό με διάφορες προφάσεις κι’ άγοπορούσε τίς προετοιμασίες. Έφενγε μάλιστα για μακρονή κνήγια άγριοχόρων κι’ άργουσε να γυρίση.

Μά ή μοιραία ήμέρα πλησίαζε.

Κι’ ο Φρειδερίκος άρχισε πειά να γκρινιάζη μ’ όλο τόν κόσμο. Τόν άκουγαν να εκφράζεται

με πικρία για τήν τρελλόγρη τήν πεθερά του, πού έξακολούθουσε νάχη εραστάς, κορόιδεσε σκληρά τόν πεθερό του, πού έχε χάσει τή μύτη του με τίς άσωτίες τους, κι’ όσο για τή νύφη, έφρόναζε διαρκώς ότι είνε ή μεγαλύτερη συμφορά τής ζωής του κι’ ότι δέν θα μπορούσε να ζήση ούτε μια μέρα μ’ αυτή τή εχολοιραμένη β.

“Η δύσττυχη Έλισάβετ, πού έμάθανε αυτά τή φιλοφρόνηματα τού άμορφου Φρίτσην της, έχανε τή μιλιέ της και τήν έπιαναν νευρικές κρίσεις, πού τήν έβασάνιζαν έπειτα σ’ όλη της τή ζωή...”

Τήν ήμέρα τών γάμων, στίς 2 Ίουνίου τού 1733, εή βασίλισσα και ή κόρης της έφρόθηκαν στίς δούκισσες τού Μπρουνσβίχ, τίς συγγενισσες δηλαδή τής νύφης, σάν να είχαν να κάνουν με τίποτα σουλιά...δ.

“Η δούκισσες θύμωσαν φρικτά γι’ αυτή τήν περιφρόνηση και τή σκληρή ταπεινώση, και ζήτησαν με δάκρυα στή μάτια μια άρραβία από τόν βασιλέα. Οι αδελφοί όμως έπεσνέβησαν και καθάρθωσαν να καταπνίξουν τόν σκάνδαλο.

“Ο Φρειδερίκος, έξαλλος καθώς ήταν, δέν ήξερε σέ πού να ξεσπάση τή νεύρα του. Η Έλισάβετ πάλι δέν τολμούσε να τόν όντικρήνη. “Έκλαιγε σάν μικρό κορίτσι από τόν πρωί ως τόν βράδυ και παρακαλούσε τόν Θεό να κνήη λίγο τρυφερή τήν καρδιά τού αγαπημένου της Φρίτσην...”

Τή νύχτα, όταν τούς έκλεισαν μέσα στήν νυφικό κοιτάνα, ο Φρει-



Φρειδερίκος ο Μέγας. (Αύτοπροσωπογραφία).

ΠΡΟΣΩΠΑ :

ΚΥΡΙΑ ΜΑΤΙΕ, 60 χρόνων.

ΚΥΡΙΑ ΝΕΙΤΥ, 52 χρόνων.

(*Η δυο κυρίες κάθονται μπροστά στο τζάκι.*)

Κα ΜΑΤΙΕ, (*δίνοντας ένα φλιτζάνι τσάι στην Κα Νεϊτύ*). — Πιέτε το, Πιέτε το να ζεσταθήτε, αγαπητή μου Λευκή!

Κα ΝΕΙΤΥ, (*παίρνοντας το φλιτζάνι*). — Ευχαριστώ πολύ... (*Αλλάζοντας τόνο*). Τί γίνεται ή Έμμα; Έχω καιρό να την ιδω...

Κα ΜΑΤΙΕ.—Καλά, πολύ καλά... 'Ο Άντρας της μόνο εινε λιγάκι κρωμένος. Την Κυριακή, Ξερετε, έχουν χορό σπίτι τους. Φαντάζομαι πώς θα πήρατε κι' εσείς πρόσκαισι...

Κα ΝΕΙΤΥ.—Ναι. Μα δεν αποφάσισα ακόμη αν θα πάω... 'Εσείς τί θα κάνετε;

Κα ΜΑΤΙΕ.—Είμαι υποχρεωμένη να πάω για να διασκεδάσω τα έγγονάκια μου. «'Αν δεν έρθεις κι' εσύ μαζί, γιατί, μου είπαν, δεν θα εύχαριστηθούμε καθόλου!»

Κα ΝΕΙΤΥ.—'Εγώ λέω να μην πάω. 'Η Έμμα θα μου θυμώσει, βέβαια, μα μου εινε αδιάφορο. Δεν μπορώ να καταλάβω τί δουλειά έχει σ' ένα χορό μα γρηά γυναίκα σαν κι' εμένα! Τα χρόνια πέρασαν! Θυμάσαι τί ώραιες πούμασαν στα νιάτα μας;

Κα ΜΑΤΙΕ, (*χαμογελώντας θλιβερά*).—'Ω, ευχαριστώ, με κοινακέυτε!

Κα ΝΕΙΤΥ.—Ναι, δεν θα πάω στο χορό... 'Εσείς θα πάτε με τα έγγονάκια σας. Είστε απόλυτα δικαιολογημένη... 'Ενώ εγώ, μιό μοναχή γρηά, με πασιμένα πόδια, με σβυσμένα μάτια, αδύνατη και σκελετωμένη, δεν βρίσκω καμιά δικαιολογία να κάνω επιδείξεις. Προτιμώ να μένω στο σπίτι κι' μην, και να ξαναζώ φανταστικά το ώραιο μου παρελθόν! (*Σηκώνεται και σκαλίζει τη φωτιά*).

Κα ΜΑΤΙΕ.—Και όμως, νομίζω, Λευκή, ότι κατά βάθος σου άρέσει ακόμα να ερωτοτροπής...

Κα ΝΕΙΤΥ.— Αυτό εν' αλήθεια! 'Ο έρωτας με τραβιάνει πάντα... (*Μικρή παύση*). 'Αν σ' έλεγα, αν σ' εμπιστευόμουν τις τρέλλες που μου περνούν άκόμη από το κεφάλι, θα σ' έκανα να ξεκαριοθίητε ώρισμένως στα γέλια!...

Κα ΜΑΤΙΕ, (*με φιλικό ύφος*). — Θάμουν πολύ περιεργή ν' ακούσω αυτές τις τρέλλες σας...

Κα ΝΕΙΤΥ, (*με αιγανή φωνή*). — Πολλές φορές φαντάζομαι πώς δεν είμαι γρηά... ότι τα γεράματά μου ήσαν ένα όνειρο, ένας εφιάλης που πέρασε... και ότι είμαι ακόμη τριάντα χρόνων κοπέλλα... Με τη γλυκειά αυτή φρενατάτη άνοιγώ το παράθυρο, κοιτάζω στο δρόμο, στον έξω δρόμο, και περιμένο με καρδιοχτύπι... Περιμένο κάποιον... περιμένο αυτόν που περιμένα και τότε, όταν ήμουν νέα, μιό κοπέλλα άγνη, άθωα και εβπιστη...

Κα ΝΕΙΤΥ.—Τί ώρα εινε; Πρέπει να πηγαίνω... Θα με περιμένουν στο σπίτι.

Κα ΜΑΤΙΕ, (*κιντάζοντας το ρολόι του τσίχου*).—'Εφτά! (*Με ύφος παρακλητικό*). Μα δεν πρέπει να φύγετε, Λευκή, δεν πρέπει να μ' αφήσετε μονάχη... Δεν ξέρω γιατί... μα άποψε δεν αισθάνομαι τον έαυτό μου και τόσο καλά. Θα μου έκανατε μεγάλη εύχαριστησι αν καθόσαταν να φάμε μαζί.

Κα ΝΕΙΤΥ.—Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε τόσο εύγενική πάντα... Μα δεν έχω είδοποίησι στο σπίτι και θ' άνηχηθούν πολύ αν άγησω...

Κα ΜΑΤΙΕ.—'Ω, μη σ'ς νοιάζει γι' αυτό! Θα στείλω τη Ρόζα να του πη πώς θα φάτε εδώ άποψε. (*Στρεφόμενη στην υπηρέτρια*).

'Ακούς, Ρόζα;

ΡΟΖΑ.—Μάλιστα, κυρία. (*Ακουμπά τα χέρια της στη στάχτη*).

'Η στάχτη εινε ζεστή ακόμη.

Κα ΜΑΤΙΕ.—Τί λές! Δεν άνάβει άραγε άμα την σκαλίζει κανέννας;

ΡΟΖΑ.—'Οχι, δεν πιστεύω, κυρία!... 'Όταν ή φωτιά χωνέφει, σβύνει...

(*Η υπηρέτρια σκαλίζει τη φωτιά. Τρεις-τέσσερες σπίθες πέταγονται και σβύνουν άμέσως. Η κυρία Ματιε κιντάζει την κυρία Νεϊτύ και χαμογελούν θλιβερά κι' ή δυο τους*).

Κα ΝΕΙΤΥ.—Λίγες σπίθες, ή τελευταίες, κι' ύστερα ή κρυστάχτη... (*Αναστενάζει*).

Κα ΜΑΤΙΕ.—'Ο θάνατος!...

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΤΟΥ Ε. ΝΤΕΛΑΚΑΣ

ΟΤΑΝ Η ΦΩΤΙΑ ΣΒΥΝΕΙ...



(*Νυχτώνει. Η κάμαρα γεμίζει σιγά-σιγά από ίσκιους*).

Κα ΜΑΤΙΕ.—Νύχτωσε. Πρέπει ν' ανάφουμε τη λάμπα...

Κα ΝΕΙΤΥ.—Μπα! Εινε περσιτό, νομίζω, ν' ανάφουμε φώς. Εινε τόσο εύχαριστο, τόσο υποβλητικό αυτό το ήμισυ!

Κα ΜΑΤΙΕ.—'Η φωτιά όμως κοντεύει να σβύνει, έσβυσε σχεδόν. Πρέπει να ρίξουμε κανένα κούτσουρο.

Κα ΝΕΙΤΥ.—Αφήστε την έτσι καλύτερα... Εινε πιο γλυκειά αυτή ή χόβολη... (*Κιντάζουν κι' ή δυο τους τη φωτιά. Παύσις*).

'Αγαπητή μου φίλη... (*Με φωνή αιγανή*). 'Ηθελα να ξέρω τί σκέπτεσε για δλ' αυτά που σ'ς είπα. Θα με βρίσκετε γελοία, ώρισμένως.

Κα ΜΑΤΙΕ.—Κάθε άλλο! (*Χαμηλόφωνα*). 'Εγώ δεν άγάτησα παρά μόνο μιό φορά στη ζωή μου. Μα ό έρωτας μου στάθηκε άτυχος! 'Ο άγατημένος μου με πρόδωσε, μ' εξατάλειψε... 'Υπόφερα πολύ!...

'Αχ, υπόφερα πέντε δόκληρα χρόνια! 'Υπόφερα δυο κανέννας, φαντάζομαι, δεν έχω υπόφερι στη ζωή του τόσου... Κι' ύστερα, ύστερα, μιό μέρα είδα πώς τα μάτια μου ήσαν άνάμεσα πειά να σταλάζουν ένα δάκρυ. Την ήμερα εκείνη κατάλαβα πώς ή καρδιά μου είχε κλείσει για πάντα στον έρωτα. Και δεν ήμουν τότε, παρά μόνο τριάντα χρόνων...

Κα ΝΕΙΤΥ, (*με θλίψη*).—Τριάντα μόνο! Κι' ύστερα, ποί είμαι τώρα ξήγητα, νομίζω πώς έχω το κουράγι να συνηθίσω άκόμη...

Κα ΜΑΤΙΕ.—'Εσείς; (*Δείχνοντας τη φωτιά που έχει πειά γίνει στάχτη*). 'Εσείς! Κιντάζετε αυτή τη φωτιά... Πριν άπό λίγο έ καιγε και πετούσε κατακόκκινες φλόγες! Τώρα έσβυσε πειά! Νομίζετε πώς μοποιείτε να την κάνετε να ξαναάνη; 'Όχι, βέβαια. 'Όστούσο, αν σκαλίσομε τη ζεστή της ακόμα χόβολη, θα περατηούν λίγες σπίθες. Τό ίδιο συμβαίνει και με την καρδιά σας... Μόνο λίγες σπίθες μοποιεί ν' αναδώση πειά! Τα έρωτικά σας όνειρα, τί φαντάζεστε πώς εινε; Σπίθες! 'Η θλίψη σας; Σπίθες! Εινε αδύνατο ν' αγαπήσετε πειά σήμερα με τη θέρη που άγαπούσατε όταν ήσαστε νέα! Σ'ς λείπουν τα ξύλα, το όλικό της φωτιάς!

Κα ΝΕΙΤΥ, (*κουνώντας θλιβερά το κεφάλι*).—'Εχετε δικηνο! 'Εχετε δικηνο!

Κα ΜΑΤΙΕ.—'Αλλοίμονο... (*Αλλάζοντας τόνο*). Μπορώ να μωνάξω τώρα την υπηρέτρια ν' άνάψη τη λάμπα;

Κα ΝΕΙΤΥ.—'Όπως θέλετε. (*Η κυρία Ματιε χτυπά το κουδούνι. Η υπηρέτρια μπαίνει κι' άνάβει τη λάμπα*).

Κα ΝΕΙΤΥ.—Τί ώρα εινε; Πρέπει να πηγαίνω... Θα με περιμένουν στο σπίτι.

Κα ΜΑΤΙΕ, (*κιντάζοντας το ρολόι του τσίχου*).—'Εφτά! (*Με ύφος παρακλητικό*). Μα δεν πρέπει να φύγετε, Λευκή, δεν πρέπει να μ' αφήσετε μονάχη... Δεν ξέρω γιατί... μα άποψε δεν αισθάνομαι τον έαυτό μου και τόσο καλά. Θα μου έκανατε μεγάλη εύχαριστησι αν καθόσαταν να φάμε μαζί.

Κα ΝΕΙΤΥ.—Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε τόσο εύγενική πάντα... Μα δεν έχω είδοποίησι στο σπίτι και θ' άνηχηθούν πολύ αν άγησω...

Κα ΜΑΤΙΕ.—'Ω, μη σ'ς νοιάζει γι' αυτό! Θα στείλω τη Ρόζα να του πη πώς θα φάτε εδώ άποψε. (*Στρεφόμενη στην υπηρέτρια*).

'Ακούς, Ρόζα;

ΡΟΖΑ.—Μάλιστα, κυρία. (*Ακουμπά τα χέρια της στη στάχτη*).

'Η στάχτη εινε ζεστή ακόμη.

Κα ΜΑΤΙΕ.—Τί λές! Δεν άνάβει άραγε άμα την σκαλίζει κανέννας;

ΡΟΖΑ.—'Οχι, δεν πιστεύω, κυρία!... 'Όταν ή φωτιά χωνέφει, σβύνει...

(*Η υπηρέτρια σκαλίζει τη φωτιά. Τρεις-τέσσερες σπίθες πέταγονται και σβύνουν άμέσως. Η κυρία Ματιε κιντάζει την κυρία Νεϊτύ και χαμογελούν θλιβερά κι' ή δυο τους*).

Κα ΝΕΙΤΥ.—Λίγες σπίθες, ή τελευταίες, κι' ύστερα ή κρυστάχτη... (*Αναστενάζει*).

Κα ΜΑΤΙΕ.—'Ο θάνατος!...



Κα ΜΑΤΙΕ.—Την ήμερα εκείνη κατάλαβα πώς ή καρδιά μου είχε κλείσει για πάντα στον έρωτα...

Κα ΜΑΤΙΕ, (*κιντάζοντας το ρολόι του τσίχου*).—'Εφτά! (*Με ύφος παρακλητικό*). Μα δεν πρέπει να φύγετε, Λευκή, δεν πρέπει να μ' αφήσετε μονάχη... Δεν ξέρω γιατί... μα άποψε δεν αισθάνομαι τον έαυτό μου και τόσο καλά. Θα μου έκανατε μεγάλη εύχαριστησι αν καθόσαταν να φάμε μαζί.

Κα ΝΕΙΤΥ.—Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε τόσο εύγενική πάντα... Μα δεν έχω είδοποίησι στο σπίτι και θ' άνηχηθούν πολύ αν άγησω...

Κα ΜΑΤΙΕ.—'Ω, μη σ'ς νοιάζει γι' αυτό! Θα στείλω τη Ρόζα να του πη πώς θα φάτε εδώ άποψε. (*Στρεφόμενη στην υπηρέτρια*).

'Ακούς, Ρόζα;

ΡΟΖΑ.—Μάλιστα, κυρία. (*Ακουμπά τα χέρια της στη στάχτη*).

'Η στάχτη εινε ζεστή ακόμη.

Κα ΜΑΤΙΕ.—Τί λές! Δεν άνάβει άραγε άμα την σκαλίζει κανέννας;

ΡΟΖΑ.—'Οχι, δεν πιστεύω, κυρία!... 'Όταν ή φωτιά χωνέφει, σβύνει...

(*Η υπηρέτρια σκαλίζει τη φωτιά. Τρεις-τέσσερες σπίθες πέταγονται και σβύνουν άμέσως. Η κυρία Ματιε κιντάζει την κυρία Νεϊτύ και χαμογελούν θλιβερά κι' ή δυο τους*).

Κα ΝΕΙΤΥ.—Λίγες σπίθες, ή τελευταίες, κι' ύστερα ή κρυστάχτη... (*Αναστενάζει*).

Κα ΜΑΤΙΕ.—'Ο θάνατος!...

δεοίκος έπληγε και κάθησε στο ένοχο παράθυρο κι' άρχισε να παίζη φλάουτο!... Κι' ή 'Ελισσάβη, κρημένη σε μιό σκοτεινή γωνιά, έτρεμε από τό φόβο της.

'Ο νεαρός διάδοχος θα έπαιζε φλάουτο ως το πρωί, αν κατά τα μεσάνυχτα, μερικοί άξιωματικοί και αλιτικοί φίλοι του δεν τον λυπόντουσαν και δεν άρχιζαν να ουρλιάζουν στους διαδρόμους και στις σκάλες του πύργου:

— Φωτιά!... Φωτιά!...

Τό κόλπο αυτό πέτυχε θανατίαση. Μέσα στη γενική σύγχυσι, ό Φρειδεοίκος ώδημησε έξω από τη νυφική λαστάδα κι' έγινε άφαντος!

Κι' ή δύστηνη 'Ελισσάβη του Μπρούνσβ-γκ-Μπεδερν δεν τον ξαυείδε πειά ποτέ...

ΣΑΡΑ ΦΟΛΕΥ-