

ΜΙΛΑΕΙ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΩΜΙΚΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΕΛΑΗ

(Σ' αυτό το άρθρο τον δ Μπάστερ Κήτον, «ο άνθρωπος που δέν γελάει ποτέ», φανερώνει όλα τα μυστικά της τέχνης του και περιγράφει με ποιο τρόπο γίνεται σήμερα μιά κωμική ταινία).



ΠΩΣ και τόσο άλλα πράγματα, γράφει ο Κήτον, έτσι κι' ο τρόπος για να κάνη κανείς τόν κόσμο να γελάη εσημείωσε μιά μεγάλη εξέλιξη, από την εποχή που πρωτοεμφανήσατο στο θέατρο. Τά χοντροκομμένα «άστεια» που μεταχειριζόμαστε οι γονείς μου κι' εγώ, εδού και είκοσι χρόνια, δέν θά είχαν σήμερα την ίδια επιτυχία.

Τό κοινόν «μεγάλο» και θέλει τώρα πιο διαλεχτά, πιο «ραφινάτα» κωμικά τεχνάσματα. 'Ολος ο κόσμος γελάει, βέβαια, ακόμα κι' ένα αλόφοτο και κωμικό λέσιμο και με τίς τούτες που ξεσφενδονίζονται στο πρόσωπο, ωστόσο όμως θέλει να βλέπη αυτά τά θεάματα να τού τά παρουσιάζουν με μιά πρωτοτυπία που να τά κάνει καινούργια.

Πρέπει ακόμα να σάς πώ πως αυτό τό καταφέρνει κανείς πιο δύσκολα στον κινηματογράφο, παρά στο μιούζικ-χόλ, γιατί στο μιούζικ-χόλ μπορεί ένας ήθοισός κι' ένα άστείο της στιγμής να κάνη τόν κόσμο να ξεγέλαη την εντύπωση που τού προξένησε ένα άπονημένο τέχνασμα του. Στόν κινηματογράφο όμως τά πράγματα είνε διαφορετικά: δ,τι δέν πετύχει, δέν ξεναυδοθώνεται...

Εμείς δέν έχουμε χειρόγραφα. Ούτε μεταχειριζόμαστε χειρόγραφα που θά μπορούσαν να μιά βοηθήσουν να προετοιμάσουμε κάτι. Συνδυάζουμε μόνο μιά μικρή ιστορία, μιά άλλη υπόθεση κι' αρχή κι' τέλος, για να μπορούμε να φτιάξουμε διάφορα σκηναϊκά κι' έπειτα ψάχνουμε να βρούμε όλα έναινα τά «γκάγκες» (τις κωμικές ιδέες και τά παιγνίδια) που μπορούν να ταιριάζουν με την υπόθεση και με τόν διακοσμώ της. Τραβάμε πρώτα κι' αυτόν τόν τρόπο κι' όταν καταλάβουμε πως «εγρίσαμε» όλο κι' άνω γέντε ή έξη ταινίες, σταματάμε και συγκεντρώνουμε δ,τι φτιάξαμε. Αρχίζουμε τότε να κόβουμε άλυσττα, όπως να φτιάσουμε στο μήκος της ταινίας που θέλουμε, κρατώντας δ,τι είνε πιο καλύτερο. Μπαρφέτε λοιπόν να φαντασθήτε τί είδους δουλειά είνε ή δική μας...

Ένας κωμικός του κινηματογράφου δέν μπορεί να «ερατήση» πολλά χρόνια κι' ούτε μπορεί να γριζή κάθε χρόνο κι' από ένα μεγάλο φίλμ.

Τέσσερα χρόνια είνε περίπου τό όριο της διαρκείας του, της προόδου του και της εμπνεύσεως του που πρέπει κάθε τόσο ν' ανανεώνεται.

Δέν πρέπει λοιπόν να σάς φανή παραέξο αν άργά ή γρήγορα οι κωμικοί του κινηματογράφου θ' άρχίσουν να φτάνουν πολύ πιο μεγάλες ταινίες, στις όποιες ή αλοκή της ύποθέσεως θα αντικαθιστά πολλά κωμικά «τεχνάσματα», γιατί δέν μπορεί κανείς να βρίσκη διαρκώς όλο και καινούργια...

Με ρώτησαν πολλές φορές γιατί κρατώ άπαράλλαχτα, σ' όλες μου τίς ταινίες, αυτό τό τόσο απελπισμένο ύψος μου.

Με την πίστι μου, ή εξήγησι είνε εύκολη κι' άλλη. Έλεόσεξα, από τόν καιρό που πρωτοβήκα στο μιούζικ-χόλ, πως όταν τελειώσει κανείς ένα εκόλπο, ένα τέχνασμα, ένα παιγνίδι έπάνω-κάτω κωμικό, κάνει τους θεατάς να ξεκαρδίζονται πιο πολύ από τά γέλια, τόσο πιο πολύ, όσο φαίνεται πιο άδιάφορος και πιο έπιληκτος για την Ιλαρότητά τους...

Υπόγραφο όμως και κωμικοί που λέξ και παίρνουν κατά μέτρος τό κοινόν και τού εμπιστεύονται τό «μιστικό» τους. Έτσι είνε ο Φάτινι. Μ' αυτό τόν τρόπο τό κοινόν γελοόσε μαζί σ' του. Έγώ έχω άλλη μέθοδο. Κάνω τόν κόσμο να γελάη γι' ά μένα...

Από τί στιγμή που ένας κωμικός θ' άρχιση να γελάη στην οθόνη, είνε σαν να λήη στόν κόσμο πως δέν πρέπει να τόν παίρνη στα σοβαρά και πως όλα αυτά είνε «άστεια»... Κι' ή αλήθεια είνε πως την παθαίνει. 'Ο κόσμος δέν τόν παίρνει πια στα σοβαρά όσο κι' αν τού συμβαίνουν τά πιο κωμικά περιστατικά. Δέν κάνει πια τόν κόσμο να ξεκαρδίζεται άπ' τά γέλια.

Έπειτα, στο κάτω-κάτω, ένα φίλμ είνε κωμικό όταν ο ήθοισός «κάνει τόν ήλίθιο», κι' όσο τόν κάνει πιο σοβαρά, τόσο και πιο κωμικό θάνα.

Ένας από τους πιο διασκεδαστικούς κωμικούς του θεάτρου που έχω ιδεί δ,ς τώρα, είνε ο Παίτσο Ντόυλ, «ο λυπημένος χοντρος», όπως λέει ο ίδιος τόν εαυτό του... Τόν βλέπω πάντα κωφωμένο στη μέση της σκηνης με μιά πένθιμη αξιοπερίετια, να άφηγείται με τήν

πνευμένη φωνή του τίς στενοχωρίες του στόν κόσμο. Αυτό τό θέαμα σέ κάνει να σπαράξής άπ' τά γέλια και μιά την αλήθεια, τό κοινό ξεκαρδίζεται μαζί του. 'Αν τύχαινε όμως να κωμολόγη ο Παίτσο, τά «εμφρέ» του δέν θά έκαναν πια κωμιά εντύπωση στόν κόσμο.

Μά δέν είνε μόνο ή έρημνεία τών κωμικών ολόγν τού σπουδαιότερο. Έχει μεγάλη σημασία και ή δημιουργία του έργου και ή σημερινότητα του. 'Η κωμωδία είνε κάτι που περνάει πολύ γρήγορα. Πρέπει λοιπόν να παρουσιάζη κανείς τό πρώτο της «έμφρέ» την κατάλληλη στιγμή, έπειτα να δίνη καιρό στόν κόσμο να συνέλθη κι' έστερα να σπρώχνη τά πράγματα ως την άκρη ή να ξεκαλουθή να μεγαλώνη σιγά-σιγά τό κωμικό στοιχείο, ανάλογα με την περίσταση. Σ' αυτόν τόν ρυθμό υπάρχει κάποια μαθηματική άκρίβεια, γιατί τό σπουδαιότερο είνε να νοιώθη τό κοινόν όλη τη δύναμη του κωμικού περιστατικού και να μπορεί να περιμένη για να γελάη πάλι σέ λίγο, χωρίς διάλειμα να κουράζεται. 'Ο ρυθμός αυτός είνε μιά δόξληρη επιστήμη κι' ο σκηνοθέτης πρέπει να καταλαβαίνει καλά τη σπουδαιότητά της.

Ένα κωμικό φίλμ «δένεται», μπορεί να ειπή κανείς, με την ίδια προσοχή και την ίδια ακρίβεια που «δένεται» κι' ο μηχανισμός ενός ρολογιού. Τό πιο άπλό πράγμα, όταν γίνει πολύ γρήγορα ή πολύ άργά, μπορεί να έχη τά πιο άπορηκτικιά άποτελέσματα. Πολλές σκηνές που ήσαν κωμικότερες, πέρασαν άπαράτηρητες από τό κοινόν, γιατί τίς είχαν παίξει πολύ γρήγορα.

Στήν έκτέλεσι λοιπόν κάθε κωμικής ταινίας, ή βαθειά ψυχολογία κι' ή τέχνη του ρυθμού παίζουν σπουδαιότερο ρόλο.

'Ο κόσμος έχει συνήθειες τόσο με την «τεχνική», με τη μέθοδο της βωδής κωμικής ταινίας, ώστε αναγκάζομαστε πάντα να συνδυάζουμε την «παντομίμα» με την καινούργια τεχνική του «κωμολόντου» κινηματογράφου, για να τόν εγχαριστούμε.

Οι κωμικοί ήθοισοί βρίσκονται στην ανάγκη να παίρνουν πολλές σκηνές χωρίς λόγια και κι' αυτό τόν τρόπο θά παίζουν πολύ καιρό άζοια. Τό γέλιο δέν θέλει πολλά λόγια, που ωστόσο είνε άπαράτητα σέ μιά ρωμαντική «παράτα». Οι κωμικοί ήθοισοί του «κωμολόντου» είνε τρομερά λακωνικοί, γιατί βλέπουν πως ένα-δύο λόγια κωλοβαλμένα σ' ένα εφθόδο έπεισόδιο, κάνουν κωμικότερη εντύπωση από μιά ακατάσχετη φλαραία. Τό αντίθετο όμως συμβαίνει με τους δραματικούς ήθοισούς. Κι' έπειτα, πως θά μπορούσαν ο κωμικοί ήθοισοί να κάνουν τόν κόσμο να ξεπαύ σ' ά κρατήτα γέλια κι' έστερα να συνεχίσουν τά λόγια τους; Πως θά μπορούσαν να άκουσθή ή φωνή τους, όσο δυνατά κι' αν είνε τό μεγαφωνο, μέσα στη θηελλόδη φασαρία που ξεσπρονεται άπ' τά γέλια στην αίθουσα του κινηματογράφου;

'Ο Λορέλ κι' ο Χάρντι, για να φέρω ένα παράδειγμα, έγιναν παιγνίσματα και δημοφιλείς, γιατί εφαρμόζουν αυτή άρεβός τη μέθοδο. Αν τους άκούει κανείς ποτέ να λένε παραπάνω από μιά ή δυό λέξεις στο διάλογό τους, ενό ή Γκαζέτα Γκάμπιο στη «Μάτα Χάρνι» έχει «απαντήρησε» στούς διαλόγους που κρατάει ένα και δυό λεπτά της ώρας... Την πρώτη φορά που εγρίσαμε μιά «κωμολόσα» ταινία, αναγκάστηκα να δουλέψω δυό δόξληρες μέρες, «προθάροντας» διαρκώς μιά σκηνή, στην όποια δέν έλεγα παρά μόνάχα αυτές τίς τρεις λέξεις: «'Αί!», «άφεντικόν», «δ!».

'Υπόγραφο ψυχολογικοί λόγοι που μιά αναγκάζουν ν' άκοιουθήσομε αυτή τη μέθοδο. Σέ μιά σοβαρή δραματική σκηνή, ο ήθοισός πρέπει να ειπή πολλά λόγια για να εκφράση μιά φρικτή ενεία που θέλει να την καταλάβη καλά ο κόσμος. Μιά κωμική σκηνή όμως ξεκαρτάται από ένα άποροπο γερουός που έρχεται ξαφνικά και που δέν βρίσκει κανείς τόν καιρό να μιλήση γι' αυτό.

Ένας ήθοισός, για να φέρω ένα παράδειγμα, καθέταται... άπάνω σ' ένα καρφί, πηδάει στόν άέρα κι' «ορλιάζει «ά!!». Βλέπετε καλά πως δέν προφταίνει να ειπή τίποτ' άλλο. Γι' αυτό λοιπόν, τό κωμικό φίλμ θά μείνη πάντα «εφθόδο» σέ μιά αναλογία 40 σ, κι' ή μουσική υπόγραφοι θα συμπληρώνη τά κενά τών διαλόγων του.

ΜΠΑΣΤΕΡ ΚΗΤΟΝ.

ΞΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

— Τό ψέμμα μοιάζει με τόν σβόλο του χιονιού που όταν κινείται κατακυλώντας από τό βουνό, διαρκώς μεγαλώνει, όταν όμως άκινήτησει, διαλύεται κι' εξαμηνδίνεται.

— Δέν υπάρχει δολιχρότερο πράγμα από τό ν' άδοχουμε τους ανθρώπους να μιά διηγούνται τίς επιτυχίες τους. Γι' αυτό φρονίσιζε, και στούς πιο στενούς ακόμα φίλους σου, να διηγείσαι μόνάχα... τά άτυχιάτά σου.



'Ο Μπάστερ Κήτον. (Σκίτσο του Γκάρντι).

Buster Keaton

'Η όπογραφή του Κήτον.