

## ΙΠΠΟΤΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΔΟΥΜΑ, ΠΑΤΡΟΣ

## ..... Η ΔΥΟ ΑΡΤΕΜΙΔΕΣ .....



(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγούμενου)  
ΥΧΑΡΙΣΤΩ! εἶπε ὁ Ἀρνὸ ντὺ Τιλ, ἀναπνέοντας ἐλεύθερα.

— Μιὰ στιγμή ακόμα, φίλε μου, τοῦ εἶπε ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ἀποσπασμάτος. Μήπως συνάντησες κατὰ τὴν δρόμο σου κάποιο φυγάδα, ἕναν ἄνθρωπο τοῦ σκουριού καὶ τοῦ παλουκαοῦ, ποὺ ὀνομάζεται Ἀρνὸ ντὺ Τιλ;

— Δὲν τὸν ξέρω καθόλου αὐτὸ τὸν ἄνθρωπο! ἔσπευσε νὰ φωνάξῃ ὁ Ἀρνὸ ντὺ Τιλ.

— Δὲν τὸν ξέρεις, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ τὸν συνάντησες πονθενά. Εἶνε τὸ ἀνασηματό σου καὶ ὅπως βλέπει μέσα σ' αὐτὸ τὸ σκοτάδι, σοῦ μοιάζει κάπως...

Μονάχα ποὺ ἐσὺ εἶσαι πὺρ καλοντυμένος. Ὡ! ἂν μᾶς πῆσει στὰ χέρια αὐτὸς ὁ διαβολο-Μαρτέν!

— Μὰ τί σὰς ἔκανε λοιπόν; ρώτησε δειλὰ ὁ Ἀρνὸ.

— Καὶ τί δὲν μᾶς ἔκανε! ἀπάντησε ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ἀποσπασμάτος. Εἶνε ἡ τρίτη φορὰ ποὺ μᾶς ξεφεύγει! Μὰ ἂν τὸν ξαναπιάσουμε, ἀλλοίμονό του!

— Καὶ τί θὰ τὸν κάνετε; ρώτησε ὁ Ἀρνὸ ντὺ Τιλ τρομαγμένος.

— Θὰ τὸν κρεμάσουμε ἀμέσως. Νά, βλέπεις αὐτὴ τὴν κρεμάλα, ἐκεῖ δεξιά σου; Γ' αὐτὸν τὴν ἐστήσαμε. Λοιπόν, ἂν τὸν συναντήσῃς πονθενά στὸ δρόμο σου, πιάσε τον καὶ φέρε τον! Θὰ σοῦ χωστάμε μεγάλη εὐγνωμοσύνη. Καὶ τώρα, καλὸ ταξεῖδι...

Ὁ Ἀρνὸ ντὺ Τιλ, κατατρομαγμένος ἀπ' ὅσα εἶχε ἀκούσει, ἔσπευσε ν' ἀπομακρυνθῆ καὶ νὰ χωστῆ στὸ γεωτονικὸ δάσος, ποὺ τὸ τύλιγε ὀλόκληρο τὸ νυχτερινὸ σκοτάδι.

Ἐξάφνα, καθὼς προχωροῦσε σ' ἕνα ἄδεντρο μέρος, τοῦ φάνηκε πὼς διέκρινε μιὰ σαῖα, ἡ ὁποία, βλέποντάς τον, χώθηκε σὲ μιὰ τάφρο ποὺ ἔκοβε τὸ δρόμο.

— Διάβολο! εἶπε ὁ Ἀρνὸ. Σίγουρα θὰ εἶνε κάποιος κωκυθόγος, ποὺ παραμονεῖται.

Καὶ στάθηκε, γιατί, γιὰ νὰ προχωρήσῃ, ἔπρεπε νὰ περάσῃ ἀπ' τὴν τάφρο. Ἡ καρδιά του χτυποῦσε δυνατὰ ἀπ' τὸν τρόμο του. Καθὼς ἔσφιξε πάλι φοβισμένος τὸ βλέμμα του πρὸς τὴν τάφρο, εἶδε τὸν ἄγνωστο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀνασημαθῆ, νὰ κρύβεται πάλι.

— Ἐχει γούστο νὰ μὲ φοβάται, σκέφτηκε ὁ Ἀρνὸ, ὅπως τὸν φοβάμαι κ' ἐγώ... Αὐτὸ εἶνε, φαίνεται, ὅτι τὸσο ἐγώ, ὅσο κ' αὐτὸς, προσπαθοῦμε ν' ἀποφύγουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Μὰ πρέπει νὰ πάρω μιὰ ἀπόφασι. Νὰ προχωρήσω ἢ νὰ γυρίσω πίσω; Τὸ καλύτερο ποὺ θὰ εἶχε νὰ κάνω, εἶνε, μοῦ φαίνεται, νὰ κεντρίσω τὸ ἄλογό μου καὶ νὰ περάσω σὰν ἀστρατὴ μισρὸς ἀπ' αὐτὸ τὸν ἄνθρωπο. Εἶνε περὶς καὶ δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ μοῦ κἀνῃ τίποτε.

Καὶ πραγματοποιώντας ἀμέσως τὴ σκέψη του, σπηρνούνασε μὲ ὄλη του τὴ δύναμι τὸ ἄλογό του καὶ πηδώντας τὴν τάφρο, πέρασε καλπάζοντας μισρὸς ἀπ' τὸν ἄγνωστο ποὺ παραμόνευε ἢ ποὺ κρυβόταν.

Ἐκεῖνος ὅμως δὲν σάλεψε καθόλου ἀπ' τὴ θέσι του.

Αὐτὸ ἔκανε τὸν Ἀρνὸ ν' ἀνακητήσῃ τὸ θάρρος του, νὰ σιαματήσῃ τὸ ἄλογό του καὶ νὰ γυρίσῃ μάλιστα μερικὰ βήματα πίσω, φοβισμένος ἔξωφρα ἀπὸ μιὰ ἰδέα.

Ὁ ἄγνωστος καὶ πάλι δὲν ἔκανε οὔτε τὴν παραμικρὴ κίνησι.

Αὐτὸ πῆδα ἔκανε τὸν Ἀρνὸ γενναῖο. Τράβηξε τώρα κατ' εὐθείαν πρὸς τὴν τάφρο, στὸ μέρος ὅπου βρισκόταν συμμαζεμένος ὁ ἄγνωστος.

Μὰ ἔξωφρα τότε, πρὶν ὁ Ἀρνὸ ντὺ Τιλ προφτάσῃ νὰ ξεφορτισῇ: «Χριστέ μου!» ὁ ἄγνωστος ἀναπήδησε κ' ἀρπάζοντάς τον ἀπ' τὸ πόδι, τὸν ἔσφιξε κάτω ἀπὸ τ' ἄλογό του. Ἔπεσε κατόπι ἐπάνω του κ' ἐνῶ μὲ τὸ χέρι του τὸν ἔπιανε ἀπ' τὸ λαϊμό, τὸν πατοῦσε μὲ τὸ πόδι του ἐπάνω στὸ στήθος.

Ὅλ' αὐτὰ δὲν βίασταν οὔτε δέκα δευτερόλεπτα.

— Ποῖς εἶσαι; Τί θέλεις; ρώτησε ὁ νικητὴς, ποὺ εἶχε πῆδα

τὸν ἐχθρὸ του στὴ διάθεσί του.

— Ἀφήστε με! Ἔλεος! τραύλισε μὲ φωνὴ πηνυμένη ὁ Ἀρνὸ ντὺ Τιλ. Εἶμαι Γάλλος, μὰ ἔχω διαβατήριο τοῦ κυβερνήτου τοῦ Καλαί, λόρδου Βένγκουοφθ.

— Ἄν εἶσαι Γάλλος, ἀπάντησε ὁ ἄγνωστος, καὶ πράγματι ἀπ' τὴν προφορὰ σου φαίνεται γιὰ Γάλλος, δὲν ἔχω καμμιά ἀνάγκη νὰ δῶ τὰ χαρτιά σου. Μὰ γιατί μὲ πλησίασες τόσο περίεργα;

— Νόμιμα πὼς εἶδα ἕναν ἄνθρωπο στὴν τάφρο, ἀπάντησε ὁ Ἀρνὸ —νοιώθοντας τὸ σφιξίμο τοῦ ἀντιπάλου του νὰ ξαλαφρώνη λίγο— καὶ προχώρησα γιὰ νὰ δῶ μήπως ἦταν πληγωμένος καὶ εἶχε ἀνάγκη βοήθειας.

— Ἡ πρόθεσίς σου ἦταν καλὴ, εἶπε ὁ ἄγνωστος, τραδώντας ὀλίγε τὸ χέρι του ἀπ' τὸ λαϊμό του καὶ βγάζοντας τὸ πόδι του ἀπ' τὸ στήθος του. Ἐμπρός, σύντροφε, σίμα! Σοῦ ἔκανα πολὺ ἀσχημὴ ὑποδοχή, μὰ συχώρεσέ με. Εἶσαι συμπαιτριότης μου καὶ μοῦ φαίνεται πὼς μποροῦμε νὰ συνεννοηθοῦμε. Ἔλα, πῆς μου τ' ὄνομά σου. Ἐγὼ ὀνομάζομαι Μαρτέν Γκέ...

Ὁ Ἀρνὸ ντὺ Τιλ, ἀκούοντας τὸ ὄνομα αὐτὸ, τὰ ἔχασε. Βρισκόταν μπροστὰ στὸ ὄνομά του, σπὸν ἄνθρωπο ποὺ τοῦ εἶχε κλέψει τ' ὄνομα, τὴν προσωπικότητά καὶ τὴ θέσι του κοντὰ στὸ Γαβριέλ. Γ' αὐτὸ μὲ δυσκολία κατώρθωσε νὰ τραυλίσῃ:

— Ἐγώ... Ἐγώ... ὀνομάζομαι Μπετρονάν.

Εὐτυχῶς γιὰ τὸν Ἀρνὸ, τὸ σκοτάδι ἦταν βαθύτατο κ' εἶσι ὁ ἀληθινὸς Μαρτέν Γκέ δὲν μποροῦσε νὰ διακρίνῃ τὸ πρόσωπό του.

— Ἐ, λοιπόν, σύντροφε, εἶπε ὁ Μαρτέν, εἶμαι ἕνας αἰχμαλώτος ποὺ ξέφυγα σήμερα ἀπ' τὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν μας, γιὰ δευτέρη φορὰ ἢ γιὰ τρίτη, καθὼς λένε αὐτοί. Μὲ κινήσανε παντοῦ κ' ἂν μὲ πιάσουν θὰ μὲ κρεμάσουν. Ὅλη τὴ νύχτα περιπλανήμαί μέσα σ' αὐτὸ τὸ δάσος καὶ κοντεῖο πῆδα νὰ πέσω κάτω ἀπ' τὴν ἀδυναμία.

— Μπᾶ! ἔκανε ὁ Ἀρνὸ. Ἀπειναντίας, μοῦ φανήκατε πρὸ ὀλίγου πολὺ δυνατοῦ.

— Ἄ! καί! εἶπε ὁ Μαρτέν. Ὁ φόβος μου μοῦ ἔδωσε δυνάμεις. Μὰ συχώρεσέ με γιὰ τὸ κακό ποὺ σοῦ ἔκανα. Ὁ Θεὸς σ' ἔστειλε σ' ἐμένα, Ἀρνού εἶσαι συμπαιτριότης μου καὶ θὰ μὲ βοηθήσῃς βέβαια νὰ μὴν ἔλαιπέσω στὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν μας.

— Βέβαια, βέβαια... ἔκανε ὁ Ἀρνὸ, ὁ ὁποῖος μέσα του σκεπτόταν ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο.

— Μπορεῖς νὰ κάνῃς πολλὰ γιὰ μένα, ἐξαικολούθησε ὁ ἀγαθὸς Μαρτέν. Ξέρεις καλὰ τὰ περίχωρα;

— Εἶμαι ἀπ' τὸ ὄβραϊ ποὺ ἀπέχει μισὴ λεῖθα ἀπ' ἐδῶ, ἀπάντησε ὁ Ἀρνὸ.

— Καὶ ποῦ πᾶς τώρα; ρώτησε ὁ Μαρτέν.

— Ξαναγύριζα στὸ χωριό μου, ἀπάντησε ὁ πονηρὸς Ἀρνὸ, ἔπειτ' ἀπὸ μιὰ στιγμὴ διαπραμοῦ.

— Ἀπὸ κεῖ λοιπόν εἶνε τὸ ὄβραϊ; ρώτησε ὁ Μαρτέν, δείχνοντας πρὸς τὸ μέρος ποὺ βρισκόταν τὸ Νουαγιόν.

— Ἀπὸ κεῖ ἀκριβῶς, ἀπάντησε ὁ Ἀρνὸ. Εἶνε τὸ πρῶτο χωριό, μετὰ τὸ Νουαγιόν, στὸ δρόμο τοῦ Παρισίου.

— Στὸ δρόμο τοῦ Παρισίου! φώναξε ὁ Ἀρνὸ. Πὼς γάνεται κανεὶς μέσα σ' αὐτὰ τὰ δάση. Ἐγὼ νόμιζα πὼς εἶχα γυρίσει τὴν ὀρχή μου πρὸς τὸ Νουαγιόν κ' ὅτι τραβοῦσα γιὰ τὸ Παρίσι, ἐνῶ ἀναπῆτως ἀπομακρυνόμουν ἀπ' αὐτὸ. Τὰ μέρη αὐτὰ, βλέπεις, μοῦ εἶν' ἐντελῶς ἄγνωστα... Πρέπει λοιπόν νὰ τραβήξω ἀπ' τὸ δρόμο ποὺ ἤρθες ἐσὺ γιὰ νὰ μὴν πέσω στὸ στόμα τοῦ λύκου...

— Ἀκριβῶς, ἀπάντησε ὁ Ἀρνὸ... Θὰ σὲ συνοδεύσω μάλιστα, ἂν θέλεις.

— Μὲ ρωτᾷς ἂν θέλω... Μόνω ποὺ ἔχω μιὰ πεινα διαβολομένη... Δὲν ἔχεις τίποτε ἐπάνω σου, γιὰ νὰ μοῦ δώσῃς νὰ φάω;

— Ἄλλοιμονο, ὄχι!... Δὲν ἔχω οὔτε γιγχιουλό τὸ δάσάκι μου... Μὰ, ἂν θέλεις νὰ πῆς λίγο, ἔχω τὸ παγοῦρι μου γεμάτο κρασί.

— Νά, λίγο κρασί θὰ μ' ἐμψυχώσῃ...

— Πάρε λοιπόν καὶ πέ, καλὲ μου ἄνθρωπε, εἶπε ὁ Ἀρνὸ, δίνοντας τὸ τὸ παγοῦρι του.

Ἀμέσως ὁ Μαρτέν ἄρχισε νὰ πῆνῃ ἀπ' αὐτὸ τὸ κρασί, ποὺ ἦταν τόσο προδοτικὸ ὅσο κ' ἐκεῖνος ποὺ τοῦ τὸ προσέφερε καὶ τοῦ ὁποῖου



Οἱ Ἰσπανοὶ ἀδήγησαν τὸν Μαρτέν Γκέε στὸ διοικητὴ τους.

οί άρνοι δέν άργησαν νά θολώσουν τό κεφάλι του.

— Καλό κρασί, μιά τήν πίστι μου! είπε...

— Μου είπες πρίν πώς είσαι κουρασμένος, τού είπες τότε ό Άρνών ντό Τιλ. "Άς καθήσουμε λίγο εδώ στη χλόη νά ξεκουραστούς, νά πηξ με τήν ησυχία σου και νά κουβεντιάσουμε με τήν ησυχία μας. Άλήθεια, από πού μέρος είσαι;

— Έγώ, απάντησε ό Μαρτέν, ό όποιος έξακολουθούσε νά πίνη, είμαι από τό Άρτίγν.

— Όραίο μέρος... Έκανε ό Άρνών. Κι έχεις εκεί οικογένεια;

— Οικογένεια και γυναίκα, αγαπητή φίλε, απάντησε ό Μαρτέν, ό όποιος, χωρίς στό κρασί είχε άρχισεί νά γίνεται πολύ διαχνηκός.

Καί παρανοήμενος άπ' τόν Άρνών, άρχισε νά του διηγείται όλη του τήν ιστορία μέχρι τών ελαχίστων της λεπτομερειών: Τή νεότητά του, τόν έρωτά του και τό γάμο του. Τού είπε ακόμα πώς ή γυναίκα του ήταν διαχνηκί, αλλά είχε τό μεγάλο έλάττωμα νά έχει κάπως μαζού και βαρύ χέρι.

"Ένας μάτσος της συζύγου δέν άτιμάζει βέβαια τό σύζυγο, μά, όταν αυτό γίνεται κάθε μέρα, τό πράγμα καταντάει όγληρό. Γι' αυτό τό λόγο μάλιστα ό Μαρτέν Γκέο είχε άρήσει τή γυναίκα του και τό χωριό του κι' έγινε στρατιώτης. "Όσοσο αγαπούσε τή συζύγο του Βερτράνδη και είχε πάντα στό δάχτυλό του ακόμα τό δαχτυλίδι τού γάμου τους καθώς και τις επιστολές της πάνω άπ' τήν καρδιά του.

Καθώς τά έλεγε όι' αυτά, ό φτωχός Μαρτέν Γκέο έκλαιγε. Τό κρασί τόν είχε χτυπήσει στό κεφάλι. Θέλησε κατόπιν νά διηγηθί πώς είχε μπει στην υπηρεσία τού ήσυχώμενος ντ' Έξιμέσ και πώς ένας σοσιός του τόν κατεδίωκε σαν διάβολος. Μά αυτό τό μέρος της Ιστορίας του φανόταν νά μη ένδιαφέρει καθόλου τόν Άρνών ντό Τιλ, ό όποιος έφευγε πάντα τήν κουβέντα στά παιδικά χρόνια τού Μαρτέν και τόν ρωτούσε γιά τούς συγγενείς του, γιά τούς φίλους του, γιά τις χάρες και τά έλαπτώματα της Βερτράνδης.

Μέσα σέ διάστημα λιγότερο τών δύο ώρων, ό ήπιος Άρνών ντό Τιλ, με τις έπιτηδείες ερωτήσεις του, είχε μάθει κάθε λεπτομέρεια της ζωής τού φτωχού Μαρτέν Γκέο.

Τέλος ό Μαρτέν Γκέο, με τό κεφάλι του φιλοσημένο, θέλησε νά σπρωθί, μά τρέλασε και ξαναπέσε κάτω βαρύνς.

— "Ε! "Ε! τί έπαθες, σύντροφε, ρώτησε ό Άρνών ντό Τιλ, ξεσπάζοντας σέ δυνατά γέλια. Δός μου τό χέρι σου.

Και άφού τόν βοήθησε νά σπρωθί, άρχισε νά τόν τραβά πίσω του, ένώ ό Μαρτέν Γκέο τραγουδούσε κι' έλεγε διάφορες άσυναρτησίες.

Περπατώντας έτσι ως μισή ώρα, όταν έξαφνα ό Άρνών ντό Τιλ στάθηκε.

— Άρκετά σέ συνόδευσα, είπε. Έξ Άλλου δέν με χρειάζεσαι πειά. Βλέπεις αυτήν εκεί τήν πύλη; Είναι ή πύλη τού Όθραϊ. Χτύπα τήν κι' άμέσως ό σκοπός ό σου άνοιξη. Θά τού πηξ πώς σέ στέλνω έγώ και τότε αυτός θά σου δείξει τό σπίτι μου, όπου ό άδελφός μου θά σέ υποδεχτή και θά σέ φιλοξενήση κι' όλη του τήν καρδιά. Λοιπόν, γειά σου, σύντροφε...

— Γειά σου κι' εύχαριστώ πολύ, φίλε μου. Δέν θά ξεχάσω ποτέ τό καλό πού μου έκανες. Έγώ είμαι φτωχός και δέν μπορώ νά σου τό ξεπληρώσω. Μά έννοια σου, ό Θεός πού είνε δίκαιος, θά σέ κινή όπως άξίζει. Χαίρε, φίλε...

Τά λόγια αυτά τού μεθυσμένου, έκαναν τόν Άρνών ντό Τιλ, ό όποιος ώστόσο δέν ήταν καθόλου προληπτικός, ν' ανατριχιάσει. Για μία στιγμή μάλιστα θέλησε νά φωνάξει πίσω τόν Μαρτέν Γκέο γιά νά τόν σώσει. Μά ήταν άργά πειά, γιατί εκείνος χτυπούσε κάλας τήν πύλη, όχι τού Όθραϊ, αλλά τού Νουαγιόν.

— Ό δυστυχημένος! Χτυπάει τόν άφο του! φημίσε ό Άρνών ντό Τιλ.

Έντομεταξύ ό Μαρτέν Γκέο έξακολουθούσε νά χτυπή τήν πύλη και νά ξεφωνίξει:

— "Ε, φύλακα! "Ε, Κέρβερε! θά μ' άνοιξης καμμιά φορά, τεμπέλη;

— Ποιός είσαι σύ; ρώτησε ό σκοπός από μέσα. Δέν άνοιγουμε τέτοια ώρα! Ποιός είσαι σύ πού κάνεις τόση φασαρία;

— Ποιός είμαι, τεμπέλη; Είμαι ό Μαρτέν Γκέο ή, άν θέλεις κι' άλλο έννοια, ό Άρνών ντό Τιλ.

— Ό Άρνών ντό Τιλ; Είσαι ό Άρνών ντό Τιλ; ρώτησε ό σκοπός.

— Ναι, άφού τό θέλεις, διάβολε! απάντησε ό Μαρτέν Γκέο, χτυπώντας τήν πόρτα με γροθιές και με κλοτσιές,

Φασαρία άκούστηκε τότε μέσ' άπ' τήν πόρτα στρατιωτών πού άρπαζαν τά όπλα τους. Έπειτα ή πύλη άνοιξε κι' ένα φανάρι φώτισε τό πρόσωπο τού Μαρτέν Γκέο, ό όποιος άκούσε τούς στρατιώτες πού φώναζαν:

— Ναι, είν' αυτός! Αυτός είνε!

Τότε μόνο ό Μαρτέν Γκέο κατάλαβε σέ ποιών τά χέρια είχε πέσει και μιά κραγή άπελπισίας τού ξέφυγε, ή όποια άντίχρησε στ' αυτά τού Άρνών ντό Τιλ, πού βρισκόταν κρυμμένος εκεί κοντά, σαν μιά τρομερή κατάρρα.

Κραυγές, χτυπήματα, θόρυβος επακολούθησαν κι' άπ' όι' αυτά ό Άρνών κατάλαβε πώς ό Μαρτέν Γκέο, βλέποντας πώς ήταν χαμένος, πάλευε άπεγνωσμένα. Μά, άλλομονο! Ήταν ένας άσπλος και είχε νά κάνει με είκοσι όπλισημένους.

Πράγματι, οι Ίσπανοί κατόρθωσαν ν' άλυσσοδέσουν τόν Μαρτέν Γκέο. Άμέσως τόν ώδήγησαν στό σπίτι τού διοικητού, ό όστιος διάταξε νά τόν κρεμάσουν πρίν άπ' τά χαράματα.

Όταν οι στρατιώτες μετέφεραν τόν Μαρτέν κι' έπαψε κάθε φασαρία, ό Άρνών ντό Τιλ βυθίστηκε επί άρκετή ώρα σέ σκέψεις. Κατόπιν σηκώθηκε, προχώρησε καμμιά τριακοσαριά βήματα μέσ' στό δάσος, έδωσε τ' άλόγύ του σ' ένα δέντρο, έστρωσε κατά γής τό κάλυμμα τού άλόγου, τυλίχτηκε στό μανδύα του, ξάπλωσε και κοιμήθηκε επί έξη ώρες τόν ύπνο τού δικαίου.

Όστόσο, όταν ξύπνησε, δέν είχε φέξει ακόμα και όπως έκοιμε άπ' τή θέα τών άστρων, ή ώρα ήταν τέσσερες. Σηκώθηκε, πνάχτηκε και χωρίς νά λύσει τό άλόγύ του, προχώρησε με χίλιες προφύλαξεις ως τό δημόσιο δρόμο.

Κύτταξε τότε πρós τό μέρος της κρεμάλας, πού οι Ίσπανοί στρατιώτες τού είχαν δείξει τό προηγούμενο βράδυ κι' είδε νά ταλαντεύεται άργά σ' αυτή τό σώμα τού Μαρτέν Γκέο.

"Ένα φοιχτό χαμόγελο φάνηκε στα χείλη του κι' άμέσως πλησίασε τό πτόμα. Μά ό κρεμασμένος βρισκόταν πολύ ψηλά. Τότε ό Άρνών ντό Τιλ σαρφάλωσε στό στόλό της κρεμάλας κι' όταν έφτασε άρκετά ψηλά, έκοιπε τό σχοινί με τό σπαθί του.

Άμέσως τό πτόμα έπεσε κάτω.

Ό Άρνών ξανακατέβηκε, έβγαλε άπ' τό δάχτυλο τού πεθαμένου τό δαχτυλίδι τού γάμου του, τόν έψαξε, πήρε και τά χαρτιά του κι' άπομακρύνθηκε χωρίς νά γυρίσει νά ρίξει ένα βλέμμα στον άνθρωπο, τόν όποιο τόσο είχε βασανίσει στη ζωή του και τόν όποιο είχε κλέψει και στό θάνατό του.

Ξαναβρήκε τό άλόγύ κι' άφού τό καθάλλησε, τράβηξε καλπάζοντας πρós τό μέρος τού Όναϊ. Ήταν τόσο εύχαριστημένος ό έθλιος! Ό Μαρτέν Γκέο δέν τού προξενούσε πειά κανένα φόβο.

Έπειτα από μισή ώρα, καθώς μιά λάμψη άσθενική άρχισε νά σκιάει στην άνατολή, ένας ξυλοκόπος, περνώοντας άπ' τό δημόσιο δρόμο, είδε τό σχοινί της κρεμάλας κοιμένο και τόν κρεμασμένο νά κοίτεται κατά γής. Πλησίασε με φόβο και με περιέργεια τόν νεκρό, τόν όποιον τό ρούχα βρισκόntonταν σέ μεγάλη άταξία κι' αναρωτήθηκε άν τό σχοινί είχε κοπεί από τό βάρος τού σώματός του ή μήπως τό είχε κόψει κάποιος φίλος του, πού άργά χωρίς άλλο. Τόν άγγιξε μάλιστα γιά νά βεβαιωθί άν ήταν πραγματικά νεκρός.

Μά τότε, πρós μεγάλο του τρόμο, ό κρεμασμένος κίνησε τά χέρια του και τό κεφάλι του κι' άνασηκώθηκε στα γόνατά του. Άμέσως ό ξυλοκόπος, πανικόβλητος, τό έβγαλε στα πόδια πρós τό μέρος τού δάσους, κάνοντας τό στανό του κι' έπικαλούμενος τόν Θεό και όλους τούς άγιους.

III

ΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΡΝΩ ΝΤΥ ΤΙΑ

Μόλις ό κονιόσταυλος Μονμορανού, άφού πλήρωσε βασιλικά λύτρα, άνέκτησε τήν έλευθερία του, ξαναγύρισε στό Παρίσι και παρουσιάστηκε στό βασιλέα. Μά ό Έρρήςος Β' τόν δέχτηκε με ψυχρότητα και αίσθητότητα κι' έπαίνεσε μετροστά τόν τόν δούκα ντέ Γκιζ, ό όποιος είχε σώσει κάτως τήν κατάσταση.

Ό κονιόσταυλος, χλωμαίζοντας από όργη και ζήλεια, έλαψε ότι θά εύρισκε κοντά στην Άρτέμιδα τού Πουατιέ τούλάχιστον κάποια παρηγοριά. Μά κι' ή εύνοουμένη τού φερόθηκε με τήν ίδια ψυχρότητα.

"Έτσι, ό Μονμορανού ξαναγύρισε στό μέγαρό του με τόν θάνατο στην καρδιά. Μπαινοντας στό δωμάτιό του, πέταξε κάτω τό καπέλλο του και φώναξε:

(Άκολουθεί)

□ □ □ □ ΕΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ □ □ □ □



ΣΤΟ ΓΡΑΣΙΑΙ

(Τού Ίουλιανού Ντυτρέ).